



Müneccimbaşı Ahmet Dede

MÜNECCIMBAŞI TARİTİ

Birinci cilt

Tereiman 1001 TEMEL

37

*

0\$G



FIYATI:10 TL.

1001 TEMEL ESER Terciiman



Tercuman 1001 TEMEL ESER



v. 1702

Arapça aslından Türkçeleştiren : İSMAİL ERÜNSAL

SAHAİF-ÜL-AHBAR fî Vekayi-ül-a'sâr

BİRİNCİ CİLT

Tercüman gazetesinde hazırlanan bu eser Kervan Kitapçılık A.Ş. ofset tesislerinde basılmıştır

1001 Temel Eser'i iftiharla sunuyoruz

Tarihimize mânâ, millî benliğimize güç katan kütüphaneler dolusu birbirinden seçme eserlere sahip bulunuyoruz. Edebiyat, tarih, sosyoloji, felsefe, folklor gibi millî ruhu geliştiren,ona yön veren konularda "Gerçek eserler" elimizin altındadır. Ne var ki, elimizin altındaki bu eserlerden çoğunlukla istifade edemeyiz. Çünkü devirler değişmelere yol açmış, dil değişmiş, yazı değişmiştir.

Gözden ve gönülden uzak kalmış unutulmaya yüz tutmuş -Ama değerinden hiçbir şey kaybetmemiş, çoğunluğu daha da önem kazanmış- binlerce cilt eser, bir süre daha el atılmazsa, tarihin derinliklerinde kaybolup gideceklerdir. Çünkü onları derleyip - toparlayacak ve günümüzün türkçesi ile baskıya hazırlayacak değerdeki kalemler, gün geçtikçe azalmaktadır.

Bin yıllık tarihimizin içinden süzülüp gelen ve bizi biz yapan, kültürümüzde "Köşetaşı" vazifesi gören bu eserleri, tozlu raflardan kurtarıp, nesillere ulaştırmayı plânladık.

Sevincle karşılayıp, ümitle alkışladığımız "1000 Temel Eser" serisi, Millî Eğitim Bakanlığınca durdurulunca, bugüne kadar yayınlanan 66 esere yüzlerce ek yapmayı düşündük ye "Tercüman 1001 Temel Eser" dizisini yayınlamaya karar verdik. "1000 Temel Eser" serisini hazırlayan çok değerli bilginler heyetini, yeni üvelerle genislettik. Ayrıca 200 ilim adamımızdan yardım vaadi aldık. Tercüman'ın yayın hayatındaki geniş imkânlarını 1001 Temel Eser icin daha da güclendirdik. Artık karsınıza gururla, cesaretle çıkmamız, eserlerimizi gözlere ve gönüllere sergilememiz zamanı gelmiş bulunuyor. Millî değer ve mânâda her kitap ve her vazar bu serimizde verini bulacak, hic bir art düsünce ile değerli değersiz, değersiz de değerli gibi ortaya konmayacaktır. Cünkü esas gaye bin vıllık tarihimizin temelini, mayasını gözler

önüne sermek, onları lâyık oldukları yere oturtmaktır.

Bu bakımdan 1001 Temel Eser'den maddî hiç bir kâr beklemiyoruz. Kârımız sadece gurur, iftihar, hizmet zevki olacaktır.

KEMAL ILICAK

X a &

Tercüman Gazetesi Sahibi

BIRKAÇ SÖZ

Müneccimbaşı Ahmed Dede'nin, «Sahaifü'l—Ahbâr» adlı eseri, tarihciler, on yedinci asır Türk âleminde vücuda getirilen üç büyük umumî İslâm ve Türk tarihinden biri kabul edilir. (1) Nitekim eserin değeri ve ehemmiyeti derhal anlaşıldığından, telif edildikten otuz sene sonra, Damad İbrahim Paşa'nın gayretleriyle arapça aslından Türkçe'ye tercümeye çalışılmış ve tercüme işi bir heyete havale edilmiştir.

Devrin ilim adamlarından meydana gelen heyetin başına, ünlü şâir Nedim getirilmiş ve eserin tercümesi on yılda tamamlanmıştır. Sonraları, heyete Nedim başkanlık ettiğinden, Sahaifü'l—Ahbâr tercümesi Nedim'e izafe olunmuştur. (2) Bu tercüme, 1285 (1868/1869) yılında, İstanbul'da, üç cilt halinde basılmıştır.

^{(1).} A. Zeki Velidi Togan, Tarihte Usul. sh. 219 (İstanbul, 1969), Nihâl Atsız, Müneccimbaşı, Şeyh Ahmed Dede Efendi, Hayatı ve Eserleri, sh. 4 (İstanbul, 1940), Tayyib Gökbilgin, İslâm Ansiklopedisi Müneccimbaşı maddesi. Mükrimin Halil Yinanç ise, Türkiye Tarihi; Selçuklular Devri (İstanbul, 1944) adlı eserinde, Müneccimbaşından en büyük tarihçimiz» diye bahseder.

^{(2).} Matbu tercümenin başında şu satırlar yer alır: Sultan Mehmed Hanı Salisin (rabin olacak) zamanı sadetinde reisü'l—müneccimin olan fâdılı muhakkik Derviş Ahmed Efendi'nin tertip ettiği «Sahayifü'l—Ahbâr» nam arabî tarihin, Sultan Ahmed Hanı Salis asrı üdeba ve ürefasından, şairi meşhur Nedim Efendi'nin eseri himmeti olan tercümesinden cildi evveldir.

Telifinden itibaren me'haz olarak kullanılmaya başlanan Sahaifü'l—Ahbâr, Türkçe'ye tercüme edildikten sonra aslı uzun bir müddet unutulmuş ve ilim âlemine, ancak geçen asrın başlarında, Hammer tarafından tanıtılmıştır. Hammer, eserin kaynaklarının bir listesini de neşretmiştir. (3)

Son zamanlara kadar eserin Türkçe tercümesi kullanılmıştır. Ancak bu asrın birinci yarısından itibaren bazı tarihçiler, Sahaifü'l—Ahbâr tercümesinin eksik ve hatalı olduğunu farkedip (4) eseri Türkçe'ye aktarmak için çalışmışlardır. Kitap Sarayları Direktörü Hasan Fehmi Turgal, eserin Anadolu Selçukluları kısmını tercüme etmiş ve bu tercüme «Anadolu Selçukluları, Müneccimbaşı'ya Göre» adıyla 1935 yılında İstanbul'da neşredilmiştir. Bir müddet sonra eserin Karahanlılar bör

lümü, Bayezid Umumî Kütüphanesi müdürü Necati Lügal tarafından «Müneccimbaşı Şeyh Ahmed Dede Efendi'nin Sahayifü'l—Ahbâr fi Vekayi'il—Âsâr yahut Camiü'd—Düvel adlı eserinden: Karahanlılar Fasikülü» adıyla Türkçeye çevrilmiş ve Nihâl Atsız'ın, Müneccimbaşı'nın hayatı ve eserlerine dair yazdığı bir önsözle birlikte basılmıştır. (İstanbul, 1940) (5)

Merhum Necati Lügal'den sonra Sahaifü'l—Ahbâr üzerinde çalışan olmamıştır. Bu yüzden Sahaifü'l—Ahbâr'ın Osmanlı Tarihine ayrılan kısmını çevirmeye çalıştım. Eseri kusursuz değil ama tam olarak çevirmeye gayret ettim. Metne fazlaca bağlı kaldığımdan, belki de hadiseleri akıcı bir uslûpla anlatamadım. Tarihî bir eser için bu kuruluğun hoş karşılanacağını ümid ederim.

Eseri baskıya hazırlarken en çok yer ve şahıs isimlerinin tesbitinde güçlük çektim. Bibliyografyada adlarını zikrettiğim makale ve kitaplara müracaat ederek, bu güçlüğü bir dereceye kadar gidermeye çalıştım. Okunuşları şüpheli olan özel isimlerin yanına soru işareti koydum. Çalışmamda, eserlerinden büyük ölçüde faydalandığım muhterem Nihâl Atsız, İ. Hami Danişmend, İ. Hakkı Uzunçarşılı, Şahabeddin Tekindağ, Cengiz Orhunlu, Faruk Sümer, Bekir Kütükoğlu ve M. Altay Köymen beylere teşekkürü manevî bir borç bilirim.

İsmail ERÜNSAL

^{(3).} Hammer Purgstall, Histoire de l'Empire Ottoman, c. XIII; sh. 75, 559 (Paris, 1839).

^{(4). «}Nedim, ağdalı kısımlarından birazını çıkardım dediğine göre, epeyce kısaltmalar yapmış demektir. Bizim aldığımız parça Kayseri yazmasında elli iki büyük sayfa kaplamışken Nedim'in çevirmesinde (Sahaifü'l—Ahbârda) ancak on yedi orta sayfa kadar olmuştur. Demek epeyce bir kırpılma görmüş oluyor.» (Hasan Fehmi Turgal, Anadolu Selçukileri, sh. 4, İstanbul, 1935)

[«]Heyet, eserin umumî tarih kısmını hayli kısaltarak, Osmanlı tarihi kısmını da yer yer ihtisarlar ve çıkarmalar yaparak bu tercümeyi meydana getirmiştir. Bu itibarla Müneccimbaşı tarihinden sıhhatli bir istifâde, münhasıran arapça aslına müracaatla mümkün olabilmektedir. (İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi c. III/II, sh. 549, Ankara, 1954).

^{(5).} Eserin sonuna, Hasan Fehmi Turgal'ın «Anadolu Selçukları» adlı tercemesi de ilâve edilmistir.

MUNECCIMBAŞI DERVİŞ AHMED DEDE BİN LÜTFULLAH

Hayatı

XVII. Asrın büyük âlim ve tarihçilerindendir. Babası Lütfullah Efendi, memleketi olan Karaman'da asayiş kalmadığından, Selaniğe gelip yerleşti. Müneccimbası Ahmed Dede, 1041 (1631) yılında Selanik'de doğdu. Bir müddet babasının yanında çalıştı. Fakat ilme ve tahsile karşı büyük bir arzu duyuyordu. Selânik mevlihânesi şeyhi Mehmed Efendi'ye intisab ederek mevlevî oldu. Tahsiline, mevlevîhânede başladı. Bir yandan mevlevî âdâb ve erkânını öğreniyor, bir yandan da şeyhinin yazdığı eserleri temize çekiyordu.

Selânik müftüsü Abdullah Efendi'den de zahirî ilimleri okuduktan sonra, 1066 (1665) yılında, tahsilini tamamlamak için, şeyhinden izin alıp İstanbul'a geldi. Galata mevlevîhanesi şeyhi Arzî Dede'nin hizmetine girdi. Devrin meşhur alimleri Minkarîzade İbrahim Geredi ve Ahmed Nahlî Efendilerden tefsir, hadis ve fıkıh okudu.

Sonra, Kasımpaşa mevlevî tekkesi şeyhi Halil Dede'ye intisab etti. Halil Dede'den Mesnevî, hadis, tef-

sir, fıkıh, usulu fıkıh ve belâgat dersleri aldı. Halil Dede, zâhid bir kimse olduğundan talebesinin mantık ve hikmet (felsefe) öğrenmesine müsaade etmedi. Fakat bütün ilimleri öğrenmek isteyen Derviş Ahmed Dede, bunları dersiâm Salih Efendi'den okudu. Hey'et, riyaziye ve ilm—i nücumu da devrin müneccimbaşısı Mehmed Efendi'den tahsil etti.

1078 (1667/1668) yılında, müneccimbaşı Mehmed Efendi ölünce, onun yerine geçti. Hoşsohbet bir kimse olduğundan, kısa zamanda Sultan Avcı Mehmed'in musâhibi oldu. Kemer ve Biga kazaları kendisine arpalık olarak verildi. Avcı Mehmed'in saltanatı müddetince büyük bir itibar gördü. Ava çok meraklı olan padişahın, ava çıkmadan önce, avın nasıl geçeceğini Müneccimbaşı'ya sorduğu rivayet edilir. Müverrih Raşid hattâ, Sultan Avcı Mehmed'in Müneccimbaşı'yı huzuruna çağırıp imtihan ettiğini nakleder. (6)

1099 (1687) de, Sultan Avcı Mehmed tahttan indirilince, Müneccimbaşı Aımed Dede de vazifesinden azledilip Mısır'a sürüldü. O sırada vezaret rütbesi ile Mısır eyaletine tayin edilen manevî oğlu Moralı Hasan Paşa, bu yolculukta kendisine refakat etti.

Müneccimbaşı, Hasan Paşanın beylerbeyliği müddetince Kahire'de kaldı. 1102 (1691) tarihinde, haccetmek içi Mekke'ye gitti. Mekke'deki mevlevîhanede iki yıl şeyhlik ettikten sonra 1105 (1694)de Medine'ye geçti. Medine'de kaldığı altı yıl boyunca hadis, tefsir ve fıkıh okuttu. 1112 (1700)de tekrar Mekke'ye döndü. 30 Ramazan 1113 (28 Şubat 1702) tarihinde, burada vefat etti. Hazreti Peygamber'in zevcelerinden Hazreti Hatice'nin türbelerinin ayak ucu tarafında bulunan mevlevî mezarlığına defnolundu.

Sakıb Dede'ye göre, Müneccimbasi Ahmed Dede, Hicaz'da bulunduğu sıralarda devlet erkânı tarafından tekrar İstanbul'a çağrılmışsa da ihtiyarlığını ve uzun bir yolculuğun meşakkatlerine katlanamıyacağını ileri sürmüş ve özür dilemiştir.

II

Eserleri

Devrinin ünlü bilginlerinden olan Müneccimbaşı Ahmed Dede, mantık, tıb, hadis, tefsir, ahlâk ve hendese gibi çeşitli sahalarda eserler vermiştir. (7) Âşık-

^{(6).} Padişah-ı âlem—penâh hazretleri, fende mahir ve istihracıı ahkâm-ı nücumiyyede kemâli zahir olan Münec cimbaşı Ahmed Efendi'yi huzuru hümâyunlarına davet buyurup, Mevlâna-yı müşarün ileyh-i, imtihan için, Enderrun ağalarından biri yerinde, bir kit'a billur pinhan kıldıktan sonra, Mevlâna'ya teklif-i temyiz ve beyân olundukta, derhâl âlât-ı nücummiye i'maliyle evsafından haber verip, fen-ni merkumda kemal-i istihdam ve zayirçe bast ittiği kâğıda nazar esnasında, bazı düyunu zahrında muharrer olduğuna nazar-ı hümayun müsadif olıcak, isinde cem'iyyet-i hatırına tefrika verecek halet kalmasun deyal latifeler ile mecmu' düyunun eda idecek akçe ihsan buyruldu. (Raşit Tarihi. c. I. sh. 144, İstanbul, 1282).

⁽⁷⁾ Eserlerinin listesi için bk. Nihâl Atsız, Müneccimbaşı Şeyh Ahmed Dede Efendi, Hayatı ve Eserleri, sh. 4 (İstanbul, 1940) ve İslâm Ansiklopedisi Müneccimbaşı maddesi.

mahlasıyla şiirler de yazmıştır. Fakat asıl şöhretini tarih sahasında yazdığı «Sahaifü'l-Ahbâr fi Vekayi'il-Âsâr» adlı eseriyle kazanmıştır.

Sahaifü'l-Ahbâr, 1083 (1673) yılına kadar meydana gelen hadiseleri anlatan bir dünya tarihidir. Müneccimbaşı, eserin mukaddimesinde, tarihini yazarken faydalandığı eserlerin adlarını sayar. Bu eserlerden kırk yedisi Arapça, on yedisi Farsça ve sekizi de Türkçedir. Müneccimbaşı'nın mukaddimede zikrettiği Türkçe tarihler şunlardır. Âli'nin «Kühnü'l-Ahbâr'ı» ve «Hall ü Akd'i», «Hoca Tarihi» Katip Çelebi'nin «Fezleke'si», «Aşıkî Tarihi»' Ruhi-i Müverrih Tarihi, İbrahim Efendi'nin «Muradname'si», Cuvanes (Joannes) Tarihi tercümesi. Fakat Müneccimbaşı'nın kaynaklar arasında adlarını saymamakla beraber, zaman zaman kendilerine atıflar yaptığı eserler de vardır: Neşrî Tarihi, Şekayikü'n-Nu'maniyye, Nişanî Tarihi gibi.

Münecçimbaşı, kaynaklar kısmından sonra, zaman, tarih ilmi ve tarihçide olması gereken vasıflar hakkında bilgi vererek bir giriş yapar ve yaradılıştan itibaren Peygamberler tarihini, Hazreti Peygamber ve halifelerinin devrini, İslâmdan evvel ve sonra kurulan hükûmetleri, tavaif-i mülûku ve 1673 tarihine kadarki Osmanlı Tarihi'ni anlatır.

Müneccimbaşı, bugün mevcut olmayan bazı eser ve mecmualardan faydalandığı, mühim vak'aların hiç birisini gözden kaçırmayıp zikrettiği ve zaman zaman rivayetler arasında mukayeseler yapıp doğrularını bulmağa çalıştığı için tarihine büyük bir kıymet kazandırmıştır.

Sahaifü'l-Ahbâr'ın bazı yazma nüshaları Camiü'd-Düvel adını taşır. Bu, esere, bazı kimseler tarafından muhtevasına bakılarak, sonradan verilmiş bir isimdir.

ESERİN HAZIRLANIŞINDA TAKİP EDİLEN USÜL

Bir dünya tarihi olan Sahaifü'l-Ahbâr'ın, Osmanlılara ait bölümünü, eserin Arapça aslından tercüme ettim. Sahaifü'l-Ahbâr'ın şâir Nedim başkanlığındaki bir heyet tarafından yapılmış bir tercümesi mevcuttur. 1285 (1868/1869) yılında, üç cilt halinde İstanbul'da basılan bu tercüme, bir kaynak olarak kullanılamayacak kadar kötüdür (8) Zira eser Türkçe'ye tercüme edilirken kısaltmalar yapılmış, bazı yerleri de tamamen çıkarılmıştır. Eserde geçen yer ve şahıs isimlerinin çoğu ve bazı tarihler yanlış basılmıstır. Vüzera'ya ve devlet erkânına karşı yapılan tenkidler, padişahlardan bazılarının zaaflarını belirten cümleler ya tercüme edilmemiş, ya da eser tab edilirken çıkarılmıştır.

^{(7).} Maalesef Müneccimbaşı'nın Türkçe tercümesi hem muhtasar hem de hatalarla dolu olduğu için veni bir Türkçe tercümesin; yapmak zarurî olduğu gibi, Arapça metnin yayınlanması da çok faydalı olacaktır (Faruk Sümer. Cukur-Ova Tarihine dair Arastırmalar. dipnot 166, Tarih Arastırmaları Dergisi, c. I. s. I. Ankara, 1963). Mamafih Müneccimbaşı'nın Cami'd-Düvel de denilen Sahayifü'l-Ahbâr adlı tarihi gibi hemen bütün üc dilde -yani Türk, Arap ve Acem lisanlarında- misli bulunmayan ve bütün bu üc dildeki eserlere ve hattâ Bizans menbalarına müracaat edilerek yazılmış, muhtasar olmakla beraber çok mükemmel, tarihimiz de yok değildir. Ne yazık ki bu kitap arapçadır ve vaktiyle Türkçe'ye yaptırılmış tercümesi de cok yanlış ve eksiktir (Mükrimin Halil Yinanc, Tanzimattan Mesrutiyete Kadar Bizde Tarihçilik, sh, 583, Tanzimat I, Istanbul, 1940).

Sahaifü'l Ahbâr'ın, İstanbul'daki bazı kütüphanelerde yazma nüshaları vardır. Ben tercümemde Nuruosmaniye Kütüphanesindeki müellif hattıyla yazılmış olan 3172 numaralı nüsha ile bu nüshadan istinsah edilen ve mukabele kayıtları taşıyan Topkapı Sarayı Üçüncü Ahmed Kütüphanesindeki 2954 numaralı nüshaları kullandım. Tercüme sırasında eserin aslına mümkün olduğu kadar sadık kalmağa çalıştım. Şahıs ve yer isimlerini, Türkçe'ye, yazıldığı gibi aktardım. Bunları doğru okuyabilmek için bibliyografya'da gösterdiğim eser ve makalelere başvurdum. Birkaç türlü okunan isimlerin meşhur olan okunuşunu tercih ettim.

Müneccimbaşı, tarihini, ünvan, satır, kelime ve harf gibi bölümlere ayırmıştır. Bu karışık bir tasnif olduğundan kaldırdım ve eseri padişahlara göre fasıllara ayırdım. Kitabın kolay okunmasını ve aranacak herhangi bir hadisenin güçlük çekilmeden bulunabilmesini temin için de ara başlıkları koydum. Bu hususta tecrübesinden ve bilgisinden faydalandığım aziz dostum Ertuğrul Düzdağ Bev'e teşekkür ederim.

Türkçe'ye aktarılması mümkün olmayan bazı tabir ve ıstılahları, kelimeleri, eserin sonuna eklediğim lügatçede açıkladım. Bazı hadiselerin daha iyi anlaşabilmesi için kitabın sonuna bir açıklamalar kısmı koydum. Açıklamalar kısmında, metnin içinde numaraladığım özel isimler, açıklanmasında fayda mülahaza ettiğim hadiseler hakkında bilgi verdim.

Müneccimbaşı'nın muhtasar olarak anlattığı bazı hadiseleri diğer tarihlerlen nakiller yaparak aydınlatmava çalıştım. Bu nakilleri, notlarla karışmaması için sayfa altlarına koydum.

BIBLIYOGRAFYA

- Abdurrahman Şeref: Sokullu Mehmed Paşa'nın Evail-i Ahvâli ve Ailesi Hakkında Bazı Ma'lûmat. Ce vahirü'l-Menakib (T.O.E.M, c. V, s. 29, İstanbul, 1330)
- Akdağ, Mustafa: Celâli İsyanlarının Başlaması (D.T.-C.F. Dergisi, c. IV, s. I, Ankara, 1945)
- Akdağ, Mustafa: Yeniçeri Ocak Nizamının Bozuluşu (D.T.C.F. Dergisi, c. V, s. 3. Ankara, 1946)
- Akdağ, Mustafa: Timar Rejiminin Bozuluşu (D.T.C.F. Dergisi, c. III, s. 4, Ankara, 1945)
- Akdağ, Mustafa: Osmanlı Müesseseleri Hakkında Notlar (D.T.C.F. Dergisi, c. XIII, s. 1—2, Ankara, 1955)
- Akdağ, Mustafa: Celâli Fetreti (D.T.C.F. Dergisi, c. XVI, s. 1—2, Ankara, 1958)
- Akdağ, Mustafa: Türkiye'nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi (2 c., Ankara, 1959 1971)
- Akdağ, Mustafa: Celâli İsyanları (1550—1603) (Ankara, 1963)
- Aktepe, M. Münir: Osmanlıların Rumelide İlk Fethettikleri Çimbi Kal'ası (İ. Ü. Ed. Fak. Tarih Dergisi, s. 2, İstanbul, 1950)
- Aktepe, M. Münir: İpşir Mustafa Paşa ve Kendisiyle İlgili Bazı Belgeler (İ. Ü. Ed. Fak. Tarih Dergisi, s. 24, İstanbul, 1970)

- Ali: Osmanlı İmparatorluğu'nun İlk Sikkesi ve İlk Akçeleri (T.O.E.M. c. VIII, s. 48, İstanbul, 1334)
- Ali: Fatih Zamanında Akçe ne idi? (T.O.E.M, c. VIII—XI, s. 49—62, İstanbul 1335—1337)
- Âli: Birinci Murad'ın Sikkesi (T.T.E.M, c. XIV, s. 81, İstanbul, 1340)
- Åli: Yıldırım Bayezid'in Sikkeleri (T.T.E.M, c. XIV, s. 82, İstanbul, 1340)
- Ali. Emir Süleyman Han Sikkeleri (T.T.E.M, c, XIV, s. 83, İstanbul, 1340)
- Âli: Isa Çelebi Sikkeleri (T.T.E.M, c. XV, s. 85, Istanbul, 1341)
- Åli: Mustafa Çelebi Akçeleri (T.T.E.M, c. XV, s. 89, İstanbul, 1341)
- Åli: Çelebi Sultan Mehmed'in Sikkeleri (T.T.E.M, c. XVI, s. 90, İstanbul, 1926)
- Åli: Murad-ı Sani Sikkeleri (T.T.E.M, c. XVI, s. 91, İstanbul, 1926)
- Altınay, Ahmed Refik: Sokollu Mehmed Paşa ve Lehistan İntihabatı (T.O.E.M, c. VI, s. 35, İstanbul, 1331)
- Altınay, Ahmed Refik: Konya Muharebesinden Sonra Şehzade Sultan Bayezid'in İran'a Firarı (T.O.E.M, c. VI, s. 36, İstanbul 1331)
- Altınay, Ahmed Refik: Sultan Murad-ı Rabiin Hatt-ı Hümayunları (T.O.E.M, c. VII, s. 39. İstanbul, 1332)
- Altınay , Ahmed Refik: Fatih Devrine Ait Vesikalar (T.O.E.M, c. VIII—XI, s. 49—62, İstanbul, 1335—1337)

- Aşıkpaşaoğlu Ahmed Aşıkî: Tevarih-i Âl-i Osman, düzenleyen: Çiftçioğlu N. Atsız (İstanbul, 1949)
- Ateş, Ahmed: İstnabul'un Fethine Dair Fatih Sultan Mehmed Tarafından Gönderilen Mektuplar ve Bunlara Gelen Cevaplar (İ. Ü. Ed. Fak. Tarih Dergisi, s. 7, İstanbul, 1952)
- Artuk, İbrahim: Fatih Sultan Mehmed ve Onu Müteakip Bayezid'le Cem Adına Kesilen Sikkeler (Fatih ve İstanbul Dergisi, c, II, s. 7—12, İstanbul, 1954)
- Ayverdi, Ekrem Hakkı: Yugoslavya'da Türk Abideleri ve Vakıfları (Vakıflar Dergisi, c. III, Ankara, 1956)
- Ayverdi, Ekrem Hakkı: Osmanlı Mimarisinin İlk Devri (1230—1402) (İstanbul, 1966)
- Ayverdi, Ekrem Hakkı. Osmanlı Mimarisinde Çelebi ve II. Sultan Murad Devri (1403—1451) (İstanbul, 1972)
- Ayverdi, Ekrem Hakkı: Gazi Süleyman Paşa Vakfiyesi ve Tahrir Defteri (Vakıflar Dergisi, c. VII, Ankara, 1968)
- Ayverdi, Ekrem Hakkı: Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri (1451—1481) (İstanbul, 1973)
- Babinger, Franz: Fatih Sultan Mehmed ve İtalya, çeviren Bekir Sıtkı Baykal (Belleten, c. XVII, s. 65, Ankara, 1953)
- Barkan, Ömer L.: Türk—İslâm Toprak Hukuku Tatbikatının Osmanlı İmparatorluğunda Aldığı Şekiller, I. Malikâne — Divani Sistemi (T.H.İ.T.M. c. II, İstanbul, 1932—1939)

- Baştav, Şerif: 16. Asırda Yazılmış Grekçe Anonim Osmanlı Tarihi (Ankara, 1973)
- Baykal, Bekir Sıtkı: Fatih Sultan Mehmed'in Muhiti ve Şahsiyeti Üzerinde bir deneme (D.T.C.F. Dergisi, c. XIV, s. 3—4, Ankara, 1956)
- Baykal, Bekir Sitki: Fatih Sultan Mehmed Uzun Hasan Rekabetinde Trabzon Meselesi (Tarih Araştırmaları Dergisi, c. II, s. 2—3, Ankara, 1964)
- Baysun, M. Cavid: Emir Sultan'ın Hayatı ve Şahsiyeti (İ. Ü. Ed. Fak. Tarih Dergisi, s. I, İstanbul, 1949)
- Cezar Mustafa: Osmanlı Devrinde İstanbul Yapılarında Tahribat Yapan Yangınlar ve Tabiî Âfetler (Türk Sanatı Tarihi Araştırma ve İncelemeler I, İstanbul, 1963)
- Çağatay, Neşet: Osmanlı İmparatorluğu Reayadan Alınan Vergi ve Resimler (D.T.C.F. Dergisi, c. V, s. 5, Ankara, 1949)
- Danismend, İsmail Hami: Osmanlı Tarihi Kronolojisi (4 c., İstanbul, 1947—1955)
- Danismend, İsmail Hami: Gurbetname-i Cem (Fatih ve İstanbul Dergisi, c. II, s. 7—12)
- Düzdağ, M. Ertuğrul: Şeyhülislâm Ebussuud Efendi Fetvaları İşığında 16. Asır Türk Hayatı (İstanbul, 1972)
- Düzdağ, M. Ertuğrul. Barbaros Hayreddin Paşa'nın Hatıraları (2 c., İstanbul, 1973)
- Eldem, Halil Edhem: Hersekoğlu Ahmed Paşa'nın Esaretine Dair Kahire'de Bir Kitabe (T.O.E.M. c. V, s. 28, İstanbul, 1330)
- Eldem, Halil Edhem: Yörgüc Paşa ve Evlâdına Ait Bir-

- kâç Kitâbe (T.O.E.M. c. II, s. 9, İstanbul, 1327)
- Erzi, Adnan Sadık. Türkiye Kütüphanelerinden Notlar ve Vesikalar: II. Murad'ın Varna Muharebesi Hakkında Fetihnamesi (Belleten, c. XIV, s. 56, Ankara, 1950)
- Gazimihal, Mahmut R.: İstanbul Muhasarasında Mihaloğulları (Vakıflar Dergisi, c. IV, Ankara, 1958)
- Gelibolulu Âli: Künhü'l-Ahbâr, c. 4, Rükün I, (İstanbul, tarifsiz)
- Gelibolulu Âli: Künhü'l-Abâr, (Üniversite Kütüphane si, T.Y. 5959)
- Gökbilgin, M. Tayyib: XVII. Asır Başlarında Erdel Hadiseleri Ve Bethlen Gabor'un Beyliğe İntihabı (İ. Ü. Ed. Fak. Tarih Dergisi, s. I. İstanbul, 1949)
- Gökbilgin, M. Tayyib: Kara Üveys Paşa'nın Beylerbeyliği (1578—1580) (İ. Ü. Ed. Fak. Tarih Dergisi, s. 3—4, İstanbul, 1950—1951)
- Gökbilgin, M. Tayyib: XVI. Asır Başlarında Osmanlı Devleti Hizmetindeki Akkoyunlu Ümerâsı (Türkiye Mecmuası, c, IX, İstanbul, 1951)
- Gökbilgin, M. Tayyib: XV—XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livası, Vakıflar, Mülkler, Mukataalar (İstanbul, 1952)
- Gökbilgin, M. Tayyib: Murad I Tesisleri ve Bursa İmareti Vakfiyesi (Türkiyat Mecmuası, c. X, İstanbul, 1953)
- Gökbilgin, M. Tayyib: Rüstem Paşa ve Hakkındaki İthamlar (İ. Ü. Ed. Fak. Tarih Dergisi, s. 11—12, İstanbul, 1955)

- Gökbilgin, M. Tayyib: XVI. Asır Ortalarında Osmanlı Devletinin Tuna Havzası ve Akdeniz Siyasetleri, Bunlar Arasındaki Alâka ve İrtibat, Muhtelif Vecheleri (D.T.C.F. Dergisi, c. XIII, s. 4, Ankara, 1955)
- Gökbilgin, M. Tayyib: Kanunî Sultan Süleyman Devri Başlarında Rumeli Eyaleti Livaları, Şehir ve Kasabaları (Belleten c. XX, s. 78, Ankara, 1956)
- Gökbilgin, M. Tayyib: Arz ve Raporlarına Göre İbrahim Paşa'nın Irakeyn Seferindeki İlk Tedbirleri ve Fütuhatı (Belleten, c. XXI, sh.483, Ankara, 1957)
- Gökbilgin, M. Tayyib: 15 ve 16. Asırlarda Eyalet-i Rum (Vakıflar Dergisi, c. VI, Ankara, 1965)
- Gökbilgin, M. Tayyib: Kanuni Süleyman'ın 1566 Szigetvar Seferi Sebepleri ve Hazırlıkları (İ. Ü. Ed. Fak. Tarih Dergisi, s. 21, İstanbul 1956)
- Gökbilgin, M. Tayyib: XVI. Asırda Karaman Eyaleti ve Larende (Karaman) Vakıf ve Müesseseleri (Vakıflar Dergisi, c. VII, Ankara, 1968)
- Gökbilgin, M. Tayyib. Yeni Belgelerin Işığında Kanuni Sultan Süleyman Devrinde Osmanlı—Venedik Münasebetleri (Kanuni Armağanı, Ankara, 1970)
- Gökbilgin, M. Tayyib: Kanuni Sultan Süleyman'ın Macaristan ve Avrupa Siyasetinin Sebep ve Amilleri, Geçirdiği Safhalar (Kanuni Armağanı, Ankara, 1970)
- Gross, M. L.: The Origins and Role of the Janissaries in Early Ottoman History (Middle East Research Associaton, 1969—1970)

- Hasan, S. A. Müneccim Bashi's Account of Sultan Malik Shah's Reign (Islamic Studies, III, 1964)
- Hınz, Walter: Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd, çeviren, Tevfik Bıyıklıoğlu (Ankara, 1948)
- Hoca Sadeddin: Tacu't-Tevârih (2 c., Istanbul, 1862—1872)
- İbn-i Kemâl: Tevarih-i Âl-i Osman VI Defter, azırlayan, Şerafettin Turan (Ankara, 1957)
- İbn-i Kemlâ: Tevarih-i Âl-i Osman, I. Defter, yayına hazırlayan, Şerafettin Turan (Ankara, 1970)
- İnalcık, Halil: Yeni Vesikalara Göre Kırım Hanlığı nın Osmanlı Tâbiliğine Girmesi ve Ahdnâme Meselesi (Belleten, c. VIII, s. 30, Ankara 1944)
- Inalcık, Halil: Osmanlı—Rus Rekabetinin Menşei ve Don—Volga Kanalı Teşebbüs (1569) (Belleten, c. XII, s. 46, Ankara, 1948)
- İnalcık, Halil: Arnavutlukta Osmanlı Hakimiyetinin Yerleşmesi ve İskender Bey İsyanının Menşei (Fatih ve İstanbul Dergisi, c. I, s. 2, İstanbul, 1953)
- Inalcık, Halil: Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar I (Ankara, 1954)
- Inalcık, Halil: Osmanlılarda Raiyyet Rüsumu (Belleten, c. XXIII, s. 92, Ankara 1959)
- Inalcik, Halil: The Ottoman Empire, The Classical Age 1330—1600 (London, 1973)
- Inalcık, Şevkiye: İbn Hacer'de Osmanlılara Dair Haberler (D.T.C.F. Dergisi, c. VI, s. 3—5, Ankara, 1948)
- İslâm Ansiklopedisi, 12 c., (İstanbul, 1941—1973)

- Izzeddin, M.: Un Prince Turc en France et en Italie au XV Siecle. Djem Sultan (Orient, s. 30, 1964)
- Kampman, A. A.: XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğunda Hollandalılar (Belleten, c. XXIII, s. 91, Ankara, 1959)
- Kâtip Çelebi: Fezleke-i Tarih-i Osmanî (2 c., İstanbul. 1869—1870)
- Köprülü, M. Fuad: Bizans Müesseselerinin Osmanlı Mü esseselerine Te'siri Hakkında Bazı Mülahazalar (T.H.İ.T.M.. c. I, s. I, İstanbul, 1931)
- Köprülü, M Fuad: Yıldırım Bayezid'in Esareti ve İntiharı Hakkında: I: Demir Kafes Rivayeti II. İntihar Mes'elesi (Belleten. c. I, s. 2, Ankara, 1937)
- Köprülü, M. Fuad: Osmanlı İmparatorluğu'nun Etnik Mensei Meseleleri (Belleten, c VII. s. 28, Ankara, 1943)
- Köprülü, M. Fuad: Yıldırım Bayezid'in İntiharı Mes'elesi (Belleten, c. VII, s. 27, Ankara, 1943)
- Köprülü, M. Fuad: Osmanlı Devleti'nin Kurulusu (Ankara, 1959)
- Köymen, M. Altay: Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihinde Oğuz İstilâsı (D.T.C.F. Dergisi, c. V. s. 5, Ankara, 1947)
- Köymen, M. Altay: Büyük Selçuklular İmparatorluğunda Oğuz İsyanı (D.T.C.F. Dergisi, c. V, s. 2 1947)
- Kritovolos: Tarih-i Sultan Mehmed Han-ı Sani, çeviren ve önsöz yazan, Karolidi (T.O.E.M. ilâveleri, İstanbul, 1328)

- Kun, T. Halasi: Avrupa'daki Yer Adları Üzerinde Araştırmalar (Türk Dili ve Tarihi Hakkında Araştırmalar, Ankara, 1950)
- Kunter, Halim Baki: Emir Sultan Vakıfları ve Fatih'in Emir Sultan Vakfiyesi (Vakıflar Dergisi, c. IV, Ankara, 1958)
- Kurat, Akdes Nimet. Türkiye ve İdil Boyu, 1569 Astarhan Seferi, Ten—İdil Kanalı ve XVI—XVII.
 Yüzyıl Osmanlı—Rus Münasebetleri (Ankara, 1966)
- Kurdoğlu, Fevzi: İlk Kırım Hanlarının Mektupları (Belleten, c. I, s. 3-4, Ankara, 1937)
- Kurdoğlu, Fevzi: Hadım Süleyman Paşa'nın Mektupları ve Belgradın Muhasara Plânı (Belleten, c. IV, s. 13, Ankara, 1940)
- Kütükoğlu, Bekir: Şah Tahmasb'ın III. Murad'a Cülus Tebriki (İ. Ü. Ed. Fak. Tarih Dergisi, s. 15, İstanbul, 1960)
- Kütükoğlu, Bekir: Osmanlı—İran Siyasî Münasebetleri 1578—1590 (İstanbul, 1962)
- Lamii Çelebi: Nefahatü'l-Üns Tercümesi (İstanbul, 1872)
- Lütfi Paşa: Tévarih-i Âl-i Osman (İstanbul, 1922)
- Mehmed Arif: İkinci Viyana Seferi Hakkında (T.O.E.M. c. III, s. 16, İstanbul, 1328)
- Mehmed Neşri: Kitab-ı Cihannüma, Neşri Tarihi, hazırlayanlar: Faik Reşit Unat—Mehmet A. Köymen (2 c., Ankara, 1949—1957)
- Mehmed Süreyya: Sicilli Osmanî (4 c., İstanbul, 1890—1893)

- Naima: Tarih (6 c., İstanbul, 1863)
- Oral, M. Zeki: Fatih Sultan Mehmed'in Gevale Kalesi ile Karaman İllerini Fethi ve Hamidînin Terci-i Bendi (Vakıflar Dergisi, c. IV, Ankara, 1958)
- Orhunlu, Cengiz: XVI. Asrın İlk Yarısında Kızıldeniz Sahillerinde Osmanlılar (İ. U. Ed. Fak. Tarih Dergisi, s. 16, İstanbul, 1961)
- Orhunlu, Cengiz: Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretleri İskân Teşebbüsü (1961—1696) (İstanbul, 1963)
- Orhunlu, Cengiz: Osmanlı İmparatorluğunda Derbend Teşkilâtı (İstanbul, 1967)
- Orhunlu, Cengiz. Seydi Ali Reis (Tarih Enstitüsü Dergisi, s. I, İstanbul, 1970)
- Orhunlu, Cengiz: Hind Kaptanlığı ve Pîrî Reis (Belleten, c. XXXIV, s. 134, A., kara, 1970)
- Oruç Bey: Tevarih-i Âl-i Osman, baskıya hazırlayan, Atsız (İstanbul, 1972)
- Osmanzade Taib: Hadikatü'l-Vüzerâ (İstanbul, 1854)
- Öz, Tahsin: Murad I. ve Emir Süleyman'a ait iki Vakfiye (Tarih Vesikaları s. 4, İstanbul, 1941)
- Öz, Tahsin: Yemen Fatihi Sinan Paşa Arşivi (Belleten, c. X, s. 37, Ankara, 1946)
- Öz, Tahsin: Topkapı Sarayı Müzesi Arşivinde Fatih II. Sultan Mehmed'e ait Belgeler (Belleten, c. XIV, s. 53, Ankara, 1950)
- Pakalın, Mehmed Zeki: Akınlar ve Akıncılar (T.O.E.M. c. 47, İstanbul, 1333)
- Pakalın, Mehmed Zeki: Köse Mihal ve Mihal Gazi Aynı Adam mıdır? (T.T.E.M. c.. XV, s. 88, İstanbul, 1341)

- Pakalın, Mehmed Zeki: Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü (3 c., İstanbul, 1971)
- Peçevi, İbrahim: Tarih-i Peçevî (2 c., İstanbul, 1866)
- Sağlam, Osman Ferit: Süleyman Kanunînin Vasiyetnamesi—Murad-ı Sâlisin Mührü (T.O.E.M. c. IV, s. 20, İstanbul, 1329)
- Sahillioğlu, Halil: Dördüncü Murad'ın Bağdat Seferi Menzilnâmesi (Belgeler, c. II, s. 3—4, Ankara, 1967)
- Sümer, Faruk: Osmanlı Devrinde Anadolu'da Kayılar (Belleten, c. XII, s. 47, Ankara, 1948)
- Sümer, Faruk. Anadolu'ya Yalnız Göçebe Türkler mi Geldi (Belleten, c. XXIV, s. 96, Ankara, 1960)
- Sümer, Faruk: Ağaç—Eriler Belleten, c. XXVI, s. 103, Ankara, 1962)
- Sümer, Faruk: Çukurova Tarihine Dair Araştırmalar (Fetihten XVI. Yüzyılın İkinci Yarısına Kadar) (Tarih Araştırmaları Dergisi c. I, s.1, Ankara. 1964)
- Sümer, Faruk. Anadolu'da Moğollar (Selçuklu Araştırmaları Dergisi, c. I, Ankara 1970)
- Sümer, Faruk: Oğuzlar (Ankara, 1972)
- Şemseddin Sami: Kamusu'l-A'lam (6 c, İstanbul, 1888—1898)
- Tansel, Selâhaddin: Osmanlı Prusya Münasebetleri Hakkında (Belleten, c. X, s. 38, Ankara, 1946)
- Tansel, Selahaddin: Osmanlı Kaynaklarına göre Fatih Sultan Mehmed'in Siyasî ve Askerî Faaliyeti (Ankara, 1953)

- Tansel, Selâhaddin: Silâhşor'un Fetihname-i Diyar-ı Arab Adlı Eseri (Tarih vesikaları, s. 17—18, İstanbul, 1958—1961)
- Tansel, Selâhaddin: Yavuz Sultan Selim (Ankara, 1969)
- Tezbaşar, Ahmed: Fatihin Tarihi (Tarihi Ebu'l-Feth) (İstanbul, 1973)
- Tekindağ. M. C. Şahabeddin: İbn Kemal'e Göre Fatih'in İstanbul'u Muhasara ve Zaptı (İstanbul Enstitüsü Dergisi, c. I, İstanbul, 1955)
- Tekindağ, Şehabeddin: Bayezid II'nin Tahta Çıkışı Sırasında İstanbul'da vukua gelen Hâdiseler Üzerine Notlar (İ. Ü. Ed. Fak. Tarih Dergisi, s. 14, İstanbul, 1959)
- Tekindağ, Şehabeddin: Sadrazam Adnî Mahmud Paşa'ya Ait Bir Tetkik Münasebetiyle (Belleten, c. XXIV, s. 95, Ankara, 1960)
- Tekindağ, M. C. Şehabeddin: Berkûk Devrinde Memluk Sultanlığı (İstanbul, 1961)
- Tekindağ, M. C. Şehabeddin: Son Osmanlı Karaman Münasebetleri Hakkında Araştırmalar (İ. Ü. Ed. Fak. Tarih Dergisi, s. 17—18, İstanbul, 1963)
- Tekindağ, M. C. Şehabeddin: XIII. Yüzyıl Anadolu Tarihine Ait Araştırmalar, Şemsüddin Mehmed Bey Devrinde Karamanlılar (İ. Ü. Ed. Fak. Tarih Dergisi, s. 19, İstanbul, 1964)
- Tekindağ, M. C. Şehabeddin: Fatih'in Ölümü Mes'elesi (İ. Ü. Ed. Fak. Tarih Dergisi, s. 21, İstanbul, 1966)
- Tekindağ, M. C. Şehabeddin: Yeni Kaynak ve Vesikaları İsığı Altında Yavuz Sultan Selim'in İran

- Seferi (I. U. Ed. Fak. Tarih Dergisi, s. 22, İstanbul, 1967)
- Tekindağ, M. C. Şehabeddin: II. Bayezid Devrinde Çukur—Ovada Nüfuz Mücadeleleri. İlk Osmanlı— Memlûklu Savaşları (Belleten, c. XXXI, s. 123, Ankara, 1967)
- Tekindağ, M. C. Şehabeddin: Bayezid'in Ölümü Mes'elesi (İ. Ü. Ed. Fak. Tarih Dergisi, s. 24, İstanbul, 1970)
- Tekindağ, M. C. Şehabeddin: Memlûk Sultanlığı Tarihine Toplu Bir Bakış (İ. Ü. Ed. Fak. Tarih Dergisi, s. 25, İstanbul, 1971)
- Togan, A. Zeki Velidi. Moğollar Devrinde Anadolu'nun İktisadî Vaziyeti (T.H.İ.T.M. c. I, İstanbul, 1931)
- Togan, A. Zeki Velidi: Umumî Türk Tarihine Giriş (İstanbul, 1970)
- Tukin, Cemal: Osmanlı İmparatorluğunda Girit İsyanları, 1821 Yılına Kadar Girit (Belleten, c. IX, s. 34, Ankara, 1945)
- Turan, Osman: Kıbrıs Tarihi Üzerinde Çalışmalar I. Orta Çağlarda Türkiye—Kıbrıs Münasebetleri (Belleten, c. XXVII, s. 110, Ankara, 1964)
- Turan, Şerafettin: Şehzade Bayezid'in Babası Kanunî Sultan Süleyman'a Gönderdiği Mektuplar (Tarih Vesikaları, s. 16, İstanbul, 1955)
- Turan, Şerafeddin: Fatih'in İtalya Seferi (Vakıflar Dergisi, c. IV, Ankara, 1958)
- Turan, Şerafeddin: Lala Mustafa Pasa Hakkında Notlar ve Vesikalar (Belleten, c. XXII, s. 88, Ankara, 1958)

- Turan, Şerafettin: Kanunî'nin Oğlu Şehzâde Bayezid Vak'ası (Ankara, 1971)
- Turan, Şerafettin: Fatih Mehmed—Uzun Hasan Mücadelesi ve Venedik (Tarih Araştırmaları Dergisi, c. III, s. 4—5, Ankara, 1965)
- Turan, Şerafettin: Sakız'ın Türk Hakimiyeti Altına Alınması (Tarih Araştırmaları Dergisi, c. IV, s. 6—7, Ankara, 1968)
- Turan, Şerafettin: Rodos'un Zaptından Malta Muhasarasına (Kanunî Armağanı, Ankara, 1970)
- Uluçay, Çağatay: Yavuz Sultan Selim Nasıl Padişah Oldu? (İ. Ü. Ed. Fak. Tarih Dergisi, s. 9—12, İstanbul, 1954—1955)
- Uluçay, M. Çağatay. Selim—Bayezid Mücadelesi (Tarih Vesikaları, s. 18, İstanbul, 1961)
- Uluçay, Çağatay: Bayezid II'nin Ailesi (İ. Ü. Ed. Fak. Tarih Dergisi, s. 14, İstanbul, 1959)
- Uluçay, Çağatay: Kanunî Sultan Süleyman ve Ailesi İle İlgili Bazı Notlar ve Vesikalar (Kanunî Armağanı, Ankara, 1970)
- Uzunçarşılı, İ. Hakkı: Kıbrıs Fethi İle Lepant (İnebahtı) Muharebesi Sırasında Türk Devletiyle
 Venedik ve Müttefiklerinin Faaliyetine Dair
 Bazı Hazine i Evrak Kayıtları (Türkiyat Mecmuası, c. III, İstanbul, 1935)
- Uzunçarşılı, İ. Hakkı: Arşiv Vesikalarına Göre Yedi Ada Cumhuriyeti (Belleten, c. I, s. 3—4, Ankara, 1937)
- Uzunçarşılı, İ. Hakkı: Gazi Orhan Bey Vakfiyesi (Belleten, c. V, s. 19, Ankara, 1941)

- Uzunçarşılı, İ. Hakkı: Tuğra ve Pençeler ile Ferman ve Buyruldulara Dair (Belleten, c. V, s. 17—18, Ankara, 1941)
- Uzunçarşılı, İ. Hakkı: Gazi Orhan Bey'in Hükümdar Olduğu Tarih ve İlk Sikkesi (Belleten, c, IX, s. 34, Ankara, 1945)
- Uzunçarşılı, İ. Hakkı: Onbeşinci Yüzyılın İlk Yarısıyla Onaltıncı Yüzyılın Başlarında Memlûk Sultanları Yanına İltica Etmiş Olan Osmanlı Hanedanına Mensup Şehzadeler (Belleten, c. XVII, s. 68, Ankara, 1953)
- Uzunçarşılı, İ. Hakkı: Rodos Şövalyeleri Hakkında Antalya Valisi Şehzade Korkud'a Gönderilmiş Bir Mektup (Belleten, XVIII, s. 71, Ankara, 1954)
- Uzunçarşılı, İ. Hakkı: Onaltıncı Yüzyıl Ortalarında İslâmiyeti Kabul Etmiş Bir Boğdan Voyvodası (Belleten, c. XVIII, s. 69, Ankara, 1954)
- Uzunçarşılı, İ. Hakkı: Çelebi Sultan Mehmed'in Kızı Selçuk Hatun Kiminle Evlendi (Belleten, c. XXI, s. 82, Ankara, 1957)
- Uzunçarşılı, İ. Hakkı: Osmanlı Tarihinin İlk Devrelerine Ait Bazı Yanlışlıkların Tashihi I. Ondördüncü Asır Sonlarıyla Onbeşinci Asır Başlarında Yaşamış Olan Timurtaş Paşalar, II. Murad Hüdâvendigârın Kızı ve Karamanoğlu
 - Alâaddin Bey'in Zevcesinin Adı Nedir? III. Mihaloğlu Mehmed Bey Neden Dolayı Çelebi Mehmed Tarafından Tokat Kalesine Hapsedilmiştir? IV. Çelebi Sultan Mehmed'in Vali-
 - desi Germiyanoğlu'nun Kızı Değildir (Belleten, c. XXI, s. 81, Ankara, 1957)

- Uzunçarşılı, İ. Hakkı: Sultan II. Murad'ın Vasiyetnâmesi (Vakıflar Dergisi, c. IV, Ankara, 1958)
- Uzunçarşılı, İ. Hakkı: Şah İsmail'in Zevcesi Taclı Hanım'ın Mücevheratı (Belleten c. XXIII, s. 92, Ankara, 1959)
- Uzunçarşılı, İ. Hakkı: Çandarlı (Cenderli) Kara Halil Hayreddin Paşa. Menşei Tahsili, kadılığı, kazaskerliği, vezirliği ve kumandanlığı (Belleten, c. XXIII, s. 91, Ankara, 1959)
- Uzunçarşılı, İ. Hakkı, Hacı İvaz Paşa'ya Dair (İ.Ü.Ed.Fk. Tarih Dergisi, s. 14, İstanbul, 1959)
- Uzunçarşılı, İ. Hakkı: Babasından Sonra Saltanatı Elde Etmek İçin Kardeşi Selim'le Çatışan Şehzade Bayezid'in Amasya'dan Babası Kanunî Sultan Süleyman'a Göndermiş Olduğu Ariza (Belleten, c. XXIV, s. 96, Ankara, 1960)
- Uzunçarşılı, İ. Hakkı: Şehzade Selim'in Babasına Muhalefet Ederek Muharebe Ettiği Esnada Amasya Valisi Şehzade Ahmed'in Vezir-i Azam'a Mektubu (Belleten, XXIV, s. 96, İstanbul, 1960)
- Uzunçarşılı, İ. Hakkı: Cem Sultan'a Dair Beş Örijinâl Vesika (Belleten, c. XXIV, s. 95, Ankara, 1960)
- Uzunçarşılı, İ. Hakkı: İran Şahı'na İltica Etmiş Olan Şehzade Bayezid'in Teslimi İçin Sultan Süleyman ve Oğlu Selim Tarafından Şaha Gönderilen Altınlar ve Kıymetli Hediyeler (Belleten, c. XXIV, s. 93, Ankara, 1960)
- Uzunçarşılı, İ. Hakkı: Otranto'nun Zaptından Sonra Napoli Kralı İle Dostluk Görüşmeleri (Belleten, c. XXV, s. 100, Ankara, 1961)

- Uzunçarşılı, İ. Hakkı: Fatih Sultan Mehmed'in Vefatı Üzerine Vezir İshak Paşa'nın İkinci Bayezid'i Saltanata Da'veti (Belleten, c. XXV, s. 97, Ankara, 1961)
- Uzunçarşılı, İ. Hakkı: Hızır Bey Oğlu Sinan Paşa'nın Vezir-i Azamlığına Dair Çok Kıymetli Bir Vesika (Belleten, c. XXVII, s. 105, Ankara 1963)
- Uzunçarşılı, I. Hakkı: Orhan Gazi'nin Vefat eden Oğlu Süleyman Paşa İçin Tertip Ettirdiği Vakfiye'. nin Aslı (Belleten, c. XXVII, s. 107, Ankara, 1963)
- Uzunçarşılı, İ. Hakkı: Fatih Sultan Mehmed'in Vezir-i Azamlarından Mahmud Paşa İle Şehzade Mustafa'nın Araları Neden Açılmıştır (Belleten, c. XXVIII, s. 112, Ankara, 1964)
- Uzunçarşılı, İ. Hakkı: Kanunî Sultan Süleyman'ın Vezir-i Azamı İbrahim Paşa Padişah Damadı Değildir (Belleten, c. XXIX, s. 114, Ankara, 1965)
- Uzunçarşılı, İ. Hakkı: Değerli Vezir Gedik Ahmed Paşa İI. Bayezid Tarafından Niçin Katledildi? (Belleten, c. XXIX, s. 115, Ankara, 1965)
- Uzunçarşılı, İ. Hakkı: II. Bayezid'in Oğullarından Sultan Korkut (Belleten, c. XXX, s. 120, Ankara, 1966)
- Uzunçarşılı, İ Hakkı: Şehzade Mustafa'nın Ölümünde Medhali Olan Vezir-i Azam Rüstem Paşa'nın İkinci Sadaretinde Yeniçerilerin Ağalarından Şikâyeti Havi Kanunî Sultan Süleyman İle Rüstem Paşa'ya Pek Ağır Mektupları (Belleten, c. XXX, s. 122, Ankara, 1967)
- Uzunçarşılı, İ. Hakkı: Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu — Karakoyunlu Devletleri (Ankara, 1969)

Uzunçarşılı, İ. Hakkı: Osmanlı Devleti'nin Saray Teşkilâtı (Ankara, 1945

Uzunçarşılı, İ. Hakkı: Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilâtı (Ankara, 1948)

Uzunçarşılı, İ. Hakkı: Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı (İstanbul, 1965)

Uzunçarşılı, İ. Hakkı: Osmanlı Devleti Teşkilâtından Kapıkulu Ocakları (2 c., Ankara, 1943)

Uzunçarşılı, İ. Hakkı: Osmanlı Tarihi (4 c., Ankara, 1947—1959)

Uzunçarşılı, İ. Hakkı: Fatih Sultan Mehmed'in Ölümü (Belleten, c. XXX, c. 134, Ankara, 1970)

Ülgen, A. Saim: İznik'de Türk Eserleri (Vakıflar Dergisi, c. I, Ankara, 1938)

Unver, A. Süheyl: Dördüncü Sultan Murad'ın Revan Seferi Kronolojisi. Şevval 1044 (1635) — Recep 1045 (1635) (Belleten, c.XVI, s. 64, Ankara, 1952)

Unver, A. Süheyl: Kanunî Sultan Süleyman'ın Son Avusturya Seferinde Hastalığı, Ölümü, Cenaze ve Defni (Kanunî Armağanı, 1970)

Üstün, Cevat. 1683 Viyana Seferi (Ankara, 1971)

Wittek, Paul: Von der Byzantinischen Zur Türkischen Toponymie (Byzantion, X, Brüksel, 1935)

Wittek, Paul: Menteşe Beyliği, çeviren, Orhan Şaik Gökyay (Ankara, 1944)

Wittek, Paul: Ankara Bozgunundan İstanbul'un Zaptına (1402—1453) (Belleten, c. VII, s. 27, Ankara, 1953)

Wittek, Paul: The Taking of Aydos Castle, A. Gazi Legend and its Transformation (Arabic and Islamic Studies in Honor of H.A.R. Gibb, 1965)

Yücel, Yaşar: Candarlıoğlu Çelebi İsfendiyar Bey (1392-1439) (Tarih Araştırmaları Dergisi, c. II, s. 2—3, Ankara, 1964)

Yücel, M. Yaşar: Kastamonu'nun İlk Fethine Kadar Osmanlı—Candar Münasebetleri (1361—1392) (Tarih Araştırmaları Dergisi, c. I, s. 1, Ankara, 1964)

Yurd, Ali İhsan: Fatih'in Hocası Akşemseddin, Hayatı ve Eserleri (İstanbul, 1972)

Kısaltmalar

D.T.C.F. : Dil ve Tarih—Coğrafya Fakültesi

T.H.İ.T.M.: Türk hukuk ve İktisat Tarihi Mec-

muası

T.O.E.M.: Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası T.T.E.M.: Türk Tarih Encümeni Mecmuası

OSMANLI DEVLETI BEYANINDADIR

Allah bu devleti dünya durdukça pâyidâr kılsın. Duamı kabul eyle ey her an kâinâta tasarruf eden Allahım. Uğurlu gelsin de zaman onunla sona ersin diye, Osmanlı Devletini kitabımın son kısmında zikrettim.

OSMANLI EVLETİNİN FAZİLETLERİ, İSLÂM DEV. LETLERİNİN ÇOĞUNDAN ÜSTÜN OLDUĞU, ZU. HURUNU MÜJDELEYEN DOĞRU HABERLERİN VE SADIK RÜYALARIN İZAHI, NASIL ORTAYA ÇIKTIĞI VE KURULDUĞU BEYANINDADIR.

Osmanlı Devletinin faziletleri ve üstünlükleri:

Bil ki bu devleti kuranlar, yeryüzünün en haşmetli ve en büyük hükümdarlarıdır. Onlar, en kudretli saltanata, en geniş memlekete sahiptirler. Yüksek bir kudret ve akıl sahibidirler. Bahtları ve kısmetleri açıktır. Çok hayır yaparlar ve ihsanda bulunurlar. Onların saltanatları en şevketli, kılıçları en keskin, mızrakları en sivridir. Mal, at ve silâh bakımından yeryüzünün en zenginidirler. Görüşleri en doğru, yol ları en güzeldir. Şiddetli bir kuvvet ve tesirleri vardır.

Doğunun ve batının, karaların ve denizlerin hükümdarı, Mekke ve Medine'nin koruyucusudurlar. Allah onları, Süleyman Peygamberden sonra hiç kimseye nasip olmayan bir hükümdarlıkla şereflendirmiştir. Bu husus hükümdarların ve sultanların hayatlarını tetkik edenlerin malûmudur.

Bununla birlikte bu devletin hükümdarları, kendilerinden önceki hükümdarların birbirlerine yaptıkları gibi, selefleri olan hükümdarlara zulüm ve haksızlık etmemişlerdir. Halbuki kendilerinden önce gelen hükümdarların halefleri seleflerine, çocukları babalarına, hizmetkârları efendilerine zulüm ve haksızlık etmiştir. Onlar memleketlerinin büyük bir kısmını kâfirlerden, zâlim ve fasidlerden almışlardır. Aldıkları memleketler kılıçlarının mahsûlü, mızraklarının meyvesidir.

Osmanlı Devleti, sahabe ve tabiinden olan —Allah onlardan razı olsun— selef-i salihînin ortaya çıkışı

gibi, en güzel bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu devletin hükümdarları, bütün gayretlerini İslâm'ın tevhid akidesini yüceltmek, ve müslümanlığı yaymak için (i'lâ-yı kelimetullah) sarfetmişlerdir. Kâfirleri, müşrikleri, dinsizleri ortadan kaldırmak için cihâd etmişlerdir. Allah onlara, Süleyman Peygamberden sonra hiç kimseye vermediği bir hükümdarlık lûtfetmiştir. Bu hükümdarlığı ve mülkü yavaş yavaş (tedricen) ihsan eyleyerek lûtfunu tekrarlamıştır. Ayrıca onlara, bu hükümdarlığın esaslarını kuvvetlendirebilmeleri, devleti kıyamet gününe kadar devam ettirebilmeleri için koymaları gerekli olan güzel kanunları ilham etmiştir. Allah onlara bu mülkü ve hükümdarlığı Cengiz Han, Timur ve onlara benzeyen zalim ve azgın hükümdarlara, zulümleri artsın diye, bir defada verdiği gibi vermeyip, yavaş yavaş ihsan eylemiştir.

Bu kadarla iktifâ edelim. Zira bu devletin faziletleri ve üstünlükleri saymakla bitmez. Basiret ve irfan sahibi olan kimseler bunu apaçık bir şekilde bilirler. İspata ve izaha da ihtiyaç hissetmezler.

Osmanlı Devletinin ortaya çıkışını ve devamlılığını müjdeleyen doğru haberler ve sadık rüyalar

Müverrihlerden birçoğunun rivayet ettiğine göre, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi doğmadan, bir gece rüyasında, ocağından bir suyun kaynayıp gittikçe çoğaldığını, büyük bir deniz haline gelerek bütün yeryüzünü doldurduğunu gördü. Uyanınca gördüğü rüyayı ârif bir kimseye anlattı, tabir etmesini istedi. O da Ertuğrul Gazi'nin rüyasını «senin bir çocuğun doğacak. O ve soyu bütün yeryüzüne, yahut da büyük bir kısmına

hükmedecekler» şeklinde tabir eyledi. Bir veya birkaç gün sonra da Osman Gazi doğdu.

Yine Ertuğrul Gazi, bir gece, ülemâdan bir kimseye misafir olup, bulunduğu odada bir kitap gördü. Sordukda, ev sahibi, «bu kitap, Allahu sübhanehü ve teâlâ hazretlerinin, Resul-i Ekremine inzal buyurdukları Kur'an-ı Kerim'dir» dedi. Sonra ev sahibi uyumak için gidip de Ertuğrul Gazi mushafın bulunduğu odada yalnız kalınca, kalkıp sabaha kadar mushafışerifin huzurunda, hürmet ve ta'zim için ayak üzre durdu. Fakat bir ara uykuya varınca, rüyada kendisine «sen benim Kelâmıma hürmet ve saygı gösterdin, ben de senin evlâdına kıyamet gününe kadar daim olacak bir ulu devlet ihsan eyledim» diye hitap olunduğunu işitti. (*)

^{(*).} Rivayet olunur ki, bir gice, bir köyde imam evinde. Osman Gazi konuk olup otururdu. Ardında bir pencere vardı. Meğer anda bir Mushaf-ı şerif komışlardı. Sahib-i hane, Osman Gazi'ye eyitdi: Küstahlık olmasun, Kere münden, eğil, ardunda nesne var, alayım» dedi. Osman Gazi eyitdi: Ne nesne var? Sahib-i hane eyitdi: «Nebimüz. ahir zaman peygamberi Muhammed Resulallah Sal'allahu Aleyhi ve Sellem'e inen Kelâmullah var, didi. Osman Gazi hiç tınmadı. Tâ sahib-i hane uykuya varınca ebsem oldı. Sonra turub gusl idüp arı abdest alub Mushafdan yana müteveccih olub huşu' ve huzurla tâ sabaha dek el kavuşturub örüturdu. Ev ıssı uyanacak vakit olunca «Benim bu haliime muttali olmasın diye uyur gibi oldu. Yine Mus hafdan yana müteveccih idi. Bir aralık uyhu göze galib gelüb ımızgandı. Âlem-i rüyada gördü ki, Hak Celle ve Âlâ tarafından buna dinildi ki: «Ey Osman, çün sen benüm kelâmuma hürmet ü ta'zim idüb izzet ü ikrâm eyledün. ben dahi seni ve seniin evlâduni ve etbaini, esyaini âlemde ebedî muazzez ü mükerrem ü muhterem kıldum. (Nesri Tarihi, c. I. sh. 75-75).

Müverrihlerden birçoğunun naklettikleri rivayet lerden biri de şudur. Osman Gazi, sık sık, asrının meşâ-yihinden Şeyh Edebali'nin zaviyesine giderdi. Şeyh Hazretleriyle ülfeti vardı. Bir gece rüyasında, Şeyhin koynundan bir nur çıkıp kendi koynuna yahud içine girdiğini gördü. Sonra göbeğinden bir ağaç bitip o kadar büyüdü ki, gölgesi bütün yeryüzünü tuttu. Bütün insanlar onun gölgesinde toplandılar. Uyandığında rüyasını Edebali Hazretlerine anlatınca, Edebali Hazretleri, O'nu, ulu bir devletle müjdeledi ve kızı Malhun Hatun ile nikâhladı. Osman Gazi'nin bu evlilikden iki oğlu oldu: Alâaddin Paşa ve Orhan Gazi.

Bu meseledeki sahih rivayetlerden bir diğeri de şudur: Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbni Arabî (1) cifr ilmi yardımıyla ve ayetlerin gizli manâlarından Osmanlı Devleti'nin şânının yüceliğini ve kıyamete kadar daim olacağını keşfetmişlerdir. Bunu «Daire-i Nu'maniye fi'd-Devlet'il-Osmaniyye» adlı eserlerinde zikretmişlerdir. Bu, cifr ilmini bilenlerin malûmudur. Şeyh-i Ekber, bunu Osmanlı Devleti'nin zuhurundan yetmiş sene eyvel istihrac etmişlerdir.

Mevlâna Celâleddini Rumî hazretleriyle —kuddise sırruhu— ilgili bazı menkıbelerde hikâye olunduğuna göre, Ertuğrul Gazi, Konya'ya her gelişinde kendilerini ziyaret ederlerdi. Bir keresinde, henüz küçük bir çocuk olan Osman Gazi'yi de beraberlerinde Şeyh'e getirip hayır dualarını rica eylediler. O sırada Selçuklu hükümdarı bulunan kimsenin kalenderî (2) olan bir şahsa bağlandığını işiten Hazreti Mevlânâ «hoş şimdi hükümdar kendine bir baba bulduysa biz de kendimize bir oğul bulduk» diyerek Osman Gazi'nin elinden

tutup hayır dua eylediler. O'nu ulu ve devamlı olacak bir devletle müjdelediler. Madem ki «bunun oğulları ve torunları benim neslime inanırlar ve bağlanırlar, devletleri daim olsun» diye de dua buyurdular. (3)

İdris Bidlisi'nin (4) «Heşt Behişt» adlı tarihinde naklettiğine göre, o devirde, Kumral Abdal adlı salih bir kimse vardı. Yenişehir havalisinde oturur, zaman zaman dervişleriyle küffâr köylerine gaza ederdi. Bir gün, Hazreti Hızır aleyhisselâm yahut evliyâullahdan bir kimse Kumral Abdal'la buluşup «Allahu Teâlâ Os. man Gazi'ye kıyamet gününe kadar devam edecek ulu bir devlet ihsan eyledi, var müjdele» diye emretti. Kumral Abdal, Osman Gazi'yi bilmezdi. O kimse, Osman Gazi'nin tanınmasına yarayacak bazı işaretleri bildirdi. Kumral Abdal, o isaretler yardımıyla Osman Gazi'yi bulup müjdeyi verince, Osman Gazi cok sevindi ve «simdi bir kılıç ile bir maşrabam var, ikisini de sana verivorum» dedi. Kumral Abdal sadece maşrabayı uğur olarak (teberrüken) aldı. Bir müddet sonra Osman Gazi, onun için bir zaviye yaptırıp Yenişehir yakınlarındaki birçok köyü ve tarlavı bu zaviyeye vakfettiler.

Çok eskiden beri Rum İli'de, Siroz yakınlarındaki bir dağ üzerinde bir kilise vardı. İsmine Margirit kilisesi derlerdi. İçinde birçok keşiş oturur, ilmi nücum, felsefe gibi ulum-u kadîmeyle meşgûl olurlardı. Bu keşişler Osmanlı Devletinin zuhurunu ve kendi memleketlerini de istilâ edeceğini istihrac ettiler. Sorup soruşturarak Osman Gazi'nin varlığından haberdar olduklarında huzurlarına kıymetli hediyelerle bir elçi göndererek kilise ve vakıf köyleri için bir emannâme

istediler. Osman Gazi de istedikleri emannâmeyi verdi. Bir zaman sonra, Sultan Murad bin Orhan Han hazretleri, o memleketleri fethetmek istediklerinde ruhbanların gelerek o emannâmeyi gösterdikleri Türkçe bir tarihde görülmüştür.

Müverrih Ruhi'nin (5) tarihinde zikrettiğine göre, eskiden Türkmen kabileleri arasında, Korkut Ata adlı keşif ve kerâmet sahibi bir kimse vardı. Bir gün buyurdu ki «saltanat ve hanlık sonunda Oğuz Han'ın vasiyeti üzre Kayı Han'ın oğullarına geçecek ve ahirzamana kadar onlarda kalacaktır». (*)

Osman Gazi'nin kabilesine de Türkmenler arasında, beyleri ve ileri gelenleri Kayı Han evlâdından olduklarından, Kayı Hanlı denirdi.

KAYI HAN'LI KABILESININ TÜRKİSTAN'DAN CIKIP HORASAN VE İRAN'A GİTMESİ,

ERTUĞRUL GAZİ'NIN RUM DİYARINA GEL-MESİ, NESEBİ VE VEFATINA KADAR MEYDANA GELEN HADİSELER.

^{(*).} Resûl Aleyhisselâm zamanına yakın Bayat boyunda Korkut—Ata dirler bir er kopdı. Oğuzun ol kişi tamam bilicisiydi. Ne dir ise olur idi. Gayıbdan dürlü haber söyler idi. Korkut—Ata aytdı: Ahır zamanda hanlık girü Kayı'ya dege, kimsene ellerinden almaya, ahır zaman olup kıyamet kopınça. Bu didügi Osman neslidür. (Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı, sh. 73, İstanbul, 1958).

Kayı Han'lı kabilesinin Türkistan'dan çıkışı

Malûm olsun ki, Osman Gazi hazretlerinin kabilesi olan Kayı Han'lı, Guz dedikleri Türkmen kabilelerindendir. Önce Selçuklular ile Maverâünnehre gelip bir müddet onlarla Semerkand ve Buhara civarında oturdular. Bütün Guz kabilelerinin üzerine İsrail İbni Selçuk bin Yukak (6) hâkim idi.

Hicrî 400 (1009) yılından sonra, Mahmud bin Sebüktegin'in (7) izni ile, Ceyhunu geçip Horasan diyarına geldiler. Mahmud bin Sebüktegin, İsrail bin Selçuk'dan şüphelenip de onu hapsedince, Guz kabileleri dağıldılar. Her tarafı tahrip ve yağmaya başladılar. Her kabile kendi içinden ileri gelen birini reis seçti.

Osman Gazi'nin kabilesi olan Kayı Han'lı, Horasan diyarında, Mervi'ş Şahican kazalarından Mâhân havalisinde bulunuyordu. Osman Gazi'nin cedlerinden birini kendilerine reis olarak seçtiler. Selçuklu sultanlarına tâbi oldular. Bir zaman sonra, Selçuklu sultanları kuvvet ve kudretlerini kaybedince, istiklâllerini ilân ettiler. Sonunda, Sultan Sencer'e galebe çalan Guz taifesi tamamıyla itaatten çıkıp memleketleri tahribe başladı. Bir zaman sonra cemiyetleri perişan olup ancak Mâhân etrafında Kayı Han'lı kabilesi kaldı. 616 (1219) da, Cengiz o havaliyi istilâ edince, mecburen Ermeniye diyarına göçüp bir müddet Ahlat yakınlarında kaldılar. Sonra Cengizîlerin zararı o havaliye de ulaşı

makla Rum diyarına göçüp bir müddet Erzincan civarında oturdular. O zaman, Kayı Han'lı kabilesinin beyliği, Ertuğrul'un pederi Süleyman Şah bin Kaya Alp'a geçmişti.

Kabile halkı bulundukları yerin darlığından şikâyet ve yine Mâhân'a gitmeyi rica edince, Süleyman Şah müsaade etti. Önce Haleb'e, oradan da Ca'ber kalesine varıp Fırat suyu geçidinden geçerlerken Süleyman Şah boğuldu. Cesedini çıkarıp Ca'ber kalesi yakınında defnettiler. O yer, Türk mezarı diye meşhurdur.

Süleyman Şah'ın, Sungur Tekin, Gün Toğdu, Ertuğrul ve Dündar Alp adlarında dört erkek evlâdı kaldı. Sungur Tekin ve Gün Toğdu, kabile halkının bir kısmıyla asıl vatanları tarafına gittiler. Ertuğrul Gazi, biraderi Dündar Alp'la Pasin Ovası ve Sürmelü Çukur denilen yerlerde oturmaya karar verdiler. Sonra Rum diyarına yöneldiler.

Ertuğrul Gazi'nin nesebi

Ertuğrul'un nesebi konusunda tarihçiler ihtilâf etmişlerdir. İdris Bidlisî ve Müverrih Ruhi'ye göre —Hoca Sa'deddin Efendi de onlara uyar— Ertuğrul'un nesebi, Ays bin İshak bin İbrahim aleyhisselâm'a şöyle ulaşır: Ertuğrul bin Süleyman Şah bin Kaya Alp bin Kızıl Boğa bin Baytemür bin Kutluğ bin Tuğra bin Karaynu bin Baysunkur, bin Bolğay bin Sunkur bin Tok Temür, bin Yasak, bin Hamide, bin Okıtlık bin Kamarı, bin Çektemür, bin Turah, bin Kızıl Bığa, bin Yamak, bin Başuğa, bin Çörmez, bin Baysu, bin Tuğra, bin Sevinç, bin Çarbuğa, bin Kurtulmuş, bin Koruhan,

bin Balçuk bin Komas bin Karaoğlan bin Süleyman Şah bin Korhulu bin Yorluğan bin Baytemür bin Türemiş bin Gökalp bin Oğuz bin Karahan bin Kayı Han.

Bir rivayete göre, Koy Han, Ays bin ishak aleyhisselâmdır. Fakat Neşrî (9) Nişanî (10) ve bu ikisine uyanlara göre, Ertuğrul'un nesebi Yafes ibni Nuh aleyhisselâma şöyle ulaşır: Ertuğrul, Süleyman Şah, Kaya Alp, Kızıl Boğa, Baytemür, Kutluğ, Toğar, Kaytun; Sakur, Bolğay, Baysunkur, Tok Temür, Yasuk, Çemendur, Bakı Ağa, Gökalp, Oğuz, Karhan, Aykutluk; Toturka, Karahan, Baysuk, Yalvaç, Toğar, Sevünç, Çarboğa, Kurtulmış, Karacahan, Yahmur, Süleyman Şah, Karahul, Kolğay, Baytemür, Baylık Tus, Toğar, Toğmış Küçük Beg, Artuk Kotak, Çektemür, Turah, Kızıl Boğa, Yamak, Başbuğa, Kurtulmış, Kuruca Balçık, Karamas, Karaoğlan, Süleyman Şah, Korlu Borluğar, Türemiş, Gökalp, Oğuz Han, Karahan, Kayı Han, Bolcay bin Yafes bin Nuh aleyhisselâm.

Tarihçi Ali Çelebi, (11) ikinci nesebi daha doğru kabul eder. Çünkü bütün nesep alimlerinin Türklerin Yafes bin Nuh aleyhisselâm evlâdından olduğunda ittifakları vardır. Birinci nesebe göre, Kayı Han'lı kabinesinin Sam bin Nuh aleyhisselâm evlâdından geldiğini kabul etmek gerekir. Çünkü İbrahim aleyhisselâm Sam Evlâdındandır. Ays evlâdının Türkistan tarafına gittikleri malûm değildir. Onlar, Rum taifesi diye meşhurdurlar. Türk nesep alimlerine göre, Kayı Han, Oğuz Han'ın büyük oğludur. Oğuz Han'ın da nesebi sövledir: Oğuz Han bin Karahan bin Bolcay Han bin Yafes, yukarıda da işaret edildiği gibi (Korkut Ata'

nın rivayeti) Oğuz Han, hanlığı ona ve evlâdına vasiyet etmişti.

Tarihçi Ruhi'nin pek meshur olmayan bir rivayetine göre, Kayı Han'lı kabilesi, Moğol hücumu dolayısıyla Horasan'dan Diyar-1 Rum'a geldiklerinde, Ankara yakınındaki Karacadağ bölgesine yerleştiler. O zaman beyleri Kabak Alp'tı. Sonra Cağablık adlı vere geçtiler ve Kabak Alp orada vefat etti. Yerine oğlu Sarkuk Alp geçti. Bir zaman sonra, o da, Kara Öyük'de vefat etti. Yerine oğlu Gökalp geçti. O'nun da Şarabhane adlı yerde ölümü üzerine yerine oğlu Gündüz Alp geçti. Kâfirlerle gazaya ilk defa bu başladı. Bir zaman sonra Söğüt yakınında Saray adlı yerde vefat etti. Yerine Ertuğrul Gazi geçerek kâfirlerle cihada devam etti. Bu rivayete göre, Ertuğrul Gazi'nin nesebi şöyledir: Ertuğrul bin Gündüz Alp bin Gökalp bin Sarkuk Alp bin Kabak Alp. Bu rivayet iki bakımdan · meşhur rivayetlere muhaliftir. Üzerinde düşünmek gerekir.

Ertuğrul Gazi'nin Rum diyarına gelişi

Ertuğrul Gazi Pasin Ovası'ndan ve Sürmeli Çukurdan Rum'a, takriben 630 (1232/1233) yılında ve Sultan Alâaddin Kevkubad bin Keyhüsrev'in saltanatının son yıllarında geldi. O zaman Ertuğrul'la beraber, 'dört yüz kırk yiğit, aileleri ve Türkmenlerde adet olduğu üzre, hayvanlarıyla Rum'a geldiler.

Ertuğrul Gazi, Savcı Bey dive meşhur olan oğlu Saru Bali'yi. Sultan Alâaddin'e, ülkesine girmek için izin istemeye ve oturmaları için bir yer tayin etmesini ricaya gönderdi. Alâaddin, Ertuğrul Gazi ve kabilesinin yiğitlik ve cesaretini bildiğinden gelişlerine sevindi. Engürye yakınındaki Karacadağ'ı onlara verdi. Bulunduğu bölgenin sınırlarını düşmanlardan korumakla vazifelendirdiği Ertuğrul Gazi'yi, serhadlerde bulunan diğer Türkmen beyleri gibi bey tayin etti. Bunlara «uç beyi» tabir olunup hepsinin reislerine de «melikü'l-ümerâ» denilirdi.

Ertuğrul Gazi, bu bölgede bir nüddet oturduktan sonra, Söğütcük'e geçti, gaza ve cıhadla meşgûl oldu. Selçuklular bu sırada zayıfladığından, o'nun kuvvet ve kudreti günden güne arttı. 680 (1281) yılında, doksan yaşını geçmiş olarak öldü. Buna göre, Rum'da takriben elli yıl bulundu. Vefatı Gıyaseddin Keyhüsrev'in saltanatının son yıllarına rastlar. Üç oğlu kaldı: Gazi Osman Bey, Gündüz Bey ve Savcı Bey.

Ertuğrul Gazi'nin ünlü kumandanları ise şunlardır: Ağça Hoca, Konur Alp, Turgut Alp, Ayğut Alp, Hasan Alp, Saltuk Alp Samsama Çavuş kardeşi Sülemiş Çavuş, Abdurrahman Gazi, Ak Baş, Mahmud Alp, Kara oğlan, Kara Mürsel, Yahşılu, Kara Bege (?), Şeyh Mahmud, Tal Gal (?), Gal Mihmad (?), Kara Tekin. Bunlar Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'nin de kumandanları oldular. Bazılarının soyları devam etmiştir.

Tarihçi Ruhi bir garip rivayet nakleder: Gıyaseddin Keyhüsrev bin Kılıç Arslan 675 (1271/1277)'de, Şereffüddin bin Hatir (12) fitnesi yatışınca, uç beylerinden rehineler aldı. Zira fitne esnasında bu beyler Şerefüddin'e tâbi olmuşlardı. Ertuğrul Gazi de o zaman uç beylerinden olduğundan, oğlu Osman Gazi'nin çocuklarından birini rehin olarak verdi. Gıyaseddin o'nu, Kahta kalesinde hapseyledi. Bir zaman sonra herc ü merc olup hapisten kurtuldu. Kahta nahiyelerinden Pığı'yı ele geçirdi. Bir rivayete göre, Gıyaseddin Pığı'yı kendisine hâs olarak vermiş, fakat o kabul etmemiştir. Soyundan olan kimseler uzun müddet bu bölgede hükûmet ettiler. Hattâ Yıldırım Bayezid Han Malatya'ya geldiğinde, bunun çocuklarından Halil Bey, Bayat Bey ve Ahmed Bey huzuruna gelerek kendilerini tanıttılar, iltifat ve ihsanına mazhar oldular.

Bu rivayetlerin bazılarının birbirine muhalif olduğu dikkat sahibi kimselerin gözünden kaçmaz. Biz, sadece, bizden evvelkilerin naklettiklerini rivayet ettik.

BİRİNCİ FASIL

OSMAN GAZI DEVRÎ BEYANINDADIR

Osman Gazi'nin Beylik devri

Anadolu Selçukluları Devleti Moğol istilâsı neticesinde zayıflayıp, memleketleri de harap olunca, Moğol'lara tâbi olmak istemeyenler, Osman Gazi'nin etrafına toplandılar. Çünkü o sıralarda Osman Gazi, celâdeti, cömertliği ve yiğitliğiyle ün salmıştı. 696 (1296 1297) tarihinde Gazan Han (13) tarafından Memâliki Rum saltanatı, Alâaddin Keykubadü's-Sani İbni Feramurz bin Keyhüsrev'e tevcih olundu. Sultan Alâaddin, Osman Gazi'nin, diğer uç beyleri gibi, kendi ülkesine taarruz etmeyip küffâr ile gaza ve cihâdla meşgul olduğunu işitti. Bundan memnun olup, 699 (1299/1300) tarihinde Osman Gazi'yi, bütün uç beyleri üzerine melikü'l-ümerâ tayin etti, tabl, alem ve nakkare gönderdi.

700 (1300/1301) tarihinde, Alâaddin azl ve yerine amcası Sultan Gıyaseddin Mesud bin Keyhüsrev tayin olundu. Alâaddin'i yanına aldıran Gazan Han, Simre Kastomonu ve Sinop'u Gazi Çelebi bin Gıyaseddin Mesud'a verdi. Gazi Çelebi Kastomonu'da, babası Mesud ise Kayseri'de oturuyordu. Fakat üzerlerinde, namı hükûmetten başka bir şey yoktu. Bütün idare Moğol beylerindeydi.

Bu durum Mesud'un vefatına kadar devam etti (708/1308). Bu tarihten sonra Moğol beyleri, idareyi tamamen ellerine geçirdiler ve Selçuklulardan hiç kimse hükümdar olmadı. Gazi Çelebi de, Moğol'ların korkusundan, deniz yoluyla Kefe'ye kaçtı ve orada vefat etti. Böylece Selçuklulardan saltanat mevkiine geçecek kimse kalmadı.

Anadolu'nun iç kısımları Moğol beylerinin idaresi altına geçince, uç bölgelerdeki Selçuklu emirleri —Aydın, Saruhan, Menteşe, Germiyan ve Karaman emirleri— ellerinde bulunan topraklara sahip çıkıp istiklâlirin ilân ettiler. Bu, Osman Gazi'nin de istiklâlini ilân etmesine sebep oldu. Osman Gazi, soylu bir aileye mensuptu. Cömertti, yiğitti, cesurdu, salih kimselere ve alimlere bağlıydı. Onların hayır dualarını almak için bütün himmetini sarfederdi.

İdris Bidlisî, Osman Gazi'nin kendini korkusuzca tehlikelere atması ve gözüpekliği konusunda —ki şan ve şöhretinin artıp yayılmasına sebep olmuştur— garip bir sebep zikreder: Osman Gazi, Şeyh Edebali'nin hayır duasını almak için arasıra zaviyesine gider, orada birkaç gün müridleriyle beraber olurdu. Bir gün tesadüfen Şeyh'in kızını gördü ve âşık oldu. Aşkı gün geçtikçe arttı. Aralarında dostluk ve yakınlık bulunduğundan, bu sırrını Eskişehir hakimine açtı. Fakat Eskişehir hakimi, Osman Gzai ile aralarında olan hukuka riayet etmeyip Şeyh'ten kızını, kendisi için istedi. Şeyh, kızını Eskişehir hakimine vermedi. Bu yüzden araları açılınca, Şeyh Eskişehir civarından kalkıp Gazi Ertuğrul'un eyâleti olan Söğütcük havalisine göçtü. Eskişehir hakimi, Osman Gazi'ye düşman oldu.

Bu sırada İnönü hakimi, Osman Gazi'yi ziyafete davet etti. Osman Gazi, arkadaşlarıyla ziyafete gitti. Eşkişehir hakimi, bunu duyunca, fırsattan faydalanmak istedi ve askerlerini toplayıp Harmankaya hakimi Köse Mihal'i de yardıma çağırdı. Köse Mihal hemen geldi ve büyük bir orduyla İnönü kalesini kuşattılar. Eskişehir Hakimi, İnönü Hakimine birini göndererek.

Osman Gazi'nin kendisine teslim edilmesini İstedi. İnönü hakimi hayrete düşüp tereddüt etmekte iken, Osman Gazi durumdan haberdar oldu ve arkadaşlarıyla kaleden çıkıp, kaleyi muhasara edenleri bozdu. Eskişehir hakimi kaçtı. Osman Gazi, esir aldığı Köse Mihal'i, kendisinden dostluk ahdi aldıktan sonra serbest bıraktı. Köse Mihal müslümanlığı kabul edinceye kadar ahdini bozmadı.

Osman Gazi, hararet aşkından, az adam ile çok kişiye galebe etmekle, büyük bir şöhret kazandı. Aşkını üç sene kadar gizli tuttu. Bu zaman zarfında, kendini korkusuzca tehlikelere atıp şaşılacak işler yaptı. Bu yüzden, babasına tâbi olanlar, onu, kardeşlerine ve amcasına tercih ettiler. Aşkı ve şevki gittikçe artan Osman Gazi, sonunda yukarıda anlatılan rüyayı gördü ve Şeyh'e nakletti. Şeyh de kızı Malhun Hatun'u, Osman Gazi'ye nikâhladı. Osman Gazi, böylece, vechişer'î üzerine muradına erdi. Malhun Hatun'dan, Alâaddin Paşa ve Orhan Gazi adlarında iki oğlu oldu. Edebali uzun bir ömür sürdü. Vefat ettiği zaman yüz yirmi beş yaşındaydı. Oğlu Mahmud Paşa da yüz sene kadar yaşadı. Şekayıkda (14) zikredildiğine göre, Şeyh Edebali servet sahibi bir kimseydi.

Kulaca Hisar'ın fethi

Ertuğrul Gazi, 680 (1281) yılında vefat edince, Kayı boyunun ileri gelenleri, cesur, cömert ve kerem sahip olduğundan Osman Gazi'ye tâbi oldular. Halbuki, Ertuğrul Gazi'nin diğer oğlu Saru Yatu —Savcı Bey diye meşhurdur— yaşça Osman Gazi'den büyüktü. Osman Gazi, İnegöl tekfurunun, kabilesinin yaylak ve

kışlağa gidişinde davar ve mallarına zarar vermesine kızdı. İntikam almak için yetmiş kadar yiğitle, İnegöl'ün kazalarından Kulaca Hisar'ı bastı, ahalisini kılıçtan geçirtti, mallarını yağmalattı ve kaleyi de yaktırdı.

İnegöl tekfuru «Eyne Nikola» durumdan haberdar olunca, bugün Karaca Şehir dediğimiz Karaca Hisar tekfuruyla anlaştı. Toplanan çok sayıdaki askerin başına geçti. Bir rivayete göre de kardeşi «Kalatur» ile asker gönderip Tomaliç Dağı'nda, dar bir yerde, Osman Gazi'nin yolunu kesti. Şiddetli bir çarpışma oldu. Osman Gazi, Allahın yardımıyla kâfirleri bozguna uğrattı ve Kalatoru da esir aldı. Askerlerine, bu itin karnını deşin ve yeri eşin, diyerek Kalator'un öldürülmesini emretti. Bu yüzden burası, günümüze kadar, «İt Eşe ni» adıyla anıldı.

Bu savaşta, müslümanlardan birçok kimse şehit oldu. Osman Gazi'nin kardeşi Gündüz Alp da bu savaşta şehid düştü. Bazı rivayetlere göre, Savcı Bey de şehid düşenler arasındadır. Osman Gazi çok üzüldü. Kardeşinin cenazesini Söğüt kasabasına naklettirip babası Ertuğrul Gazi'nin yanına defneyledi. Gündüz Alp'ın şehid olduğu verde bulunan bir çam ağacına, o bölgenin halkı, mübarek geçelerde nur indiğini gördüklerinden «Kandilli Çam» adını vermişlerdir.

Ali Çelebi der ki: Osman Gazi ilk defa 684 (1285) tarihinde, yetmiş yiğitle İnegöl köylerini basıp yağmaladı. İnegöl tekfurunu da ansızın basmak istedi. Fakat mel'un, haberdar olup tuzak kurdu. Osman Gazi o tuzağa düştü. Şiddetli bir çarpışmadan sonra kâfirleri bozup mallarını yağmaladı. Bu gaza Osman Gazi'nin

ilk gazasıdır. Kardeşi Saru Yatu'nun oğlu da bu gazada şehid olmuştur.

Osman Gazi, kâfir kellelerini mızrak uçlarına taktırıp, selâmet ve ganimetle döndü. Bir zaman sonra, yani 685 (1286) tarihinde, üç yüz yiğitle varıp İnegöl'ün kazalarından Kulaca Hisarı feth ve ahalisini katlettirdi. Ganimetleri alıp hisarı yaktırdı, mansur ve muzaffer olarak döndü.

Bu hadiseden sonra, İnegöl tekfuru Eyne Nikola, Karaca Hisar tekfuruyla anlaşıp çok sayıda asker topladı. Kardeşini askere kumandan tayin etti. Osman Gazi, bunlarla, Tomaliç derbendinde Egrice adlı yerde karşılaştı. Bütün gün cenk edip sonunda kâfirleri bozguna uğrattı. Çok kâfir helâk ve müslümanlardan da birçok yiğit ile Osman Gazi'nin kardeşi Gündüz Alp şehid oldu. Bu savaş 686 (1287) da vuku buldu.

Karaca Hisar'ın fethi

Osman Gazi, 688 (1289)de, küffârdan Karaca Hisar adlı kaleyi almıştır. Bundan önce yapılan savaşların hepsinde müslümanlar galip geldiklerinden kâfirler korkuya düşüp, müslümanları bu bölgeden söküp atmak için büyük hazırlıklar yaptılar. Bunun üzerine Osman Gazi, kardeşinin oğlu Ak Timur'u, Gündüz Alp ve kabilesinin ileri gelenlerinden Aygud Alp'la, Selçuklu sultanı Gıyaseddin ibni Mesud tarafına gönderdi. Kâfirlerin hazırlıklarını haber verip yardımını istedi. Gıyaseddin, Osman Gazi'ye mühimmat ve silâh göndererek yardım etti. O havalide bulunan beylere de «Osman Gazi'ye yardım edesiniz» diye emreyledi.

Osman Gazi, kendi askeri ve yardıma gelenlerle Karaca Hisar üzerine yürüdü. Hisarı feth ve ahalisini katleyledi. Tekfurunu da esir aldı. Kiliseleri yıktırarak yerlerine mescid yaptırdı. Kalenin evlerini ve ganimetlerini gazilere paylaştırdı. Gazilerin bir kısmını da orada iskân etti. Şehre bir hakim ve kadı tayin eyledi. Tursun Fakih, Osman Gazi adına hutbe okudu. Bu, Osman Gazi adına okunan ilk hutbedir. Osman Gazi, birçok kâfir esirini, öldürülenlerin başlarını ve esir alınan tekfuru Sultan Gıyaseddin'e gönderdi.

Sultan Gıyaseddin çok memnun olup, fethedilen Karaca Hisar'ı, Eskişehir'i, İnönü ve civarını ve babasından miras kalan Söğüt'ü Osman Gazi'ye ikta' olarak verdi. Ayrıca, hil'at, topuz, kılıç ve kendi cins atlarından donanmış birkaç at gönderdi. Fethettiği yerler kendine ait olmak üzere gazaya izin verdi. Tabl, nakkare ve alem ihsan eyledi.

Osman Gazi, eskidenberi, her ikindiden sonra bir sofra hazırlar, arkadaşlarını, misafirleri, yolcuları ve fakirleri ağırlardı. Sultan tarafından tabl ve nakkare gönderilince, her ikindiden sonra, herkesin toplanabilmesi için nevbet vurulmasını emretti. Osman Gazi, tabl ve nakkare çalınırken ayağa kalkar ve bitene kadar ayak üzre dururdu. Bu adet, evlâd-ı kirâmı zamanında da devam etti. Sonra Ebul-Feth Sultan Mehmed Han zamanında kaldırıldı.

Fakat tarihçilerin çoğu söyle rivayet ederler: Osman Gazi, Karaca Hisar tekfuru üzerine gitmek için Sultan Alâaddin bin Keykubad'dan yardım istemiştir. Sultan Alâaddin, Osman Gazi'nin yardımına gelmiş ve kaleyi birlikte muhasara etmişlerdir. Fakat Alâaddin

muhasara sırasında Tatar taifesinin memleketine hücum ettiğini haber alınca Osman Gazi'yi muhasara üzre bırakıp, kendisi o gaileyi defetmek için gitmiştir.

Osman Gazi, gayret gösterip kaleyi fethetmiştir. Fetih müjdesi Alâaddin'e ulaştığında, o da Tatarları bozguna uğratmıştır. Tatarları şöyle kırmışdır ki taşaklarının dirilerinden çadır yapıp oturmuşlardır. Bu yüzden, bu yere «Taşak Yazısı» adı verilmiştir. Sultan Alâaddin Karaca Hisar'ın fethine çok sevinmiş ve yukarıda zikrolunan hediyeleri Osman Gaziye göndermiştir.

Bu rivayet ne Birinci Alâaddin'e ne de Îkinci Alâaddin'e uyar. Çünkü Birinci Alâaddin 634 (1236/1237) de ölmüştür. İkinci Alâaddin ise, 696 (1296/1297) da padişah olmuştur. Bu sıralarda, Selçuklular Tatar ile savaşmak şöyle dursun, Birinci Alâaddin'in ölümünden sonra Tatarlar Rum memleketlerini istilâ eylediklerinden, Selçuklular onların elinde esir gibiydiler. Bizim önce zikrettiğimiz rivayet hakikate daha yakındır. Bazı rivayetlere göre de, Osman Gazi'ye tabl ve nakkare 699 (1299/1300) da, İkinci Alâaddin zamanında gönderilmiştir.

Sorkun, Mudurnu ve Göynük'ün fethi

Karaca Hisar'ın fethinden sonra Osman Gazi burada oturmaya başladı. Bazen Eskişehir ve Söğüt'e de giderdi. Bu sırada Harmankaya tekfuru Köse Mihal, Osman Gazi'yi, Sorkun, Mudurnu, Göynük ve Tarakçı Yenicesi'ni fethe teşvik etti. Osman Gazi, 691 (1291/1292) de, Köse Mihal'in de yardımıyla, Saru Kaya yolundan Sorkun üzerine yürüdü. Ertuğrul Gazi'nin kumandanlarından Samsama Çavuş, Şorkun yakınlarında oturuyordu. Osman Gazi'yi karşıladı ve Sorkun halkıyla, savaş yapmadan anlaşmasını sağladı. Sorkunlular, Osman Gazi'ye itaat edip haraç vermeyi kabul ettiler.

Osman Gazi, buradan Göynük üzerine varıp burasını da kolayca fethetti. Çokca ganimet aldı. Sonra Tarakçı Yenicesine vardı. Bura halkının kadın ve erkeği tarak, kaşık yapıp İstanbul'a götürüp satarlar ve çok para kazanırlardı. Bu yüzden çok zengindiler. Osman Gazi kaleye iltifat etmeyip civarını vurdu. Hadd ü lıesaba gelmez ganimet ve esir aldı. Sonra, Köse Mihal'in memleketi olan Harmankaya yolundan Karaca Hisar'a döndü.

Bu hadiseden sonra, Köse Mihal'le aralarında olan dostluk daha da kuvvetlendi. Hattâ Osman Gazi'nin bazen Köse Mihal'e —mücahidlere yardım ettiğinden, din ve devletin yükselmesi için çalıştığından— kardesim diye hitap ettiği hikâye edilir.

Bilecik tekfurunun tuzağı

Köse Mihal'in yardımıyla, Bilecik tekfurunun da itaat etmesi sağlanmıştı. Osman Gazi, yaylağa giderken eşya ve yüklerinin bir kısmını Bilecik kalesine bırakırdı. Bir müddet sonra Bilecik tekfuru münafıklık etti. Civardaki tekfurlarla anlaşarak, Osman Gazi'yi ortadan kaldırmak için tuzak kurdu.

Bu sırada Yar Hisar tekfurunun kızıyla evlenmek için bir ziyafet tertiplemişti. Osman Gazi'yi de, tuzağa düşürmek için, bu ziyafete davet etti. Fakat Köse Mihal, Osman Gazi'ye, kendisi için kurulan tuzağı haber verdi. Osman Gazi, Bilecik tekfuruna birini göndererek, her sene olduğu gibi bu sene de eşyalarının bir kısmını kaleye bırakmak için izin istedi. Ziyafetten sonra da yaylağa gideceğini bildirdi.

Bilecik tekfuru, Osman Gazi'nin teklifini sevinerek kabul etti. Osman Gazi yüklerini, kadın kılığına girmiş kırk yiğitle kaleye gönderdi. Yiğitler, kale halkının çoğu, kale dışındaki Çakır Pınarı denen yere ziyafete gittiğinden, kaleyi bomboş buldular. Hemen zaptettiler.

Osman Gazi, adamlarının bir kısmını yol üstünde pusu kurmaları için bıraktı. Kendisi az kimse ile ziyafete vardı. Bir müddet sonra, kalenin alındığı gizlice bildirilince, ziyafet sofrasından kalkıp beraberindekilerle pusu kurduğu yere doğru kaçmaya başladı. Kâfirler de hemen ardına düştüler. Osman Gazi pusu kurduğu yeri geçince dönüp kâfirlere önden, pusudakiler de arkadan hücum ettiler. Diledikleri kadar kâfir kırdılar. Kâfirlerden pek azı kurtulabildi.

Osman Gazi hemen Yar Hisara v a r d ı. Kaleyi alıp halkının bir kısmını kılıçtan geçirdi. Gelinle birlikte, kale ileri gelenlerinden birçoğunun kızlarını esir etti. Gelini, oğlu Orhan Bey'e nikâhladı. Gelinin ismi Nilüfer Hatun'du. Nilüfer Hatun, Orhan Bey'in oğullarından Sultan Murad ve şehid Süleyman Paşa'nın annesidir. (16). Bursa yakınındaki bir nehrin üzerine köprü yaptırmıştır. Bu nehir, hâlâ Nilüfer diye anılır. Daha birçok hayratı vardır. Ölünce, Bursa'da, Orhan Gazi'nin türbesine defnolunmuştur

Bileciğin ve Yar Hisar'ın fethi çok kolay oldu. Çokca da ganimet alındı. Bu iki kalenin fethi 697 (1297/1298), bir rivayete göre de 698 (1298/1299) yılındadır.

İnegöl'ün fethi

Bu hadisenin ardından, Osman Gazi, Ayğud Alp'ı İnegöl'e gönderdi. Kendisi de askeriyle varıp İnegöl civarını yağmaladı, hisarını muhasara etti. Bir müddet sonra da Allahın izniyle aldı. İnegöl tekfurunu ve kalenin ileri gelenlerini esir etti. Bu mel'un tekfur, müslümanlara eziyet eden kâfirlerin en zâlimiydi. Osman Gazi, tekfur ve adamlarının öldürülmesini emretti. Kadınları ve kızları da esir etti. Kaleye muhafızlar kovdu ve alınan ganimetleri gazilere paylaştırdı. Gazilerin hepsi servet sahibi oldular.

Osman Gazi, 698 (1298/1299), yahut 699 (1299/1300) yılında Yenişehir ve yakındaki Köprü Hisarını, Yund Hisarını ve İnönü'nü fethetti.

Osman Gazi'nin saltanat mevkiine geçmesi

Osman Gazi'nin yaptığı işler şan ve şöhretini iyice artırdı. Selçuklu Devletine karşı gösterdiği itaatkârlığı, Moğol istilâsı dolayısıyle zayıf düşen Selçuklu topraklarına, diğer uç beyleri gibi fırsattan istifade edip de tarruz etmediğini, sadece kâfirlerle cihada meşgul olduğunu haber alan Sultan Alâaddin Keykubad Osman Gazi'ye tabl, alem ve nakkare gönderdi. O'nu diğer uç beyleri üzerine ve kâfirlerden aldığı topraklara bey tayin etti. Meşhur olduğu üzre 699 (1299/1300) da, yahut diğer bir rivayete göre, Gazan Han'ın, Sultan Alâaddin'i azlettiği haberinin geldiği 700 (1300/1301)

yılında, uç beyleri ve kabile ileri gelenleri, Osman Gazi'yi hükümdarlık tahtına oturttular. Osman Gazi'nin saltanatı yirmi sene kadar sürdü.

Osman Gazi'nin padişahlık devri

Osman Gazi, 657 (1258/1259) yılında, Söğüt kasabaşında doğdu. 699 (1299/1300) yılında hükümdar oldu. 726 (1326) yılında vefat etti. Altmış dokuz sene yaşadı, yirmi yedi yıl hükümdarlık yaptı. Saltanat merkezi Yenişehir'di. Türbesi, Bursa kalesinde, Manastır adlı yerdedir.

Osman Gazi, orta boylu, kara yağız, çatık kaşlı ve yuvarlak yüzlü bir kimseydi. Omuzları arası açıktı. Ayakta dururken, ellerini dizlerini geçerdi. Vücudunun belden aşağısı, belden yukarısından büyüktü. Şan ve şeref sahibi, heybetli, cesur, cömerd ve tatlı cilliydi. Başına kırmızı çuhadan yapılmış çağatayî tarzda horasanî taç giyerdi. İç ve dış esvapları uzun yenli idi. Fakirleri giydirip yedirmeyi çok severdi. Bir fakir, üstündeki elbiseye biraz dikkatlice baksa hemen çıkarıp bağışlardı. Her gün fakir ve yetimler için sofralar kurdurur kendi de hizmet ederdi. Üç erkek çocuğu vardı: Büyükleri Alâaddin Paşaydı. Osman Gazi'nin veziri mesabesindeydi. Türkmen lügatinde büyük kardeşe «paşa» denildiğinden Osman Gazi'nin bu oğlu Paşa diye çağrılırdı. İkincisi Orhan Bey'di. Emirü'l-üme-

râ mesabesindeydi. Askerlerle gazaya giderdi. Üçüncü-Savcı Bey'di. Bir savaşta şehid oldu.

Selçuklu Devleti yıkıldığında, Türkmen beyleri, Moğol'lara tâbi olmak istemediler, Osman Gazi'nin etrafında toplandılar. Oğuz Han töresi üzre önünde diz çöktüler. Osman Gazi'de her birine birer kadeh kımız sundu. Aldılar, itaat edeceklerine söz vererek içtiler. 699 (1299/1300), yahut 700 (1300/1301) yılında biat işi tamamlandı. Osman Gazi'nin adına, birkaç seneden beri hutbe okunuyordu.

Osman Gazi, 701 (1301/1302) yılında, Yenişehir'i merkez yapıp, fethedilen bölgeleri oğulları ve kumandanları arasında paylaştırdı. Orhan Bey'e Sultan Önü'nü, Gündüz Alp'a Eskişehir'i, Ayğud Alp'a İnönü'nü, Hasan Alp'a Yar Hisarı, Turgut Alp'a İnegöl'ü verdi. Büyük oğlu Alâaddin Paşa'yı, validesi ile, Şeyh Edebali'nin hizmetini görmek için Bilecik'de bırakıp o bölgenin mahsulünü, Şeyh'in ve müridlerinin masraflarına tahsis etti.

Osman Gazi, Yeni Şehir'de bir çok mescid ve hamam yaptırdı. Bütün gayretini cihada ve yeni memleketler fethetmeye sarfediyordu. 702 (1302/1303) yılında, İznik kalesini almak istedi. O zamanlar İznik, sağlam ve müstahkem bir kale idi. İstanbul gibi geniş ve mamurdu. Osman Gazi hemen varıp kalenin civarını fethetti ve askerine dağıttı. Kaleyi de muhasara etti.

Lâkin kale gayet müstahkem olduğundan az zamanda fethi mümkün değildi. Bu yüzden, Yenişehir tarafında olan dağ üstüne, kaleye hakim bir yerde, bir kale yaptırdı. İçine kırk yiğit ve Tarğan — bir rivayete göre de Tar Ali — Adında namlı bir kumandanı, kâfirleri tazyik için bırakıp Yenişehir'e döndü.

Civardaki tekfurlarla savaş ve yeni fetihler

Kısa bir zaman sonra, Kite tekfurunun tahrikiyle, Bursa, Evrenos, Kestel ve Bedros tekfurlarının anlaştıkları ve asker topladıkları haber alındı. Osman Gazi, askerleriyle Yenişehir'den çıkıp kâfirleri Koyun Hisarı yakınında karşıladı. Şiddetli bir savaştan sonra, Allah'ın yardımıyla hepsini kırdı. Kestel tekfuru öldürüldü, geri kalan tekfurlar kaçtı.

Osman Gazi, kâfirlerin anlaşmasına sebep olan Kite tekfurunun ardına düştü. Kite tekfuru, Ulubat tekfuruna iltica etti. Osman Gazi, Ulubat tekfurundan Kite tekfurunu kendisine teslim etmesini istedi. O da Kite tekfurunu, Osman Gazi'nin ve soyunun Ulubat köprüsünden geçmemesi şartıyla teslim etti. Bu şarta zamanımıza kadar uyuldu. Osmanlı Sultanlarından herhangi biri Ulubat nehrinden geçmek istese gemiyle geçer, köprüden geçmez. Osman Gazi, Kite tekfurunu teslim alınca kalesinin önünde boynunu vurdurdu. Kale halkı teslim oldu. Kalenin civarı da alındı.

Bu savaşta, Osman Gazi'nin kardeşinin oğlu Ay Togdu Bey şehit düştü. Koyun Hisarı yakınında defnolundu. Hâlâ mübârek türbesi ziyaretgâh ve kabrinın toprağı hummalı ve sıtmalılara ilâçtır. Osman Gazi, 708 (1308) — 717 (1317) yılları arasında Marmara Kalesini, Kestel, Lefke, Akça Hisar, Merhas (?), Tekfur Pınarı, Koç Hisar, Oynaş, Atranos, Leblebüci Hisar, Konrapa, Akyazı, Yalak Abad, Mudurnu, Ermeniyye, Samandıra ve Kara Mürsel'i fethetti. Fethedilen yerler beş sancaktır: Karesi livası, İnönü livası, Hüdavendigâr livası, Kocaili livası ve Kara Hisar livası. Kara Hisar'a Sultan Önü de derler. Hepsi bir beylerbeyine bağlıdır.

Aydos Hisarı'nın fethi

Aydos Hisarı, Abdurrahman Gazi eliyle fetholundu. Fethine garip bir hadise sebep oldu. Bu kalenin tekfurunun dilber bir kızı vardı. Bir gece rüyasında, pis bir suva düsüp boğulacakken güzel bir viğidin gelip kendisini kurtardığını gördü. Uyandıkda o yiğidin sureti hatırında kaldı. Ehl-i İslâm kaleyi muhasara eylediklerinde, kız, Abdurrahman Gazi'yi görüp bildi ki bu rüyasında gördüğü yiğittir. Gönlü o'na bağlanıp «filân gece filân yere gelirsen seni kaleye alırım, kaleyi fethedersin» diye gizlice haber yolladı. Abdurrahman Gazi, kıza itimat edip bildirilen saatte, tavin edilen vere vardı. Kız sözünde durup Abdurrahman Gazi'yi kaleye soktu ve kale fetholundu. Osman Gazi, bu kalevi Abdurrahman Gazi've ıkta olarak verdi. Abdurahman Gazi, müslümanlığı kabul eden kızla evlendi. (*)

Müverrih Ruhi ve Hoca Sadeddin'e göre yukarıda zikredilen kalelerden bazıları Bursa'nın fethinden sonra alınmıştır.

Bursanın muhasara edilmesi

Osman Gazi, 717 (1317) yılında, Bursa'yı muhasara etti. Lâkin burayı zorla almaya çalışırsa çok askerin kırılmasına sebep olaçağını anladı. Bu ise o'nun arzu etmediği bir şeydi. Kapluca tarafında bir kale yaptırıp buraya kardeşinin oğlu Ak Timur'u kumandan olarak tayin etti. Bu cihetten, Bursa'ya giriş ve çıkışı kapattı. Dağ tarafına yaptırdığı kaleye de kölesi Bala-

retlû yiğit gelir. Kendüyi çıkarur. Dahi kendünün evvelki libasını soyub bedenini yuyub harir libaslar geyürür, kız heman bit-külliye uyanub ta'accub ider. Ammâ bu düşinde gördüği yiğidün hayali gözünden hiç gitmez. Dâim bu fikirde olur. Kendü kendüye eydür: «Zâhir budur ki, bu benilm halim tağyir olunacakdur. Ve hem bu makamdan gideceğim» diyilb dâim bu ahvâli fikr iderken, bir gün hisar üzerine Türk gelüb muhasara idüb cenge başladılar, Aşağadan yukarıdan bir nice gün cenk oldı. Bir gün bu kız, burc kenârına gelür; tâ ki Türkler nice cenk iderler, temâşa kıla, İttifak, aşağı nazar idüb, gözi Abdur-Rahman Gazi'ye tokınub görür, düşte gördüğü yiğit budur. Hal n'düğin bilüb derhal varub Rumca bir mektub yazub bir tasa bağlayub aşağa bırağur. İttifâk Abdur-Rahman'un önüne düşer. Görür ki ol taşa bağlu bir mektup var; alub Akça -Koca'ya götürdi. Ol mektubu bir Rumca bilür kisiye okutdılar. Yazılmış-kim hisar üzerinden göçüp gidün, filan gice filan y i r d e bir nice i'timad itdüğünüz kisile ri gönderün. Size kal'ayı alıvereyim dimiş. Çünki Mazmûn-ı mektuba vakıf oldılar, i'timad ittiler Heman Akca-Koca eytdi: «kimdür bu işe ol-gice mübaşeret iden?.» Abdur-Rahman Gazi eytdi: «ben başımı bu yolda komu-

^(*) Rivâyet iderler ki, Aydos tekvurı'nun bir mahbube kızı varidi. Be-ğayet güzellerden idi. Bir gice düşinde görür ki, bir çukura düşmüş, çıkamaz. Karşıdan bir hûb su-

bancık'ı tayin buyurdu. Bu cihetten de Bursa halkının kaleye giriş ve çıkışına mani oldu. Adamlarına, köylerde ve civarda bulunan reaya'ya zulmetmemelerini, onlara iyilikle muamele etmelerini emretti. Kalelerde bulunan gaziler, Osman Gazi'nin emrinden çıkmadıklarından reaya tarafından sevildiler ve uzun zaman reayanın yardımını gördüler. Osman Gazi, mu-

şam»dır. Konur Alp eytdi: «imdi gitmeye bir hile it-mek gerek». Fi'l-hal hisarı oda urub kalktılar O dahi hisara zivan etmedi. Andan Aydos kâfirleri bu hâle şâdmân olub yimeye içmeye başladılar. Çünki mev'id vaktı oldı, Abdur-Rahman dahi bir nice yarar Gazilerle nısf ul-leylde kız va'de itdüği mevzi'e vardılar. Kız, bunları gözedürdi, bunlara muntazırdı. Cünkü kız. Gazi Abdur-Rahman'ı gördi. Tizcek kemendi bedene berkidüb aşağa bırakdı. Gazi Abdur-Rahman dahi Allâhil Teâlâ'ya tevekkül idüp fi'l-hal kemendün ucuna yapışub ankebûtvâr tarfat ül'yan içinde hisara çıkub nigârile bulusup hisarun kapusuna gelüb kapuciyi öldürüp, kapuyı açub Gaziler içerü girdiler. Toğru Tekvur'un sarayına gelüb gördiler. Tekvur sarhos yaturken boğazın aldılar. Andan sabah olacak. Akça Koca dahi Gazilerle yitişti; hisarı alınmış gördi. Kal'ayı muhkem idüb mesâlihini bî-kusur gördiler .

Çünki hisar fetholundı, tekvur'i ve ol kız cümle esbâbiyle Abdur-Rahman'a virüb Orhan'a gönderdiler. Abdur-Rahman Gazi dahi Yini-Şehir'de Orhan'a gelüb beşaret haberin virüb ganâimi ve tekvur'u kızıyle teslim etdi. Orhan dahi kızı Abdur-Rahman Gazi'ye virüb ganâimden dahi mübalağa nesne virdi. Ol iki âşık biribirine vâsıl olub murada irdiler. Ve bu zamanda dahi anun neslünden vardur. Kara Rahman dirler. İstanbul üzerinde ol dahi çok erlükler itmişlerdür. Hattâ anun zamanında İstanbul kâfir iken oğlancuk ağlasa kâfirler, «Kara Rahman geldi» deyü oğlancuklarını korkudurlardı. Ağlamaz olurdu Ve Hüve a'lem.

hasara için lüzumlu olan şeyleri ikmal ettikten sonra Yenişehir'e döndü.

Köse Mihal'in müslüman olması ve yeni fetihler

Bir müddet sonra, gaziler ve kumandanlar, Osman Gazi'den Yenice, Geyve, Leblebüci, Çadırlu ve Akhisar bölgelerinin fethedilmesini istediler, Osman Gazi «bu husus benim de hatırımdadır. Fakat o memleketler meçhulümüz olduğundan giriş ve çıkış yerlerini gösterecek, bizi düşmanın tuzağına düşmekten koruyacak bir yol göstericiye muhtacız. Köse Mihal'i davet edelim. Müslüman olmasını isteyelim. Eğer müslüman olursa bize yol gösterir, iş kolaylaşır» buyurdu. Köse Mihal'i davet ettiklerinde, çeşit çeşit hediyelerle gelip, teklif edilmeden müslümanlığı kabul ettiğini bildirdi. Böylece şeref-i İslâm ile müşerref oldu. Osman Gazi ve diğer müslümanlar buna çok sevindiler.

Osman Gazi, oğlu Orhan'ı, Saltuk Alp ve bir mikdar askerle Karaca Hisar'ı muhafaza için gönderdiler. Mihal Bey, diğer kumandanlar ve askerler, yukarıda sayılan memleketlerin fethine azimet buyurdular. Leblebüci Hisarı'na vardıklarında buranın tekfuru eman isteyerek kaleyi teslim etti. Osman Gazi, tekfuru yerinde bıraktı ve oğlunu yanına rehin olarak alıp Lefke ve Çadırlu'ya doğru hareket etti. Bu iki kalenin tekfuru da Osman Gazi'yi karşılayıp eman isteyerek kalelerini teslim ettiler. Osman Gazi'nin babasının kadim dostlarından ve kumandanlarıdan Samsama Çavuş bu iki kalenin kendisine has olarak tayin

buyurulmasını rica etti. Fakat Osman Gazi «bu doğru bir şey olmaz. Zira bize itaat edenlerin mülkünü ellerinden alırsak, sonra bize kimse itaat etmez ve daima savaşmaya mecbur oluruz» diyerek ricasını kabul etmeyip tekfurları yerlerinde bıraktı. Kendi haslarından Yenişehir yakınlarındaki bir kaleyi de Samsama Çavuş'a vererek gönlünü hoş eyledi.

Yenice tekfuru da itaat edince yerinde bırakıldı. Sonra Akhisar üzerine varıldı. Akhisar tekfuru teslim olmadı. Yapılan savaşta ordusu bozuldu, kalesi fethedildi. Çok ganimet alındı.

Geyve Hisar'ı boş olarak bulundu. Ahalisi dağlara kaçmıştı, Karargâhları basıp yanlarında bulunan mallar ganimet olarak alındı. Sonra Tekfur Pınar'ı fethedildi. Alınan memleketler tımarlara taksim ve gazilere tevcih buyruldu.

Bu sırada Germiyan havalisinde sakin olan Çavdar Tatarı adlı kavim, Karaca Hisar üzerine hücum etti. Eskişehir'de atlarını nallatmakta olan Orhan Gazi, durumdan haberdar olur olmaz adamlarıyla birlikte atlarına atlayıp Tatarları Oynaş Hisar'ı yakınlarında karşıladı. Çoğunu esir etti, Tatarların bir kısmı da kaçtı. Osman Gazi, Yenişehir'e döndüklerinde, Orhan Gazi gelip esirleri takdim etti. Osman Gazi, Tatarlara acıyıp hepsini serbest bıraktı. Oğluna da cesaret ve yiğitliğinden dolayı iltifatta bulundu. Sonra Orhan Gazi'yi, yanına Gazi Abdurrahman, Akça Koca ve Konur Alp'ı katarak Sakarya nehri kenarında bulunan Kocaili, Akyazı ve Kara Çiş'i fethe gönderdi.

Orhan Gazi önce Kara Çiş'i, hüsn-ü tedbirle feth, tekfurunu katl ve muhafazasına Konur Alp'ı tayin ey-

ledi. Kendisi de Akyazı üzerine vardı Akça Koça'yı da Kocaili taraflarına gönderdi. Akça Koca varıp, bugün Kocaili dediğimiz yerleri fethetti. Osman Gazi, Kara Tegin Hisarını feth ve tekfurunu katletti. Kalenin muhafızlığına Samsama Çavuş'u tayin edip ganimetlerle Yenişehir'e, babasının yanına döndü.

Osman Gazi, Kara Tegin muhafızını, bir miktar askerle, İzniği muhasara eden gazilere yardıma gönderdi. İznik halkının İstanbul kayserinden yardım iştemeleri üzerine birkaç sefine asker ve mühimmat gelip Yalak Ova iskelesinden karaya çıktı. Gazi Abdurrahman bunları basıp çoğunu kılıçtan geçirdi. Sadece gemilerde kalan askerler kurtulabildiler. Gemilerin bazılarını da batırdı. İznik halkı yeni bir yardım gelmesinden ümidlerini kestiler. Ancak Orhan Gazi zamanına kadar teslim olmadılar.

Bursa'nın fethi ve Osman Gazi'nin vefatı.

725 (1325) yılının sonlarında, ardı ardına gelen hastalıklar, Osman Gazi'de ata binip sefere gidecek hal bırakmadı. Osman Gazi, oğlu Orhan Gazi'yi, sekiz seneden beri muhasara edilen Bursa Hisarı'nı fethe gönderdi. Bursa halkı, uzun zamandan beri devam eden muhasaradan bıktıklarından hisarı teslime hazırdılar.

Orhan Gazi, önce Evrenos kalesini aldı. Kale tekfuru dağlara kaçtı. At ile takip mümkün olmadığından yaya olarak takip edildi. Mel'un kaçarken bir yüksek yerden düşüp helâk oldu. Tekfurun adamları eman istediler. Bunlara eman verilip kale yağımalandı ve tahrip edildi. Sonra Bursa üzerine varıldı. Orhan Gazi, tekfura, Mihal Bey'i gönderip teslim olması için nasihat etmesini istedi. Bursa tekfuru, Mihal Bey'le aralarında kadim bir dostluk bulunmakla, onun nasihatlarını kabul etti. Orhan Gazi'ye, eman vermesi için kıymetli elbiseleriyle kırk bin altın gönderdi, ailesinin ve adamlarının mallarıyla birlikte kaleden ayrılıp deniz kıyısına kadar gidebilmeleri için izin istedi. Orhan Gazi, babasının tasvibini aldıktan sonra Bursa tekfuruna izin verdi. Bursa tekfurunu, adamları ve ailesiyle Gemlik sahiline gönderdi. Tekfur buradan bir gemiye binip İstanbul'a gitti.

Orhan Gazi, 726 (1326) yılında Bursa Hisarı'nı aldı. Müslümanlar buna çok sevindiler. Fakat bu sırada Osman Gazi'nin hastalığının çok şiddetlendiği ve vefat etmek üzere olduğu haber alınınca Orhan Gazi çok üzüldü ve geri döndü. İhtizar halinde olan Osman Gazi'nin elini ve ayağını öpüp nasihatlarını dinledi. Osman Gazi, saltanatı Orhan Gazi'ye bıraktı ve rahmeti Hakka vasıl oldu. Na'şıı Bursa'ya nakledildi ve yukarıda zikri geçen kaleye defnolundu.

Tarihçi Ruhi'ye göre Osman Gazi 730 (1329/1330) yılında vefat etmiştir. Saltanat müddetleri yirmi bir senedir. Bu, tarihçilerin bu konudaki meşhur görüşlerine muhaliftir.

Osman Gazi'nin evlâd-a kirâmı

En büyük evlâtları Alaaddin Paşa olup Şeyh Ede-(bali'nin kerimelleri Malhun Hatun'dan doğmuştur. Alaaddin Paşa babasının veziri mesabesindeydi. Sonra dünyadan el çekip kendilerini Şeyh Edebali'nin hizmetine verdiler. Osman Gazi'nin vefatından sonra Orhan Gazi, saltanatı Aladdin Paşa'ya teklif ve kabulü için de ısrar etti. Lâkin kabul etmediler. Orhan Gazi'nın ısrarıyla bir zaman vezirlik yapıp sonra onu da bıraktılar. Bursa'da bir mescid ve Kükürtlü yakınında bir zaviye yaptırmışlardır. Vakitlerinin çoğunu, âlimler, yolcular ve fakirlerle sohbet ederek geçirirlerdi. Orhan Gazi, Aladdin Paşa'ya Kite'ye bağlı Fudura nahiyesini, masraflarını karşılamak için, has olarak vermişti. Alaaddin Paşa, vefat edene kadar Bursa'da, bu şekilde ömür sürmüştür. Bursa'da, soylarından gelen kimseler vardır. Osmanlı sultanları bunlara ikram 've ihsanda bulunurlar.

İkincisi, Savcı Bey'dir. Babasının sağlığında bir savaşta şehit düşmüştür.

Üçüncüsü, Orhan Gazi'dir. Kendilerinden daha sonra bahsedilecektir.

Osman Gazi'nin ümerası.

Gündüz Alp, İnönü valisi; Hasan Alp, Yarhisarı valisi; Turgut Alp, İnegöl valisi idiler. Konur Alp, Gazi Abdurrahman, Akça Koca — ki Kocaili ona nisbet edilir — Kara Mürsel — ki İznikmid yakınında olan Kara Mürsel onun ismiyle anılır — Ak Timur — Osman Gazi'nin kardeşinin oğludur — Saltuk Alp, Samsama Çavuş ve Harmankaya hakimi Köse Mihal — ki müslüman olduktan sonra Abdullah diye adlandırılımıştır — diğer kumandanlarıdır.

Osman Gazi devrindeki meşayih ve ülemâ

Şeyh Edebali-i Karamani: Arap memleketlerinde ilim tahsil ettikten sonra yine Rum'a gelip tasavvuf

yolunu seçtiler. Kızları Malhatun'u Osman Gazi'ye verdiler. Ömürleri, yüz yirmi beş seneye baliğ olup 726 (1326) yılında vefat etmişlerdir. Oğlu Mahmud Paşa Devlet-i Aliyye'de mükerrem olmuştur.

Tursun Fakih: Şeyh Edebali'nin akrabasındandır. Orhan Gazi adına ilk hutbe, Karaca Hisar'da, Tursun Fakih tarafından okunmuştur. Devleti aliyye'nin ilk kadısı ve müftüsüdür.

Molla Hattab bin Ebu'l-Kasım Karahisari: Şeyh Ömer Nesefi'nin (17) manzumesine bir şerh yazmıştır.

Şeyh Muhlis Paşa Karamani: Keramet sahibi bir kimse idi. Gıyaseddin Mesud, 707 (1307) yılında ölünce Selçuklu Devletinin ileri gelenleri toplandılar ve Muhlis Paşa'yı tahta geçirdiler. Altı ay sonra tahttan feragat etti.

Aşık Paşa: Muhlis Paşa'nın oğludur. Babası gibi evliyâullahtan olup Kırşehir'de medfundur.

Elvan Çelebi: Aşık Paşa'nın oğludur. Cezbe sahibi bir zat idi. Kabri Amasya yakınındadır.

Ahi Hasan: Keramet sahibi bir azizdir.

Baba İlyas: Acem diyarından olup Amasya'da otururdu. Müridlerine «Babaiye» denilir.

Ahi Evren Sultan (*), Geyikli Baba(**) ve Kumral Abdal (***) da bu devir meşayihindendir.

viye ve cami bina ettirmiştir. Dağda geyikler ile musâhebet edermiş Turğud Alp ki Osman padişahın — aleyhi'rrahme — meshur beylerindendir ve mezkur dağın ardında Turğud ili dedikleri il ona mensuptur. Sultan Orhan zamanında pir olup feragat edip ona iradet getirmişti ve mürid olmuştu. Binefsihi hizmetin iderdi. Sultan Orhan hazretleri dahi Geyikli Baba hizmetlerine muhabbet etmisti. Hattâ derler ki, İnegöl'ü, cemi kura ve nevahisiyle Baba hizmetlerine bağışladı, kabul etmedi. «Mülk ve mal padisahlara gerekdür. Dervislerin ona ihtiyacı yoktur ve onun ehli değildir» deyip özr eylemiş. Ahirü'l-emr, Padisah ziyade ibram edicek Padişahın nefsini riayet edip «şol karşıdaki tepecikten birisi dervişlerin odunluğu olsun, demiş. Baba hazretlerine, kimin müridlerindensiniz diye sormuşlar. Buyurmuşlar ki Baba İlyas müridlerindeniz ve Seyyid Ebu'l-Vefa tarikindeyiz. Kaddesallahu Teala sırrehu. (Lamii, Nefahatü'l-Üns Tercümesi, sh. 690-691, İstanbul 1270)

(***) Kumral Abdal, Sultan Orhan zamanında bulunan mazannedendir. (M. Süreyya, Sicilli Osmani, c. IV, sh. 62)

^(*) Ahi Evren hakkında, Vilayetname-i Hacı Bektaşı Veli'de geniş bilgi verilir. (Vilayetname, sh. 50—54, hazırlayan Abdülbakil Gölpınarı), Gelibolulu Ali, Künhü'l-Ahbar'da, aynı şeyleri tekrarlar (Künhü'l-Ahbar, IV/I, sh. 62—64). Notlar bölümünde ahilik ve Ahi Evren hakkında bilgi verilecektir.

^(***) Geyikli Baba, Eursa kurbunda, Keşiş Dağı eteğinde yatun Sultan Orhan hazretleri anın üzerinde türbe ve za-

ikinci fasil

MELÎKÜ'L—MÜCAHÎD SULTAN ORHAN GAZÎ DEVRÎ

BEYANINDADIR

Orhan Gazi bin Osman Gazi, Osmanlı sultanlarının ikincisidir. Valideleri olan Malhan Hatun, Osman Gazi'den üç ay önce, Şeyh Edebali'den bir ay sonra vefat etmiştir. Orhan Gazi, dedesi Ertuğrul Gazi'nin Vefat ettiği 680 (1281) yılında doğdu. Bir rivayete göre de 678 (1279) de. 726 (1326) yılında tahta çıktılar. Bu sırada kırk altı yaşındaydılar. 761 (1360) yılında vefat ettiler. Seksen bir yıl yaşadılar ve otuz beş sene saltanat sürdüler. Merkad-i şerifleri Bursa'da bina buyurdukları türbededir.

Orhan Gazi, adına sikke bastıran ilk Osmanlı padişahıdır. Daha önceleri sikke, Selçuklu hükümdarlarının adına bastırılıyordu. Bursa da Orhan Gazi devrinde saltanat merkezi oldu.

Orhan Gazi'nin yüzü çok güzeldi. Rengi, beyaza ve kırmızıya çalardı. Çatık kaşlı, uzun boylu, sakalı ne çok uzun ne de çok kısaydı. Göğsü ve omuzları arası geniş, mehib ve vakurdu. Kulaklarının birinde bir siyah ben vardı. Cömertti, cesurdu, adildi. Affetmeyi severdi.

Samandıra'nın fethi

Tahta cüluslarından hemen sonra oğlu Murad Han'ın doğması ve Samandıra'nın fethi haberi gelmesi bahtlarının açık olduğunu gösterir.

Samandıra'yı fethetmek için, Akça Koca ve Konur Alp nice zamandanberi fırsat kolluyorlardı. Bu sıralarda tekfurun oğlu öldü. Tekfur, oğlunu defnetmek için adamlarıyla kaleden çıkınca, gaziler erişip kâfirlerle kalenin arasını kestiler. Kâfirleri kırıp tekfuru esir ettiler ve kaleyi de aldılar. Sultan'ın izni ile bu tekfuru, pahalı bir fiyata İznikmid tekfuruna sattılar.

728 (1328) de, bazı tarihçilere göre, Gazi Abdurrahman ve Konur Alp, yukarıda zikredildiği şekilde Aydos kalesini fethettiler. Gazi Abdurrahman'ın, Aydos tekfurunun kızından cesur ve bahadır bir oğlu oldu. Adını Kara Abdurrahman koydu. İstanbul'daki ve diğer memleketlerdeki kâfirler, çocuklarını onun adını söyleyerek korkuturlardı.

Koyun Hisar ve İznikmid'in fethi.

Bir müddet sonra, Orhan Gazi, İznikmid'i fethetmek için hazırlıklara başladı. İznikmid kâdîm bir belde olup eskiden «Makdon» adıyla maruftu. Bazı rivayetlere göre, İskender'in doğum yeri ve babası Filibos'un da devletinin merkeziydi.

İznikmid'in etrafi, gazilerden korkup da kaçan kâfirlerle dolmuş, kalesi de muhkem bir hale getirilmişti. Kalenin hakimi Yılakonya adında bir kadındı. Kale, babasından miras kalmıştı. Akça Koca ve Konur Alp kalenin civarını fethetmişler, Orhan Gazi'yi de daima, kaleyi almaya teşvik ediyorlardı. Orhan Gazi, 728 (1328) yılında İznikmid'i fethe karar verdi.

Bu esnada Akça Koca'nın vefatı haberi ve Sultandan, İznikmid'in fethine azimet etmesini isteyen vasi-

yeti ulaştı. Orhan Gazi, Akça Koca'nın eyaletini oğlu Süleyman Paşa'ya verdi. Bir müddet sonra Konurpa vilayetinin valisi ve fatihi Konur Alp'ın da vefat ettiği haber alındı. Orhan Gazi, Konur Alp'ın eyaletini, Sultan Önü'ne kattı ve oğlu Sultan Murad'a ikta olarak verdi. Sonra İznikmid'i almak için hareket etti. S a k a r y a nehrini bir köprüden geçip köprünün tamirini ferman buyurdu. Köprünün başına da bir köy kurdurup tekâliften muaf olmak üzere, köprünün muhafazasını köy halkına bıraktı.

Gazi Abdurrahman, daha önce Samandıra tekfurunu satmak için İznikmid hisarına girdiğinden, Sultan, orduya öncü ve kılavuz yaptı. Orhan Gazi, İznikmid civarında konakladığında, kumandanlarından Ayğud Alp ve Kara Ali'yi, bir miktar askerle, Koyun Hisar'ı fethetmek için gönderdi. Yılakonya'nın kardesi olan Kılayun adlı kâfir, buranın hakimi olup müslümanlara zarar verirdi.

Muhasara esnasında, bir gün Kılayun burçların üstünden askerleri seyrederken okla vuruldu ve burçtan yere düşerek öldü. Kale halkı eman isteyerek kaleyi teslim ettiler. Tekfurun kalede bulunan hazineleri ganimet olarak alındı. Kaleye muhafızlar konuldu. Kılayun'un başını da yanlarına alan gaziler Sultan'ın huzuruna geldiler.

Orhan Gazi, Kılayun'un başının kale önüne asılmasını emretti. Yılakonya kardeşinin başını görünce cok korktu ve eman isteyerek kaleyi teslim etti. Mallarını ve adamlarını alarak İstanbul'a gitti.

Aydos Hisarı buraya çok yakın olup, lüzumu olmamakla yıktırdı. Mühimmat İznikmid'e nakledildi. İznikmid'in kiliseleri yıktırıldı. Yerîne mescidler ve mabetler yaptırıldı. Köyleri tımarlara taksim edil. İznikmid ve civarından çok ganimet alındı. Bu fetih 728 (1328) de vuku buldu.

Bu esnada bir kısım kâfirlerin Hereke kalesinde toplandıkları ve yol kesip müslümanlara zarar verdikleri haber alındı. Orhan Gazi, Timurtaş Paşa'nın babası Ali Bey'i, Hereke kalesine gönderdi. Ali Bey, Hereke'yi kuşattı ve zorla aldı. Cenge kadir olanların hepsini kılıçtan geçirdi, diğerlerini de esir etti. Sultan'ın emri üzerine de kaleyi yıktırdı. Muhasara sırasında Ali Bey'in gözüne bir ok saplandı, Oku, tutup eliyle çıkardı ve savaşmaktan geri kalmadı. Sultan'ın yanına muzaffer olarak döndü.

Sikke bastırılması ve düzenli bir ordu teşkili

Orhan Gazi, İznikmid dönüşü Bursa'ya geldi. Bazı rivayetlere göre, Bursa'yı bu yıl merkez yaptı. Sultan'ın büyük biraderi Alaaddin Paşa, huzuruna gelip, saltanat için lüzumlu olan üç şeyin yapılmasına işaret ettiler: Birincisi kendi adlarına sikke bastırmak — o zamana kadar sikke Selçuklu sultanları adına basılıyordu —, ikincisi, diğer insanlardan ayırdedilebilmek için kıyafetlerini değiştirmek, üçüncüsü, yaya askerine hazineden ulûfe tayin etmek. Orhan Gazi, üçünü de kabul ve Alaaddin Paşa'dan, kendisine vezir olmasını istedi. Alaaddin Paşa vezareti kabul eyledi. Bu sırada Bilecik kadısı Kara Halil de Orhan Gazi'nin müsteşarlarındandı. 729 (1328) yılının başlarında, Orhan Gazi'nin adına sikke bastırıldı.

Bu zamana gelinceye kadar asker taifesi siyah ve kırmızı kalansüve giyerlerdi. Orhan Gazi, artık beyaz kalansüve giymelerini emretti. Yıldırım Bayezid Han zamanına kadar bu şekilde devam etti. Bayezid Han, beyaz kalansüveyi padişahın hizmetinde olanların, kırmızıyı da diğerlerinin giymesini emir buyurdu.

Orhan Gazi, divanda ve alaylarda, hâlâ Bursa'da, merkad-i mübarekleri üzerinde bulunan destar şeklindeki sarıklarını giyerlerdi. Buna burma tülbend tabir olunurdu. Diğer zamanlarda altın ve gümüşle yaldızlanmış, mevlevî külahı şeklinde külah giyerlerdi. Çocukları da bu şekilde giyinirdi. Bir zaman sonra devlet ileri gelenlerinin de bu şekilde giyinmesine izin verildi.

Piyade askeri hususunda da istişare yaptılar. Mevlânâ Halil'in fikri uygun bulunarak, Türk çocuklarının bahadırlarından seçilenlene, yevmiye bir Osmanlı dirhemi — şer'i dirhemin dörtte biridir — ulûfe tayin buyruldu. Ulûfe sefer esnasında veriliyor, sulh zamanlarında, bunlar işlerinin başlarına dönüyorlar, ulûfeleri kesiliyordu. Fakat tekâlif-i divaniyeden muaf tutuluyorlardı. Piyade askerinin başlarına, onbaşı, yüzbaşı, binbaşı tayin edildi.

Bir müddet sonra bunlar sefer ve hazarda, fesad çıkarmaya başladılar. Sultan da bu teşkilâtı kaldırdı, devşirme kaidesini koydu. Buna göre, vazifeli kimseler kâfirlerin çocuklarından savaşabilecekleri, cesur ve yiğit olanları seçiyorlar ve onlara muhtelif vazifeler veriyorlardı. Sultan bunların derecelerine ve kabiliyetlerine göre ulûfe verilmesine izin buyurdu. Bun-

lara «yeniçeri» adı verildi. Savaşlarda şükürle anılacak büyük hizmetler yaptılar. Sultan da bunlara, bol bol ihsanlarda bulundu. Kâfirler kendi rızalarıyla çocuklarını bu ocağa vermeye başladılar. Bu yüzden, birçok kimse, şeref-i islâmla müşerref oldu. Yeniçerilik kurulunca piyadelere, ulûfelerine karşılık toprak verildi. Bunlar seferden dönünce ziraatle uğraşıyorlardı. Tekâliften de muaf tutulmuşlardı. Yeniçeriliğin yanında, Türk çocuklarından meydana gelen bir sipahi teşkilâtı kuruldu. Bunlar, savaşlarda gazilere yardım ediyorlardı. Sipahilerin de başlarına onbaşı, yüzbaşı ve binbaşılar tayin edildi. Bir sancak beyinin emrine verildiler.

İznik'in fethi

731 (1331) yılında, İznik üzerine varıldı. İznik kalesindeki kâfirler, Targan ve Kara Tegin Hisarlarında bulunan gazilerin korkusundan bağlara çıkamıyorlardı. Kıtlık ve veba hastalığı da kuvvetlerini iyice kırmıştı. İstanbul kayserinden, defalarca yardım istemişlerdi.

Bu yıl içinde, deniz tarafından birkaç geminin yardıma geldiği ve Yalak Ova sahiline asker çıkardığı haber alındı. Orhan Gazi, bunların üzerine oğlu Suleyman Paşa'yı gönderdi. Süleyman Paşa, karanlık bir gecede erişip kâfirleri bastı. Kumandanlarını esir, askerlerinin çoğunu da kılıçtan geçirdi. Kâfirlerden pek azı kurtulabildi. Süleyman Paşa, esir ettiği kumandanı adamlarını ve kesik başları babasına gönderdi. İznik tekfuru da bu durumu görünce kaleyi terkederek İstanbul'a kaçtı. Sultan Orhan İznik yakınlarına gelince

kale halkı tarafından karşılandı. Kale halkı, itaat edeceklerini bildirerek kaleyi teslim ettiler.

Orhan Gazi, kiliselerin yıkılarak yerlerine mescidlerin yapılmasını emretti. Büyük bir medrese yaptırıp buraya Mevlâna Şeyh Davud Kayseri'ye müderris olarak tayin buyurdu (18). Davud Kayseri zahiri ilimleri «Metali» müellifi Kadı Urmevî'den (19), batınî ilimleri Sadreddin-i Konevî'den (20) okumuşlardır. Şöhret ve şanları tariften müstağnidir.

Derler ki, İznik'i ilk defa, Sam bin Nuh, tufandan kurtulunca kurmuş ve burada oturmuştur. Rum memleketlerinin en eskisidir.

İznik'te bir müddet kalan Sultan Orhan, buranın kadılığını Halil Çandarlı'ya verdi.

732 (1332) yılında, Süleyman Paşa, İznikmid'den Taraklı Yenicesi ve Mudurnu fethine azimet eyledi. Zira bu bölgedeki birçok kalenin halkı, adaletli ve insaflı hareket ettiğinden, Süleyman Paşa'nın hükmü altına girmek istiyorlardı. Süleyman Paşa, Taraklı Yenicesi yakınlarına gelince, buranın tekfuru, kale halkının arzusuna uyarak kaleyi teslim etti. Göynük ve Mudurnu kaleleri de bu şekilde alındı. Süleyman Paşa, bu bölgelerde öyle adaletli ve insaflı davrandı ki, kâfirler geçirdikleri eski günler için üzülürlerdi. Süleyman Paşa, bu sefer esnasında ganimet almayı ve yağmayı yasak etmişti. Gazilerine, alınan topraklardan bir kısmını dağıtarak, gönüllerini hoş eyledi.

Gemliğin fethi

Orhan Gazi, 734 (1333/1334) yılına kadar İznik'de oturdu. Sonra Gemlik kalesini fethe karar verdi, Önce.

hasad vaktinde, bir miktar asker ile Kara Timurtaş Bey'i gönderdi ve mahsulü yağmalamasını, bir kısmını asker için ayırıp, geri kalanını da imha etmesini emretti. Zira yiyeceksiz kalan düşmanı sıkıştırıp teslime mecbur etmek daha kolay olacaktı. Timurtaş Bey, bu havaliyi çok iyi biliyordu. Sultan'ın emirlerini yerine getirdi. Sonra Orhan Gazi gelerek kaleyi muhasara etti. Kış mevsimiydi. Kale halkı zor durumda kalmalarına rağmen ilkbahara kadar dayandılar. İlkbaharda kaleyi eman isteyerek teslim ettiler. Orhan Gazi, kalenin muhafazası için lüzumlu olan tedbirleri alıp Bursa'ya döndü.

736 (1335/1336) yılında, Orhan Gazi, Bursa'da bir cami, yanında imaret ve han, kale içinde, Manastır adlı yerde büyük bir medrese yapılmasını emir buyurdular. Bunlar için birçok vakıflar yaptılar.

Karesi eyaletinin zaptı

737 (1336/1337) yılında, Orhan Gazi, Karesi eyaletini Karesi Beyi Aclan Bey'in oğlunun elinden alıp Süleyman Paşa'ya ikta olarak verdi. Aydıncık, Manyas, Balıkesir, Bergama, Edremid, Pınar Hisar, Kızılca Tuzla ve Ayazmend bu eyalettendir.

Bu sefer sırasında, Koylanus ve Aylos da kafirlerin elinden alındı. Kirmastı'da ise İstanbul kayserinin kızlarından Kremastorya adlı bir kadın hakim olup, Orhan Gazi'nin hareketinden haberdar oldukta, çıkarak karşıladı, haraç vermeyi kabul etti ve yerinde bırakıldı. Kremastorya'nın kardeşi Mihalçe de Mihaliç hakimi idi. O da kızkardeşi gibi davranıp Sultan'a

çok kıymetli hediyeler takdim ettiğinden yerinde birakıldı. Ulubat tekfuru da Sultan'ı karşıladı, hizmetinde olduğunu bildirdi. Bu yüzden ona da dokunulmadı.

Orhan Gazi, Karesi eyaletinin merkezi Balıkesri'ye varınca burada bir müddet oturdu. Merhum Aclan Bey'in veziri Hacı İlbeyi, oğlu Tursun Bey ve Karesi Beyliğinin ileri gelenleri — Evrenos Bey, Kadı Fazıl, Ece Bey v.d. — Sultan'ın huzuruna geldiler ve arzı hizmet ettiler. Bu sırada Aclan Bey'in oğlu Tursun Bey, büyük kardeşi tarafından öldürüldü. Sultan buna çok kızıp Karesi eyaletini elinden aldı ve oğlu Süleyman Paşa'ya verdi. Hacı İlbeyi de, oğluna vezir tayin edip Karesi eyaletinin işlerini ona havale etti. Süleyman Paşa'nın yanına diğer Karesi ileri gelenlerini de bıraktı. Oğluna, bunların tecrübelerinden faydalanmasını ve memleket işlerinde onlara danışmasını tavsiye etti.

Sultanın Bursa'ya dönüşü esnasında, Ulubat tekfurunun hiyaneti zuhur ettiğinden katl ve mülkü bazı kumandanlara ihsan buyuruldu. 738 (1337- yılında, Anahor, Emrud İl (?) ve sahildeki bazı bölgeler fetholundu. Bu yerler eman ile teslim oldular. Orhan Gazi, buraya bir miktar müslüman yerleştirdi, mescid ve mabedler yapılmasını emir buyurdu ve Bursa'ya avdet etti.

Rum İli'ne geçiş

Orhan Gazi, Rum İli yakasına geçip buraları kâfirlerin elinden almayı düşünüyordu. Bu esnada, Bursa'ya babasını ziyarete gelen Süleyman Paşa, din ü devlete hizmet ve bu vazifeyi üzerine almak için babasından izin istedi. Himmet ve dua buyurmasını rica eyledi. Orhan Gazi, oğluna izin verip, hayır dua eyledi.

Süleyman Paşa, sancağı olan Karesi'ye döndüğünde, ümerâsı ile bu hususu müşavere eyledi. Sonra Rum İli yakasına geçilebilecek yerleri keşf için, av bahanesiyle, deniz kıyısında bulunan Aydıncığa gitti. Ece Bey ile Kadı Fazıl'ı karşı sahile gönderip, Rum İli kıyıları hakkında bilgi verebilecek birini yakalayıp getirmelerini istedi. Bunlar bir ağaç ile deryayı geçtiler ve Gelibolu sahilinde, Çimeni (21) adlı kalenin bağları içinde bir kâfiri esir edip getirdiler. Şehzade hazretleri kâfiri serbest bırakıp, ihsan ve ikramla kendilerine bağladılar. Kılavuzluk etmeyi kabul eden bu kâfir sayesinde fetih işi kolaylaştı.

Süleyman Paşa, askerlerine ağaçları kesip ok kirişleriyle de birbirlerine bağlayarak sal yapmalarını emretti. İki sal yaptılar. Kırk yiğit seçti. Kendileri, hizmetlerinde bulunan ümerânın çocuklarından Ak Sungur, Kara Oğlan oğlu, Kara Timurtaş, Kara Hasan oğlu Balabancık oğlu, Akça Koca oğlu ve diğer yiğitlerle salın birine, Hacı İlbeyi, Ece Bey, Kadı Fazıl, Evrenos Bey ve diğer bahadırlar da bir sala bindiler. Karanlık bir gecede, Allah'ın yardımıyla deryayı geçip Çimen'i Kalesi sahiline çıktılar. Kâfirler tam bir gaflet içindeydiler. Çünkü bütün gemileri Rum İli tarafındaydı. Anadolu tarafında hiçbir gemi ve kayık yoktu. Bu yüzden roüslümanların karşı sahile geçemiyeceğinden emindiler. Esir alınan kâfirin kılavuzluğuyla kalenin bir tarafına vardılar. Kale halkının döktüğü süprüntüler bir

rikmiş ve kale duvarıyla bir olmuştu. Gaziler buradan kaleye girerek kalede bulunan kâfirleri esir aldılar. Süleyman Paşa, esir alınan kâfirleri serbest bıraktırıp, kendilerine ve çocuklarına eman verdi. Mallarına dokunmadı. Bütün kâfirler Süleyman Paşa'ya kul köle oldular.

Kale halkının gemileriyle, İslâm askeri, karşı yakadan bu yakaya nakledilmeye başlandı. Süleyman Paşa, Ece Bey'i, müslüman askerlerinin geçmelerine mani olmasınlar diye Bolayır ve Akça Liman'a, kâfirlerin gemilerini yakmaya gönderdi. Ece Bey, bu kıyıdaki gemileri yakarak döndü.

Çimeni kalesi halkının da yardımıyla Aya Sılonya kalesi feth ve ahalisi, çoluk çocuklarıyla Anadolu'ya naklolundu. Gelibolu tekfuru olup bitenleri öğrenince gelip İslâm askeriyle muharebe etti, fakat yenilerek kalesine kapandı. Süleyman Pasa, Bolayır fethiyle mesgul olup. Ece Bey'le Kadı Fazıl'ı Gelibolu fethine tayin etti. Ece Bey, Gelibolu'nun bütün yörelerini fethetti. Aldığı yerler günümüze kadar Ece Ovası adıyla anıldı. Konur Hisarı Gelibolu tekfuru Kaluboli'nin akrabasından Kalakonya adlı bir kâfirin elindeydi. Bu mel'un daima müslümanlara eza ve cefa ederdi. Sık sık baskınlar yapar esir alırdı Birgün Süleyman Pasa bu mel'unu, başkın yapmak için kaleden cıktığında yakalayıp öldürdü ve Konur Hisar'ı fethetti. Gelibolu tekfuru bunu haber alınca çaresiz kalıp kalevi eman isteyerek teslim etti kın vapmak için kaleden çıktığında yakalayıp öldürdü ve coluk cocuğuyla bir gemiye binerek İstanbul'a gitti. Sülevman Pasa, her iki kaleden de cokca ganimet aldı.

Rivavet olunur ki Süleyman Paşa hazretleri Mevlevî şeyhlerinden bir azizin müridi olup, başlarına Mevlevî külahı giyerlerdi. O gün alınan ganimetler dağlar gibi yığılıp, Gazi hazretleri ganimetleri başlarında olan külâh ile gazilere taksim buyurdular ve emredip külahlarını yaldızlattılar. Ümeraya da o şekilde külahlar giymelerini emrettiler. Bu bölgenin fethi 760 (1358/1359) da yuku buldu.

Süleyman Paşa hazretleri, etrafa asker göndermeye başladılar. Hacı İlbeyi, Malkara ve çevresini, İpsala'yı, Tekfurdağı'nı, Hayrabolu'yu, Çorlu ve civarını fethetti. Müslümanlar hadsiz hesapsız ganimet aldılar.

Kâfirlerin İstanbul kayserini tahrikleri ve Süleyman Paşanın vefatı

Bu kadar kısa bir zamanda, bu kadar geniş bir bölgenin İslâm askerleri tarafından fethedildiğini duvan Efrenç, Rus, Bulgar, Las ve Engürüs kralları İstanbul kayserine adamlar gönderip «ehl-i İslâmı ortadan kaldırmaya cehd evle, cümlemiz sana imdad ederiz» diye tahrik ettiler. İstanbul kayseri otuz bin asker ile altmıs adet sefine hazırlayıp, müslümanların üzerine gönderdi.

Süleyman Paşa hazretleri durumdan haberdar olunca, ümerâsını, arkadaşlarını ve gazileri toplayıp «sabr ü sebat ve Allah'a tevekkül etmelerini vasiyet buyurdu. Sanki onlara artık aralarında bulunmayacağını, bu hadiseden evvel âlem-i kuds'e göçeceğini ve onlara ervâh-ı kudsiye ile yardıma geleceğini anlatmak istedi. 761 (1360) yılında, bir gün Süleyman Paşa ava çıktılar. Ellerindeki doğanı ucurup bir avı takip ederlerken atlarının ayağı sürçüp yere düştüler.

Murg-ı ruh-ı mukaddesleri cennete uçtu. Arkadaşları ve gazileri çok üzüldüler. Süleyman Paşa'yı Bolayır'da, sarayları yanında yaptırdıkları mescide defnettiler. Süleyman Paşa'nın Bursa'da, Helvayi mahallesinde de bir mescidi vardır.

Bu sırada, kâfirlerin altmıs sefine ve otuz bin askerle geldikleri, bunlardan on bes bininin otuz sefine ile Seydi Kavağı'na, on beş bininin de, müslümanlara gelebilecek yardımlara mani olmak için, otuz sefine ile Gelibolu'ya çıktıkları haber alındı. Gazilerin sayısı binden az ve kâfirler de sayıca kat kat üstün olduğun. dan cümlesi şehadet şerbetini içmeye hazırlandılar. Düşmanı karşıladılar ve bir müddet savaştıktan sonra, etrafında şehid olmak için Süleyman Pasa'nın kabrine doğru çekildiler. Gaziler, süratle kâfirlerin önünden çekilip kabre doğru koşarlarken bir de baktılar ki kâfirler silâhlarını bırakıp kaçmaktalar. Bir saat kadar, bunun kâfirlerin bir hilesi olup olmadığını anlamak için beklediler. Sonra anladılar ki Allah onlara gayb askerlerini ve ervâh-ı kudsiye'yi yardım için göndermiştir. Kâfirleri kovalamaya başladılar, yakaladıklarını kılıçtan geçirdiler. Gemilerdeki gemicilerden baska kimse kurtulamadı. Kâfirlerin kimi öldürüldü kimi de esir edildi. Gaziler, esir alınan kâfirlere, galip gelmişken niçin kaçtıklarını sordular. Kâfirler «size, başlarında şu şekil ve şemayilde bir genç bulunan alaca atlara binmiş askerler — Süleyman Paşa'nın kabrini işaret ederek — şu taraftan çıkarak yardıma geldiler» dive cevap verdiler. Gaziler kat'iyetle anladılar ki kendilerine Allah'ın emriyle Süleyman Pasa'nın ve diğer şehidlerin ruhları yardıma gelmişti. Allah'a,

kendilerine yardım edip muzaffer kıldığından dolayı hamdettiler ve secde-i şükre vardılar. Sonra bir miktar askeri, esirler ve öldürülenlerin başlarıyla Gelibolu'ya gönderdiler. Bunu gören Gelibolu'daki kâfirler hüsran içinde geldikleri yere kaçtılar.

Ümerâ toplandı ve fetih haberiyle Süleyman Paşa'nın vefatı haberini — zehirle karışık tiryak gibi — Sultan Orhan Gazi'ye ulaştırdı.

Orhan Gazi'nin vefatı

Orhan Gazi, oğlunun vefatına çok üzülüp ağladılar. Üzüntülerinden dolayı ilâcı müşkil bir hastalığa tutuldular. Yaşları da oldukça ilerlemiş ve sekseni geçmişti. Oğlu Muradı çağırtıp, ona padişahlar için lüzumlu olan şeyleri nasihat ettiler. Saltanatları Murad Han'a vasiyet eyleyip dar-ı cihan'a rıhlet buyurdular. Vefatları, 761 (1360) de, Şehzade hazretlerinden iki ay sonra vuku bulmuştur. Allah her ikisine de rahmet eylesin.

Orhan Gazi hazretlerinin, Süleyman Paşa ve Murad Han'dan başka Kasım Çelebi adında bir oğulları daha vardı. Kasım Çelebi küçükken vefat etti.

ÜÇÜNCÜ FASIL

SULTAN GAZİ MURAD

HÜDAVENDİĞÂR DEVRİ

BEYANINDANDIR

Sultan Murad Han bin Orhan bin Osman Gazi, Osmanlı sultanlarının üçüncüsüdür. Gazi Hüdavendigâr diye şöhret bulmuştur. Valideleri Yar Hisar Tekfurunun kızı Nilüfer Hatun'dur. Nilüfer Hatun'un nice hayırları vardır. Bursa yakınındaki bir nehir üzerine bir köprü yaptırmıştır. Hâlâ o nehir, ismine nisbetle Nilüfer Suyu diye anılır.

Murad Han'ın doğumları 726 (1326) da, tahta çıkışları 761 (1360) de, şehadetleri ise 791 (1389) de — bir rivayete göre de 792 de — olup yaşları altmış beş, saltanat müddetleri otuz bir senedir. Saltanat merkezleri önce Bursa, sonra Edirne olmuştur.

Murad Han orta boyluydu. Sakalı ne uzun ne kısaydı. Değirmi yüzlü, büyük burunlu, iri dişli, uzun boyunluydu. Parmakları birbirinden ayrı ve enli idi. Cesur, gayretli, cömert, kerim, âdil ve iyi huyluydu. Mevlevi külahı üzerine yuvarlak sarık sararlardı. Külahı altın yaldızlı ve kenarları sarıkdan bir parmak dışarı çıkardı. Kırmızı renkle süslenmiş beyaz elbiseden hoşlanır ve çoğu zaman bu şekilde giyinirlerdi.

Murad Han'ın evlâtları, Yıldırım Bayezid Han, Savcı Bey ve Yakub Çelebi'dir. Savcı Bey'in babasına isyan ettiği aşağıda zikrolunacaktır. Yakub Çelebi ise Yıldırım Han'ın emriyle öldürülmüştür. Devlet-i Aliyye'de, saltanat için kardeşini ilk öldürten Yıldırım Han'dır.

Karaman seferi

Gazi Hüdavendigâr hazretleri otuz beş yaşında tahta çıktılar. Rum İli'ne geçip cihad etmek için hazırlık yapmaya başladılar. Bu esnada, Karamanoğullanının civardaki komşularıyla da anlaşıp Osmanlı topraklarına hücum için fırsat kolladıkları ve Murad Han'ın Rum İli'ne geçmesini bekledikleri haber alındı. Müslümanlara karşı kâfirlerle anlaşarak büyük günaha giren Karamanoğullarıyla savaşmak ve halka zarar vermelerini önlemek için Sultan, ülemâdan fetva istedi. Ülemâ. «nifak çıkardıklarından dolayı bunlarla savaşmak, kâfirlerle cihad etmekten evlâdır» diye fetva verdi.

Murad Han, Karamanoğullarının ülkesine doğru hareket etti. Bursa kadısı Kara Halil Çandarlu'yu Kazasker — Devlet-i Aliyye'de ilk tayin olunan kazasker budur — Lala Şahin Paşa'yı da, askerin üzerine emirül'-ümerâ tâyin ettiler. Sonra münafıkların üzerine yürüyerek köklerini kazıdılar. Ankara'yı da Ahiler (22) denilen müteğallibenin elinden aldılar. Ahiler, Ankara kalesini eman ile teslim ettiler. Murad Han, bunların üzerine bir vali tayin ederek Bursa'ya döndü.

Bazı tarihçilere göre, kazasker tayini 763 (1361/1362) de oldu. Bundan önce askere, kâdı-yı belde hükmederdi. Emirü'l-ümerâ tayini de bu yıl oldu. Dedesinin zamanında bu vazifede Orhan Gazi, babasının zamanında da kardeşi Süleyman Paşa bulunuyordu. Kendilerinin bu vazifeye tayin edecekleri bir yakınları olmadığından Lala Şahin'i emirü'l-ümerâlığa tayin ettiler.

Lala Şahin, Osmanoğulları neslinden olmayan ilk emirü'l-ümerâdır.

Murad Han, önce büyük bir ordu ile Rum İli tarafına geçip, biraderleri Süleyman Paşa merhumun merkad-i mukaddeslerini ziyaret ettiler. Babalarının vasiyyeti üzerine kabr-i şerifleri yakınında bir cami-i şerif, han ve imaret yapılmasını emir buyurup, fakirlere çokca sadaka verdiler. Sonra cihad ve fetihlere başladılar.

Önce Bantor kalesi eman isteyerek teslim oldu. Sonra, Çorlu Hisarını muhasara edip şiddetli bir muhasara ve savaştan sonra kılıç zoruyla aldılar. Çorlu tekfurunu öldürdüler. Kale halkının bir kısmı esir edildi, bir kısmı da katledildi. Misilli kalesi eman isteyip teslim oldu. Bergus kalesi boş olarak bulundu ve tahrip edildi.

Orhan Gazi zamanında Hacı İlbeyi, Malkara, Evrenos Bey de İpsala tarafına tayin olunmuşlardı. Bu iki kumandan, bu bölgeleri öyle itaat altına almışlardı ki kâfirler, Orhan Gazi'nin vefatı ve yeni hükümdarın tahta çıkışı sırasında korktuklarından en ufak bir harekette bulunamadılar. 762 (1360) de, Hacı İlbeyi, Meriç kenarında Burgaz adlı kaleyi muhasara ve fethetti. Burada üslenerek civar bölgeleri yağmalamaya başladı. Bu esnada müslümanlara gece baskını yapmak için karanlık bir gecede kalesinden çıkan Dimetoka tekfuruna rasgeldi. Tekfuru esir edip askerini bozdu. Ertesi gün de esir ettiği tekfuru, kalesinin halkına gösterdi. Tekfurun oğlu, babasının esir edildiğini görüp çaresiz kalarak kaleyi teslim etti. Çok ganimet alındı.

Hacı İlbeyi, Sultan'a, Dimetoka'nın fethedildiğini bildirmek için bir müjdeci gönderdi. Bu sırada Murad Han da Çorlu, Misilli ve Bergus kalelerini almışlardı. Dimetoka'nın fethine de çok memnun oldular. Aynı anda, Evrenos Bey'in gönderdiği müjdecinin de Keşan kalesinin kafirlerden alındığını bildirmesi memuniyetlerini daha ziyade eyledi. Müjdecilerden sonra, bu iki kumandan ganimet ve esirlerle gelip rikâb-ı hümayuna yüz sürdüler. Murad Han'ın, nice nice iltifat ve ikramına mazhar oldular.

Edirne'nin fethi

Sonra, Lala Şahin Paşa, Edirne fethine tayin ve Murad Han da, Babaeski üzerine teveccüh buyurdu. Edirne tekfuru — ki ismi Edirne (?) olup, şehir onun ismi ile meşhur olmuştur — çıkıp Sazlı Dere adlı yerde, Lala Şahin Paşa ile muharebeden sonra bozgu na uğradı ve kaleye doğru kaçtı. Lala Şahin Paşa Murad Han'a müjdeci göndererek teşriflerini rica etti. Murad Han'ın ordusunun alemleri görününce Edirne tekfuru, çoluk çocuğuyla birlikte Meriç suyu voluyla Aynoz tarafına firar etti. Şehir eman ile alındı. Fetihten sonra Sultan Murad, Dimetoka'ya giderek orada bir müddet oturdu. Bu fetihlerin hepsi 763 (1361/1362) yılında vuku buldu.

Ganimetlerden beşte bir hisse alınması

Murad Han'ın emriyle, Gazi Evrenos varıp Gümülcine, Vardar Yenicesi ve civarını az zamanda fethetti. Lala Şahin Paşa da varıp Zağra taraflarını aldı ve bol ganimetle döndü.

764 (1362/1363) tarihine gelinceye kadar, Osmanlı sultanları ganimetlerden hisse almazlardı. Bu yıl, Karaman diyarından Mevlana Kara Rüstem adlı ehl-i ilm bir kimse, Kazasker Kara Halil Efendi'ye gelerek ganimetlerden hums (beste bir) almak, şeriatın emridir. Bu «bilin ki ganimet olarak aldığınızı her hangi bir seyin beste biri Allah'ın, Resulunün, hısımların, yetimlerin, yoksulların, yolcunundur» (*) ayet-i kerimesiyle sabittir. Bu hususu, Hüdavendigâr hazretlerine niçin arzetmiyorsunuz diye ısrar edince, Mevlana Kara Halil bu hususu Murad Han'a arzetti. Hüdâvendigâr hazretleri de bu günden sonra ganimetlerden hums (beste bir) alınsın diye emir buyurdular. Her esire yüz yirmi beş Osmanlı kuruşu baha takdir olundu ve herbirinden hums(beste bir) olarak yirmi bes Osmanlı kuruşu alınması kararlaştırıldı.

Filibe'nin fethi

Hüdâvendigâr hazretleri, Lala Şahin Paşa'yı Edirne'de bırakıp Filibe ve civarının alınmasını emir buyurdular. Kendileri, Gelibolu'dan geçip Bursa'ya vardılar. Lala Şahin Paşa, 765 (1363/1364) de, Filibe üzerine vardı. Filibe tekfuru Filisboli mel'un, önce kaleye kapanıp bir müddet inad ettikten sonra eman istevip bütün memleketi teslim ve kendisi varıp Sırf hakimi olan despot'a iltica eyledi. Filibe kalesi 765 (1363/

^(*) Enfal Sûresi, 41.

1364) yılında alındı. Lala Şahin Paşa, müjdecilerle ganimetin beşte birini Sultan'a gönderdi.

Sırf Sınduğı savaşı

Filibe tekfuru, Sırf despotuna müslümanları sikâvet etti ve yardım istedi. Sırf despotu, Bosna, Eflâk ve Engürüs hakimlerinden yardım alarak azîm asker tedarik edip Edirne'de bulunan Lala Şahin Paşa'nın üzerine yürüdü. Lala Şahin Paşa, Sultan'dan yardım istedi. Ancak yardım erişmeden kâfirler Edirne'ye vasıl oldular. İslâm askeri gayet az olduğundan Lala Şahin Paşa şaşırıp kaldı. Firar etmekten de utanıp, ümerâ ile bu hususu müşavere ettikten sonra, durumlarını öğrenmek için Hacı İlbeyi, bir miktar asker ile kâfirlerin karargâhına gönderdi. Hacı İlbeyi, düşman karargâhına ulaşınca, müslümanların bunlara nispetle, beyaz bir fil üstündeki siyah noktalar kadar az olduklarını gördü. Bunlara karşı mukavemet etmenin güçlüğünü anladı. Fakat bir müddet kâfirlerin durumunu tetkik edince, çokluklarına güvenerek büyük bir gaflet içinde olduklarını gördü. Allah'ın yardımına güvenerek bir gece baskını yapmaya karar verdi. Yanında bulunan askerleri dört bölüğe ayırıp, her birini düşman karargahının bir cihetine gönderdi.

Karanlık bir gecede, kâfirlerin ekserisi de sarhoş olup sızmışken, müslümanlar dört yandan, bağırarak, tehlil ve tekbir getirerek, davullara vurarak hücum ettiler. Uyuyan kâfirlerin üzerine sanki kıyamet koptu, birbirlerine düştüler. Bazıları karanlıkta kaçarken Meriç nehrinde boğuldu, çoğu da öldürüldü. Sabah oldur

ğunda, karargâhlarında nefes alan kimse kalmamıştı. Çadırları, mühimmatları, ağırlıkları savaş meydanında kalmıştı. Sırfların kırıldığı bu yere o gündenberi Sırf Sınduğı denilir.

Hacı İlbeyi, Lala Şahin Paşa'ya, Allah'ın kendisine kolayca nasib ettiği bu büyük zaferi müjdeleyen bir adam gönderdi. Edirne'de bulunan müslüman askerler bu habere çok sevindiler. Fakat savaş meydanına gelinceye kadar da bu haberin doğruluğuna inanamadılar. Lala Şahin Paşa da, suretâ, buna sevindi. Fakat derununda hased ateşi alevlendi. Kendisine rakib olur korkusuyla Hacı İlbeyi'ni zehirlettirdi. Bu büyük zafer ve Hacı İlbeyi'nin şehadeti 766 (1364/1365) yılında vuku buldu. Bir rivayete göre Lala Şahin Paşa, Hacı İlbeyi'ni Sultan'a gammazlayıp iftirada bulunmuştur. Bunun üzerine Hacı İlbeyi, Sultan'ın emriyle gözleri oyularak öldürlmüştür. Bu rivayete itimat caiz değildir.

Murad Hüdavendigâr, Lala Şahin Paşa'nın yardım talebi ulaşınca, sefere çıktılar. Fakat düşman henüz uzakta olduğundan acele etmediler. Yol üzerindeki Biga kalesini, müslümanlara çok zararı dokunduğundan, denizden ve karadan kuşattılar ve zorla aldılar. Halkının çoğunu kılıçtan geçirip kadınları ve çocukları esir ettiler. Kiliselerini yıktırıp yerlerine mescit yaptırılmasını emir buyurdular. Bu sırada da Sırf Sınduğı savaşının müjdesi, esirler ve ganimetler geldi. Sultan, Allah'a, kendisine verdiği nimerlerden dolayı hamd edip secde-i şükre vardı.

Bir müddet sonra Bursa'ya dönüp bütün ganimetleri hayır işlerine sarfettiler. Saraylarının karşısına büyük bir cami, Bursa'nın bir tarafında kaynayan sıcak suyun

üstüne bir kubbe — ki bugün Eski Kaplıca diye meşhurdur — Yanına, gelip geçenlerin, fakirlerin yiyip içmeleri ve yatmaları için bir imaret ve han, bir mescidi şerif ve medrese yapılmasını emir buyurdular. Gökdere mahallesinde de bir mescidle, Bilecik kasabasında bir Cami-i şerif ve Yenişehir'de Postinpûş adlı dervişe bir zaviye bina buyurdular. Bu hayrata 767 (1365/1366) yılında başlanmıştır.

Aynı yıl içinde Şehzade Sultan Yıldırım Bayezid, Yakub Çelebi ve Savcı Bey'in sünnet düğünleri yapıldı. büyük ziyafetler tertip edildi. Sünnet düğününün bitiminde Hüdâvendigâr hazretleri Rum İli'ne geçip Dimetoka'da bir müddet oturdular. Sonra Edirne civarındaki Çirmen kasabasını, bir miktar asker göndererek aldılar ve Edirne'ye teşrif buyurdular.

Edirne'nin saltanat merkezi olması

Bir gece rüyalarında, nur yüzlü bir kimse «Edirne'de bir saray yaptırınız» dedi ve sarayın yerini gösterdi. Ertesi gün Gazi Hüdavendigâr, devlet ileri gelenleriyle o yeri buldular ve büyük bir saray bina ettirip, şehri de saltanat merkezi yaptılar. Devlet ileri gelenleri, ümerâ da burada saraylar yaptırdılar. Edirne kısa bir zamanda büyük bir şehir oldu. Ayrıca mescidler, camiler, medreseler, imaretler, hanlar da yaptırıldı. İstanbul alınıncaya kadar Devlet-i Aliyye'nin merkezi Edirne oldu.

Rum İlideki yeni fetihler

768 (1366/1367) yılında, Timurtaş Bey, Sultan'ın emriyle Yanbolu ve Kızıl Ağaç Yenicesi üzerine yürüdü.

Önce Kızıl Ağaç'ı eman vererek alıp, halkının cizye vermeyi kabul etmeleri üzerine, kendi hallerine bıraktı. Sonra Yanbolu kalesini günlerce muhasara etti ve savaşarak aldı. Kalenin muhafazası için adamlar tayin edip, ganimetlerle ve esirlerle Sultan'ın yanına, Edirne'ye döndü. Lala Şahin Paşa da aynı yıl içinde Samakov ve İhtiman taraflarına varıp çokca ganimet ve esirle döndü.

769 (1367/1368) da Hüdavendigâr hazretleri, bizzat hareket buyurup Karnabad, Hayrabolu, Sûzeboli ve Aydos hisarlarını eman ile aldılar. Muhafazaları için lüzumlu tedbirleri alıp Sûzeboli'den başkasına hakim ve muhassıllar tayin ettiler. Sûzeboli halkı, cizye ve haracı kabul etti. Sultan Murad, Edirne'ye döndüler. Yeni Saray'ın inşaatı bittiğinden oraya yerleştiler. Şimdi o saraya Eski Saray derler.

770 (1368/1369) yılında Gazi Hüdavendigâr, Kırk Kilise'yi fethetmek için hareket ettiler. Mihaloğlu'nu da, bir mikdar kuvvetle Vize kalesini fethe gönderdiler. Gazi Hüdavendigâr önce Pınar Hisar'ı alıp, sonra da Kırk Kiliseyi muhasara ettiler. Kırk Kilise eman ile alındı. Sonra Vize üzerine vardılar. Vize, Mihaloğlu tarafından muhasara edilmişti. Kale halkı Sultan'dan eman istediler ve teslim oldular. İstanbul'a çok yakın olan kaleye, İstanbul kayseri hücum eder korkusuyla yiğit askerler muhafız olarak bırakıldı. Başlarına da Şirmerd adlı bir kumandan tayin edildi.

Sultan Murad Han, Edirne'ye döndüler ve 772 (1370/1371) tarihine kadar burada kaldılar. Sonra, eski merkezleri Bursa'ya gittiler. Bu defa, Rum İli'nde

beş sene kadar kalmışlardı. Lala Şahin Paşa, Filibe'de oturuyordu. Murad Han, Samakov ve İhtiman'ı fethetmesini emir buyurdular. Lala Şahin Paşa, önce, Kapulu Derbend'i aldı. Buradaki seddi yıktıktan sonra İhtiman üzerine vardı. Kale halkı eman isteyip cizyeyi kabul ettiğinden yerlerinde bırakıldı. Samakov tarafına giderken, Çamurlu adlı yerde, çok sayıda Las keferesine rast geldi. Allah'ın yardımıyla bunları büyük bir bozguna uğrattı ve çokca ganimet aldı. Sonra Samakov ve civarını fethetti. Muhafazası için adamlar tayin edip Filibe'ye döndü. Ganimet mallarıyla büyük bir ordu hazırlayıp techiz etti ve Sofya civarına varıp buraları yağmaladı. Çokca ganimet alarak Filibe'ye döndü.

773 (1371/1372) yılında, Murad Hüdavendigâr hazretleri, bizzat Rum İli tarafına geçip, Bulgar vilayetinin merkezi olan Köstendil'e azimet buyurdular. Köstendil'in hakimi, Kostantin adlı bir kâfir idi. Kostantin, malının ve askerinin çokluğuna güvenerek hükümdarlardan hiç birine baş eğmezdi. Fakat Sultan Murad'ın hareketinden haberdar olunca, çeşitli hediyelerle onu karşıladı ve cizyeyi kabul ettiğinden yerinde bırakıldı. Murad Han, Bursa'ya döndüler.

774 (1372/1373) yılında, Vize muhafızı Şirmerd Bey, İstanbul kayserinin bir mikdar asker göndererek Vize civarını ve müslümanları tazyik ettiğini bildirdi. Sultan Murad Han buna çok kızdılar ve hemen Rum İli tarafına geçip Malkara'da konakladılar. Lala Şahin Paşa ve Evrenos Bey de Rum İli askeriyle ordugâha geldiler. Gazi Hüdavendigâr, Lala Şahin Paşa'vı, bir miktar seçme askerle Ferecik'i fethe gönderdi

ler. Kendileri, kalan askerle İstanbul tarafına teveccüh ve İstanbul'a bir konak mesafede bulunan İncegüz adlı kaleyi üç gün muhasaradan sonra zorla feth, cenge kadir olanlarını katl, çocukları, kadınları esir ettiler. Catal Burgazi, eman vererek aldılar. Burası alındığı sırada, Ferecik'in de Lala Şahin Paşa tarafından fethedildiği müjdesi geldi. Sonra İncügez civarındaki Polunya kalesini muhasara ettiler. Lâkin, on beş gün kadar muhasara edildiği halde kale alınamayınca Murad Hüdavendigâr hazretleri mükedder olup «bu yıkılacağı meğer Tanrı vıka» buyurdular. Muhasarada bir mikdar asker bırakıp, kendileri Karadeniz sahiline indiler. Bir ağaç gölgesinde istirahat buyururlarken bir müjdeci geldi ve Polunya'nın surlarının bazılarının harici bir sebep olmadan Allah'ın yardımıyla yıkıldığını ve kalenin fethedildiğini müjdeledi. Hüdavendigâr hazretleri, bu habere ve Allah'ın kendi sözünü te'vid etmesine çok sevindiler. Bu hadiseden sonra bu kaleve «Tanrı Yıkduğı», gölgesinde oturdukları ağaca da «Devletlü Kavak» denildi. Murad Hüdavendigâr hazretleri, ganimetlerle, Edirne'ye döndüler ve kışı burada geçirdiler.

775 (1373/1374) yılında, önce kazasker, sonra da vezir-i azam yaptıkları ve kendisine Hayreddin lâkabını verdikleri Çandarlı Kara Halil'i, yanına bu bölgeyi ve savaşmayı bilen Evrenos Bey'i de katarak Gümülcine taraflarına gönderdiler. Hayreddin Paşa'nın oğlu Ali bin Halil'i de Rum İli'nin batı kısmına kazasker tayin ettiler Evrenos Bey, Hayreddin Paşa'yı Gümülcine'de bırakarak diğer ümerâ ile ilerledi ve Burî, İskete kalelerini aldı. Siroz tekfurunun akrabasından,

Marulya adlı bir kadının kalesini muhasara etti. Marulya, Siroz tekfurundan imdad gelir diye birkaç gün mukavemet etti. Fakat yardımdan ümidini kesince, kaleyi eman isteyerek teslim etti. Bu kale, hakimi kadın olduğundan, «Avrat Hisarı» adıyla şöhret buldu.

Bu arada Siroz kalesi de, Sultan'ın kumandanlarından Delü Balaban tarafından kuşatılmıştı. Bu yüzden Siroz tekfuru, Marulya'ya yardım edemedi. Hayreddin Paşa bu seferden ganimetlerle döndükte, Lala Şahin Paşa, Siroz'u muhasara eden Delü Balaban'ın yardımına gönderildi. Lala Şahin Paşa giderken, önce Kavala kalesini, yanındaki gümüş madeniyle birlikte aldı. Sonra, Dırama, Zıhna kalelerini ve civarını fethedip muhafazaları için adamlar tayin etti. Lala Şahin Paşa, alınan kalelerin halkına adilâne muamelede bulunduğundan, Siroz civarındaki diğer kaleler de eman isteyerek teslim oldular. Siroz tekfuru da eman isteyip kaleyi teslim etmek zorunda kaldı. Lala Şahin Paşa, Kara Ferye'yi de eman vererek aldıktan sonra 776 (1374/1375) tarihinde, ganimetlerle Murad Han'ın yanına döndü.

Sırf seferi

Hüdavendigâr hazretleri, kışı Bursa'da geçirip, 777 (1375) yılında, şehzadeleri Yıldırım Bayezid'i Bursa'da yerlerine naib olarak bıraktılar ve Sırf memleketinin hakimi olan Las oğlu'nu ortadan kaldırmak için Rum İli'ne geçtiler. Murad Han'ın geldiğini haber alan Lasoğlu, mallarını ve hazinelerini muhkem bir kaleye koyup, köy ve şehirleri boşaltarak dağlara çıktı. Müslü-

man askerleri zor duruma düşürmek için de bütün yiyecekleri imha ettirdi. Murad Han, Lazoğlu'nun ülkesine girip, dört ay kadar dolaşıp kimseye rastlamadı. Asker, yiyecek sıkıntısı çektiğinden dönmek istedi. Murad Han, askerin, Semendire yakınlarındaki Niş kalesini fethettikten sonra dönmesine izin verdiler. Niş kalesi kuşatıldı. Günlerce süren çarpışmalarda iki taraftan da çok sayıda asker kırıldı. Sonunda, kale kılıç zoruyla alındı ve yağmalandı. Müslümanlar bolca ganimet aldılar.

Bu arada, Las oğlu, Murad Han'a elçiler gönderip eman istedi ve affedilmesini rica eyledi. Elçiler beraberlerinde, Sultan'a ve devlet büyüklerine çeşitli hediyeler getirmişlerdi. Las oğlu, haraç vermevi ve her sene elli okka halis gümüş göndermeyi kabul ettiğinden cürmü af buyurulup Bursa'ya dönüldü. Askere de memleketlerine gitmeleri için izin verildi.

778 (1376) yılında, Hüdavendigâr hazretleri, Silistre ve Niğbol'yu fethetmek için Rum İli'ne azimet buyurdular. Bu memleketlerin hakimi olan Susmanos, durumdan haberdar olunca, Murad Han'ı karşılayarak çeşitli hediyeler verdi ve itaat edeceğini bildirip, cizyeyi kabul etti. Murad Han, Susmanos'u yerinde bırakıp savaş için her çağrılışında gelmesini emir buyurdu.

Murad Han, bu kışı Edirne'de geçirdiler. Rum İli beylerbeyliğini Timurtaş Bey'e verdiler. Timurtaş Bey, beylerbeyi olunca, Devlet-i Aliyye için faydalı hizmetlerde bulundu. Sipahi oğlanı denen bir askeri birlik vücuda getirdi. Sipahiler, öldüklerinde, timar ve zeametleri çocukları arasında taksim ediliyordu. Bu da, halkın askerliğe rağbet etmesine sebep oldu. Sefer sırasında askere ve bineklerine hizmet için Voynuk denilen kimseler vazifelendirildi. Bütün bunlar, Timurtaş Bey'in meydana getirdiği yeniliklerdir. Yukarıda da görüldüğü gibi, babası Ali Bey de, Osmanlı ümerasının ileri gelenlerindendi.

Yıldırım Bayezid'in Germiyanoğlu'nun kızıyla evlenmesi

Bu yıl içinde, Bayezid Han, babasının arzusuna uyarak Germiyanoğlu Ali Bey'in kerimesiyle evlendi. Ali Bey, kızının çehizi olarak Sultan'a, Kütahya, Simav, Eğrigöz ve Tayşanlı'yı verdi.

Murad Han, 783 (1381) yılında, Bursa'da bir düe ğün ziyafeti tertib edip, bütün müslüman hükümdarları ve civardaki komşu beyleri davet eylediler. Bunların her birinin elçileri, çeşitli hediyelerle geldiler. Rivayet edilir ki, Sultan bu ziyafete emirlerini de çağırmıştı. Evrenos Bey, hediye olarak yüz köle, yüz cariye getirdi. Önde bulunan on esirin ellerinde altun tabaklar içinde halis gümüş, diğer seksen esirin ellerinde de halis gümüşten yapılmış maşrapa kadeh, şamdan, ibrik ve leğenler vardı. Elçiler, Sultan'ın emirlerinden birinin bu kadar hediye getirdiğini göriince, Murad Han'ın azamet ve kudretini anladılar ve getirdikleri hediyelerden utandılar. Hüdavendigâr hazretleri, Evrenos Bey'in getirdiği hedivelerin hepsini Mısır elçisi vasıtasıyla, Mısır hükümdarına gönderdiler. Mısır hükümdarının gönderdiği hediyeleri ve cins

atları da Evrenos Bey'e verdiler. Diğer hükümdarlardan gelen hediyeleri de, ümerâya ve devlet ileri gelenlerine, fazlasını da ülemâya ve fakirlere dağıttılar. Kendileri için hiçbir şey alıkoymadılar. Sonra, harem-i muhtereminden hatunları, yanlarına bir mikdar adam katıp, Ali Bey'in kızını getirmeye gönderdiler. Çehiz olarak verilen kaleleri teslim aldılar.

Bu yıl içinde Hüdavendigâr hazretleri, Hamid İli hakimi Hüseyin Bey'den Beyşehir, Seydişehir, Yalvaç, Karaağaç ve İsparta kalelerini, çokca mal vererek satın aldılar. Kalelerin korunması için kumandanlar ve muhafızlar tayin buyurdular.

Pirlepe, Manastır ve Karlı İli'nin fethi

784 (1382) yılında, Hüdavendigâr hazretlerinin emri üzerine Timurtaş Paşa, Rum İli askeri ile varıp önce eman ile Pirlepe'yi aldı ve bir müddet muhasaradan sonra da Manastır hisarını fethetti. Karlı İli alıp Selanik kalesini muhasara etti. Muhasara, bir müddet devam etti. Selanik'i almanın güçleştiğini gören Timurtaş Paşa, kalenin civarını yağmalayıp, ganimet ve esirlerle diğer kalelerin fethini bildiren bir müjdeciyi Sultan'a gönderdi.

Arnavud diyarına sefer

785 (1383) yılında, Hüdavendigâr hazretleri, Arnavud memleketlerini fethetmek için Edirne'ye teşrif ettiler. Timurtaş Paşa'yı, akıncı ve eşkinci taifesiyle, yolları ve memleketin giriş çıkış noktalarını öğren-

meleri için önden gönderdiler. Timurtaş Paşa varıp yol üzerinde olan kaleleri feth ve uğradığı köy ve kasabaları yağmalayıp tahrib eyledi. Ganimet ve esirlerle döndü. Kış, Edirne'de geçirildi. Bahar mevsiminde Timurtaş Paşa, tekrar akıncı ve eşkinci taifesiyle Bosna ve Hersek taraflarına gönderildi. Bu bölgeleri okadar yağmalayıp tahrib eyledi ki halkı eman istemek ve cizyeyi kabul etmek zorunda kaldı. Timurtaş Paşa yine ganimet ve esirlerle döndü. Murad Han hazretleri, Bursa'ya teşrif ve 787 (1385) tarihine kadar burada kaldılar.

Savcı Bey'in isyanı

Murad Han, 787 (1385) yılında kâfirlerle cihad icin Rum İli tarafına geçtiler. Yıldırım Bayezid Han'ı Germiyan tarafına göndererek Kütahya'da bulunup. etrafi Karamanoğulları'nın hücumundan muhafaza etmesini tenbih eylediler. Karesi eyaletini de, şehzade Yakub Celebi'ye tevcih ve kendisini o tarafa gönderdiler. Savcı Bey'i ise Bursa'da, kendi yerlerine bıraktı. lar. Hüdavendigâr hazretleri Rum İli'ne geçince, Savcı Bey, bazı müfsitlerin idlali ile isyan etti. Yakını olan bazı kötü kimselerin de yardımı ile Bursa'daki hazineleri ele geçirerek dağıttı ve etrafına çok sayıda evbas topladı. Kendi adına hutbe okuttu. Bu durumdan haberdar olan Hüdâvendigâr hazretleri, tekrar Anadolu'ya geçip Bursa üzerine yürüdüler. Savcı Bey de, vanında bulunan evbaş ve erazil ile çıkıp, Kite ovasında karşılaştılar, Savcı Bey'in adamları hemen bozuldular. Kendi ve kendini bu işe teşvik edenler esir alındı. Savcı Bey'in gözlerine mil çekildi, adamları da

öldürüldü. Savcı Bey, Yıldırım Bayezid zamanında ölmüştür.

Sofya'nın fethi.

Aynı sene içinde Sofya kalesi fethedildi. Daha önce Lala Şahin Paşa, civarını ele geçirmiş, fakat kale muhkem olduğu için alamamıştı. Sonra da tekrar muhasara için hazırlık yaparken ömrü vefa etmemişti. Fakat bu yıl içinde, Sofya garip bir şekilde fethedildi: Yeni müslüman bir genç, bir fırsatını bulup Sofya kalesine girdi. Kuş avında ve kuşları terbiye etmekte mahir olduğundan, Sofya hakiminin hizmetine girdi. Çok zaman ve bilhassa av esnasında, Sofya hakimiyle beraber bulunuyordu. Bir gün av sırasında, Sofya hakimi arkadaşlarından uzak düştü. Bu genç hemen üzerine atılarak onu öldürdü ve atına yükleyerek Filibe'ye doğru hareket etti. Allah'ın yardımıyla yolda kimseye rastlamadı ve Filibe valisi Balabancık'ın huzuruna çıktı. Balabancık, bu yiğite ihsan ve ikramda bulundu ve çok sevindi. Sofya hakiminin ölüsünü, Sofya kalesi önüne götürerek kale halkına gösterdi. Kale halki eman isteyerek teslim oldular.

Karaman seferi

788 (1386) yılında, Hüdavendigâr hazretleri, Edirne'ye geçip vezir-i azam Halil Paşa'yı Rum İli'nin batı tarafına gönderdiler. Halil Paşa, Yenice kasabasında vefat etti. Murad Hüdavendigâr, Halil Paşa'nın vefat ettiğini duvunca çok üzüldüler. Yerine, kazasker olan oğlu Ali Paşa'yı tayin ettiler. Ali Paşa'yı, hemen, ba-

basının bıraktığı şeyleri tesbit ve zaptetmesi ve askerin başına geçmesi için Yenice'ye yolladılar. Bu sırada Karamanoğlu'nun, isyan edip, Hamidoğlu'ndan satın alınan kaleleri gasbeylediği haberi ulaştı. Hüdavendigâr hazretleri, buna çok üzüldüler. Aynı anda, çeşitli hediyelerle Mısır Elçisi geldi. Mısır hükümdarının, gönderdiği mektupta kendilerine «Sultanü'l-guzat ve'l-mücâhidin» diye hitap etmesi, Hüdavendigâr hazretlerini çok sevindirdi (*). Elçiye ikramda bulundular.

Sonra Rum İli ve Anadolu askeri ve Las hakiminden gelen iki bin nefer ile Karamanoğlu gailesini defetmek için hareket buyurup, Konya ovasında düşmanla karşılaştılar. Osmanlı ordusunun sağ cenahında Anadolu askeriyle şehzadeleri Yakub Çelebi, Saruca Paşa, Balaban Bey, İlyas ve Müstecab Bey, sol cenahında, eyalet askerleriyle diğer şehzadeleri Yıldırım

Bayezid, Firuz Bey, Hoca Bey bulunuyorlardı. Las askeri de sol cenaha katılmıştı. Murad Hüdavendigâr hazretleri kapıkulu askeriyle, merkezi tutuyorlardı. Emirü'l-ümera Timurtaş Paşa da, Rum İli askeriyle her iki cenaha yardım ve ordugahı korumakla vazifelendirilmişti.

Şiddetli bir savaş oldu. Yıldırım Bayezid, Varsak ve Tatar taifesinin bulunduğu sağ cenahı hemen bozguna uğrattı (*). Timurtaş Paşa da, Rum İli askeriyle, merkeze hücum etti ve Karamanoğlu'na rasgeldi. Karamanoğlu, Timurtaş Paşa'nın önünden kaçtı ve bir kaleye sığındı. Karaman ordusu bozulup, Karaman ümerâsı esir düştü. Alınan ganimetlerin çoğu, savaşın kazanılmasına sebep olduğu için Yıldırım Bayezid Han'a verildi. Timurtaş Paşa'ya da Rum İli beylerbeyliğine ilâveten vezaret mansıbı ve ganimetlerin bir kısmı ihsan buyruldu. Timurtaş Paşa, Devlet-i Aliyye'de iki mansıba birden sahip olan ilk devlet adamıdır. Karamanoğlu, Hüdavendigâr hazretlerinin kızı olan

Beyt:

Berâberlük çekîşürmüş bizimiyle Karamânî Hüda fırsat virûrîse karam yire Karaman'ı

Hunkâr dahi destür virüb, Sultan Bayezid hemen arslan gibi öğürib, ejderha gibi gışgırub yıldırım gibi yetşüp, sank Karaman leşkeri bir mişe idi, ateş düşüp, yanmaya başladı. (Neşri Tarihi, c. I, sh. 229)

^(*) Rivâyetdür ki, çünki Sultan Murad Gazi, Bursa'ya geldi. Mısır sultanından azim belekleriyle bir ulu ilçi gelüb, Murad Han Gazi dahi gâyet itibâr idüp, azim ziyâfetler itdi. Ve ilçi'nün haberi buydı-kim, «Sultan ul-guzzât ve'l-mücahidîn Hünkâr hazretinün auacksıyam. Beni oğullığa kabul idine. Hiç bir vechile beni oğlı Bayezid'den fark itmeye. Eğerçi sûretâ anlardan ırağım, amma kurb-ı ma'nevî vardur. Ve anlara muhabbetüm ve iştiyakum bir haddedür ki, eğer elimden gelse, varub anlarınla gazâda, bile hazır olurdum, dimiş. Ve bunlardan gayri dahi nice tenezzülât idüb, iştiyak arz itmişdi. Murad Han Gazi envâ ı telettufât ve tevâzu'ât gösterüb, iştiyâk-nâme gönderdi. Ve ilçisine dahi bî-kıyâs in'amât itdi. Ve bi'l-cümle Sultan-ı Mısır gönderdüği beleklerün birine yüz'vez idüp, İlçi'yle gönderdi. (Neşri Tarihi, c. I, sh.: 217—219)

^(*) Tatar ve Varsak ok yağdırmaya başladılar. Bayezid Çelebi bunu görüb inüb, Hunkâr öninde yir öpüp eytdi: «Sultanum, banâ destur virsün ki, sabrum kalmadı. Kararı:anîlerün kanın Allah buyurursa, yire karam» didi.

zevcesinin ricası üzerine affedildi (*). Gasbettiği kaleler elinden alınıp Bursa'ya dönüldü

789 (1387) tarihinde, Las hakimi Susmanos'un is. yan ve bazı İslâm memleketlerine zarar verdiği haber alınınca, Lala Şahin Paşa'nın, Susmanos üzerine gönderildiği Hoca Tarihi'nde ve ondan rivayet eden bazı kitaplarda mezkurdur. Lakin bu söz, müstensihin yaptığı bir yanlış olmalı. Zira Lala Şahin Paşa, bu vakitten hayli zaman önce vefat etmiştir. Şüphesiz bu vazifeye tayin edilen Timurtaş Paşa'dır.

Susmanos'un, Timurtaş Paşa'yı tuzağa düşürmesi

Timurtas Paşa, yağma için Las memleketine var-

dı. Susmanos, Bosna ve Hersek hakimlerinden yardım istedi. Sultana itaat etmiş olan kefere hakimlerinden birçoğunu da kandırdı ve fırsat beklemeye başladı. Arnavud İskenderiyesi hakimi olan mel'un da, Susmanos'a uydu. Lakin bunu gizledi. Timurtaş Paşa tarafına mektup göndererek «bu seferde sizler ile olmak isterim» deyip sadakatını bildirdi. Timurtaş Paşa'nın kabulü üzerine mel'un, askeriyle ordugâha geldi.

Herseğe varıldığında, müslüman askerlerinin kimi yağmaya, kimi de zahire tedarikine dağılıp, Timurtaş Paşa az bir askerle kalınca, mel'un, Bosna ve Hersek hakimlerine «fırsat vaktidir» diye haber gönderdi. Acele etmelerini istedi. Bunun üzerine, Bosna hakimi, otuz bin atlıyla erişip İslâm askerini bastı. Timurtaş Paşa, beş bin askerle kurtulup, on beş bin askerin kimi şehid kimi de esir oldu.

Devlet-i Aliyye'nin zuhurundan beri ilk defa vuku bulan hezimet bu olup, zahiri sebebi, keferenin sözüne güvenmek ve onlardan yardım istemektir. Bu dehşet verici haber, Sultan'a, Yenişehir ovasında, düğür ziyafeti için hazırlık yaparlarken ulaştı. Hüdaven& hazretleri, İstanbul kayserinin kızlarından birini kendilerine, birini şehzade Yakub Çelebi'ye birini de Yıldırım Bayezid'e nikâhlamışlardı. Bu düğün sırasında, Yıldırım Bayezid'in çocuklarının sünneti de yapılacaktı.

Les diyarına sefer

Hüdavendigâr hazretleri, bu kötü habere çok üzüldüler ve kâfire inanıp, itimad edip onlardan yardım istediklerinden dolayı, Allah'a tövbe ve istiğfar ettiler.

^(*) Ol vakit Murad Han Gazi'nün kızı bu Karamanoğlı Alâ üd-Din Beğ hatunı idi. Alâ üd-Din Beğ gördi ki, Sultan Murad'un gazabı var Aman virmeyüb, kendüyi ele getür mek ister. Sultan Hatun'a haber gönderüb, eytdi. «Eğer beni babandan dilek itmezsen, Konya'yı alur ve beni helâk eyler. Lûtf idilb, bana yarlık idilb, Hünkâr'un elin öpüb, beni dilek idesin, günahı-mı afv itdüresin, didi. Andan Sultan Hatun dahi varub, pederi Gazi Murad'un ayağına düşüb, yalvarub, Hunkâr'dan dilek idüb, «bu kerre dahi günahından geç, ayruk böyle itmeye» diyüb, hezar dürlü zûr u zârla cürmini afv itdirüb, Hunkâr eytdi: «gelsun, elim öpsün; tenezzül eylesün, iklimi girü kendüye vireyim» didi. Sultan Hatun dahi halalı Ala üd-Din Beğ'e âdem gönderüb, eytdi: «sabah gel, Hunkâr'un elin öp» didi. Karaman oğlı işidüb, sevindi, subh olınca, canı az kaldı. Sabah Konya'dan çıkub. gelüb, Hunkâr'ın elin öpüb, ayağında baş koyup, bin dürlü özür itdi. Gazi Murad bunun itdüği yaramazlıklara kalmayub, yine iklimini kendüye bağışlayub, Karaman oğlı'na lûtf u kerem itdi. (Nesri Tarihi, c.I, sh: 233)

Sonra, vezir-i azam Ali Paşa'yı, Las'ların memleketlerini fethetmesi için sefere yolladılar. Ali Paşa, Edirne'ye varınca, Timurtaş Paşa'nın oğlu Yahşi bir mikdar askerle Pravadi kalesine gönderdi. Yahşi Bey, Pravadi kalesini fethedip Ali Paşa'ya müjdeci gönderdi. Ali Paşa da, ordusuyla Tırnovi kalesi üzerine yürüyerek burayı zaptetti, Şumnu kalesini de eman vererek aldı. Bu sırada, Hüdavendigâr hazretlerinin Rum İli'ne geçtiğini duyan Ali Paşa, aldığı ganimetlerle Sultan'ın katına vardı.

Hüdavendigâr hazretleri, Ali Paşa'yı, Niğbolu ve Tavuslu'yu fethe gönderdiler. Muhkem bir kale olduğundan Susmanos, Niğbolu'ya sığınmıştı. Ali Paşa, Niğbolu kalesini muhasara etti. Fakat muhasara uzayınca, Hüdavendigâr hazretleri Niğbolu üzerine yürüdü. Susmanos bunu duyunca, Ali Paşa'dan kendisine Şefaat etmesini ve Sultan'a cürmünü bağışlattırmasını rica etti. Buna karşılık, birkaç sene cizye ve Silistre kalesini vereceğini bildirdi. Ali Paşa'nın şefaati üzerine cürmü af buyurulmuşken mel'un Silistre'yi vermekten imtina edince Hüdavendigâr hazretleri çok gazaplandılar ve Ali Paşa'yı, bütün Las memleketlerini alması için ikinci defa yolladılar.

Ali Paşa «uzunca kalesini» aldıktan sonra «Yaralu Toğanı» bir miktar askerle göndererek «Kosova» civarını yağmalattırıp, tahrip ettirdi ve halkının bir kısmını da esir aldırdı. Kosova tekfuru eman isteyip Cetrhezar kalesini» teslim etti. Ali Paşa «Hırvatiye kalesini» alıp, Susmanos'un Tuna nehri kenarındaki memleketlerini de feth ettikten sonra mel'unu Niğbolu kalesinde muhasara etti. Susmanos, kendisi ve aile-

si için eman istedi, Silistre ve Niğbolu kalelerini Ali Paşa'ya teslim etti. Ali Paşa, Susmanos'u, Tavuslu'da bulunan Sultanın huzuruna götürdü ve affetmeleri için şefaatte bulundu. Hüdavendigâr hazretleri, Susmanos'u affettiler malının bir kısmını da tekrar kendisine verdiler. Susmanos'un bütün memleketi Osmanlı ülkesine katıldı. Bu fütühatın hepsi 790 (1388) yılında vukubuldu.

Kosova Savası

Hüdavendigâr hazretleri 791 (1389) yılında, Las oğlundan, Bosna ve Hersek hakimlerinden intikam almak için Filibe'ye azimet ettiler ve kışı burada geçirdiler. Vesveselerle dolu Las, Sultanın hareketinden haberdar olunca, Engürüs, Leh, Çek, Bosna, Hersek, Firenk, Eflak, Arnavud ve Buğdan gibi kâfir memleketlerin kırallarından yardım istedi. Atlı ve piyade iki yüz bin asker topladı. Hüdavendigâr hazretleri de, Kastamonu, Germiyan, Hamid İli, Aydın ve Saruhan gibi müslüman beyliklerin hakimlerinden yardım isteyip hazırlıklarını tamamladıktan sonra Yahşi Bey'i beş bin kişilik bir kuvvetle «Şehir Köy'ü» yağmalaması ve düşmandan haber alması için yolladılar.

Yahşi Bey vararak bu bölgeyi yağmaladı ve ganimetlerle döndü.

Hüdavendigâr hazretleri ümerâyı toplayarak harp hakkında onlarla istişarede bulundular. Ümerânın önde gelenlerinden Evrenos Bey (*) «Savaş mahalline düşmandan önce varıp istediğimiz yere yerleşelim ve kâfirler saflar halinde, düzenli bir şekilde dururlarken hücum etmeyelim» dedi (**). Hüdavendigâr hazretleri bu fikri kabul ettiler. Evrenos Bey'le Paşa Yiğit'i, bir miktar askerle önden gönderdiler. Kendileride süratle, muharebe yeri olan Kosova'ya hareket buyurdular. Evrenos Bey'le Paşa Yiğit yol üzerindeki

derbendlerde bulunan kâfirlerin zararını defettiler ve yolu açtılar. Hüdavendigâr hazretleri de arkalarından Kosova'ya ulaştılar.

Sonra büyük bir orduyla kâfirler geldi. Müslümanlar onlara nisbetle siyah bir sığır üzerindeki beyaz bir nokta gibiydiler. Hüdavendigâr hazretleri düşmanın çok olduğunu görünce Allah'a tazarru ve niyaza başladılar, zafer ve vardım dilediler. (*)

vel cenge ol ikdâm ide. Zira kâfir içtima'la çoknaşub turıcak, demürden bir hisar olur. Ana zafer bulmak âsân olmaz. Ammâ cenge ikdam idüb, birbirinden ayrılacak. savaşması gayet âsândur. Kulun bildüği, bu kadardur. Kalanını Sultanım yeğ bilür» didi. Hunkâr dahi «Bârek'aalhü fî-ke» diyüb, benüm dahi fikrüm bunun üzerinedür» didi. Andan oğlı Bayezid'e nazar kılub, eytdi: «ey cânı peder, senün dahi bu babda fikrün nedür?». Bayezid Han eytdi: «söz Sultanımun gönlündeki ve Evrenoz Beğ didüğidür» didi. Andan Hunkâr Ali Paşa'ya nazar idüb, eytdi: «Sen ne dirsün?» Ali Paşa eytdi: «heman benüm dahi fikrüm oldur» didi. Muhassal, cemi'i ârâ ve efkâr, Gazi Evrenoz didüğine müncer oldı. (Neşri Tarihi, c. I. sh: 271—273)

^(*) Rivâyet iderler ki, Sultan Murad Gazi'nün Evrenoz adlı bir su-başısı varidi. Gayet bahâdır ve serfirâz Gazi kisiydi. Nice vilâyetler feth itmişdi Varub, Ka'be-i müserrefeyi serrefeha'llâhü te'alâ tavâf idüb, ol esnâda yine gelüb. Hunkâr'a yitisdi. Hunkâr dahi buna gereği gibi 'izzet idüp, big 'âlî timar itdi. Simdi Evrenoz oğlanları kim vardur, anun neslindendür. Evrenozlı dimeğe hikmet bu-(Nesri Tarihi, c.I. sh. 257) (**) Rivayet olunur ki, Hunkâr dahi erkân-ı devleti ve a'yân ı saltanatı bir vire cem' idüb, müsavere kıldı Evvel kimse dahi söz söylemedin. Hacı Evrenoz'a hitap idüb, eytdi: «Evrenoz bu kâfirle nice buluşub, cenk itmek gerekdür? Asânı bu işun ne vechile olur?» didi. Evrenoz Gazi dahi du'a kılub, yir öpüb, eytdi: «ey Hudavendigar. ben kemine kulum. Benüm fikrüm ve re'yüm ne ola! Sü. leyman yanında karıncanın ne fikri ola, ve ne mikdarı ola ki söz söyleye! Lesker yasamak ve cenk ahvalin bilmek. Sultanum hakkında gelmişdür» didi. Cümle Beğler dahi ana müsa'ade itdiler. Hunkâr eytdi: «Beğler, eğerci Hak 'inayetiyle çok çerî sıyub, cenk itdüm, ammâ, bu kalan cenk gibi değildür. Müşaveret itmek sünnet-i Resûldur İttifak idüb, gönül berkidüb, gönül berkidürmek vacibdür» dedi. Andan Evrenoz'a eytdi: «nice zamandur ki seni bu ucda kodum. Bunlarun âyinin, erkânın bildün ve tecrübe itdün. Senün fikrün kalanınun fikri gibi değildür, didi. Andan Evrenoz Gazi du'a kılub, eytdi: «kemîneye söyle hos gelür ki Hak tealâyâ tevekkül idüb, erken varub viriin iyüsin alub, ol sonra gele. İveceklük itmeyavuz» didi Ev-

^(*) Rivâyetdür, çünki gice oldu, leşkeri zulumât basub, gâyet karanu olub, ifrâtile tuman oldı. Ve hem yil esüb, 'âlemi toz öyle tutdi ki âdemden at seçilmezdi. Murad Ham Gazi dahi il yatınca (yadek) tahammül idüb, il yatduktan sonra, turub, arı abdest alub, iki rek'ât hâcet namâzın kılub, yüzin toprak üzerine koyub, irteyedek Hak te'âlâ hazretlerine con u gönülden ol karanu gicenün içinde nâliş ve tezarru' idüb, eytdi: «İlâhî Seyyidî. Mevlâyî bunca kerre hazretünde du'âmı kabul idüp beni mahrum itmedün. Yine benüm du'amı kabul eyle. Bir yağmur virüb, bu zulumâtı ve aybârı def' idüb, 'âlemi nurânî kıl tâki kâtir leşkerini mu'âyene görüb,müvacehe ceng idevüz. Yâ İlâhî mülk ve kul senündür. Sen kime istersen, virirsin. Ben

Bu savaşta, oğulları Yıldırım Bayezid ve Yakub Çelebi de beraberlerindeydi. Sabah olunca her iki taraf da askerlerini Harp nizamına sokmaya başladılar. Hüdavendigâr hazretleri merkezi tuttular. Sağlarında vezirleri Ali Paşa, sollarında ise emirü'l-ümerâları Timurtas Pasa bulunuyordu. Bayezid Han, Saruca Pasa ile sağ cenahı, Yakub Çelebi de Toğuca Balaban Bey'le sol cenahi tutuyordu. Evrenos Bey sağ cenahta, Eyne Bey Subaşı da sol cenahtaydılar. Yeniçeri taifesi, Hüdâvendigâr hazretlerinin önünde duruyorlardı. Evrenos Bey, düşman saflarını karıştırmak için iki bin okçu seçti ve bunlardan birini sağ, birini de sol cenahın önüne yerleştirdi. Bunlar ok atıp kâfirlerin saflarını bozunca iki ordu birbirine girdi. Bayezid Han hazretleri, mutadı üzre safların arasına büyük topuzu ile girdi, Rüstem (23) gibi savaşarak safları yardı. Diğer

dahi bir nâçiz kulunam. Benüm fikrimi ve esrârımı sen bilürsin. Mülk ve mâl benüm maksudım değildür. Bu araya kul karavaş içün gelmedüm. Hemân hâlis ve muhlis senün rızânı isterem. Yârab, beni bu müslümanlara kurban eyle. Tek bu mü'minleri küffar elinde mağlûb idüb helâk eyleme. Ya İlahî bunca nüfûsun katline beni sebeb eyleme! Bunları mansûr ve muzaffer eyle! Bunlaruncün ben canımı kurban iderem. Tek sen kabul eyle. Asâkir i İslâm içün teslîm-i rûha râzıyam. Tek bu mü'minlerün ölümin bana gösterme. İlâhî beni civârunda mihmân idüb, mü'minler rûhına benûm rûhımı fedâ kıl! Evvel beni gazi kıldun, âhir şehadet rûzi kıl» didi. Cünki Sultan Murad Gazi bu resmile baş açub, yüz yire koyub, el götürüb du'a kıldı, Hak sübhânehu te'âlâ du'âsın müstecâb kıldı Hemân âsumanı bulud ihata idüp, yağmur rûy-i zemini rahmete gark itdi ve tuman dahi lesker-i İslâm üzerinden kalkub, kâfir üzerine cökdi. (Nesri Tarihi, c. I. sh. 285-287)

kumandanlar da ellerinden geleni yaptılar, büyük cesaret gösterdiler. İki taraftan da çok kimse öldü. Müslümanlardan pek çok kimse şehadet rütbesini kazandıktan sonra, Allah'ın yardımıyla, İslâm ordusu muzaffer oldu. Bütün bunlara sebep olan mel'un Las, savaşta öldürüldü. Bir çok kâfir kumandanları da esir alındı. Kılıçtan geçirilen kâfirlerin hadd-ü hesabını ise Allah'tan başka kimse bilmezdi.

Murad Han'ın şehadeti

Hüdavendigâr hazretleri müslümanların muzaffer olduklarına sevinip secde-i şükr eylediler. Lâkin, kendileri için savaştan önce, dergâh-ı Hak'dan şehadet rica etmislerdi. Dualarının kabul olmamasından dolayı da üzüldüler. Yanlarında az adam kalıp düşmanı takip eden gazilerin dönmelerini bekliyorlar, savas meydanını dolaşıp, şüheda-yı İslâm'ı küffâr lâşelerinden ayırmaya çalışıyorlardı, Meğer yedi kraldan biri -ki ismi Milos Kopilosdu- yaralanmış, henüz helâk olmamıştı, ölüler arasında yatıyordu. Mel'un hemen yerinden kalktı, müslümanlığı kabul ettiğini söyledi ve sultanın üzengisini öpmek istedi. Çavuşlar mani olduklarında, «Hündavendigâr hazretlerine gizli sözüm var, üzengisine yüz sürüp, onu söylemek isterim» diye bağırınca, Hüdavendigâr hazretleri yaklaşmalarına izin verdiler. Mel'un, Sultana yaklasınca, yeninin içine gizlediği zehirli hançeri çıkarıp Murad Han'ı göbeğinden varaladı. Hüdavendigâr hazretleri varanın tesiriyle atından düstü. Yanında bulunan ümerâ, hücum ve mel'unu pâre pâre ettiler. Hüdavendigâr hazretleri, kardeşi Yakup Çelebi ve diğer ümerâ ile. he-

120

zimete uğramış düşmanı kovalayan Bayezid Han'ı çağırmalarını istediler. Bu kederli haber Bayezid'e ulaşınca acele geri döndüyse de, geldiğinde Murad Han hazretleri Allah'ın rahmetine kavuşmuştu. Bayezid Han bir müddet ağladıktan sonra babasının şehit olduğu ve iç organlarının gömüldüğü yere bir kubbe yapılmasını emretti.Ümera ile dönen kardeşi Yakub Çelebi'yi de, boğdurarak öldürttü. Bayezid Han, saltanat için kardeşini öldüren ilk Osmanlı sultanıdır. Babasının ve kardeşinin na'şlarını Bursa'ya getirtip, Murad Han'ın hayattayken hazırlattıkları, Kaplıcalar yakınındaki camilerinin yanında bulunan kubbenin altına defnettirdi. Merkad-i mukaddesleri ziyaretgâh ve duaların kabul edildiği bir yer olmuştur.

Hüdavendigâr hazretlerinin birçok kerametleri naklolunagelmiştir. «Tanrı Yıktığı adındaki hisarın fethinde zuhur eden kerametlerine işaret olunmuşdu. Hikâye
edilen kerametlerinden biri de şudur: bir gün kapluca
yanındaki cami yapılırken inşaat mahalline teşrif buyurdular, Kollarında bir doğan vardı. Doğan uçup kubbelerden birinin üzerine kondu. Hüdavendigâr hazretleri doğanı defalarca çağırdıkları halde gelmedi. Bunun üzerine kızıp kuru kal diye beddua ettiler. Doğan
hemen helâk olup, durduğu yerde uzun müddet taş
gibi cansız olarak kaldı

Hüdavendigâr Hazretlerinin Vüzerâ ve Ümerâsı

Hayreddin Paşa; Çandarlu Kara Halil diye marufdur. Osman Gazi zamanında Bilecik kadısı, Orhan Gazi devrinde, önce Bursa kadısı, sonra kazasker oldu. 770 (1368) de. Murad Han hazretleri kendine yezâret mansıbı ihsan buyurdular. Devlet-i Aliyye'de ilk Kazasker Hayreddin Paşa'dır. Vefat edinceye kadar devletin işlerini en güzel bir şekilde yaptı. 788 (1386) de, kâfirlerle gazaya hazırlanırken Yenice kasabasında vefat etti. Hayreddin Paşa, âlim, fâzıl, müteşerri' ve takva sahibi bir kimse idi.

Alaaddin Ali Paşa bin Hayreddin Paşa; babasının yerine kazasker oldu. Babasının ölümü üzerine 788 (1386) de vezir-i azamlığa tayin edildi.

Sultan Bayezid ve oğlu Süleyman Çelebi'nin de vezir-i azamı oldu. İhtişama gösterişe, süs ve ziynete düşkündü. Osmanlı sarayına yiyip içmede, yaşamada, ihtişamı ilk sokan Ali Paşa'dır. Gulam ve şaraba düşkünlükle itham edilir.

Lala Şahin Paşa; Emirü'l-ümerâ idi. Birçok yeri fethetmiştir. Orhan Gazi'nin hizmetinde bulundu. Orhan Gazi, Lala Şahin Paşa'yı, oğlu Murad Han hazretlerine lala tayin buyurmuşlardı. Murad Han tahta çıktıklarında, Lala Şahin Paşa'yı, Rum İli beylerbeyi yaptılar. Hased ederek Hacı İlbeyi öldürtmesinden başka aybı malûm değildir. Ölünceye kadar bu vazifede kaldı.

Timurtaş Paşa; Lala Şahin Paşa'dan sonra Rum İli beylerbeyi oldu. Sonra kendisine vezaret rütbesi de ihsan buyuruldu. Devlet-i Aliyye'de ilk defa vezaret ile beylerbeyilik rütbesi Timurtaş Paşa'da toplanmıştır. Babası Ali Bey de, Osmanlı devletinin ileri gelen ümerâsındandı. Timurtaş Paşa'nın Osmanlı devletine büyük faydaları olmuştur. Yahşi Bey, Umur Bey, Oruç Bey ve Ali Bey adında dört erkek evlâdı vardı. Bunlar savaşlarda ve fetihlerde cesaretleriyle ün yapmış kimselerdir.

Saruca Paşa; bazen Anadolu'da, bazen de Rum Ili'nde eyaletler zapt ederdi. Gelibolu'da cami, medrese ve imaret yaptırmıştır. Kendi de orada medfundur. Savaşlara katılmış ve birçok yerleri feth etmiştir.

Evrenos Bey; Karesi hakimi Aclan Bey ümerâsındandır. Önce Süleyman Paşa sonra da Murad Han'ın hizmetinde bulundu. Rum İli'nin batı tarafındaki yerlerin çoğunu Evrenos Bey fethetmiştir. Bir müddet Gümülcine'de oturduktan sonra, oturduğu evi imaret yapıp Siroz'a gitti. Vardar Yenicesi'ni fethettikte, Siroz'da olan evini de imaret ve han yapıp Yenice'ye nakleyledi. Kendisinin ve evlâdının büyük fetihleri ve birçok hayratı vardır. Nesli günümüzde de devam etmektedir ve evkafının tevliyeti onlardadır.

Hacı İlbeyi; Aclan Bey'in veziri idi. Birçok yeri fethetti. Allah kendisine misli işitilmemiş bir zafer nasib etti. Dört yüz askerle —bir rivayete göre dört askerle— yüzbin kâfiri kırdı. Lala Şahin Paşa hased ederek Hacı İlbeyini zehirletti.

Kutlu Bey, Eyne Bey, Firuz Bev, Paşa Yiğit, bunlar cümle ümerâ-yı Osmaniye evlatlarıdır. Müstecab Subaşı. Toyca Balaban, Yaralu Toğan, Kutlu Boğa ve İnce Bey namdar beylerdir.

DÖRDÜNCÜ FASIL

SULTAN YILDIRIM BAYEZID HAN DEVRI

BEYANINDADIR

Yıldırım Bayezid Han bin Murad Han bin Orhan Han bin Osman Gazi, Osmanlı sultanlarının dördüncüsüdür. Doğum tarihleri 761 (1360) bir rivayete göre de 748 (1347) dir. Tahta 791 tarihinde —bazı rivayetlere göre de 972 (1390) de— çıktılar.

805 (1403) tarihinde vefat, eylediler. Kırk dört yıl yaşadılar. On dört yıl saltanat sürdüler. Saltanat merkezleri Bursa ve Edirne'dir.

Bayezid Han kırmızı ve sarıya çalan beyaz değirmi yüzlü idi. Burnu büyüktü. Cesur ve öfkeli olduğundan kendilerine Yıldırım lâkabı verilmişti. Sarıkları, babaları ve dedelerininki gibiydi. Şimdi ümerâya giydirilen hilâtlerin kumaşından, Bursa'nın çiçekli kadifesinden kaftan giyerlerdi. Altı erkek evlâdı vardı: Ertuğrul, Süleyman Çelebi, Sultan Murad, İsa Çelebi, Musa Çelebi ve Mustafa Çelebi. Bazı tarihlerde Ertuğrul yerine Kasım Çelebi zikrolunmuştur. Ertuğrul, Yıldırım Han'ın sağlığında vefat etti. Bursa'da Tekecük mahallesinde mescidi vardır. Mustafa Çelebi Timur vakasında kayboldu. Diğerleri aşağıda beyan olunacaktır.

Yıldırım Han, tahta çıkınca Ali Paşa'yı yerinde bıraktı. Timurtaş Paşa'ya Las memleketlerini verip bu memleketlerin sınırlarını korumasını, feth edilmeyen yerlerini de fethetmesini emir buyurdu. Üsküp ve civarını Paşa Yiğit'e, Engürüs serhaddine kadar olan

Vidin eyaletini de Firuz Bey'e ihsan etti. Evrenos Bey'i de eski ıktaı olan Siroz'a gönderdi. Bütün ümerâya bulundukları yerlerde intizamı temin ettikten sonra huzuruna gelmelerini tenbih etti. Zira Karamanoğlu'nun civarındaki beylerle anlaşarak isyan etmeye hazırlandığı haberi gelmişti. Sonra Bursa'ya teşrif buyurup medrese, imaret, han ve darüşşifa yapılmasını emretti. Ak Çağlayan adlı suyu Bursa'ya getirdi. Ebu İshak dervişleri için bir zaviye yapılmasına ferman buyurdu.

Akşehir'in fethi

Bu sırada Timurtaş Paşa, Kratova madenlerini ve Las memleketinde kalan diğer yerleri fethedip, ganimetlerle Yıldırım Han'ın huzuruna geldi. Paşa Yiğit Bosna hududunu, Firuz Bey, de Tuna'yı geçip Eflâk diyarını yağımaladı. Aldıkları ganimetler ve esirlerle Sultan'ın yanına geldiler. Yıldırım Han, bütün ganimetleri hayır işlerine sarfetti. Sonra ümerâyı yanına alıp etrafı fethedilip de kendisi küffâr elinde kalan Alaşehir'i muhasara ettiler. Birkaç gün sonra Alaşehir hakimi eman isteyerek kaleyi teslim etti. Yıldırım Han hazretleri, Alaşehir'de mescid, medrese ve hamam yapılmasını emir buyurup bu şehri ve civarını Bursa'da olan hayırlarına vakfettiler.

Sonra Aydın ve Saruhan illerini eman ile alıp Saruhan'ı, Karesi eyletine kattılar. Bu eyâleti ıkta olarak şehzadeleri Süleyman Çelebi'ye verdiler. Manisa'ya vardıklarında, buranın hâkimi Kastamonu'ya firar etmişti. Yıldırım Han bu bölgeyi meşakkat çekmeden aldılar ve bir vali tayin ederek Bursa'ya döndüler.

Karaman seferi

Yıldırım Han, Hamid İli yoluyla Karaman diyarına doğru azimet ettiler. Karamanoğlu, İçel tarafına firar ettiğinden Konya, Larende, Aksaray ve diğer Karaman sehirleri, halkına eman verilerek alındı. Karaman eyaletine Osmanlı ordusu harman ve hasat vaktinde geldi. Bütün hububat ovalarda idi. Yıldırım Han, ordu içinde öyle bir disiplin temin etmişlerdi ki, hiçbir asker parasız bir şey alamıyordu. Konya hisarı muhasara olundukta, asker kaleye yakın varıp, kalede muhasara edilenleri çağırırlar ve «aman bizlere çıkıp arpa ve buğday satın zahiremiz yoktur» diye rica ederlerdi. Ovalar ağzına kadar ekinle dolu olduğundan muhasara edilenler önce bu sözlerin doğruluğuna inanmayıp cıkmadılar. Sonra askerlerin gerçekten doğru söylediklerini görerek kaleden çıkıp buğday ve arpa sattılar. Yıldırım Han'ın ne kadar insaflı ve adalet sahibi olduğunu görünce kaleyi teslim ettiler. Bu, civar bölgelerde de yayılınca birçok kale halkı kendiliklerinden teslim oldular. Yıldırım Han bu bölgeye, Timurtaş Paşa'yı vali olarak tayin ettiler ve alınan yerleri muhafaza etmesini emir buyurdular.

Karamanoğlu eman istedi. Sultan Yıldırım Han cürümlerini affedip Larende ve Taş İliyi kendisine geri verdiler ve Bursa'ya döndüler.

Eflak hakimiyle Karamanoğlu'nun isyanı

793 (1391) de, Kastamonu hâkimi Kötürüm Bayezid'in tahrikiyle Eflak hâkiminin isyan ettiği haber alınınca, Yıldırım Han, Edirne'ye geçip orduyu topla-

dı ve Eflak üzerine yürüdü, Eflak hakimi yenildi ve aldığı yerleri ve malları geri vereceğini, cizyeyi de iki misline çıkaracağını bildirerek affedilmesini rica etti. Bu sırada Karamanoğlu'nun tekrar isyan ettiği haberi alındığından Yıldırım Han, Eflak Beyini affedip süratle Karaman İli'ne hareket etti. Karamanoğlu Ali Bey'i oğlu Mehmed Bey'le birlikte esir edip Mehmed Bey'i Bursa kalesinde hapsetti. Ali Bey ise Timurtaş Paşa tarafından öldürüldü. Karaman eyaleti tamamen alınınca Yıldırım Han, Bursa'ya avdet eyledi.

Kadı Burhaneddin'in katli ve memleketinin zaptı

794 (1392) yılında Kadı Burhaneddin'in elinden Tokat, Sivas ve Kayseri'ye alınmak için azimet buyruldu. Yıldırım Han henüz bu bölgeye varmadan Kara Osman Bayındırî, Kadı Burhaneddin'in işini bitirdiğinden bu şehirler savaşsız alındı. Buraya bir vali bırakılarak Bursa'ya dönüldü. Bu fütuhatın 798 (1395) ve 799 (1396) da olduğuna dair de rivayetler vardır.

Kastamonu, Canik ve Sinop'un fethi

795 (1393) de, Yıldırım Han, zaman zaman isyan eden ve Devlet-i Aliyye'nin düşmanlarını tahrik eden Kötürüm Bayezid'in memleketini elinden almak için hareket etti. Kastamonu diyarını, Canik'i, Samsun'u aldı. Sinop, Kötürüm Bayezid'in oğlu İsfendiyar'a bırakılarak Bursa'ya dönüldü.

Yıldırım Han'ın Vılkoğlu'nun kızkardesiyle izdivacı ve memlekette nizam ve intizamın bozulması

Bu yıl içinde Yıldırım Han, Las hakimi Vılkoğlu'nun kızkardeşiyle evlendi. Vılkoğlu'nun kızkardeşi hüsün ve cemal sahibi, fitne-i cihan ve âşub-ı devran olduğundan Yıldırım Han'ın gönlü aşk ve muhabbetine öyle bağlandı ki, memleket işlerini, cihad ve gazayı ihmal etti. Bu hilekârın yoldan çıkarmasıyla şarap içti, eğlence meclisleri tertip eyledi. Böylece cedlerinden kimsenin yapmadığı kötülüğü yaptı. Bütün bu kötü işlerde Ali Paşa da, Sultan'a yardım etti. Zulüm ve kul hakkından başka her günahın tevbe edilince affolunacağını söyleyerek padişahı içki ve eğlence âlemlerine teşvik etti. Rüşvet ve fesad kapıları ardına kadar açıldı, zulüm yapıldı. Bilhassa kadılar rüşvet almakta, zulümde ve memleketi tahrib etmede haddi aştılar.

Sultan, Gaflet uykusundan uyanınca, Anadolu kadılarından seksen kadarını huzuruna getirerek gasb ettikleri kul hakkını geri aldı ve hepsini ateşte yakmaya karar verdi. Bu kadılar vezir-i azam Ali Paşa'ya müntesibdiler. Fakat Ali Paşa, Yıldırım Han'ın çok kızıdığını görünce, kadılakın affedilmesini isteyemedi. Padişahın müsahiblerinden bir habeşi vardı. Ali Paşa ona, eğer kadıları yakılmaktan kurtarırsa yirmi bin dirhem vermeyi va'detti. Habeşi yolculuk elbiselerini giyerek sultanın huzuruna çıktı. Yıldırım Han niçin yolculuk elbisesini giydiğini sorunca, habeşi; «hün-

kârım, İstanbula' varıp bu yakılacak kadıların yerlerine tayin edilmek için seksen papaz getirsem gerek» dedi. Yıldırım Han, «benim kullarım arasında onların yerini tutacak kimse yok mu diye buyurdukda», «efendim kadılık vazifesi ulemâdan başkasına tevcih olunmaz» dedi. Bayezid Han «bunlar eğer ülemâdan olsalar ilimleriyle âmil olurlardı» diye buyurdu ve söz uzayınca kızgınlığı geçti, kadıları affetti. (*)

Ali Paşa tedbir olarak, kadıların, hüccet için yirmi beş akçe, sicil için yedi akçe, nikâh için on iki akçe ve resm-i kısmet için binde yirmi akçe almalarını tayin buyurdu.

Selânig'n fethì

Bu esnada Venedik, Efrençe, Ceneviz, Pólya ve İspanya krallarını anlaşıp İslâm memleketlerine taar-

ruz için Selânik limanında toplandıkları haber alındı. Yıldırım Han Hazretleri a s k e r l e r i n i toplayıp Selânik üzerine yürüdü ve 796 (1394) yılının cemaziyü'l ahirinin yirmi dokuzunda Selânik kalesini fethetti. Civarındaki kalelerle Yenişehir'i de aldıktan sonra Bursa'ya döndü. Bu yerlerin fethi 796 (1394) da vuku buldu.

İstanbul'un muhasara edilmesi

797 (1395) yılında, Engürüs üzerine sefer kaydıyla Edirne'ye hareket edildi. Yolda İstanbul kayserinin, Engürüs kralına, «Sultanın üzerine geldiği» haberini

ve bir çapük babuc giyüb, kendüyi çeküb, çevirüb beğ-var sürüb Hunkâr'a varup, eytdi: «Ey-Han, beni İstanbul'a ilçilükle gönder» Hunkâr eytdi: «Anda neylersin?» didi, Arab eytdi: «Varayın, Tekvur'dan rühbanlar dileyeyin», Bayezid Han eytdi: «Bire devletsüz, rühbanları neylersin?» Arab eytdi: «Kadıları kıralum, rühbanları kadı idelüm» didi. Bayezid Han eytdi: «Kadılığı rühbanlara virinceye dek) kullaruma virsemne» didi. Arab, eytdi: «Kullarun okumus değildür, câhildür. Bu rühbanlar hod nice yıllar 'ilim tarikinde çalışub, tahsil itmişlerdür. Sen kadıları kırub, Kur'an'un ahkâmın giderürsün, İncil dahi hakdur, Bâri by rühbanlar İncil ahkâmın ifa etsünler» didi. Hunkâr'a arabun bu sözi tesir idüb eytdi: «Ya bire arab, hal nice olur, nice idelüm?» didi. Arab eytdi: «Ben kethüdâ değilim. Anı paşalar bilür» didi. Hunkâr, tiz Ali Paşa'yı okudub, getürtdi, eytdi: «Ali, bu kadılar hod okumışlardur. Niçin okudukların tutmazlar, rüşvet alurlar?, didi, Ali Pasa eytdi: «Sultanım, düselikleri azdur» didi. Hunkâr dahi anları azad idüb, resim akçesin anlara ta'yin itdi. Ve simdi kim kadılar binde yirmi akçe resim alurlar, Ali Pasa himmetidür.

^(*) Lâtife: Bu âl-i Osman bir sadık soydur. Nâ-meşru' hareket itmezlerdi. 'Ulemâ yasakdur didüğinden ictinab iderlerdi. Osman ve Orhan zamanında olan 'ulemâ tezvirât, metasidden müberra idiler. Cünkü Kara Rüstem Karamandan geldi, hiyle ve bid'at hâlis ola başladı. Ve kadılar dahi azub, ilimleriyle 'amel itmeyüb 'rüsvet almağa başladılar. Cünkü suç baştan aştı. Bayezid Han kadıları teftiş itdürüb her birinde bir dürlü fesad bulub hükm idüb, ne kadar kadı varsa, bunları cem' idüb Yini-Şehir'de cümlesin bir eve toldurub buyurdı-ki, tolayına odun yığub od ura, tâki bu zâlim kadılar cümlesi yanalar. Hayreddin Paşa oğlı Ali Paşa ol vakıt vezir-i âzam idi. Mütehayyir olub bir tarîk bulmadı ki halâs ide. Meğer Hunkâr'un bir mashara arabı varidi. Ali Paşa anı okuyub, eytdi: «Arab, eğer bu kadıları halâs idersen, sana temam bin filori virevin» didi. Andan mashara arab varub, bir çapük fistan giyüb

götüren bir casusu ele geçirildi. Yıldırım Han buna cok kızıp Engürüs seferini tehir ederek İstanbul'a yürüdü, Kayser, İstanbul Osmanlılar tarafından kuşatılınca Engürüs kralından vardım istedi. Engürüs kralının yüz otuz bin askerle İslâm ülkelerine taarruz için Tuna'yı geçtiği haberi ulaşınca, Yıldırım Han, muhasaravı kaldırıp bir rivayete göre Alacahisar, bir rivayete göre de Niğbolu civarındaki Engürüs askerinin üstüne yürüdü. Şiddetli bir savaş oldu. Allah'ın yardımıyla İslâm askerleri Engürüs askerini bozdular. Nicesini kırıp, nicesini esir ve kalanını da Tuna köprüsüne kadar takip ettiler. Ganimet ve esirlerle Bursa'ya dönüldü. İdris der ki, muharebe Niğbolu'da oldu. Bayezid Han gelmeden önce küffår, Niğbolu'yu muhasara etmişti. Zikrolunan fütuhat bundan sonra olmustur.

Bayezid Han ve Emir Sultan

798 (1396) yılında, Yıldırım Han hazretleri, dince yasak edilmiş olan işleri yapmaya, içki içmeye tevbe ettiler. Bu büyük fethi kendilerine ihsan ettiğinden dolayı Allah'a şükretmek için, bir cami—ki bugün Ulucami diye maruftur— yapılmasını emir buyurdular.

Hikâye olunur ki cami-i şerif bina olunurken, Şehriyar hazretleri, yanlarında Emir Sultan diye maruf olan Şemseddin Mehmed el-Buhari (24) ile caminin içinde dolaşıyorlarmış. Bir ara Yıldırım Han, Emir Sultan'a, binanın bu şekli sizin zevkinize uyuyor mu diye sual eylediklerinde, Emir Sultan, «binanın güzelliği ve sağlamlığı son derece iyi. Ancak her şeyinin tam olması için dört köşesine birer meyhane yapsanız münasip olurdu» diye cevap verince, Şehriyar hazretleri şaşırıp «burası Allah'ın evidir. Buraya nasıl meyhane yapılır» buyurmuştur. Bunun üzerine Emir Sultan, «ey sultanım, aslında Allah'ın evi müminin kalbidir. Niçin siz şarap içerek, günah işleyerek onu kirletiyorsunuz» deyince Yıldırım Han gaflet uykusundan uyanıp yaptıklarına pişman olmuş ve Emir Sultan'ın huzurunda bir daha içki içmeye tevbe etmişler. O saatten sonra içki içmemişler, eğlence meclisleri tertip etmemişler ve kötülük işlememişler.

Bu esnada ülemâ ve sülehâ zümresinden Şeyh Ramazan'ı Kazasker tayin ettiler. Kadıları teftiş ederek içlerinde olan cahil ve zalimleri vazifelerinden atmasını emir buyurdular.

İstanbul'un tekrar muhasara edilmesi

Timurtaş oğlu Yahşi Bey, bir mikdar askerle, Karadeniz sahilinde olan memleketleri fethetmesi için gönderildi. Yahşi Bey varıp Şili hisarını aldı. Şehriyar hazretleri de Koca İli üzerinden İstanbul fethine azimet ettiler. İskender Boğazı adlı yere vasıl olduklarında burada bir kale yaptırdılar ve içine küffâr gemilerinin Boğaz'dan girip çıkmalarını önlemek için toplar ve muhafızlar koydular. Bu hisara bugün Güzelce Hisar denilmektedir. Sonra İstanbul tekfuruna adam gönderip kaleyi istediler. Tekfur mecburen eman istedi ve acele olarak on bin altın, vezirlere de, derecelerine göre çeşitli hediyeler gönderdi. Kendisine doku-

nulmamasını rica eti. Hikâye edilir ki vezir-i azam Ali Paşa'ya içleri altın ile dolu on tane büyük balık gönderdi. Ali Paşa'nın gayretleriyle Yıldırım Han hazretleri, İstanbul'da müslümanlar için bir mahalle kurulmasını bir cami yapılmasını, imam, hatip ve kadı tayin edilmesini kabul eden İstanbul tekfuruyla anlaşarak muhasarayı kaldırdılar. İstanbul'da kurulan müslüman mahallesine Göynük ve Taraklı Yenicesi'nden müslüman getirilerek iskân olundu.

Timur vak'asına kadar, İstanbul'daki müslüman mahallesi kaldı. Sonra tekfur müslümanları şehirden çıkarıp, cami-i şerif'i de tahrip etmiştir. Yıldırım Han hazretleri anlaşmadan sonra Bursa'ya döndüler.

798 (1396) de, Mora'nın fethi niyetiyle Rum İli'ne geçtiler. Kendileri Kara Ferye'de kalıp, etrafa Küçük birlikler gönderdiler. Her biri çokca ganimetle döndü. Şehriyar hazretleri, Kara Ferye'de fakirler çin bir imaret yaptırdıktan sonra Edirne'ye teşrif etiller. Burada da bir cami-i şerif, imaret ve daha başka hayır eserleri yaptırdılar. Bazı ümerâ ile, asker gönderip, Tırhalayı ve civarını aldılar. Kendileri Engarüs ülkesine hücum edip, nice memleketleri yağmalayıp, tahrip ettikten sonra esir ve ganimetlerle döndüler. Timurtaş Paşa'yı bir mikdar asker ile göndererek Kanğırı ve çevresini aldılar.

Atina'nın fethi

800 (1398) yılında, medinetü'l likemâ olan Atina ve çevresi fethedildi. Türkmenlerin elinden Behisni ve Malatya, Kürtlerin elinden de Divriği alındı. Darende ve Kemah kaleleri ile bunların civarında Türkmen ve Kürtlere ait olan bölgeler de fethedildi.

Timur'la ilk münasebet

802 (1400) yılında Bağdad padişahı Ahmet Celâyiri ve Azerbeycan hakimi Kara Yusuf bin Kara Mehmed bin Karakoyunlu, Yıldırım Han'a iltica edip Timur'u şikâyet ettiler. Yıldırım Han, ikisine de ikramda bulundu ve zafer vadetti.

Timur'dan, kendisine iltica edenleri iade etmesini isteyen bir mektup gelince Şehriyar hazretleri çok kızdılar ve sert bir mektupla cevap verdiler.

Bunun üzerine Timur gelip Sivas ve civarını tahrip etti, halkını kılıçtan geçirdi, Şam'ı da tahrip ettikten sonra Karabağ'a döndü.

Yıldırım Han, yanlarına Kara Yusuf ve Ahmed Celâyir'i alarak Erzincan üzerine yürüdü. Kemah ve Erzincan kalelerini Timur'un müttefiklerinden Mutahharten'in elinden aldı. Fakat Erzincan'ı yine kendisine verip çoluk çocuğunu rehin olarak Bursa'ya gönderdi.

Kara Yusuf, Şehriyâr hazretlerine veda edip buradan Azerbeycan'a döndü. Yıldırım Han Bursa'ya dönerlerken, Kayseri'de, Timur'un Karabağ'a gittiğini duyan Ahmet Celâyir'i de izin alarak Bağdad'a gitti.

804 (1402) yılında, Timur, Karabağ'dan Rum diyarına gelip Kemah kalesini aldı ve muhafızlarını katletti.

Timur, Yıldırım Han'a defalarca elçi göndererek dost olmak ve kendileriyle anlaşmak istediklerini bildirdiyse de, Yıldırım Han, her defasında sert ve şiddetli cevaplar verdi.

Ankara muharebesi

Sonunda Kaza-yı İlâhi cereyan eyledi. Timur, Rum diyarına girip Engürüye yakınındaki Çubuk ovasına ulaştı. Bayezid Han hazretleri, Timur ile burada 804 (1402) Zilhiccesinin on dokuzuncu Cuma günü karşılaştılar. Şiddetli bir savaş oldu. Kara Tatar taifesi, Germiyan, Karaman, Aydın ve Saruhan askerleri, beyleri Timur tarafında olduğundan, Yıldırım Han'ı Kapıkılu ve Las askeriyle bırakarak Timur tarafına geçtiler.

Bir müddet savaştıktan sonra, Las askeri de perişan olup kaçtılar. Sultan Bayezid, oğlu Musa Çelebi ile esir edildi.

Vezir-i azam Ali Paşa, Murad Paşa, Eyne Bey Subaşı, Yeniçeri ağası Hasan Ağa, Şehriyar hazretleri Timur tarafından esir edilmeden, büyük şehzade Süleyman Çelebi'yi tahta geçirdiler.

Diğer taraftan bir bölük ümerâ da şehzade Çelebi Mehmed ile Amasya'ya geldiler. Asker dağılıp Sultan Bayezid az bir askerle kalınca, Minnet Bey, Şehriyar hazretlerine, muharebe meydanından ayrılmalarını rica etti (*). Fakat Yıldırım Han bunu kabul etmeyip kılıcını sıyırarak düşmanların üzerine atıldılar. Yanlarında bulunanların çoğu katledilene, bazısı da esir düşene kadar çarpıştılar. Yahşi Bey maktul düş müştü. Emirü-l ümerâ Firuz Bey, Minnet Bey, Mustafa Bey, Timurtaş Paşa, oğlu Ali Bey ve Sultan'ın hizmetinden ayrılmayan diğer ümerâ esir olduktan sonra Timur, Mahmud Han Cengiz'i bir bölük ümerâ ile gönderip Yıldırım Han'ı huzuruna getirtti. Yıldırım Han'ı çadırının kapısında karşıladı, ikram ve tazimde mübaiağa eyledi. Sultan Bayezid'in atı tökezleyip düşmüştü. Yıldırım Han gece vakti esir edildi.

Gerçek ve doğruyu nakledenlerin rivayetlerine göre Yıldırım Han'ın inkisârının en önemli sebebi, ecdâd-ı kirâmının yolundan ayrılmasıdır. Kendilerinden önce gelen Osmanlı padişahları, âdil ve insaflıydılar. Kötülükten kaçınır, halkın malına tamah etmez, süfehâ, münâfık ve müfsidleri meclislerinden uzaklaştırırlardı. Acele ve öfke ile hareket etmez, kötü kimselerin sözlerini dinlemez, mal ve askerinin çokluğuyla öğünmez ve kâfirlere, nifak sahiplerine güvenmezlerdi. Bütün bu iyi huylarının aksinin bir araya toplanması tam bir hezimetin en mühim sebebidir.

^(*) Heman Bayezid Han kendü kapusı halkıyle, kulları, Yeniçeri ve solaklarıyla kaldı. Hâl böyle olınca, Solak Karaca dirlerdi, Sultan Bayezid'ün bir kulı varidi, eytdi: «Hay Bayezid Han, ol güvendiğün oğlanlarun seni böyle görüb, beğlük belâsına düşüb, kaçtılar. ya ol sancağun beğleri dahi kani? Ne gökçek yoldaşluk itdiler? Akçeyı harc itmeğe kıyamazdun, hazineye koyub, oğlanlarum rızkıdur, dirdün» didi. Bayezid bu sözlere incinüb, «yani ba

na minnet mi idersiz» didi. Hemân atını depüb, kul arasından taşra çıkdı. Bilesince birkaç yaya oğlanıle, bir nice solak larla, bile çıkdılar. Çağatay'un alayın birini urmağa başladılar. Bir 'azim ceng itdiler ki az kaldı ki Çağatay'un leşkerine inhizam düşeydi. Bu böyle iken Germiyan oğlı, Sultan Bayezid'i görüb bildi. Heman çağırub eytdi: «Hay işbu ceng iden Bayezid Han kendüdür. Ne turursız» didi. Fi'lhâl irişüp atının dört yanından sarmaşub, tutub, Timur'e götürdiler.

(Neşri Tarihi, c. I. sh.353)

Yıldırım Han'ın esir olarak Timur'un çadırına gelişi 804 (1402) zilhiccesinin yirminci Cumartesi gecesi yatsı vaktınde vuku bulmuştur.

Timur, kendisine verdiği haşin ve sert cevaplardan ötürü Yıldırım Han'a ufak bir tarizde bulunduktan sonra onunla sohbet etti. Yıldırım Han, geçmiş şeylerden dolayı özür dileyip, harpte bulunan şehzadelerin araştırılmasını istediler. Timur'un emri üzerine, şehzadeler arandıysa da iki gün sonra, sadece Musa Çelebi bulunabildi. Mustafa Çelebi'nin ölü veya diri olduğuna dair hiçbir haber alınamadı. İsa Çelebi, Süleyman Çelebi ve Mehmed Çelebi adamlarıyla kaçtığından, bulunamadılar.

Musa Çelebi bulununca, Timur ona ikramda bulundu, oğlu gibi muamele etti. Babasının yanına kendisi için de bir çadır kurdurdu. Lüzumlu olan herşeyi —giyecek, yiyeyeck, içecek ve binecek— padişahlara yakışır bir şekilde, bol bol verdi.

Timur'un Anadolu'da yaptığı tahribat

Timur, Şehriyar hazretlerini arasıra davet eder, gönlünü alıp, teselli etmeye çalışırdı. Bir ara Kütahya'da, hükümdarlara yaraşır bir ziyafet tertip edip Yıldırım Han'ı da çağırdı. Bu ziyafet esnasında, kendilerini tekrar saltanatlarını iade etmeyi vaad ve kızlarından birini, oğlu Mirza Ebi Bekr bin Miran Şah'a nikâh etmekle gönüllerini hoş eyledi. Tazim ve tekrim de bulundu.

Fakat bu ziyafetten sonra, Timur, askerini Rum diyarına sürüp, adet-i kabiheleri üzre, uğradıkları yer-

leri yağmalayıp, tahrip ettirdi. Babasının veziri Ali Paşa ve bazı ümerâ ile Bursa'da bulunan Süleyman Çelebi, Timur'un, oğlu Muhammed Sultan bin Cihangir'i, kalabalık bir orduyla Bursa'yı yağmaya gönderdiğini duyunca, babasının hazinesinden taşıyabileceği kadarını ve babasının haremini yanına alıp adamlarıyla Rum İli'ne geçti. Edirne'de tahta çıktı.

Timur'un oğlu Muhammed Sultan, Timur'un ileri gelen emirlerinden Şeyh Nureddin ile Bursa'ya belâ-yı âsümâni gibi indi. Küffârın itmediği mel'anet ve hiyanetleri edip, şehri yağmalayıp tahrip eyledi (*). Mevlâna Şemseddin Fenari ve Şeyh Muhammed Cezeri'yi esir aldı. Şeyh Nureddin onları serbest bırakıp ister burada kalın, isterseniz benimle gelin dedi. İkisi de Bursa'da kalmak istediklerini bildirdiler.

^(*) Andan sonra Timur i gaddâr, Rûm'da çok dürlü zulumler idüp, ol kışı Aydın İli'nde kışladı. Ve çerisi Rum vilâyetini yağma idüb, yakub, yıkub müslümanlarun ehlin, 'ayâlin elden geçürüb, ey nice atalar oğlını yavı-kılub, ve nice analar kızından ayrı düşüb, âlem gayet kızluk olub. taş taşı yiyüb çoklık halk açlıktan helâk olmuşdı. Andan Timur-leng oğlını Bursa'ya gönderüb, «Var, Bayezid Han'un anda olan hazînesini getür» didi Oğlı dahi gelüb, Bursa sehrini talan idüb, yıkub yakıb, sarayda olan hazineyi aldı. Bu dahi zâlim ve bî dîndi. Hattâ Cami'-i Kebîr'ün içine âdemler konub ,ahur idüb tavile ile atlar bağlayub odlar yakıb, yimek bişirürlerdi. Ol vakit ehl-i İslâm'ın üzeririne bir hal geldi-kim, haftanun günlerini unudub, Cum'ayı yavı-kıldılar. Sonra müslümanlara refâhiyet olıcak cum'ayı gayri yirden getürdiler. Ve bi'l-cümle ol zâlimün leşkeri ayağı basduğı yirler haraba vardı. (Nesri Tarihi, c. I. sh.: 357)

Timur, Sultan Hüseyin'i kalabalık bir orduyla Teke üzerine, ileri gelen emirlerinden Harezm hakimi Şah Meliki de Aydın üzerine gönderip buraları yağmalattırdı ve tahrip ettirdi. Kendisi, yaz mevsimi geçinceye kadar Kütahya'da ikamet etti. Kütahya kalesinde Timurtaş Paşa'nın hazinesini buldu. Hazine kıymetli mücevherler, değerli eşyalar ve parayla doluydu. Hikâye olunur ki hazineden çıkan paralar Kütahya batmanı ile yirmi batman geliyordu.

Timur gördü ki böyle bir hazineye bir padişah mâlik değil, Devlet-i Aliyye'nin bir paşasının böyle hazineye mâlik olduğundan hayrete düştü ve kendisini huzuruna getirip azarlayarak «Sen bu kadar parayı biriktireceğine niçin asker toplamaya sarfedip de velinimetinden bu gaileyi defetmedin» deyince Timurtaş Paşa «bizim padişahımız çocuk değildir ki vasiye muhtac olsun. Devletine yeni nail olmuş değildir ki, yeni devlete erişenler gibi başkasının malına tama eyleye» diye cevap verdi. Bu cevabi duyan Timur'un yüzünün rengi değişti ve «Seni, evlâdınla serbest bırakmaya karar vermiştim. Fakat bu tarizin edeb dairesinden dışarı çıktı» deyip Timurtaş Paşa'yı tekrar hapsettirdi.

Timur, kış yaklaşınca Kütahya'dan kalkıp Aydın iline vardı. Kendisi Tire'de kışlayıp, askerini bölük bölük etrafa kışlağa gönderdi.

Yıldırım Han'ın vefatı

Yıldırım Han hazretleri hunnak veya dîk-i sadr—bir rivayete göre humma-yı muhrike ve hafakan—hastalığına tutuluncaya kadar Timur'la beraberdiler.

805 (1403) yılının Recebinin ortalarında, Yıldırım Han, mülkünden, teb'asından, çoluk çocuğundan ayrı kaldığından, Allah'tan canını almasını istiyordu. Hastalığı şiddetlenince Timur, Yıldırım Han'ı Akşehir'e gönderip tedavisi için, kendi tabiblerinden Celâleddin Arabî ve Mesud Şirvanî'yi tayin eyledi. Her iki tabibin gayretlerine rağmen hastalıkları iyileşmedi ve günden güne arttı. 805 (1403) Şabanının ondördüncü Perşembe günü, Akşehir kasabasında, veda-ı âlem-i fâni buyurdular. (25)

Bu sırada Timur, Eğridir kasabasını almış Akşehir'e dönüyordu. Akşehir'e yaklaştığında Yıldırım Han'ın vefatı haberini alınca çok üzüldü ve ağladı. Naaşlarının Akşehir'de Şeyh Mamudu'l Hayran'ın merkadine konulmasını emretti. Musa Çelebi'ye taziyette bulundu ve çeşitli vaadlerle gönlünü hoş ederek teselli etti. Sonra babasının na'şını kendisine teslim ederek, vasiyyetleri üzere Bursa'da yaptırdıkları Cami-i Şerife defnetmelerini tavsiye etti. Bursa hükûmetini de Musa Çelebi'ye verdi.

Bu sırada Mehmed Çelebi'nin elçisi Sofu Bayezid geldi. Timur, elçiye ikramlarda bulundu ve elçiyi çesitli hediyelerle geri gönderdi. Süleyman Çelebi'ye de taziyetname ve hediyeler yolladı.

Timur'un Anadolu'dan ayrılıp memeleketine dönmesi,

Bu günlerde Timur'un oğlu ve veliahtı Muhammed Sultan vefat eyledi. Timur, oğlunun ölümüne çok üzüldü ve bunu bir uğursuzluk alâmeti kabul ederek hemen Rum diyarından ayrıldı. Yıldırım Han'ın vasiyetini yerine getirmek için Kara Tatar taifesini de götürdü.

Bazı rivayetlere göre, bu Kara Tatar taifesi, Hülâgü ve Hülâgü'nün evlâdı zamanında Rum Selçuklu larını tazyik için, Rum hududuna yerleştirilmişti. Ebu Said'in ölümü ile İlhanlı hükûmeti yıkılınca bu taife elli iki fırkaya ayrılıp, bunlardan her yüz hane kendi üzerlerine aralarından bir kimseyi emir tayin ettiler. Bunlar Rum hududunda, ovalarda, yazlar ve kışlarlardı. Yıldırım Han hazretleri, Kadı Burhaneddin'in memleketini feth edince, bu taifeyi Kayseri, Sivas. Malatya ve Azerbeycan bölgelerine yerleştirip tekâliften muaf tutmuşlardı. Bu defa Timur, bunları zorla Maveraünnehir diyarına götürdü. Timur'un vefatından sonra Kara Tatarlar Harezm diyarına dönerek bu bölgeyi tahrip ettiler. Sonra yine Rum diyarına gelerek diğer milletler arasında eriyip kayboldular.

Yıldırım Han'ın evlâd-ı kirâmı arasında saltanat mücadelesinin başlaması.

Yıldırım Han'ın vefatından sonra, çocukları birbirine düşüp, Sultan Mehmed hariç hepsi fevtoldular. Musa Çelebi, İsa Çelebi, Süleyman Çelebi birbirlerivle yaptıkları savaşlarda öldüler.

Efdalü'l-müverrihin Hoca Efendi, Yıldırım Han'ın çocukları hakkındaki rivayetlerden ikisini tercih ederek tarihine almıştır.

Birinci rivayet; Yıldırım Han hazretleri vefat edip. Timur da Rum diyarından ayrılınca, kardeşler arasında savaş başladı. Süleyman Çelebi, zikrolunduğu üzere Rum İli'ne geçip Edirne'de tahta çıkmıştı. Babasının veziri Ali Paşa bin Hayreddin Paşa ve Rum İli beyleri hizmetinde bulunuyorlardı. İsa Çelebi ise, Bursa civarında saklanmıştı. Timur gittikten sonra çıkıp Bursa'yı istilâ etti.

Musa Çelebi, Bursa üzerine yürüyüp İsa Çelebi ile Karesi civarında karşılaştı. Sayısız muharebelerden sonra Musa Çelebi, İsa Çelebi'ye galebe edip adını varlık âleminden sildi ve Bursa'da tahta çıktı.

Süleyman Çelebi, büyük bir ordu ile Gelibolu boğazından geçerek Bursa üzerine yürüdü. Musa Çelebi kaçarak Kararanoğlu'na sığındı. Süleyman Çelebi, küçük kardeşi Kasım Çelebi'yi rehin olarak İstanbul tekfuruna gönderdi ve onunla anlaşarak İstanbul boğazından geçip Edirne'ye gitti.

Sultan Memed Çelebi, Süleyman Çelebi'ye, babalarının vefatını taziyet ve hükümdarlıklarını tebrik eden bir mektup gönderip eskiden hasları olan Amasya ve Tokat'ı yine kendisine birakmalarını rica etti. Süleyman Çelebi bunu kabul etti.

Süleyman Çelebi, Karamanoğlu'na, Musa Çelebi'yi istemek için bir tehdidnâme gönderdi. Musa Çelebi, bundan kuşkulanarak kaçıp Kastamonu hakimi İsfendiyar Bey'e iltica eyledi. Süleyman Çelebi, Bursa'ya geçip oradan Göynük kasabasına vardı. Mu'tadı
iizre ayş u nûş'a meşgul olup kışı burada geçirdi.
Sonra İznik'e varıp, burada da, ardı arkası kesilmeyen işret meclisleri tertip etti.

Devletin ileri gelenleri, Süleyman Çelebi'nin saltanata lâyık olmadığını gördüler. Vezir-i Azam Ali Paşa, diğer ümerâ ile de anlaşıp İsfendiyar Bey'e haber göndererek Musa Çelebi'yi istedi. İsfendiyar Bey, Musa Çelebi'yi, derya tarafından Eflâk diyarına gönderdi. Eflâk beyi olan Mirça Bey, Süleyman Çelebi'nin adamlarından bîzar olduğundan Musa Çelebi'ye ikramda bulundu ve yardım etti. Musa Çelebi, Silistre'ye gelince, Rum İli beyleri yanına gelerek hizmetine gardiler. Musa Çelebi Edirne üzerine yürüdü.

Süleyman Çelebi, bu durumu İznik'te öğrendi ve süratle gelerek Musa Çelebi'den önce Edirne'ye girdi. Süleyman Çelebi, Edirne'de de işret âlemlerini devam ettirdi. Gece gündüz şarhoş geziyordu. Vaktinin büyük bir kısmını, hamamlarda, sefih kimselerle içki içerek geçiriyordu. Hamamda sarhoş bir vaziyette iken, Musa Çelebi'nin Edirne'yi muhasara ettiği haberini getiren adamını «Musa gibi bir çocukla beni korkutmak mı iştiyorsun» diyerek öldürmek istedi. Fakat bu haberin doğru olduğu ortaya, çıkınca birkaç adamıyla İstanbul'a doğru kaçmaya başladı. Düğüncüler adlı köye vardıklarında, köy halkı Süleyman Çelebi ve adamlarını yakalayarak bunları takip etmekte olan Musa Çelebi'nin adamlarına teslim etti. Bunlar da Süleyman Çelebi'yi öldürdüler.

Bir rivayete göre de, köy halkı, Süleyman Çelebi'yi öldürdüler. Bu yüzden Musa Çelebi. intikam almak için köyü yaktı.

Musa Çelebi 813 (1410) yılında Edirne'de tahta çıktı. Süleyman Çelebi'nin na'şını Bursa'ya gönderip Gazi Hüdavendigâr'ın yanına defnettirdi.

İkinci rivayet; bunu Hoca Efendi müverrih Neşrî'den nakleder. Yıldırım Han vefat eylediğinde Timur.

na'şı mübareklerini, oğlu Musa Çelebi ile Germiyan Beyi Yakub Bey'e teslim edip «Sultan Mehmed senden istedikte veresin» diye ısmarladı. Sultan Mehmed kardeşi İsa Çelebi'yle aralarında meydana gelen uzun mücadelelerden sonra tahta çıkınca Yakub Bey'den babasının na'şıyla, kardeşini istedi. O da her ikisini gönderdi.

İkinci rivayete göre, Sultan Mehmed Çelebi'yle, İsa Celebi arasında vukubulan mücadele söyledir; İsa Çelebi, Bursa'da tahta çıkınca, Mehmed Çelebi onun üzerine yürdü. İsa Çelebi, derbendleri kapattırdı. Mehmed Celebi önce, Ermeni derbendine geldi. Asker tarafından tutulmuş olduğunu görünce, dönüp Tomaliç derbendine vardı. Burası da tutulmuştu. Hücum ederek İsa Celebi'nin derbendi tutan askerlerini bozdu ve buradan geçti. Öncü kuvvetlerinin kumandanı Firuz Pasa'nın oğlu Yakup Bey'i, Balıkesir Valisi olan dayısı Eyne Bey Subaşı'ya gönderdi ve huzuruna davet etti. Eyne Bey gelerek Sultan Mehmed'in hizmetine girdi. Balıkesir'e doğru yürüyen Sultan Mehmed, Eyne Bey'in talebi üzerine, İsa Çelebi ile anlaşmak üzere elçi gönderdi. İsa Celebi, Mehmed Celebi'nin «Anadolu'yu aramızda yarı yarıya paylaşalım» şeklindeki teklifini kabul etmediği gibi, yaşça büyük olduğunu ileri sürüp elçiye ağır sözler söyledi.

İki kardeşin orduları Ulubat nehrinin kenarında karşılaştılar. Eyne Bey, İsa Çelebi tarafından şehid edildi. Mehmed Çelebi'nin ordusu, önce bozulma alâmetleri gösterdiyse de, sonradan toparlanarak İsa Çelebi'nin ordusunu bozguna uğrattı (26). İsa Çelebi, yakın birkaç adamıyla Yalak Aba'da, oradan da İstanbul'a kaçtı.

Devletin ileri gelenleri, Süleyman Çelebi'nin saltanata lâyık olmadığını gördüler. Vezir-i Azam Ali Paşa, diğer ümerâ ile de anlaşıp İsfendiyar Bey'e haber göndererek Musa Çelebi'yi istedi. İsfendiyar Bey, Musa Çelebi'yi, derya tarafından Eflâk diyarına gönderdi. Eflâk beyi olan Mirça Bey, Süleyman Çelebi'nin adamlarından bîzar olduğundan Musa Çelebi'ye ikramda bulundu ve yardım etti. Musa Çelebi, Silistre'ye gelince, Rum İli beyleri yanına gelerek hizmetine g.r-diler. Musa Çelebi Edirne üzerine yürüdü.

Süleyman Çelebi, bu durumu İznik'te öğrendi ve süratle gelerek Musa Çelebi'den önce Edirne'ye girdi. Süleyman Çelebi, Edirne'de de işret âlemlerini devam ettirdi. Gece gündüz şarhoş geziyordu. Vaktinin büyük bir kısmını, hamamlarda, sefih kimselerle içki içerek geçiriyordu. Hamamda sarhoş bir vaziyette iken, Musa Çelebi'nin Edirne'yi muhasara ettiği haberini getiren adamını «Musa gibi bir çocukla beni korkutmak mı istiyorsun» diyerek öldürmek istedi. Fakat bu haberin doğru olduğu ortaya, çıkınca birkaç adamıyla İstanbul'a doğru kaçmaya başladı. Düğüncüler adlı köye vardıklarında, köy halkı Süleyman Çelebi ve adamlarını yakalayarak bunları takip etmekte olan Musa Çelebi'nin adamlarına teslim etti. Bunlar da Süleyman Çelebi'yi öldürdüler.

Bir rivayete göre de, köy halkı, Süleyman Çelebi'yi öldürdüler. Bu yüzden Musa Çelebi. intikam almak için köyü yaktı.

Musa Çelebi 813 (1410) yılında Edirne'de tahta çıktı. Süleyman Çelebi'nin na'şını Bursa'ya gönderip Gazi Hüdavendigâr'ın yanına defnettirdi.

İkinci rivayet; bunu Hoca Efendi müverrih Neşrî'den nakleder. Yıldırım Han vefat eylediğinde Timur,

na'şı mübareklerini, oğlu Musa Çelebi ile Germiyan Beyi Yakub Bey'e teslim edip «Sultan Mehmed senden istedikte veresin» diye ısmarladı. Sultan Mehmed kardeşi İsa Çelebi'yle aralarında meydana gelen uzun mücadelelerden sonra tahta çıkınca Yakub Bey'den babasının na'şıyla, kardeşini istedi. O da her ikisini gönderdi.

İkinci rivayete göre, Sultan Mehmed Celebi'yle, İsa Celebi arasında vukubulan mücadele söyledir; İsa Celebi, Bursa'da tahta cıkınca, Mehmed Celebi onun üzerine yürdü. İsa Çelebi, derbendleri kapattırdı. Mehmed Çelebi önce, Ermeni derbendine geldi. Asker tarafından tutulmuş olduğunu görünce, dönüp Tomaliç derbendine vardı. Burası da tutulmuştu. Hücum ederek İsa Celebi'nin derbendi tutan askerlerini bozdu ve buradan geçti. Öncü kuvvetlerinin kumandanı Firuz Pasa'nın oğlu Yakup Bey'i, Balıkesir Valisi olan dayısı Eyne Bey Subaşı'ya gönderdi ve huzuruna davet etti. Eyne Bey gelerek Sultan Mehmed'in hizmetine girdi. Balıkesir'e doğru yürüyen Sultan Mehmed, Eyne Bey'in talebi üzerine, İsa Çelebi ile anlaşmak üzere elçi gönderdi. İsa Çelebi, Mehmed Çelebi'nin «Anadolu'yu aramızda yarı yarıya paylaşalım» şeklindeki teklifini kabul etmediği gibi, yaşça büyük olduğunu ileri sürüp elçiye ağır sözler söyledi.

İki kardeşin orduları Ulubat nehrinin kenarında karşılaştılar. Eyne Bey, İsa Çelebi tarafından şehid edildi. Mehmed Çelebi'nin ordusu, önce bozulma alâmetleri gösterdiyse de, sonradan toparlanarak İsa Çelebi'nin ordusunu bozguna uğrattı (26). İsa Çelebi, yakın birkaç adamıyla Yalak Aba'da, oradan da İstanbul'a kaçtı.

Timurtaş Paşa, İsa Çelebi tarafındaydı. Hezimetten sonra kaçarken yanında bir hizmetkârı (rikâbdârı) kalmıştı. Hizmetkârının atı ölüp de yaya kalınca, Paşa acıyıp atının arkasına aldı. Hain-i bî-insaf, hançer ile Paşa'yı iki omuzunun arasından yaralayarak yere düşürdü. Sonra Sultan Mehmet'in askerlerinden birkaçı, onu, canının çıktnasına ramak kalmışken buldular. Alıp getirirlerken yolda canını teslim eyledi. Başı kesilip Şehzade Süleyman'a gönderildi.

Sultan Mehmed Çelebi Bursa'ya geldiğinde, şehir halkı karşılayıp itaat ettiklerini bildirdiler. Bursa'da tahta çıkan Sultan Mehmed, İznik'i eman vererek aldı. Yenişehir'de birkaç gün kaldıktan sonra tekrar Bursa'ya döndü.

Babasının na'şı ile kardeşi Musa Çelebi'yi Germiyan hâkimi Yakub Bey'den istedi. Yakub Bey, onları, i'zaz ve ikrâm ile gönderdi. Mehmed Çelebi babasının na'şını karşıladı ve merkadine defnettirdi.

Sultan Mehmed'in adı her tarafta duyulup şöhreti yayılınca, Süleyman Çelebi önce kardeşine hased etti. Sonra da, İsa Çelebi yenilip İstanbul'a kaçınca ve Timurtaş Paşa'nın da kesik başı gelince korkmaya başladı. Mehmed Çelebi'nin üzerine yürümek istediyse'de de tecrübeli ümerası «Mehmed hazretlerinin bahtları kutludur. Onunla muharebe münasib değildir. Lâkin izâlesi için İsa Çelebi'nin İstanbul'dan getirtip Sultan Mehmed üzerine havale edersiniz. Eğer galip gelirse ne alâ. Yenilirse siz suretâ isyan ve muhalefet etmemiş olursunuz» diyerek manı oldular. Bunun üzerine Süleyman Çelebi tekfura adam gönde-

rip İsa Çelebi'yi istedi. Tekfur da, İsa Çelebi'yi gönderdi. Süleyman Çelebi, İsa Çelebi'ye asker ve para yardımı yapıp Gelibolu boğazından Anadolu'ya geçirdi.

Sultan Mehmed bu esnada Amasya ve Tokat civarında çıkan bazı karışıklıkları bastırmak için bu bölgede bulunuyordu. İsa Çelebi, Gelibolu'dan geçip, önce Karesi eyaletini aldı. Sonra, Bursa üzerine yürüdü. Şehir halkı, İsa Çelebi'ye «eğer Sultan Mehmed'e galebe edersen sana sehri teslim ederiz» devince o da Beypazarı'na gitti Oradan, Sultan Mehmed Çelebi'yi, «kendisine itaat üzere olduğunu» bildiren mektuplar göndererek kandırdı. Sultan Mehmed, kardeşinin sözlerine inanip, o tarafta olan beylerine «İsa Çelebi'ye zahire hususunda zahmet çektirmeyiniz» diye emir buyurdu. İsa Çelebi, ihtiyacı olan seyleri temin ettikten sonra hile ile civarda bulunan bazı kaleleri alıp Bursa üzerine yürüdü. Bursa'yı da almak istediyse de, Bursa halkını kandıramadı. Bunun üzerine sehir haricini yağmaladı.

Bunu duyan Mehmed Çelebi üçbin atlıyla Amasya'dan ayrıldı ve süratle yol alarak on günde Bursa'ya ulaştı. İsa Çelebi'nin yanında onbin asker bulunuyordu. Savaş uzadı ve ikindi vaktine kadar sürdü. Bu defa da yine İsa Çelebi yenildi ve kaçarak Kastamonu hakimi İsfendiyar Bey'e sığındı. İsfendiyar Bey, İsa Çelebi'ye ikramda bulundu ve zafer vadeyledi. Askerini toplayarak İsa Çelebi'yle birlikte Selasil kalesini kuşattı, Engürye üzerine yürüdü. Sultan Memed bunları ansızın basıp bozdu ve Bursa'ya döndü. Sonra Sultan Mehmed, Tokad'a gitti. Bu sırada Karamanoğlu, dostluğunu bildiren bir elçi yolladı. Maraş hakimi Dulkadiroğlu da, sadakatini bildiren bir mektup gönderdi ve kızını zevceliğe kabul etmesini rica etti. Sultan Mehmed, Dulkadiroğlu'nun kızıyla evlenmeyi kabul etti.

Üçüncü defa yenildikten sonra kaçan İsa Bey, İzmiroğlu Cüneyd Bey'e iltica etti. Cüneyd Bey'in yardımıyla etrafına bir miktar evbaş toplayarak Bursa civarını yağmaladı. Bunu duyan Sultan Mehmed. Tokat'tan süratle ayrıldı ve Mihaliç'de bulunan İsa Çelebi'nin üzerine yürüdü. İsa Çelebi, yine İzmiroğlu Cüneyd Bey'e iltica etti. Cüneyd Bey, Menteşe, Aydın, Saruhan hakimlerinden yardım alıp yirmi bin kişilik bir ordu hazırladı. Sultan Mehmed, onbin atlıyla, Cüneyt Beyin ordusunu karşılayarak bozdu. İsa Çelebi, ümitsizliğe düşüp Karaman ülkesine doğru kaçtı. Sultan Mehmed, Aydın, Mentese ve Saruhan beyliklerini ülkesine kattı. Cüneyd Bey, birçok hediye ve mal vererek affedilmesini istedi. Sultan Mehmed, Cüneyd Bey'i affetti. Germiyan'ı da Yakub Bey'den eman vererek aldıktan sonra Bursa'ya döndü.

Karamanoğlu, kendisine iltica eyleyen İsa Çelebi'yi, Sultan Mehmed'den korkarak kabul etmedi. Bunun üzerine İsa Çelebi, Karaman ülkesinden çıkarak dağlarda, ovalarda dolaşmaya başladı. Bir müddet sonra da ölü veya diri olduğuna dair bir haber alınamadı. Bazıları derler ki bir müddet Eskişehir'de saklanan İsa Çelebi'yi Sultan'ın askerleri bir hamamda yakaladılar ve boğdular. Na'şı Bursa'ya getirilip defnedildi.

Sultan Mehmedin, İsa Çelebi gailesini defedip bütün Anadolu'yu emri altına alması, Süleyman Çelebi'- nin hasedini arttırdı. Ordusunu toplayarak Bursa üzerine yürüdü. Sultan Mehmed, ümerâsı ile istişare ettikten sonra, onların görüşüne uyup Engürye civarına çekilerek Süleyman Çelebi'nin ordusunu sıkıştırmayı ve gece baskını yapmayı münasib buldu. Süleyman Çelebi'nin ordusunun geçmesine mani olmak için yolları tuttuktan sonra Sultan Mehmed, Engürye tarafına yürüdü. Anadolu'da Sultan Mehmed'in hizmetine girdi.

Bu sırada Süleyman Çelebi'nin Engürye tarafına gelmekte olduğu haberi ulaştı. Sultan Mehmed karşılamak istediyse de Bayezid Paşa ve Mukbil Subaşı mani oldular. Sultan Mehmed, Selasil kalesinin muhafazasını Firuz Paşa'nın oğlu Yakub Bey'e bırakarak Tokat tarafına çekildiği sırada Toyuran Bey isyan etti, bazı memleketleri yağmalayarak kaçtı. Sultan Mehmed çok kızıp Toyuran Bey'in peşine düştü. Müslümanlardan bütün gasbettiklerini geri aldı, çoluk çocuğunu ve adamlarını esir etti. Toyuran Bey, başını kurtardı. Sultan Mehmed esirleri Selasil kalesine hapsetti.

Süleyman Çelebi, Engürye üzerine yürdü ve burayı aldıktan sonra Selasil kalesini kuşatıp, Yakup Bey'den teslim olmasını istedi. Yakub Bey, Süleyman Çelebi'ye cevap vermedi. Süleyman Çelebi'nin askerleri kaleye hücum ettiler ve almak için büyük gayret gösterdiler. Yakub Bey, Sultan Mehmed'den yardım istedi. Sultan Mehmed, Yakub Bey'e, sebat etmesini, iki gün içinde yardımına geleceğini bildiren bir mektup gönderdi.

Süleyman Çelebi'nin veziri Ali Paşa, Yakub Bey'in Sultan Mehmed'e haberci göndererek yardım istediğini öğrendi. Habercinin dönüş yolu üzerine pusu kurarak Sultan Mehmed'in mektubunu ele geçirdi. Mektubu, «Yardım etmemiz mümkün değildir. Bizim görüşümüze göre kaleyi teslim etmen en münasibidir. Bahtımız yardım ederse onu tekrar geri almak zor bir şey değildir» şeklinde değiştirerek Yakub Bey'e gönderdi.

Yakub Bey, müzevvir Ali Paşa'nın tahrif ettiği mektubu alınca kaleyi eman isteyerek teslim etti ve Süleyman Çelebi'nin ordugâhında kaldı.

Sultan Mehmed Yardım için geldiğinde, kalenin vezir Ali Paşa'nın tezviratı ile alındığını öğrendi ve Beypazarına, oradan da Tokat ve Amasya'ya çekildi. Süleyman Çelebi de Bursa'ya dönüp Kaplıcalarda vaktini ayş u nûş ile geçirmeye başladı. Etrafındakiler, ellerini halkın mallarına uzatmaya başladılar.

Bütün olup bitenler Sultan Mehmed'e ulaşınca fırsat kollamaya başladı. Bir müddet sonra, sekiz bin kadar atlıyla Bursa tarafına yürüdü. Fakat bu günlerde Sakarya nehri kabarmış olduğundan öteye geçemedi ve kıyısında günlerce bekledi.

Süleyman Çelebi'nin, bu bölgede, Süleyman Subaşı adında bir emiri vardı. Askerleri görüp de niyetlerini öğrenince, alelacele Bursa'ya gitti. Süleyman Çelebi'yi, Tahıl Pazarı hamamında, ayş u nûş ederken buldu ve durumu bildirdi. Süleyman Çelebi bu haberle ayılıp hemen Edirne tarafına kaçmak istediyse de, Ali Paşa mani oldu ve Yenişehir'e gidip orada geçit vermeyen, Kâfir Pınarı adlı kalede müdafaa vaziyetine geçmenin uygun olacağını bildirdi. Süleyman Çelebi bunu uygun bulup, yanında bulunan askerleriyle Kâfir Pınarı kalesine kapandı. Sultan Mehmed de onu takip ederek kaleyi muhasara etti.

İki taraf günlerce birbirlerine ot attılar. Ali Paşa, Sultan Mehmed'i uzaklaştırmak için yine bir hile tertip etti. Sultan Mehmed'e, gizlice, «ümeranız size gadretmek isterler, gafil olmayınız» meâlinde bir mektup gönderdi. Sultan Mehmed, Ali Paşa'nın, evvelce Selasil kalesinin alınmasında yaptığı hileyi bildiğinden bu defa aldanmadı. Ancak içinde bir şüphe belirdi. Fakat bunu kimseye açmadı (*). Tam bu sırada. yakın adamlarından Şarabdar İlyas'ın kaçarak Süleyman Çelebi'nin tarafına geçmesi, şüphesini arttırdı. Bunun üzerine içindeki şüpheyi akıllı ve tecrübeli emirlerinden Bayezid Paşa'ya açtı. Bayezid Paşa, Ali Paşa'nnın hilelerini sayıp dökerek akıllıca sözlerle Sultan Mehmed'in süphesini giderdi, Amasya ve Tokat'a dönmenin münasib olacağını, cünkü askerin yağmurlardan ve kıtlıktan bezdiğini bildirdi. Sultan Mehmed, Bunu münasib görerek Tokat'a döndü.

Süleyman Çelebi de Bursa'ya döndü. Sultan Mehmed'in memleketini yağmalayıp intikam almak için

^(*) Ali Paşa hile birle Sultan Mehmed Han'a bir nâme yazıp «Ey Sultan'ı âlem bilmiş olasın kim, katında olan kamu beylerin sana haindirler. Kasdları yavuzdur. Bizimle ittifak edip anlaşır dururlar ki seni ele vereler. Bir dürlü dahi değildir. Sözüm sahihtir. Atanın çok tuzunu, ekmeğini yiyip dururum. Seni dahi severim. Sana acıdığımdandır. Bilmiş olasın, şimdi ben sana dedim. Sonra bir nesne olıcak, bana nesne demiyesin, demiş. (Neşrî Tarihi, c. II, sh. 467)

asker toplayıp Sivri Hisar'ı muhasara etti. Askerlerini yağmaya gönderip az bir kuvvetle kalınca Karamanoğlu'nun, kendini basmak istediğini haber aldı. Yanında bulunan askerleri, emirlerin en kıdemlisi olan Evrenos Bey kumandasında Karamanoğlu'nun üstüne gönderdi. Evrenos Bey, Aksaray tarafına doğru kaçan Karamanoğlu'nu takip etti. Karamanoğlu Sultan Mehmed'e iltica etmeye mecbur kaldı ve yardımlarını isteyip, mülkünün yarısını vereceğini bildirdi.

Sultan Mehmed, Karamanoğlu'nun bu teklifini kabul ederek yardımına koştu. Karamanoğlu Kırşehir'e gelerek, Cemale kalesinde, Sultan Mehmed'in huzuruna çıktı.

Bu durumdan haberdar olan Evrenos Bey, zaferden ümidini keserek Süleyman Çelebi'nin yanına döndü. Karamanoğlu'nun Sultan Mehmed'le ittifak ettiklerini bildirerek Engürye'ye gitmenin münasib olacağını söyledi. Süleyman Çelebi, Engürye'ye gitti.

Sultan Mehmed'e Allah, düşmanına galebe etmesi ve cemiyyetini dağıtması için güzel bir fikir ilhâm etti. Babasının na'şıyla birlikte Yakub Bey'den teslim aldığı küçük kardeşi Musa Çelebi'yi huzuruna çağırttı. Kendisine muhalefet etmeyeceğine, itaat'a devam edeceğine dair söz aldı. Sonra, ihtiyaçlarını karşıladı ve bir miktar askerle, Rum iline geçip kardeşi Süleyman Çelebi'ye dağdağa vermesi için, Kastamonu'ya gönderdi.

Musa Çelebi, Kastamonu hakimi İsfendiyar Bey'den şüphelenip Karaman eyaletine gitti. Karamanoğ-

lu, Musa Çelebi'ye izzet ve ikramda bulunup, onu, Rum ili tarafına geçirmek için sahil bölgelerinde hazırlık yapmaya başladı. Bu sırada Eflâk hakimi, İsfendiyar Bey'e mektup göndererek «Musa Çelebi'nin yanında olduğunu duyduğunu, gayesine erişmesi için kendisine asker ve para yardımı yapacağını, hemen kendi tarafına yollanmasını» istedi.

İsfendiyar Bey, Eflâk hâkiminin mektubunu Karaman'da bulunan Musa Çelebi'ye yolladı. Karamanoğlu, Musa Çelebi'yi bir miktar askerle İsfendiyar Bey'e gönderdi. İsfendiyar Bey, Musa Çelebi'ye izzet ye ikramda bulundu ve onu Sinop yoluyla Eflâk diyarına yolladı,

Musa Çelebi kısa zamanda Eflâk diyarına vardı. Eflâk hakimi, kendisine aşırı derece hürmet ve tazimde bulunup, kızıyla da evlendirdi. Sonra, asker ve para yardımı yaparak İslâm ülkesine gönderdi.

Rum İli ümerâsının çoğu, Musa Çelebi'yi karşıla yarak, kendisine itaat ettiklerini bildirdiler. Musa Çelebi'nin ordusu, yeni katılanlarla büyüdü. Süleyman Çelebi'nin bu durumdan haberi olunca, Sultan Mehmed'in Karamanoğlu'yla ittifakından ve devletini idare eden veziri Ali Paşa'nın ölümünden doğan hayret ve ızdırabı daha da arttı. Firuz Paşanın oğlu Yakub Bey'i Anadolu beylerbeyliğine tayin edip, Engürye'nin muhafazasını ona bıraktı. Kendisi hemen Rum İline geç ti.

Süleyman Çelebi bu meselede de tedbirsiz davrandı. Çünkü Yakub Bey, kendisine, arzusuyla değil de, mecbur kaldığı için itaat etmişti.

Süleyman Çelebi, Rum İli'ne geçince, Musa Çelebi'nin üstüne yürdü. İki ordu karşılaştığı zaman Rum İli ümerâsı, Musa Çelebi'yi yalnız bırakarak Süleyman Çelebi'nin tarafına geçtiler. Musa Çelebi de yakın adamlarından bir kısmıyla kaçarak dağlara sığındı. Zaman zaman, fırsat kollayarak, dağdan inip Süleyman Çelebi'nin ülkesini yağmalıyor ve tekrar dağa çıkıyordu. Süleyman Çelebi de âdeti olduğu üzere yine içki âlemlerine başlamıştı.

Süleyman Çelebi, Anadolu'dan Rum İli'ne geçince Yakub Bey, Sultan Mehmed'e bir elçi göndererek geçen hadiselerden dolayı özür diledi, kendisine boyun eğip itaat edeceğini bildirdi ve memleketini teslim için davet etti. Sultan Mehmed, Yakub Bey'in aldığı tedbirler sayesinde Süleyman Çelebi'nin ümerâsından, bütün eski memleketlerini savaşmadan geri aldı. Aydın, Saruhan ve Menteşe beyliklerini zaptettikten sonra Bursa'ya geldi. Sultan Mehmed'i şehir halkı memnunlukla karşıladı. Çünkü, halka karşı çok adaletli davramıyordu. Sultan Mehmed, Bursa'da, ecdad-ı kirâmının tahtına ikinci defa çıktı.

Bu sırada fırsat kollayan Musa Çelebi, Süleyman Çelebi'nin yine tam bir gaflet içinde olduğunu, vaktini hamamlarda içki ve eğlence âlemleriyle geçirdiğini öğrenince hemen Edirne üzerine yürüdü; Mihaloğlu, Musa Çelebi'nin Edirne'ye yürüdüğünü Süleyman Çelebi'ye bildirmek için bir adam gönderdi. Süleyman Çelebi, Hamamda sarhoş bir vaziyetteyken, huzuruna çıkan Mihaloğlu'nun adamını, «Musa Çelebi dedikleri çocuk kimdir ki beni onunla korkutursunuz» diyerek dövdürdü. Bu sırada Musa Çelebi'nin askeri gelip Edirne bağlarına girmişti.

Süleyman Çelebi'nin ümerâsı, en kıdemlileri olan Evrenos Bey'e varıp, padişahı ikaz etmesi için ısrar ettiler. Evrenos Bey, Süleyman Çelebi'yi avş u işret vaptığı bir hamamda bulup huzuruna çıktı, «Gaflete daldığından, memleketin işlerini ihmal ettiğinden dolayı işin bu raddeye geldiğini ve düşmanlar tarafından muhasara edildiklerini» itab edici bir şekilde bildirdi. Süleyman Celebi Evrenos Bey'e «Ey Hacı Lalam! Beni zevk ve safadan ayırmak ve Padişahlar huzurunda bu gûne sözler söylemek sana düşer mi? Musa kimdir ve ne oğlandır ki üzerime gele ve beni onunla korkutasınız. Süphem kalmadı, bunamışsın; (*) seklinde karşılık verdi. Evrenos Bey, Süleyman Çelebi'nin ağzından bu delicesine sözleri duyunca işin bitiğini anladı ve ağlayarak huzurundan çıktı. Yolda rastladığı yeniçeri ağası Hasan Ağa'ya, Süleyman Çelebi'yle arasında geçenleri anlatınca Hasan Ağa, Süleyman Çelebi'nin huzuruna girerek şiddetli sözler söyledi. Süleyman Celebi, Hasan Ağa'nın sakalini tiras ettirdi.

Hasan Ağa üzüntülü bir şekilde Süleyman Çelebi'nin huzurundan çıkıp, ağlayarak atına bindi. Ümerâya durum anlatıp, kendisinin Musa Çelebi'nin hizmetine gittiğini bildirerek, onları da kendisiyle gelmeye teşvik etti. Ümerânın çoğu onunla birlikte Musa Çelebi'nin hizmetine girdiler.

Ümerânın ileri gelenleri, büyük bir kalabalıkla Musa Çelebi'nin huzuruna yarıp onu Edirne'ye getir

^(*) Süleyman Çelebi'nin sözleri Arapça nüshada da Türk çe olarak nakledilmiştir.

diler. Süleyman Çelebi'nin yanında Karaca Bey, Kara Mukbil ve Oruç Bey'den başkası kalmamıştı. Bunlarla birlikte Edirne'den çıkarak İstanbul tarafına doğru kaçmaya başladı. Yukarıda zikredildiği gibi, Düğüncüler adlı köye geldiğinde, buranın halkı Süleyman Çelebi'yi tutarak, kendisini takip etmekte olan Musa Çelebi'nin ümerâsından Koyun Musası'na teslim ettiler. O da Süleyman Çelebi'yi boğdurdu. Bir rivayete göre köy halkı Süleyman Çelebi'yi öldürdüler. Bu yüzden Musa Çelebi de köyü intikam almak için yaktırmıştır.

Emir Süleyman, cesur, kerem sahibi ve cömertti. Güzel yüzlü idi. Şair Ahmedî (27), İskendernâme adlı eserini onun adına yazmış ve ihsanına nâil olmuştur. Fukara'ya çok sadaka vermesi ve hergün bir köle azâd etmesi güzel huylarındandı. Edirne'de Eski Camii yaptırmaya başlamış, fakat ömür vefâ etmediğinden tamamlayamamıştır. Musa Çelebi tamamlamak istemişse de, onun da ömrü yetnemiştir. Sonra Sultan Murad tarafından tamamlanmıştır.

Süleyman Çelebi'nin saltanat müddeti sekiz sene iki ay ve on gündür. Şehadeti 814 (1411) yılının başlarındadır. Na'şı Bursa'ya gönderilerek, ceddi Hüdavendigâr'ın yanına defnedilmiştir.

Süleyman Çelebi'nin ölümünden sonra Musa Çelebi, Sultan Mehmede verdiği sözde durmayıp, yeminini bozdu ve Edirne'de tahta çıktı. Adına hutbe okutup, para bastırdı. Ümerânın çoğunu da, kendine ihanet edip Süleyman Çelebi'ye tabi oldular diye katlettirdi. Kendisine hiyanet edeceklerinden kuşkulanarak

civar bölgelerde oturan ümerâyı çağırtıp öldürttü. Hatta akdemü'l-ümerâ olan Evrenos Bey'i bile, eyaleti olan Siroz ve Yenice'den «memleket işlerinde tecrübenize ve istişarenize muhtacız» diyerek çağırdı. Evrenos Bey, Musa Çelebi'nin maksadını anladığından «yaşlandığını, felç olup gözlerinin de görmediğini, bundan sonra devlete ancak dua ederek hizmet edebileceğini bildirdi. Çeşitli hediyeler de göndererek affını istirham etti.

Fakat, Musa Çelebi özrünü kabul etmeyip, yanına gelmesinde ısrar edince, Evrenos Bey ölümü peşinen kabul edip Musa Çelebi'nin huzuruna geldi. Kendisini âmâ gibi gösterdiyse de Musa Çelebi inanmadı. Evrenos Gazi'nin âmâ olup olmadığını anlamak için bir ziyafet tertip etti ve Evrenos Gazi'yi adamlarıyla davet etti. Caşnigîrine, sofra kurulduğu zaman Evrenos Gazi'nin önüne, kurbağalardan yapılmış bir kap kavurma koymasını emretti. Evrenos Gazi, yemek esnasında gözleri görmüyormuş gibi hareket ederek ellerini yemek kaplarını üzerinde dolaştırıyordu. Musa Çelebi, «bu sahandan buyurun» diyerek, Evrenos Gazi'ye kurbağa kavurması ile dolu sahanı uzattı. O da canını helâk olmaktan kurtarmak için birkaç kurbağa yemek mecburiyetinde kaldı. Musa Çelebi, gözlerinin görmediğine inanıp eyaleti olan Siroz ve Yenice'ye dönmesine izin verdi. Evrenos Gazi, Sultan Mehmed tahta çıkıncaya kadar gözlerini bir bezle bağlardı

Musa Çelebi, Rum İli ümerâsından kimini intikam almak için öldürdü, kimini de, ağır vergiler yükleverek kendisinden nefret ettirdi. Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'yı vezir-i azam tayin etmişti. İbrahim Paşa'yı, Osmanlı padişahlarına veregeldiği vergiyi ödemesi için İstanbul tekfuruna gönderdi. İbrahim Paşa, Musa Celebi'nin tavır ve hareketlerinden memnun olmadığından, İstanbul tekfuruna, Sultan Mehmed'e yazdığı bir mektubu ulaştırmasını rica etti. İstanbul tekfuru, babasi Ali Paşa ile aralarında olan dostluktan dolayı İbrahim Paşa'yı seviyordu. İbrahim Paşa'nın ricasını kabul etti. İbrahim Paşa mektubunda, Sultan Mehmed'den huzuruna gelip hizmetinde bulunması için kendisine izin vermesini rica ediyordu. Sultan Mehmed, İbrahim Paşa'nın bu isteğini hoş karsılayınca İbrahim Paşa, İstanbul boğazından geçerek Bursa'ya gitti ve Sultan Mehmed'in hizmetine girdi. Sultan Mehmed de onu kendisine vezir-i azam yaptı.

Sultan Mehmed, Rum İli'ni, Musa Çelebi'nin elinden almak için hazırlığa başladı. Gebze kadısı Mevlâna Fazlullah'ı, İstanbul tekfuruna gönderip İstanbul boğazından Rum İli'ne geçmek için izin ve gemi tedarik etmesini istedi. İstanbul tekfurunun temin ettiği gemilerle, Rum İli'ne onbes bin savaşçı geçirdi. Sultan Mehmed'in ordusu, Musa Celeb i'nin askerleriyle İstanbul yakınlarındaki İncügez adlı yerde karsılaştı. Şiddetli bir savaş oldu. Mihaloğlu Mehmed Bey ve ümerânın ileri gelenlerinin çoğu Musa Çelebiyi bırakarak Sultan Mehmed'in tarafına geçtiler. Musa Celebi'nin ordusu bozuldu. Sultanın askerleri kaçanları takibe koyuldular. Bu sırada kaçmak isteyen Musa Celebi'ye Yeniçeri ve Kapıkulları mâni oldular ve merkezde sadece 200 askerle kalan Sultan Mehmed'in üzerine hücum ettiler. Musa Çelebi'nin yanında vedi bin

asker vardı. Sultan Mehmed, bu kalabalık orduyla, yanında bulunan ikiyüz askerin çoğu şehid düşene kadar çarpıştı. Kendisi de yaralanınca İstanbul'a kaçmaya mecbur oldu. İstanbul tekfurunun tedarik ettiği gemilerle Anadolu'ya geçip Bursa'ya gitti.

Takip ve yağmada olan askerler dönünce, işin tersine döndüğünü görüp çaresiz eman istediler. Musa Çelebi, askerlere eman verip onları kendi yanında kalmak yahut Sultan Mehmed'in yanına dönmek hususunda muhayyer bıraktı. Askerlerin bir kısmı geri dönüp, bir kısmı da Musa Çelebi'nin yanında kaldı.

Bu sırada, İzmiroğlu Cüneyd Bey'in isyan edip Ayasuluğ kalesini kuşattığını haber alan Sultan Mehmed, bu gaileyi ortadan kaldırmak için İzmir üzerine vardı. Engürye valisi Yakub Bey'i de yardıma çağırdı. Yakub Bey «Karamanoğlu'ndan korkarım, memleketi boş bırakamam» diyerek itizar etti. Sultan Mehmed bu meselenin üzerinde pek durmayarak İzmir'e gitti. Cüncyd Bey af dileyip eman isteyince, affolundu.

Sultan Mehmed, Engürye'ye dönünce Yakub Bey aralarında geçen hadiseden dolayı affedilmesini istedi. Sultan Mehmed özrünü kabul etmeyip onu öldürmeye kati olarak karar vermişken, ümerânın araya girmesiyle bundan vazgeçti. Beraberinde Bursa'ya götürüp, oradan Baltaoğlu ile Tokat'a gönderdi ve Bidevî Çardak adlı hapishanede hapsettirdi. Bütün bu hadiseler 814 (1412) yılının sonunda vuku buldu.

Sultan Mehmed, Amasya ve Tokat taraflarına azimet eti. Dulkadiroğlu Hama Süleyman Bey'den kardeşi Musa Çelebi'ye karşı yapacağı sefere katılmasını istedi. Süleyman Bey, Türkmen askerleriyle gelip Engürye ovasında Sultan Mehmed'in hizmetine girdi. Sultan Mehmed, büyük bir ordu toplayıp İstanbul Boğazından geçerek Rum İli'ne geldi. Mihaloğlu Yahşi Bey'i öncü kuvvetlerine kumandan tayin etti. Vize'ye gelindikte Evrenos Bey'in mektubu geldi. Evrenos Bey mektubunda, «kendisinin, Sultan Mehmed'in hizmetine gireceğini vaadediyor, Musa Çelebi ile muharebe de acele edilmemesini, Las memleketine doğru gidilmesini bu memleketlerin ümerâsı olan Burak Bey, Paşa Yiğit ve Sinan Bey'in Musa Çelebi'den yüz çevirdiklerini, hizmetine girmek için Sultan Mehmed'in gelmesini beklediklerini» bildiriyordu.

Sultan Mehmed, bu büyük emîrin tavsiyelerine uyup Las ülkesine vardı, Bu sırada Sultan'ın öncü kuvvetleri, Musa Celebi'nin Kara Halil kumandasındaki öncü kuvvetlerine rastlayıp bozdular. Bu hadise Musa Celebi'nin ümerâsına karşı duyduğu şüpheyi ve sû-i zannı arttırdı. Yenilgiyi, adamlarının ihmaline ve tembelliğine hamletti. Edirne'den ayrılarak Filibe ve Sofya tarafına doğru gitti. Sultan Mehmed bunu duyunca Edirne üzerine yürdü. Şehir halkı, özür dileyerek, kalevi, kardesini yendikten sonra teslim edeceklerini bildirdiler. Sultan Mehmed özürlerini kabul edip kardeşinin ardına düşerek Zağra'ya geldi. Sonra Filibe'ye giderek Değirmen Deresi'nde konakladı. Bu sırada, Musa Çelebi'nin İzmiroğlu Cüneyd Bey'in oğlu Hamza Bey'i ve Pasa Yiğit'i, bir miktar askerle derbentleri kapamaya gönderdiği haberi gelince, Sultan Mehmed, Mihaloğlu Yahşi Bey ve Bayezid Paşa'yı iki bin askerle göndererek buna mani olmalarını istedi. Yahşi Bey ve Bayezid Pasa, Musa Celebi'nin askerlerini kırıp derbendleri açarak Sultan Mehmed'in askerlerinin kolayca geçmesini temin ettiler.

Şehir Köyü derbendini de geçen Sultan Mehmed, Şehir Köyü ovasında ordugâhını kurdu. Bu sırada Tırhala valisi Sinan Bey, Üsküp emiri Paşa Yiğit, Burak Bey gibi namlı ümerâ haber göndererek Sultan Mehmed'e itaat ettiklerini bildirdiler.

Sultan Mehmed, buradan Niş bölgesine geçti. Bayezid Paşa'yı, Las hakimine göndererek, kardeşine karşı kendi tarafında savaşa katılmasını istedi. Bu esnada Paşa Yiğit, Sinan Bey ve diğer emirler gelerek Sultan'ın hizmetine girdiler. Las hakimi de itaat etti. Evrenos Bey de büyük bir orduyla geldi. Sultan Mehmed hürmet ve tazim için onu çadırının kapısında karşıladı. Evrenos Bey'in vasıtasıyla Kör Tekfuroğlu da itat etti.

Sultan Mehmed, kalablık ordusuyla Vılkoğlu'nun memeleketine yaklaşınca Vılkoğlu onu karşılayarak çeşitli hediyeler verdi. Sultan da ona ikrâmda bulundu. Sultan Mehmed, Kosova'da, dedesinin meşhedini ziyaret ettikten sonra Kör Tekfuroğlu'nun memleketine girdi. Bu esnada Musa Çelebi'nin hizmetinden ayrılan Cüneyd Bey oğlu Hamza Bey beşyüz atlı ile gelip, Musa Çelebi'nin yanında bin adam ile, Mihaloğlu Mehmed Bey ve Timurtaş oğlu Umur Bey'den başka kimse kalmadığını haber verdi. Sultan Mehmed Hamza Bey'e ihsan ve ikrâmda bulundu.

Sultan Mehmed, ümerânın sözüne uyarak, Karasu volundan Musa Çelebi'nin üzerine yürüdü. Sofva civarındaki İbni Alaaddin ovasında birkaç gün konakladı. Burada, Musa Çelebi'nin adamlarından büyük bir kısmı Sultan'ın ordusuna katıldılar.

Buradan Çamurlu'ya geçildi. Bu sırada İhtiman ovasında ordugâh kuran Musa Çelebi, yakın adamlarından Yamacıoğlu'nu «Sen kaçmak istiyorsun» diyerek zincire vurdurmuş, yanında bulunan diğer emirlerin de kendisinden nefret etmelerine sebep olmuştu.

Musa Çelebi, başka çare kalmadığını görünce ölümü göze alıp «ya saltanata nail olurum, yahut helâk olurum» diyerek Sofya yakınındaki Çamurlu ovasında, Sultan Mehmed'in askerlerinin üzerine hücum etti. Askerlerinin çoğu ölünceye kadar savaştı. Etrafı Sultan Mehmed'in askerleri tarafından kuşatılınca kaçıp kurtulmak istediyse de bir bataklığa saplandı. Kendisini takip eden Bayezid Paşa, Mihaloğlu Yahşi Bey ve Burak Bey tarafından yakalandı. Sultan'ın huzuruna getirildi. Sultan Mehmed'in emriyle âdet olduğu üzre yayının kirişi ile boğuldu. Sultan Mehmed kardeşinin ölümüne ağladı ve na'şını Bursa'ya göndererek dedesi Hüdavendigâr'ın yanına defnettirdi. Bu hadise 816 (1413) yılında vuku buldu.

Musa Çelebi'nin saltanatı iki sene yedi ay yirmi gün sürmüştür.

Yıldırım Han'ın vüzerâsı

Ali Paşa bin Hayreddin Paşa; bazı ahvali yukarıda zikrolundu. 810 (1407) hududunda Süleyman Çelebi'nin hizmetinde iken öldü.

İbrahim Paşa bin Ali Paşa; babasının yerine vezir-i azam oldu. İleride zikrolunacaktır,

Timurtaş Paşa, yukarıda zikredildi. Mehmed Çelebi 808 (1405) tarihinde İsa Çelebi'yi Ulubat ovasında bozduğunda hizmetkârlarından biri tarafından öldürüldü.

Yıldırım Han'ın ümerâsı

Timurtaş Paşa'nın oğulları Yahşi Bey, Ali Bey, Umur Bey ve Oruç Bey, Yahşi Bey, Timurla yapılan savaşta öldü. Mihal Bey'in Mehmed Bey ve Yahşi Bey adındaki oğulları. Malkoç Bey, Evrenos Bey, Abdi Bey, Firuz Bey ve oğlu Yakub Bey, Firuz Bey, Rum İli beylerbeyi idi. Timur'la yapılan savaşta esir düştü ve bir daha kendisinden haber alınamadı. İsa Bey, Hasan Paşa, Halil Paşa, Murad Paşa, Şahin Bey, Yakub Bey, Balaban Bey, Davut Bey, Alagöz Ahmed, Şarabdar, Tahir Bey, Mehmed Bey, Mukbil Bey, Paşacık, Paşa Yiğit ve kölesi İshak Bey. Paşa Yiğit, İshak Bey'i evlâd edinmişti. İshak Bey sonradan sancak beyi oldu ve memlekete büyük hizmetlerde bulundu. Mukbil Bey, Sinan Bey, Burak Bey ve Minnet Bey.

Yukarıda adlarını saydığımız ümerâdan bir kısmı Timur'la yapılan savaşta, bir kısmı da kardeşler arasında meydana gelen muharabelerde öldürüldüler. Yukarıda zikirleri geçmişti.

BEŞİNCİ FASIL,

ÇELEBI SULTAN MEHMED HAN DEVRÎ BEYANINDADIR

Sultan Mehmed Han bin Yıldırım Han bin Hüdavendigâr Murad Han bin Orhan bin Osman, Osmanlı sultanlarının beş veya yedincisidir. Osmanlı devletinin müceddididir. Çelebi Sultan Mehmed diye meşhurdur.

Doğum tarihleri en doğru rivayete göre babalarının tahta çıktıkları 791 (1389) yılıdır. Tarihçilerin ekserisine göre doğum tarihi 781 (1379) dir. Tarihçiler Timur vakasında ondört yaşında olduğunda ittifak etmişlerdir. Buna göre, doğum tarihinin ilk zikrettiğimiz tarih olması gerekir. Zira, babalarının en sahih rivayete göre, doğumları 761 (1360) yılında olup 781 (1379) senesinde yirmi yaşında idiler. Mehmed Çelebi, kardeşleri İsa, Süleyman ve Mustafa Çelebi'den çok küçüktü. İkinci zikrettiğimiz tarihin doğru olması uzak bir ihtimaldir. Birinci zikrettiğimiz tarihle, babalarının doğum tarihi arasında bir muvafakat vardır. Bu meselede düşünmek gerekir.

Mehmed Çelebi'nin tahta çıkışları 816 (1413) vefatları 824 (1421) yılında vuku bulmuştur. Yaşları, sahih olan rivayete göre otuz üç, ikinci bir rivayete göre ise kırk üçtür. Saltanat müddetleri sekiz vıldır.

Sultan Mehmed Çelebi'nin tahta çıkışından önce meydana gelen bazı hadiseler

Sultan Mehmed Çelebi, Timur'la yapılan muhareden sonra, eyaletleri olan Amasya ve Tokat tarafına

azimet etiklerinde Kastamonu hakimi İsfendiyar Bey, Hanedân-ı Âl-i Osman'dan intikam almak için fırsat kollamaktaydı. Kız kardeşinin oğlu Kara Yahya'yı bin atlı ile Sultan Mehmed'in yolunu kesmeye gönderdi. Sultan Mehmed, yaşları henüz küçük olmasına ve yanlarında da az adam bulunmasına rağmen tereddüd etmeden Kara Yahya'nın üzerine hücum etti. Allah'ın lütfu ile Kara Yahya'nın ordusu bozuldu, Kara Yahya da kaçarak Tosya kalesine sığındı. Adamları dağıldı, birçoğu da ya öldürüldü ya da esir edildi. Ağırlıkları ganimet olarak alındı. Bu, muhalifleri ile Sultan Mehmed arasında cereyan eden ilk savaştır.

Bu muharebeden sonra Sultan Mehmed, Bolu tarafına yürüdü. Etrafa casuslar gönderdi. Bursa'ya gitmek istiyordu. Fakat yanlarında bulunan tecrübeli beyler Sultan'ın Bursa'ya gitmesine mani oldular. İhtiyaç anında sığınabilecek yüksek dağların bulunduğu Amasya ve Tokat tarafına gitmenin daha doğru olacağını söylediler. Sultan da bunların fikrini doğru bularak Amasya ve Tokat taraflarına gitti.

Kara Devletşah vakası

Devletşah, Anadolu'da bulunan Türkmen beylerindendi. Timur, Anadolu'ya gelince hizmetine girmiş ve ondan Osmanlı ülkesine taarruz ve tecavüz izni veren bir menşur almıştı. Sultan Bayezid'in mağlûbiyetinden sonra etrafına Türkmen evbaslarından on bin kişilik bir ordu toplayıp Osmanlıların elinde olan topraklara tecavüze başladı.

Sultan Mehmed, Devletsahin hakkindan gelmek icin fırsat kolluyordu. Durumundan haberdar olmak icin de casuslar göndermişti. Bir gün, casuslardan biri, Devletşah'ın adamlarını yağma için etrafa gönderdiğini, kendisinin bin kadar askerle kaldığını bildirdi. Sultan Mehmed, hemen Devletşah'ın üzerine hücum etti. Devletşah, üzerine gelenin Sultan Mehmed olduğunu görünce, yaşının küçük olmasından dolayı onunla alay etmeye ve daha tıfıl olduğunu belirten adice sözler söylemeye başladı (*). Tam bu sözleri söylerken gözüne saplanan bir ok Devletşah'ı yere düşürdü. Sultan'ın adamları üzerine atılarak başını bedeninden ayırdılar. Adamları dağıldı. Sultan Mehmed ganimetlerle eyaletine döndü. Bu hadise 805 (1403) yılında vuku buldu.

^(*) Yakın varıcak, Kara Devletşah'a Sultan'un geldüği haberin virdiler. Hiç vechile ihtiyat itmeyüb, atına süvâr olub. heman Sultan'a mukabil oldu. Ve bülend avaz ile çağırdı-kim, «Sen henüz bir tıfl oğlansın. Anan südi dahi ağzunda kokar Ne liyâkad ve ne isti'datla adunı Sultan koyub, memleket taleb idersin» didi. «Yüri, bu sevdadan fariğ ol, kendü mesâlihüne git ki sana evlâ budur. Zira atan ve karındaşların bi'l-fiil mahbuslardur. Sen memleket dâ'vasın itmek be-gâyet ba'iddür. Eğer bu sevdadan fâriğ olmayub, zarb'ü harba süru' idersen, şimdi sana ne ideceğüm malumdur» didi. Cün Sultan bunı isitdi, kakıyub Devletşah'ı yanına okuyub, eytdi: «Ey pîri haref bunca hay huy idüb, kendüni bir âdem mi sanursın? Benzer ki sakalun değirmende ağardub, kimsenün zarbın ve harbin görmemissin. Benüm babam mahbus ise, Allah halâs ide. Amma ni'me'l-halef benüm-ki, simdi seni sana gösterüb, nice ideceğüm göresin» diyüb, tekbîr idüb, Allah ü teâlâva sığınub, kalın çıkarub, kılıç yalın idüb düşmana hamle itdi. (Nesrî Tarihi, c. I, sh.: 377)

Kubadoğlu hadisesi

Kubadoğlu, Canik Türklerinin ileri gelenlerindendi. Timur Anadolu'ya gelince hizmetine girmiş, sonra Osmanlı ülkesini ele geçirmek için ondan izin almıştı.

Kubadoğlu bir miktar askerle Niksar kalesini muhasara edince, Sultan Mehmed onu basıp, perişan eyledi. Kubadoğlu, Taşanoğlu'na iltica etti. Sultan Mehmed varıp Kubadoğlu'nun kalelerinden Filenbel kalesini bir müddet muhasara edip, sağlam ve muhkem olmasına rağmen zorla aldı. Halkına eman verip, kaleye muhafızlar koydu. Bu sultan Mehmed'in fethettiği ilk kaledir. Mansur ve muzaffer olarak eyaletine döndü.

İnaloğlu vakası

İnaloğlu, Türkmen taifesi arasında mûteber bir kimse idi. Timur fitnesinden sonra Osmanlı ülkesinin içine düştüğü kötü durumdan faydalanarak mülk ve saltanatı ele geçirmek istedi. Etrafına yirmi bin kadar Türkmen toplayıp, Tokat'ı almak gayesiyle Kazaba'da geldi. Sultan Mehmed önce memleketlerinden çıkması için haber gönderdi. Fakat habis herif Sultan'ın bu teklifine kahkahalarla güldü ve Sultanla alay etti. Hatta, gönderdiği adamları da öldürmek istediyse de bazı akrabaları manı oldular.

Sultan Mehmed, Allah'a tevekkül edip O'ndan vardım isteyerek İnaloğlu'nun üzerine yürüdü. Kaza bed'da sabahtan akşama kadara savaşıldı. «Nice az bir topluluk daha çok bir topluluğa Allah'ın izniyle galebe etmiştir (*)» sırrı meydana çıkıp Allah, Sultanı mansur ve muzaffer eyledi. İnaloğlu'nun ordusu bozulup kendisi de kaçtı. Sultan'ın uğurundan ve bahtlılığından, düşman leşleri tepeler gibi yığıldığı halde, kendi askerinden bir ferde ziyan erişmedi. Sultan Mehmed, bu feth-i mübîni ihsan ettiğinden dolayı Allah'a hamd ve seede etti.

İnaloğlu kaçarken, Sultan'ın adamlarından Çiloğlu ve Zağarcı Yakub'u da esir alarak götürmüştü. Bir müddet sonra, her ikisi de kurtulup tekrar Sultan Mehmed'in hizmetine girdiler.

Gözleroğlu vakası

Sultan Mehmed, İnanoğlu'nu hezimete uğratıp döndükten sonra Türkmen beylerinden Gözleroğlu'nun, Karahisar-ı Şarki'yi muhasara etiğini haber aldı. Hisar'da bulunanlar zor duruma düşmüşlerdi. Sultan, hemen Gözleroğlunun üstüne yürüyüp askerini bozdu. Adamlarının evlerinin yağmalayıp, bol ganimetle Tokat'a döndü.

Köpekoğlu vakası

Sultan Mehmed, Gözleroğlu gailesini de defedip Tokat'a döndükte, Türkmen beylerinden Köpekoğlu'nun Kazabad köylerini yağmaladığını haber aldı. Hemen Köpekoğlu'nun üzerine varıp, askerini kırdı.

^(*) Bakara Sûresi, 249.

Adamlarının evlerini de yağmalayıp hayvanlarını da alarak geri döndü.

[/] Mezid Haramî vakası

Etrafına şerir ve müfsit kimseleri toplayan Mezid Haramî, eşkiyalık yapıyordu. Yol kesip sovgun ve yağma yaptığı haberi Sultan'a ulaşınca, Bayezid Paşa'yı, hakkından gelmesi için bir mikdar askerle üzerine yolladı. Mezid Haramî, Sivas'daki Sultan Camii'ne kapanarak müdafaa vaziyeti almıştı. Bayezid Pasa camii muhasara edip, önce nasihat ederek teslim olmasını istedi. Teslim olmayınca savaşmaya başladı. Caminin iki duvarı yıkılınca, Mezid Haramî, adamlarıyla minareye sığındı ve oradan çarpışmaya devam etti. Bayezid Paşa, minareyi oda vurdurunca, eman isteyip teslim olmaya mecbur oldu. Bayezid Paşa, Mezid Haramî ile adamlarını bağlayarak Sultan'ın huzuruna gönderdi. Sultan, Mezid'in babayiğit bir kimse olduğunu gördü. Cesaret ve secaatini de duymuştu. Onu affedip tövbe etmesini istedi. Mezid Haramî, yaptıklarına tövebe edip Sultan'ın muhlis bir kulu oldu. Sultan, Mezid Haramî'ye ikrâm ve ihsanda bulunup Sivas'ı tamire gönderdi. Mezid Haramî kısa zamanda șehri gereği gibi tamir edip, evvelce olduğu gibi de iskân etti.

Timurun Sultan Mehmed Çelebi'yi daveti

805 (1403) yılının sonunda, Timur, Sultan Mehmed'i huzuruna çağırdı. Sultan, Timur'un yanına git-

meye niyet ettiyse de buna ümerâsı razı olmadı. Fakat vine de gitmekten vazgeçmedi. Çünkü Timur, biri kendisinden biri de babaları Bayezid Han'dan olmak üzere iki mektup göndermisti. Kendi mektubunda, yeminlerle, kendisini çocuklarına tercih edeceğini ve kızlarından biriyle evlendireceğini yazıyordu. Timur'un, Hoca Mehmed adındaki elçisi de Sultan'a, «eğer haşin davranır ve gitmemekte inad ederseniz Timur bu meselenin üzerine düşer ve işiniz zorlaşır. Münasib olan mülayim davranıp ona doğru teveccüh etmeniz, sonra da ya yolda güzel bir bahane bulup gitmemeniz, ya da Allah'a tevekkül ederek huzuruna gitmenizdir» dedi. Sultan, bunu muvafik bulup Tokat'tan Amasya'ya, oradan da Osmancığa geldi. Burada, İsfendiyar Bey'in kızkardeşinin oğlu Kara Yahya, tekrar bir mikdar askerle Sultanın yolunu kesti. Sultan, onunla muharebe edip bozguna uğrattı. Kara Yahya kaçtı. Sultan Mehmed buradan Mürted ovasına indi. Burada da bir bölük Türkmen ile Savcıoğlu Ali Bev vollarına çıktı. Allah'ın yardımıyla Savcıoğlu'nu da bozdu. Savcioğlu kaçarak Selasil kalesine sığındı. Timur'un huzuruna varmadan, yolda bu şekilde hoşa gitmeyecek hadiselerin meydana gelmesi, Sultan Mehmed'in azmini kırdı. Bolu civarına varmıştı. Dönmeye karar verdi. Timur'un elçisi için bir ziyâfet tertipleyip, çeşitli hediyeler de verdikten sonra «volda muhalittlerin çokluğunu, müfsitlerin bolluğunu gördüğünden memleketini bırakıp Timur'un katına gidemeyeceğini bildirdi.» Ve kendisinin, Timur'a. huzuruna varamayısının sebeplerini anlatmasını rica etti Elçiyle hocası Sofu Bayezid'i de, çeşitli hediyelerle Timur'a

gönderdi, Kendisi, Bolu civarında Sofu Bayezid'in dönüşünü bekledi.

Sofu Bayezid, Timurun huzuruna vardığında, Bayezid Han vefat etmişti. Timur, Sofu Bayezid'e ihsan ve ikrâmda bulunup, Sultan Mehmed'in mazeretini kabul etti. Sofu Bayezid'i çeşitli hediyeler ve Sultan'a yazdığı bir taziyetnâme ile geri gönderdi. Osmanlı ülkesinin elinde olan yerlerini de kendisine bıraktığını bildirdi.

Sultan, babasının ölüm haberini alınca çok üzüldü ve ağladı. İhtiyaten, Timur, Rum diyarının hududundan çıkıncaya kadar dağlık bölgelerde beklemeyi uygun buldu. Bir müddet sonra 'da eyaleti olan Amasya ve Tokat'a döndü. Bundan sonra, kardeşleri Süleyman, İsa ve Musa ile, kendi aralarında yukarıda zikredilen hadiseler meydana geldi. 816 yılında tahta çı'kıncaya kadar, muhalifleriyle kırk muharebe yaptı. —Bunların bazıları yabancılarla, bazıları da kardeşleriyledir— hepsini de kazandı.

Sultan Mehmed Çelebi'nin tahta çıkışından sonra meydana gelen hadiseler

Sultan Mehmed, kardeşi Musa Çelebi'yi Sofya yakınlarında öldürttükten sonra Edirne'ye geldi. Bir müddet sonra, Karamanoğlu'nun isyan ederek Bursa civarını tahrip ve yağmaladığı, Bursa hisarını da kırk gün kadar muhasara ettiği haberi geldi. Aradan vakit geçmeden, Karamanoğlu'nun Bursa dışındaki imaretleri de yakıp tahrip ettiği, Musa Çelebi'nin na'şı

geldiğinde defninde hazır bulunduğu, na'şa bakıp bakıp ağladığı, sonra da yapacağını yaparak kaçıp gittiği öğrenildi.

Bu sırada Sultana, kardeşi Süleyman Çelebi'nin oğlunun, başına akıncılar taifesini toplayarak Yanbolu civarına hücum ettiği bildirildi. Süleyman Celebi'nin bu oğlu, babasının sağlığında İstanbul tekfurunun yanında rehin olarak bulunuyordu. Babası öldürülüp Sultan da İstanbul tekfuruyla anlaşma yapınca, tekfur babasıyla arasında olan hukuka ve sultanla yaptığı anlaşmaya riayet ederek, İstanbul'dan çıkıp gitmesini istedi. O da Karnâbad'a gelip, buradan Eflak'a geçmek istedi. Fakat etrafına toplanan evbas taifesi, babasından kendisine miras kalan devleti ele geçirmesi için onu tahrik ettiler. O da bunlara uyup Yanbolu'ya hücum etti. Fakat bu sırada Sultan Mehmed'in üzerlerine geldiği haberi duyulunca hepsi dağıldı. Şehzadenin atabeki olan Derzibaşı Zağanos, onu Sultan'ın huzuruna götürdü, Sultan, sehzadeyi gözlerine mil cektirerek Bursa'ya gönderdi.

Karaman seferi

Sonra, kendisi de ardından, Karamanoğlu'ndan intikam almak için Bursa'ya gitti. Bursa'ya gelince Süleyman Çelebi'nin oğluna ikram ve ihsanda bulunup Bursa yakınındaki bir büyük köyü de ona mülk olarak verdi. Kız kardeşini de ileri gelen beylerinden biriyle evlendirdi. Sultan Mehmed, Bursa'ya her uğra-

dığında kardeşinin oğluna in'am ve ihsanda bulundu. (*)

Bu sefer esnasında, Kastamonu hakimi İsfendiyar Bey'le anlaşma yapıldı ve oğlu Kasım Bey rehin olarak alındı.

Sultan Mehmed Çelebi, Seydi Gazi yoluyla Akşehir'e vardı. Burayı geldikleri gün alıp sonra da Beyşehir, Seydişehir, Okluk Hisarı ve Said İli'ni fethetti. Konya'yı muhasara etti. Fakat Karamanoğlu'nun ricası üzerine sulh yaparak Canik tarafına geçti ve bu bölgeyi de Osmanlı Devletinin topraklarına kattı.

Fakat Karamanoğlu tekrar isyan edince geri dönen Sultan, Engürye'de hastalandı. Germiyanoğlu, Şeyhî (28) adıyla maruf olan, Türkçe Ferhad u Şirin adlı bir eser nazm eden tabibi Mevlâna Sinanı, Sultan'ı tedavi için gönderdi. Sultan iyileşince Şeyhî'ye ikrâm ve ihsanlarda bulunup onu reisül etibba mevkiine tayin etti. Devlet-i Aliyye'de, bu mevkie ilk tayin edilen kimse Şeyhî'dir. Sultan Mehmed, Şeyhî'yi, hüsn-ü edebinden, hekimlikteki maharetinden ve latif bir kimse olmasından dolayı yanından ayırmazdı.

Karamanoğulları seferinin neticesi yerinde zikredilmişti. Sefere gönderilen Bayezid Paşa, Karamanoğlu Mehmed Beyle, oğlu Mustafa Bey'i esir ederek huzur-u hümayuna getirince Sultan'ın hastalığı, ferah ve neşatından dolayı tamamen geçti. Bayezid Paşa'ya vezaretinin yanında Rum İli Beylerbeyliği payesini de verdi. Karamaoğlu'yla, oğlu Mustafa'yı da affederek serbest bıraktı. Bu hadiseler 818 (1415) yılında vuku buldu.

Eflak ve Engürüs seferi

Sultan Mehmed, Bursa'ya döndü. Bir müddet sonra Eflak hâkiminin isyan ettiği haberi gelince 819 (1416) yılında, Rum İli'ne geçti ve asker toplayana kadar Edirne'de ikamet buyurdu. Sonra ilerleyip, Tuna nehri kenarında Yergöği kalesini yaptırdı. İsakçı ve Yeni Sala kalelerini de tamir ettirdi. Asker arasındaki akıncı taifesini düşman topraklarına akına gönderdi. Akıncılar gittikleri yerleri yağmalayıp ganimet ve esirlerle döndüler.

Eflak hakimi, eman isteyerek üç yıllık haracını verdi. Musa Çelebi'nin adamlarından, Eflak'a iltica etmiş olan İzzet Bey de gelerek, her sene cizye ve haracın ödenmsini tekeffül etti.

Sonra Sultan Mehmed, Engürye üzerine varıp Sevarin kalesini fethetti. Engürüs kralı eman dileyip anlaşma yapılmasını rica etti. Sultan bunu kabul ederek Edirne'ye döndü. Bu yıl Sultan Mehmed atından düştü ve hayli eziyet çekti.

İsfendiyar Bey'in oğlu Kasım Bey'in Sultan'a iltica etmesi

Yine bu yıl içinde, Kastamonu hakimi İsfendiyar

^(*) Emir Süleyman'ın Eursa'da bir kızı var idi. Ol kızı bir sancak beyine verdi. Oğlana dahi eyi timar edip, Geyve yöresinde, Akhisar derler bir kâfir köyünü verdi. Her vakit kim Sultan'a Bursa'ya gelse. Emir Süleyman'ın oğlunu getirtip, hayli nesneler ata ederdi «Karındaşım oğludur» deyip, hosça tutup, gönülcüğünü alırdı. (Neşrî Tarihi, c. II.

oğlu Kasım Bey, Sultana iltica edip hizmetine girdi. Sultan, Kasım Bey'e izzet ü ikramda bulunup haslar tayin etti. Babasına da haber göndererek Tosya, Kangırı, Kalecik, Kastamonu ve Bakır Küresini oğluna vermesini istedi. İsfendiyar Bey, Sultan'dan Kastamonu ve Bakır Küresi'ni kendisine bırakmasını, diğer yerleri kendilerinin kabul etmesini, âsi olan oğluna vermemesini rica etti. Sultan, İsfendiyar Bey'in bu ricasını kabul etti. Ancak Kanğırı'yı, has olarak tayin ettiği yerlere ilâve olarak Kasım Bey'e verdi. Kasım Bey, ölünceye kadar Sultan'ın hizmetinde bulundu.

Anadolu harekâtı

Sultan Mehmed Çelebi, Amasya vilayetini oğlu Sultan Murad'a ikta olarak verip, onu bir miktar askerle ve yanına da Hamza Bey'i katarak o tarafa göndermişti. 821 (1418) yılında, Erzincan ve Bayburd'da, Akkoyunlu ve Karakoyunlu'lar arasında cereyan eden muharebelerden dolayı, bu bölgede fitne ve fesat zuhur etti. Erzincan ve Bayburd'u alan Kara Yusuf, bu şehirleri, yakın adamlarından Pir Ömer Bey'e ikta olarak verdi. Pir Ömer, Osmanlılara bağlı Şarkî Karahisar'ı da almak isteyince, buranın valisi olan Hasan Bey bin Melik Ahmed, Sultan Murad'dan yardım taleb etti.

Bu arada Hasan Bey bin Alp Arslan da Canik valisi Cüneyd Bey'i yenerek öldürmüş ve mülkünü elinden almıştı. İsfendiyar Bey de Samsun ve Bafra'yı alarak oğlu Hızır Bey'e ikta olarak vermişti. Bunlardan haberdar olan Sultan, Anadolu'ya geçerek askerini topladı ve Rumiyyetü's suğra, yani Amasya ve Tokat tarafına yürüdü. Sultanın geldiğini duyan kâfir Samsun ahalisi şehri terkederek kaçtılar. Sultan, Biçeroğlu Hamza Bey'i burayı zaptetmesi için gönderip kendisi müslüman Samsun'un üzerine yürüdü. Şehrin valisi İsfendiyaroğlu Hızır Bey, Sultanı karşılayarak itaat ettiğini bildirdi ve şehrin anahtarını teslim etti. Sultan, Hızır Bey'e ikram ve ihsanlarda bulunup kardeşi Kasım Bey gibi, hizmetine girmesini teklif etti. Hızır Bey, kardeşi ile kendi arasında anlaşmazlık olduğunu ve onunla birlikte çalışamayacağını arzetti. Sultan özrünü kabul ederek babasının yanına dönmesine izin verdi.

Bu arada, Sultan Mehmed'in kumandanları- da Canik vilayetinin büyük bir kısmını zaptetmişlerdi. Sultan Rumiyyetü's suğra ve Ermeniyyetü'l-kübrâyı itaat altına aldıktan sonra Bursaya azimet etti. İskilip vilayetine gelince, burada birkaç bin Tatar obası görüp, bunların kim olduğunu sordu Tatar emirlerinden Minnet Bey'in kavim ve kabilesidir dediler. Minnet Bey bu sırada Samagaroğlu'nun ziyafetine gitmiş Sultanı karşılamaya gelmemişti. Sultan «bizim memâlik-i mahrusemizde huzur ve sükûn içinde müreffeh olarak yasayıp, seferlerimize katılmadıklarından mâdâ, biz buraya gelmişken beylerinin de huzurumuza gelmeyip ziyafete gitmesi, istiklâl dâvâsında olduklarına delildir» deyip kızdı, Bunları Osmanlı ülkesinden çıkarmak istedilerse de, ümerâ ve vüzerânın şefaativle af buyurup Rum İli'nde, Filibe taraflarında, bugün Konus dive maruf olan bölgede iskân edilmelerine izin verdiler. Minnet Bey'in oğlu Mehmed Bey, burada imaretler, hanlar, hayır eserleri yaptırdı

Bu yıl içinde Sultan, Bursa'nın yüksek bir yerinde, büyük bir cami-i şerif, yüce bir imaret ve medrese yapılmasını emir buyurdular. Yeni müderris tayin edildiğinde, ulemâya medresede ziyafet verilmesini şart koştular. Camiin kıble tarafına da kendileri için bir türbe yaptırdılar.

822 (1419) yılında Sultan, Timurtaşoğlu Umur Bey'i, evvelce Sultan Orhan zamanında alınıp sonra Timur fitnesi zuhur edince tekrar İstanbul tekfuru tarafından geri alınan bölgeleri fethe gönderdi. Umur Bey varıp önce Hereke'yi, sonra Eski Gebze, Darıca, Pendik, Kartal ve civarını aldı. Ganimetlerle Sultanın yanına döndü. Sultan fethedilen bu yerleri, yaptırdığı hayır eserlerine vakfetti.

Simavna Kadısı oğlu Şeyh Bedreddin vakası

Bu yıl içinde, Şeyh Bedreddin Mahmud bin Kadı Simavna fitnesi zuhur etti. Sultan Mehmed, kardeşi Musa Çelebi'yi mağlûp edip de öldürtünce, emirü'l ümerâsı Mihaloğlu Mehmed Bey'i esir alıp Tokat'ta Bidevî Çardak adlı hapishaneye koydurmuştu. Kazaskeri Şeyh Bedreddini ise, ilim ve fazlına hürmeten İznik kalesine gönderip, bin Osmanlı dirhemi aylık tayin etmiş ve burada oturmasını ferman buyurmuştu.

Şeyh Bedreddin, zâhiri ve batınî ilimlerde mütebahir bir kimse idi. Müridleri ve talebeleri her tarafa dağılmıştı.

Mürid ve halifelerinden Börklüce Mustafa, Şeyh Bedroddin'in kazaskerliğinde kethüdası idi Şeyh Bedreddin onu, Musa Çelebi vakasından sonra halife olarak Aydın iline göndermişti. Börklüce bu havalideki kısa akıllıları füsun ve fesane ile kendine bağlamış, etrafına büyük bir cemaat toplayarak, zındıklık ve ilhadını açığa vurmuştu. Sayısı üç bine yaklaşan süfehâ ve cühelâ güruhu ardından gidiyordu.

Şeyh Bedreddin bunları duyunca, Sultan'dan korkarak önce İsfendiyar Bey'in memleketine, oradan da Eflaka firar eyledi. Eflak hakimi, Musa Çelebi münasebetiyle onu tanıyor ve seviyordu. Şeyhe izzet ve ikramda bulundu.

Bu sırada Sultan Mehmed, Selasil kalesinin fethiyle meşguldü. Börklüce Mustafanın hurucunu duyunca, Amasya'daki oğlu Sultan Murad'a haber göndererek, bu gaileyi ortadan kaldırmasını istedi. Vezirlerinden Bayezid Paşa'ya da Sultan Murad'a yardım etmesini emretti.

Bazı müverihlerin rivayetine göre Börklüce Mustafa, etrafına atlı ve yaya olmak üzere on bin kişi toplamıştı. Halifesi Torlak Hud Kemâl'in de üç bin adamı vardı. Bir rivayete göre ise her ikisinin etrafında bes bin kişi vardı.

Sultan Murad, Börklüce'nin askerleriyle Aydın'a bağlı Kara Burun mevkiinde karşıladı. Siddetli bir çarpışmadan sonra Börklüce'nin adamları bozuldu. Çoğu öldürüldü (*). Bayezid Paşa da Manisa'da bulu-

^(*) Ve bu Simavna kadısı oğlunun bir kethüdası var iai. adına Börklüce Mustafa derlerdi. Ol Karaburun'a varıp, ol vilâyette hayli müraîlik edip, Aydın vilâyetinin ekserisini kendine döndürüp, ol yerde velâyet da'vâsını edip, halkı ibahat mezhebine davet etti. Hatta illerde meşhur oldu.

(Nesrî Tarihi c. II, sh: 545)

nan Torlak Hud Kemâl'in üzerine yürüyüp mağlup etti. Torlak'ı adamlarıyla astırdı.

Bu sırada Sultan'a, Şeyh Bedreddin'in Eflak'dan Silistre'ye, oradan da Dobruca havalisindeki Deli Ormana geçip, etrafına çok sayıda adam topladığı haberi verildi. Bunun üzerine Sultan Mehmed, Selânik'in fethini tehir ederek Siroz'a gitti. Kendileri burada kalarak çaşnigirbaşı Elvan Bey'i Şeyh'in üzerine gönderdi. Elvan Bey, Şeyh Bedreddin'i mağlûp etti. Şeyh kaçıp Deli Orman'da kayboldu. Bu sırada Börklüce ve Torlağ'ın mağlûbiyet haberleri gelince, Şeyh'in müridleri canlarını kurtarmak için Şeyh'i tutup Sultan'ın huzuruna getirdiler. Bir rivayete göre de Elvan Bey Şeyh'i Zağra'da tutup getirdi. (*)

Müverrih İdris'in rivayetine göne ise, Bayezid Paşa, Şeyh'i mağlûp edince ele geçirmek için bir hile düzenledi. Bayezid Paşa'nın adamları, Şeyh'e tabi olmak, biat etmek istediklerini bildirerek Şeyh'in yanına vardılar ve yakalayarak Siroz'da bulunan Sultan'a getirdiler.

Sultan, ulemâdan, Şeyh'e ne yapılmak gerekir diye fetva istedi (*). Sadreddin-i Teftâzâni'nin talebelerinden Burhaneddin-i Acemî diye maruf olan Mevlâna Haydaru'l-Herevî ki bütün ulemânın ulusu idi— sâir ulemâ ile müzâkere ve münakaşadan sonra delillerini göstererek katline fetva verdi. Şeyh de getirilen deliller karşısında bir şey diyemedi ve fetvayı kabul edip «meşayihimizin yolu böyledir» diyerek katline rıza gösterdi.

Sultan'ın emriyle Şeyh Bedreddin, Siroz çarşısında asıldı. Merkadi buradadır. Ziyaretgâh olmuştur.

Şeyh'in, «Camiü'l-Fusuleyn» ve «Teshil» adlı fetva kitapları vardır (29). Asrının ve zamanının ferîdi bir aziz olup, Sultan'a karşı huruc etmiş olması uzak bir ihtimaldir. Fakat müridlerinin yaptıklarından korkup kaçtığından kendi de huruc ile itham edilmiş olmalıdır.

Sultan Mehmed Celebi'nin vefatı

Edirne've dönen Sultan Mehmed Celebi, 824 (1421)

^(*) Simavna kadısı oğlu Şeyh Bedreddin, İznik'de oturmayup İsfendiyaroğlu'na vardı. Anda dururken bir gice gemiye bindi, Eflak ilinden geçti. Eflak ilinden gelip Ağaç denizine girdi. Dahi Ağaç denizinden çıkup birkaç bedbaht sofileri gönderdi kim Zağra ovasında halkı davet ediler. «Şimden sonra beylik benimdir, taht bana verildi» diye ol sofiler Zağra ovasına gelip halkı davet idip, nicesi uyup hayli hadem ii haşem, sofiler yanına cemoldular. Ve Musa Celebi yanında kazaskerden kendüye nice nribler ve mu hibler var idi, cümlesi yanına cem' olup geldiler. Sonra gördüler ki isinden hayır yok, dağılup sehl kimse yanında kaldı. Sultan Mehmed, Selánik'e düşüp anırdıyorken bir haberi işidecek hayli adam gönderip Zağra tarafında bulup tuttular. Dahi, Sultan Mehmed'e iletiler. (Lütfi Tarihi, sh. 73, İstanbul, 1341)

^(*) Sultan Mehmed sordu kim «bunu nice idelim. Bunca fesad etti, aceb bunu öldürmek günahı var mı?» dedi. Ol zamanın padisahları söyle müslüman idiler ki, şuncıla yun fesad idüp asi olanları öldürmeye kıyamazlardı Meğer ol zamanda Halil dirler bir ulu danişmend var idi. Ol fetva virdi kim, «kanı helâl, malı haram». Anın söziyle Siroz'da ber-dar itdiler. (Lütfi Tarihi, sh. 74, İstanbul, 134)

yılının Cemazi'yü'l-evvelinin başlarında bir hastalığa yakalandılar. Hastalıkları şiddetlenip birkaç gün sonra riyaz-ı adne irtihal buyurdular.

Sultan Murad'ın Bursa'da tahta çıktığı haberi gelinceye kadar vüzerâ ve ümerâ Sultan'ın vefat ettiğini askere bildirmediler. Toplu halde bulunan askeri dağıtmak istedilerse de muvaffak olamadılar. Silâhdar taifesi «elbette ve elbette padişahımızı görmek isteriz» diye ısrar edince, bunlara mani olmak kabil olmadı. Padişahın Gürüzan (30) adlı bir tabib ve nedimi vardı. Onun reyine uvularak padişahın ölüsüne esvablar givdirilip ardına da, bazen arkadan ellerini oynatması için, güvenilir bir adam koydular. Odayı karanlık edip. padişahı canlıymış gibi bir köşeye oturttular. Sonra askerin ileri gelenlerine içeri girmesi için izin verdiler. Bunlar uzaktan padişahı gördüklerinde, Gürüzan hemen gelip feryad u figân ile «bire ne adamlarsınız, süphesiz padişahın düşmanlarısınız. Biz bunca zahmet ile ilâçlar edip mizac-ı hümayunları azıcık sıhhate yüz tutmuş iken siz böyle taciz edip hasta etmek istersiniz» diyerek sarığını yere vurup şamata ile gözlerini korkuttu. İçeriye girenler Padişahın oturduğunu görünce utanıp, ettiklerine pişman oldular. Padişahin sihhatte olduğuna şükrederek dönüp gittiler.

Önceden, ümerâ, şehzade Murad Han tarafına Çaşnigirbaşı Elvan Bey'i göndermişlerdi. Kırk gün sonra Murad Han'ın Bursa'ya gelip tahta çıktığı haberi gelince ayan-ı devlet, Padişahın cenazesini alıp Bursaya götürdüler. Sultan Murad, babasının cenazesini bir günlük yoldan karşılayıp tazim ile camiinin

yanındaki türbe-i mübareklerine defneylediler. Sultan'ın vefatından defnedilmesine kadar kırk iki gün geçti.

Sultan Mehmed'in saltanat müddetleri sekiz yıldan beş gün eksiktir. Merhum, fukaraya çok sadaka verirdi. Bilhassa Haremeyni-ş şerifeyn halkına karşı çok cömert davranırlardı. Fakirlere her Cuma günü yemek verdirir, çıplakları giydirir ve talebe-i uluma ihsanda bulunurlardı.

Sultan Mehmed Çelebi'nin vüzerâsı

Bayezid Paşa; Sultan Mehmed sancağa çıktığından beri hizmetinde olup önce vezir, sonra da Karamanoğlunu esir edince Rum İli beylerbeyi oldu. Müdebbir ve cesur bir vezirdi. İlerde görüleceği üzre Düzmece Mustafa tarafından katledilene kadar Sultan Murad'ın hizmetinde bulundu.

İbrahim Paşa bin Ali Paşa bin Hayreddin Kara Halil Paşa; asrının faziletlilerinden, zamanın akıl ve zekâ sahiplerindendi. Edirne'de, 831 (1428) tarihinde, vefat edinceye kadar vezarette kaldı.

Hacı İvaz Paşa; eskidenberi Bursa'da subaşı idi. Karamanoğlu Bursa'yı muhasara ettiğinde kaleyi muhafaza ve düşmanı defetti. Sultan Mehmed, İvaz Paşa'ya vezirlik vererek mükâfatlandırdı. Ölünceye kadar bu vazifede kaldı.

ALTINCI FASIL

SULTAN MURAD HAN-I SANI DEVRI

BEYANINDADIR

Sultan Murad Han bin Sultan Mehmed bin Bayezid bin Murad bin Orhan bin Osman Gazi, Osmanlı sultanlarının altıncısıdır. Doğumları 806 (1403), cülusları 824 (1421) yılında, on sekiz yaşlarında iken vuku buldu. 846 (1442) yılında saltanatı, kendi arzularıyla sehzadeleri Sultan Mehmed'e bıraktılar.

848 (1444) yılında ikinci defa tahta çıktılar. 855 (1451) yılının muharreminin üçüncü Cuma'sı, suda' hastalığından (başağrısı) vefat ettiler. Otuz sene saltanat sürdüler. Vefat ettiklerinde yaşları kırk dokuzdu. Saltanat merkezleri Edirne ve Bursa şehirleri idi.

Sultan Murad, orta boylu ve yuvarlak yüzlüydü, göğsü ve omuzlarının arası genişti. Saçlarının rengi kırmızıya çalan bir beyazlıktaydı. Şehlâ gözlüydü. Sakallarının rengi kırmızı ve sarıya çalıyordu. Güleryüzlü, güzel huylu cesur ve cömert bir padişahtı. Esvapları ecdâdı kiramlarının csvapları gibiydi.

Evlâd k kirâmları bunlardır; Sultan Mehmed, Sultan Orhan, Sultan Alaaddin, Sultan Hasan ve Sultan Ahmed. Sultan Alaaddin ile Sultan Ahmed babalalarının sağlığında vefat edip, Amasya'da amcalarının yanına, Sultan Hasan ile Sultan Orhan da Edirne'de vefat edip, Tunca nehrinin kenarına defnolundular.

Düzmece Mustafa vakası

Sultan Murad zamanında meydana gelen hadiselerin en önemlisi Düzmece Mustafa yakasıdır. Selânik havalisinde bir şahıs, «ben Timur vakasında kaybolan şehzade Mustafa Çelebi bin Bayezid'im» diyerek ortaya çıktı. Karnının üzerindeki iyileşmiş bir yaranın izini de gösterip, «bu yara, Timur cenginde olmuştur» dedi.

Rum İli ümerasının ileri gelenlerinden Evrenos Bey Turhan ve Gümlü Beyin oğulları inanıp, ona tabi oldular. Düzmece Mustafa büyük bir ordu topladı. Siroz üzerine yürüyüp önce burayı sonra da Edirne'yi ele geçirdi. Bütün Rum İli askerleri ona tabi oldular. Günden güne iş ciddiyet kazandı.

Sultan Murad, olup bitenleri işittiğinde Karaman, Aydın, Saruhan, İzmir ve Menteşe beylikleriyle uğraşıyordu. Hayrete düştü. Allah'u tealâ'nın ilhâmı ile, Bursa'da Emir Sultan cenablarına varıp, hayır dualarını rica eyledi. Aziz hazretleri hayır duada bulunup kılıçlarını mübarek elleri ile Sultan Murad'ın beline taktılar, Nakledilir ki Emir Sultan hazretleri, rüyalarında devletin Düzmece Mustafa'ya geçtiğini görmüşler. Resulullah Sallallahü aleyhi vesellem'den tekrar Murad Han'a verilmesini rica etmişler. Ricaları üçüncü defada kabul olunarak saltanat tekrar Murad Han'a verilmiş.

Beyit

Evliya-ra hest kudret ez İlah Tir-i ceste baz-kerdanend zi-râh (*) Sultan, vüzerâ ve ümerâ ile istişâreden sonra, onların görüşüne uyarak sekiz yıldanberi Tokat'ta, Bidevî Çardak'da mahbus olan Mihaloğlu Mehmed Bey'i serbest bıraktırdı. İkrâm ve ihsanda bulunup gönlünü aldı. Zira, Mehmed Bey, Rum İli'nde bulunan ümerânın ileri gelenlerinden ve eskilerindendi. Rum İli beyleri onu severler ve itaat ederledi. Şimdi de onları Sultan Murad'ın tarafına çekebilirdi.

İbrahim Paşa ve Hacı İvaz Paşa, Sultan Murad'dan, Bayezid Paşa'yı bir mikdar askerle, Düzmece Mustafa Anadolu'ya geçmeden üzerine gönderip bu gaileyi ortadan kaldırmasını istediler. «Rum İli beyleri Bayezid Paşa'yı sever ve itaat ederler» diyerek, Padişahı bu işe razı ettiler. Fakat esas maksatları, Bayezid Paşa'nın helâkine sebep olmaktı. Çünkü Bayezid Paşa celâdet, muhâkeme ve devlet işlerini tedvirde her ikisinden de üstündü. Bu yüzden ona hased ediyorlardı.

Sultan Murad, Bayezid Paşa'nın Rum İli'ne geçmesine karar verdi. Timurtaş Paşa'nın oğulları Oruç ve Umur Bey bunu tasvib etmediler. Bayezid Paşa da «Padişahım, askerimiz iki yüzlüdür. Benim yanımda ber-karar olmazlar. Benim bu askerle Rum İli tarafına gitmem münasib değildir» dediyse de bir faydası olmadı ve mecburen biraderi Hamza ve bir mikdar asker ile Güzelce Hisar, bir rivayete göre de Gelibolu boğazından Rum İli'ne geçti. Zira Düzmece Mustafa, İstanbul tekfuruyla, eğer Sultan Murad' mağlûp ederse Gelibolu ve civarını vermek üzere anlaşma yapmıştı.

^(*) Allah veli kullarına öyle bir kudret vermiştir ki, on lar, atılan oku yolundan geri çevirirler.

Bayezid Paşa'nın şehadeti.

Bayezid Paşa, Rum İli'ne geçtiğinde, Düzmece Mustafa da, İzmiroğlu Cüneyd Bey'in de katıldığı büyük bir orduyla Edirne'den çıkmıştı, Bayezid Paşa'yla Sazlı Dere adlı yerde karşılaştı. Bayezid Paşa'nın yanında biraderi Hamza Bey ve ikisinin yakın adamlarından başka bir ferd kalmayıp, hepsi Düzmece tarafına geçtiler. Bayezid Paşa da, bizzarure eman isteyerek teslim oldu ve itaat ettiğini bildirdi.

Düzmece Mustafa, Bayezid Paşa'ya izzet ve ikramda bulunup onu, kendisine veziri âzam yaptı. Fakat bir müddet sonra, bazı münafıkların, gerek mektupla, gerek sözlü olarak yaptıkları tezvirat neticesinde şüphelenip, Paşa'yı Sazlı Dere'de katlettirdi. Bayezid Paşa'nın mezarı buradadır ve ziyaret yeri olmuştur. Paşa'nın birçok hayrı ve büyük fütühatı vardır. Bursa'da cami, medrese, imaret ve han yaptırmıştır. Kendisinden sonra İsa Bey adında bir oğlu kalmıştır.

Düzmece Mustafa, Bayezid Paşa'yı öldürttükten sonra Gelibolu boğazından Anadolu'ya geçti. Sultan Murad onu, Ulubat nehrinin kenarında karşıladı. İki ordu, nehri aralarına alarak karşı karşıya karargâh kurdular Düzmece Mustafa'nın yanında elli bin atlı, yirmi bin yaya askeri vardı. Düzmece Mustafa, Bayezid Paşa'yı öldürttükten sonra İzmiroğlu Cüneyd Bey'i vezir yapmıştı. Harçlıkçı denen asker taifesini Cüneyd Bey ihdas etmiştir. Sultan Murad'ın askerleri, Düzmece'nin askerinin onda biri kadardı. Sultan hayrete düşüp mukavemetin müşkül olduğunu anladı.

Bu sırada Mihaloğlu Mehmed Bey, Tokat'tan gelerek Sultan'ın hizmetine girmişti. Evrenos Bey'le Turhan Bey'in evlâtlarına ve diğer Rum İli beylerine mektup yazarak «nesebi meçhul bir herife itaat edip padişahımıza asi olmak sızı düşer mi? Ar ve gayretiniz yok mudur?» diye haberler gönderdikte Rum İli beyleri Mehmed Beyin hayatta olduğuna inanmayıp bu mektupları vüzerânın bir hilesi sandılar. Bir gece Mehmed Bey, nehir kenarına varıp karşı yakadaki Rum İli beylerini isim ve resimleriyle çağırıp kendisini tanıttı. Her birine «eğer Sultan Murad'a itaat ederlerse cürümlerinin affedileceğine» dair söz verip, onları kendi tarafına çekmeye çalıştı. Bevlerden çoğu Sultan'ın tarafına meylettiler.

Bu arada Hacı İvaz Paşa da bir hile düzdü. Düzmece Mustafa'ya bir mektup gönderip, kendisinin de ona tâbi olduğunu, fakat Rum İli beylerinin aleyhinde anlaştıklarını, gafil olmamasını bildirdi. Mihaloğlu Mehmed Bey'e de, Cüneyd Bey'e aynı meâlde bir mektup gönderilmesini emretti. Cünkü Mihaloğlu ile Cüncyd Bey eskidenberi dosttular.

Mektublar yerlerine vasıl oldukta, her ikisinin de aynı şeylerden bahsetmesi Düzmece'yi büyük bir korkuya düşürdü ve ümerâsına karşı şübhe duymaya başladı. Bu esnada Düzmece, askerinden atlı ve yaya beşbin aşker seçmiş ve padişahın ordugâhına başkın yapmaya, göndermişti. Askerler Ulubat köprüsünün üstünde bulunan geçitten geçmek için ilerlediklerinde, geçidi tutan beş yüz yeniçeri, gelen beş bin adamı bezup o kadar esir eylediler ki bir koyuna iki azab

askerini serbest bırakırlardı. Yeniçeri ile azab arasındaki düşmanlık bu hadiseden sonra başladı. Bu bozgun ve ümerâya karşı duyduğu şüphe, Düzmece'yi hiçbir şeye karar veremez hale getirdi. Zirâ Hacı İvaz Paşa mektubuna, ümerânın padişah ile anlaştıklarını, filân gece onu tutup padişaha teslim edeceklerini de ilâve etmişti.

Tayin edilen gece olduğunda, Düzmece Mustafa bakalım ne olacak diye beklerken, Hacı İvaz Paşa bir bölük yiğit ile nehri geçip, yüksek sesle tekbir getirerek Düzmece'nin ordusuna doğru yürüdü. Düzmece Mustafa korkuya kapılarak yanına aldığı az sayıda adamla Biga tarafına firar eyledi. Buradan Biga kadısının yardımıyla nehri geçip Gelibolu'ya vardı. Bu yakada bulunan bütün gemileri Rum İli tarafına alarak Sultan ve askerlerinin kendisini takip etmesini zorlaştırdı.

Hacı İvaz Paşa, Düzmece'nin firar ettiği müjdesini padişaha ulaştırınca, Sultan Murad nehri geçip Düzmece'nin ordugâhına vardı. Rum İli beyleri, padişahı başları önlerinde, mahçup bir şekilde karşıladılar. İbrahim Paşa katlolunmalarını arzeyledi. Murad Han bunu kabul etmediler. İvaz Paşa ve Mehmed Bey'in şefaati ile cürümlerini affedip hepsini sancak ve evaletlerindeki vazifelerinde bıraktılar.

Sultan Murad, hemen Düzmece Mustafa'yı takibe koyuldu. Biga'ya gelindikte, kadısını, Düzmece'ye nehri geçmekte yardımcı olduğundan astırdı. Lapseki'ye vardıklarında Düzmece'nin bütün gemileri karşıya aldırıp geçmeye imkân bırakmadığını gördüler. Gelibo-

lu zabiti Taharetsiz Hatib, İbrahim Paşa'nın adamlarındandı. İbrahim Paşa ona mektup yazıp gemi tedarik etmesini istedi.

Taharetsiz Hatib, İbrahim Paşa'nın mektubunu alınca kollarını sıvayıp gemi aramaya başladı. Tam o sırada eşya ile yüklü büyük bir Ceneviz gemisi Gelibolu sahiline gelmişti. Taharetsiz Hatip, mal almak istiyormuş gibi yaparak gemiye girdi, kaptanı ile anlaşarak gemiyi beş bin dinara kiralayıp bir gece Sultan Murad'a gönderdi.

Sultan, bu gemiye bir miktar bahadır er doldurarak karşı sahile gönderdi. Bunlar, bu kıyıda buldukları gemileri alarak Sultan Murad'a getirdiler. Sultan asker ve ümerâsı ile bu gemilere binerek karşı sahile geçip Ece ovasına ulaştı.

Düzmece Sultan Murad'ın geldiğini duyunca Bolayır yoluyla firar eyledi. Sultan Murad, onu takip ederek Edirne'ye geldi. Ardından bir mikdar adam gönderdi. Bunlar, Düzmece Mustafa'ya, Kızıl Ağaç Yenicesi denilen yerde eriştiler. Düzmece'nin adamları, onu, padişahın adamları gelmeden yakalayıp bağlamışlardı. Düzmece'yi takipçilere teslim ettiler. Sultan Murad, huzuruna getirilen Düzmece'yi Edirne surlarının üstünde astırdı (31). Bu vaka 825 (1422) yılında vukubuldu.

Bir rivayete göre, Mihaloğlu Mehmed Bey, Düzmece'yi Sofya yakınlarındaki Çamurlu'da yakalayıp yayının kirişi ile boğdurmuş, başını da Sultan'a getirmiştir. Bu rivayet doğruluktan uzaktır. Üzerinde düşünülmelidir.

Şehzade Mustafa Çelebi hadisesi

Sultan Murad devrinde vuku bulan hadiselerden biri de Mustafa Çelebi vakasıdır. Mustafa Çelebi, Mehmed Çelebi'nin oğlu ve Sultan Murad'ın da kardeşi idi. Mustafa 'Çelebi'ye babası Mehmed Çelebi, Hamid ili vilayetini has olarak tayin etmiş, yanına da Kâfir Pınarı denilen yerde hizmetinden kaçıp Süleyman Çelebi'ye iltica eden, sonra tekrar geri dönerek cürmü affedilen Şarabdar İlyas Bey'i katmıştı.

İlyas Bey, Sultan Murad'ın Düzmece Mustafa ile uğraştığı haberini alınca Mustafa Çelebi'yi isyana ve saltanatı ele geçirmeye teşvik etti. Mustafa Çelebi'yi oğulluk edinen ve çok seven Germiyan hakimi Yakub Bey de saltanatı ele geçirmesi için tesvik ve tahriklerde bulundu. Karamanoğlu da, yeni bir fitne çıkarmak ve Osmanlı devletine ihanet için Mustafa Çelebi'vi destekledi.

Mustafa Çelebi, Karaman'dan, Germiyan ve Hamid ilinden topladığı evbaşların başına geçerek Bursa'ya doğru yürüdü. Bursa'nın nahiyelerinden Fidye Kızığu'na gelen Mustafa Çelebi'ye, Bursa halkı, Yakub Beyi elçi olarak göndererek Bursa'ya hücum etmemesini, başka tarafa azimet etmesini istediler.

Mustafa Çelebi de Bursa'yı almaktan ümidini keserek İznik tarafına teveccüh etti. İznik valisi Firuz Bey oğlu Ali Bey'di. Kaleyi müstahkom bir hale getirmiş ve savaşa hazırlanmıştı.

Sultan Murad, bu sırada Düzmece'nin işini bitirmiş ve Düzmeceyle anlaşan İstanbul tekfurundan intikam almak için İstanbul yakınlarına gelmişti. Kardeşinin isyan ettiğini öğrenince, Şarabdar İlyas Bey'e «eğer kardeşimi ben gelinceye kadar meşgul edersen sana Rum İli beylerbeyliğini veririm» diye gizlice haber gönderdi. İznik valisi Ali Bey'e de, Mustafa Çele. bi'nin orada oturması için kaleyi teslim etmesini bildirdi. Her ikisi de Sultan Murad'ın isteklerini yerine getirdiler.

Hain Şarabdar, çeşitli meşgalelerle saf ve temiz şehzadeyi oyaladı. Germiyan ve Karaman Beyleri düruma muttali olunca Mustafa Çelebi'yi alıp başka tarafa götürmek istediler. Fakat Mustafa Çelebi, hilekâr İlyas'a itimad ettiğinden onların teklifini kabul etmedi. İlyas, şehzadeyi İznik'teki İbrahim Paşa sarayına kondurup, padişah divanı gibi divan tertip ederek şehzadenin şüphelenmesine manı oldu.

Sultan Murad, Rum İli serhadlerinin batı tarafının muhafazasını Evrenosoğlu Ali Bey'e, kuzey tarafının muhafazasını da Firuz Bey'e bıraktıktan sonra, kalan askerle, acele İznik tarafına yürüdü. Öncü olarak gönderdiği Mihaloğlu Mehmed Bey yolda, Mustafa Çelebi'nin adamı Taceddinoğlu'na rastladı. Aralarında yapılan savaşta Mihaloğlu Mehmed Bey şehid düştü. Sonra Sultan, İznik önlerine vardı. Mustafa Çelebi'nin adamlarının ekserisi dağılıp kaleye kaçtı. Sultan Murad, kalenin önüne ulaşınca, Sarabdar İlyas, Mustafa Çelebi'yi yanıha alarak huzura geldi. Mustafa Çelebi'nin adamlarından kurtulanlar kaçtı.

Padişahın emri ile İmrahor Mezid Bey, Mustafa Çelebi'yi İznik dışında bir incir ağacının altında boğdurdu. Na'şı Bursa'ya götürülerek babasının yanına defnedildi. Bir rivayete göre de gözlerine çekilen mil yüzünden öldü.

Padişah'ın emri ile, Mıhaloğlu'nu öldüren Taceddinoğlu aranılıp, bir köyde bulundu. Mihaloğulları onu işkencelerle öldürdüler. Bu vaka 826 (1423) yılında vuku buldu.

Bu yıl içinde Sultan Murad, Timurtaş Umur Bey'i, Germiyanoğlu'na llçi olarak gönderdi. Kardeşi Oruç Bey'e beylerbeyilik, diğer kardeşi Ali Bey'e de Saruhan sancağını verdi. Lala-yı kâdîmi Börklüce'ye—bir rivayete göre Yörgüc— Amasya sancağını verdi. Vezaret, Ali Paşa oğlu İbrahim Paşa ile Hacı İvaz Paşa'da kaldı.

Sultan Murad bir müddet Bursa'da oturdular. Sonra İsfendiyaroğlu'nun memaliki mahrusaya taarruz ettiği haberi gelince üzerine vardılar. Borlu denilen yerde yapılan savaşta İsfendiyaroğlu yenilerek eman istedi. Eman verilip ricası üzerine de Sultan kızını tezevvüc eyledi. Sinop ve civarından başka İsfendiyaroğlu'nun elinde mülk kalmadı.

Bursa'ya dönülünce bazı hased kimselerin iftira ve fitneleriyle İvaz Paşanın gözlerine mil çektirildi. İvaz Paşa âmâ olarak bir müddet yaşayıp, sonra eceli ile öldü. Bursa'da defnolundu

Eflâk ve Arnavudluk diyarının yağmalanması

Bu sırada, Eflak hakimi Drakula'nın, Silistre'ye geçip Osmanlı ülkesine taarruz ettiği haberi geldi. Bu

bölgenin muhafızı Firuz Bey'e bütün askerleri toplayıp Eflâk üzerine yürümesi bildirildi. Firuz Bey, Eflak'a varıp bu bölgeyi yağmaladı. Kadın ve çocukları esir alıp, savaşmaya gücü yetenleri katletti.

Drakula yaptıklarına pişman olup, kıymetli hedivelerle yanına iki oğlunu da alarak Edirne'ye, Sultan Murad'ın huzuruna geldi. Af ve eman isteyip iki yıllık haracını da ödedi. Sultan Murad, Drakula'yı affederek yerinde bıraktı. O da iki oğlunu Sultan'ın yanına rehin olarak koyup, Sultan'dan aldığı menşurla memleketine döndü. Bu hadise 827 (1424) yılında vuku buldu.

Yine bu yıl içinde Sultan, Evrenosoğlu İsa Bey'i Arnavud diyarını yağmalamaya memur etti.

Murad Han'ın İsfendiyaroğlu'nun kızıyla evlenmesi

828 (1425) yılında Sultan Murad, Bursa'ya geçerek İsfendiyaroğlu'nun kızıyla evlenmesi dolayısıyla büyük bir ziyafet tertip etti. Çaşnigirbaşı Elvan Bey'i, tavaşîlerden Şerefüddin ve Reyhan Paşa'yı, kadınlardan Halil Paşa'nın zevcesi ve Murad-ı evvelin dâyesi Dadı Hatun'u. Şah Ana diye hitap ettiği Germiyanoğlu'nun zevcesini, Meriç Bolayı ve diğer kadınları, yanlarına bir miktar da kapıkulu askeri katarak İsfendiyar diyarına gelin almaya gönderdi. Bunlar mişli duyulmamış cehiz ve mücevheratla gelini getirdiler. Sultan Murad'la uğurlu bir saatte zifafa girdiler. Bu zivafet sırasında, Sultan Murad, üç kız kardeşini emir-

ileri gelen emirlerinden üçüyle evlendirdi. Birini İsfendiyar Bey'in oğlu Kasım Bey'e, birini Anadolu Beylerbeyi Karaca Paşa'ya —Varna muharebesinde şehid olmuştur. İlerde gelecektir— birini de veziri İbrahim Paşa'nın oğlu Mahmud Çelebi'ye —bir müddet sonra, Mekke'de hap farizasını yerine getirdikten sonra vefat etti— verdiler.

Menteşe Beyliği'nin zaptı

829 (1425) yılının başlarında Sultan Murad, Menteşe diyarını, Menteşeoğullarının elinden aldı. İlyas Bey'in oğulları Üveys ve Ahmed Bey'i de Tokat'taki Bidevî Çardak adlı hapishanede hapseyledi. Menteşe diyarını, en kıdemli emirlerinden Balaban Paşa'ya verdi.

İzmir'in Kara Cüneyd Bey'in elinden alınması.

Yine bu yıl içinde, Sultan Murad, devamlı olarak isyan ettiğinden, İzmir vilâyetini Kara Cüneyd Bey'in elinden aldı. Kara Cüneyd Bey'i, oğlu Kurd Hasan Bey'le birlikte öldürttü. Kara Cüneyd Bey'in üzerine önce Timurtaş Paşa oğlu Oruç Bey tayin edilmişti. Oruç Bey, İzmir vilâyetine varıp yağmaladı ve döndü. Oruç Bey vefat edince, Anadolu Beylerbeyliği Hamza Bey'e tevcih olundu. Hamza Bey zevk ü safaya düşkün olan Oruç Bey'in hilafına, gayretli bir kimse idi. Kardeşi —Sinan Bey— Kara Cüneyd tarafından öldürülen Aydın valisi Yahşi Bey'le anlaşarak mücadeleye girişti. Sonunda çocukları ve adamlarıyla birlikte Kara

Cüneyd'i esir etti. Yahşi Bey, Kara Cüneyd'i ve Kurd Hasan'ı, kardeşine karşılık öldürdü ve İzmir eyaletini de Sultan adına ümerâya dağıttı.

Las diyarının fethi

Bu sene içinde Vılkoğlu, ahdini bozdu ve Delü Paşa diye maruf olan İshak Bey oğlu Ali Paşa'yı esir alarak hapsetti. Bunu duyan Sultan Murad Han, 830 (1426) yılının başlarında Edirne'ye gelip, buradan da Las diyarına yürüdüler. Filibe'ye varınca Karamanoğlu'nun Tekeoğlu Osman Çelebi ile ittifak edip Antalya hisarını kuşattığı haberi geldi.

Sultan Murad, Filibe'de kalıp, Rum Ili beylerbeyi Sinan Paşa'yı bir mikdar askerle Las diyarı içlerine gönderdi. Sinan Paşa, Las diyarının büyük bir kısmıyla, merkezi Alaca Hisar'ı fethetti. Kiliselerini yıktırarak yerlerine mabedler, mescidler yaptırdı. Sultan Murad fethedilen yerlere İmrahor Mezid Bey'i hâkim olarak tayin etti. Mezid Bey de fethedilmeyen yerlerin alınmasında büyük bir cesaret ve yiğitlik gösterdi.

Karamanoğlu'nun ölümü

Karamanoğlu ile Tekeoğlu'na gelince; her ikisinin de Firuz Bey oğlu Hamza Bey tarafından nasıl helâk edildiğinden bahsedilmişti. Firuz Bey Antalya, oğlu Hamza Bey de Sahib Karahisar valisi idi. Muha sara esnasında Firuz Bey öldü. Antalya halkı Hamza Bey'e, babasının vefatını ve düşmanın kaleyi muhasara ettiğini bildirdiler. Hamza Bey bahsinde zikredildi

ği gibi kale üzerine yürüyüp Karaman ve Teke ordusunu dağıttı.

Hamza Bey, ganimet ve esirleri gönderince Sultan çok memnun oldu. Hamza Bey'e Teke sancağını verip, süslü bir topuz, hil'at ve kılıç gönderdi.

Sultan Murad, Karamanoğullarının elinde olan bazı şehirleri aldı. Hamid İli vilayetini Şarabdar İlyas Bey'e ikta olarak verdi.

Karamanoğlunun helâki, bazı tarihçilere göre Sultan Murad'ın tahta çıktığı yıl vukubuldu. Sultan Murad, bu sırada Düzmece Mustafa ve kardeşi Mustafa Çelebi'yle uğraşıyordu.

Türkmen eşkiyasından Kızıl Koca'nın oğullarının katli

Aynı yıl içinde, Amasya valisi Yörgüç Paşa, Türkmen eşkıyasından Kızıl Koca'nın oğullarını ve adamlarını ortadan kaldırdı.

Kızıl Koca'nın oğulları, etrafına topladıkları eşkıya ve evbaş taifesi ile devamlı olarak Amasya ve Tokat havalisini yağmalıyor, yol kesiyor ve fesad çıkarıyorlardı. Yörgüç Paşa, Amasya ve Tokat valisi idi. Bunları ortadan kaldırmak için fırsat kolluyordu. Eşkıyayı hile ile ele geçirmenin daha uvgun olacağını düşündü. Kızıl Koca'nın eğullarına, Sultan Murad'ın ağzından bir mektup yazıp, hil'atlar göndererek hemen Yörgüç Paşa'ya katılıp Canik vilayetini ele geçirmekde ona yardımcı olmalarını, büyük toprakların

kendilerine ıkta olarak verileceğini bildirdi. Kendisi de aynı meâlde bir mektup gönderdi.

Kızıl Koca'nın dört oğlu da bu mektuplara çok sevindiler ve Yörgüç Paşa'nın yanına varır-varmaz onu öldürüp, elinde bulunan toprakları almayı kararlaştırdılar. Yörgüç Paşa'nın, onların arasında bir casusu vardı. Bu durumu Paşa'ya bildirdi.

Yörgüç Paşa, hastalandığını bildirerek eşkıya taifesini karşılamaya oğlu Hızır Bey'i gönderdi. Hızır Bey onları, Merzifon'da karşılayıp babası adına özür diledi ve alıp Amasya'ya getirdi. Kızıl Koca'nın oğullarını büyük bir sarayda, adamlarını da a'yanın evlerinde misafir etti. Bunlara o kadar izzet ü ikramda bulundu ki cahil Türkmenler bundan büyük bir gurur duyup kendilerini tamamen emniyette hissettiler.

Hızır Bey, bir gece baskın yaptırıp hepsini yakalattırdı. Eşkıya taifesinin hepsi sarhoştu. Hemen, Çorum havalisindeki aşiretlerini de bu durumdan haberdar olmadan basıp, savaşabilenlerini kılıçtan geçirt ti. Kadınlarına dokunmayıp, hayvanlarını da sürüp götürdü.

Yörgüç Paşa, yakalanan eşkiyayı ve reislerini yer altındaki bir mahzene kapatıp, dumanla boğarak öldürttü. Böylece bu bölgeyi Türkmen eşkiyasından temizledi. Uzun müddet bu bölgede fesad çıkmadı.

Bu hadiseyle ilgili olarak garip bir hikâye anlatılır: Eşkıyanın helâkinden bir hafta kadar bir zaman geçmişti ki, ihtiyar bir kadın gelip Yörgüç Paşa'ya bir arzuhal verdi ve «bir oğlum yardı, terzilik ederdi.

Eşkıyalar gelip zorla yanlarına aldılar. Onlardan değildir. Lütfedip bağışlayın» diye ricada bulundu. Paşa da «hatun ona çare yok cümlesi duman içinde boğuldular. Allah sana sabırlar vere» dedi. Kadın «bari ölüsünü ihsan edin, defnedeyim deyince, Paşa cesedin çıkarılıp verilmesini emretti. Mahzene girdiler, ölüler arasında bir genç gördüler. Ölmesine ramak kalmıştı. Kadın bu genci görünce, benim oğlum dedi ve sevincinden bayıldı. Genci tedavi ederek kurtardılar. Her şeye kadir olan Allah'ı tesbih ederim.

Koca Kayası Hisarı'nın fethi

Yine bu yıl içinde Yörgüç Paşa, Osmancık yakınındaki Zeytun nahiyesinde bulunan Koca Kavası adlı hisarı fethetti. Burası, bu bölgenin en müstahkem kalelerinden biriydi. Hâkimi Haydar Bey adında yaşlı bir kimse idi. Haydar Bey nice zamandan beri kalesini korumuş bütün eksiklerini tamamlayarak sağlam bir hale getirmişti. Etrafta bulunan hükümdarlardan hiç birine baş eğmemişti. Kasım Bey adında bir oğlu vardı. Arasıra onu, hediyelerle bazı hükümdarlara gönderir, fakat oğlu olduğunu gizlerdi. Zira oğlunu esir alıp kaleyi fethetmek için vesile kılmalarından korkardı.

Bir gün oğlu, babasına, «artık yaşlandınız. Korku ile ömür geçirmektense, Osmanlılara arzı itaat edip rahat yaşasanız, korkudan emin olsanız» dedi. Haydar Bey oğluna «ey oğlum, yaşım ilerledi, birkaç günlük ömrüm kaldı. Ben nice zamandanberi bu zahmeti çe. kip kimseye baş eğmedim. Boyun eğmek zilletine katlanmadım. Şimdi beş-on günlük ömür için bunu ya-

pamam. Nevbet sana geltikte, nasıl bilirsen öyle yaparsın» diye cevap verdi. Kasım Bey de sükût edip bu hal üzerine kaldılar.

Haydar Bey, kaleyi halkına yıllarca yetecek kadar çok erzakla doldurmuştu. Yörgüç Paşa bu kaleyi fethetmeyi düşünüyordu. Bu arzusunu da gerçekleştirmek için hileye başvurmak zorunda kaldı; Haydar Bey'in Tayfur adında, mahrem-i esrarı olan yakın bir edamı vardı. Yörgüç Paşa, mektuplar ve hediyeler göndererek onunla dostluk ve âşinalık peyda etmişti. Ona haber göndererek «eğer kalede bulunan zahireyi yakarsa kendisine mal ve mevki vereceğini bildirdi. Tayfur da bu teklifi kabul edip, mal ve mevki için küfran-ı nimette bulunarak kaledeki zahireyi yaktı.

Durumdan haberdar olan Yörgüç Paşa, kale üzerine varıp muhasara etti. Haydar Bey, erzak olmadan mukavemet edemeyeceğini anlayınca eman isteyerek kaleyi teslim etti. Yörgüç Paşa, kaleyi teslim alıp, Haydar Bey'le oğlunu Sultan'ın huzuruna gönderdi. Sultan her ikisine de ikrâm ve ihsanda bulunup tımarlar tayın etti. Ölünceye kadar Sultan'ın hizmetinde bulundular.

Canik eyaletinin alınması

831 (1428) yılında, Yörgüç Paşa, Canik vilayetini aldı. Uzun zamandanberi bu diyarı almak fikrinde idi. Canik hakimi Hüseyin Bey, Yörgüç Paşa'nın hilekâr ve kurnaz bir kimse olduğunu bildiğinden, daima korku içinde bulunuyordu. Zikredilen tarihte,

Yörgüç Paşa bir düğün ziyafeti tertip ve Hüseyin Bey'i de davet eyledi. Maksadı ziyafete geldiğinde esir etmekti. Hüseyin Bey, bunu anlayıp «bizi davetten muradınız vilayetimizi elimizden almak ise ne hacet. Memleket padişahımızın. Biz kaymakamları mesabesindeyiz. Her ne vakit murad edilirse teslim ederiz» diye cevap gönderdi. Yörgüç Paşa bu söze aldırmayıp asker toplamaya başladı. Hüseyin Bey bundan haberdar olunca yine adam gönderip «askere hacet yok. Ben kendim vilayeti veririm» dedi ve kendi kalkıp geldi.

Yörgüç Paşa, Hüseyin Bey'e gadredip esir etti. Çoluk—çocuğunu Amasya'da alıkoyup kendisini Padişah'ın huzuruna gönderdi. Hüseyin Bey, Bursa'da hapsedildi. Yörgüç Paşa bütün Canik vilâyetini aldı.

Hüseyin Bey'in adamlarından biri bir at getirdi. Hüseyin Bey de kaledeki bendinden kendini kurtarıp zindancıyı bağlayarak, bir ip ile kaleden aşağıya indi ve ata binip firar etti. İki sene kadar gurbette gezip sonra padişaha iltica eyledi. İkrâm ve ihsanına maz. har olup, kendisine yeteri kadar toprak has olarak tayin edildi. Hüseyin Bey vefat edinceye kadar rahat bir ömür sürdü.

Ergene köprüsünün inşası

Bu yıl içinde Sultan Murad, yüz yetmiş dört tak üzerine Ergene Köprüsü'nü inşa ettirdiler. Köprünün iki tarafına büyük iki köy kurdurup —bunlardan birinin adı Ergenedir— bu köylerin ahalisini tekâliften muaf tuttular. Burada, cami, han, fakirler ve yolcular

için yemek pişirilen bir imarethane yaptırdılar. Köprü ve diğer hayır eserleri tamamlanınca bütün ûlemâ ve fukaraya mübarek elleriyle bir ziyafet tertipleyip ihsanlarda bulundular

Köprünün yapıldığı yer, yol kesicilerinin, hırsızların barınağı haline gelmiş bir bataklıktı. Böylece bunların memlekete ve halka zarar vermelerine mani olundu.

Germiyan Beyliği'nin Osmanlı ülkesine katılması

Yine bu yıl içinde oldukça yaşlanmış olan Germiyanoğlu, Sultan Murad'ı ziyarete geldi. Sultan, Germiyanoğlu'na iltifat ve ikrâmda bulundu. Germiyanoğlu, memleketini Sultan'a vasiyet eyledi. Memleketine döndükde vefat etti. Germiyan ülkesi de Osmanlı topraklarına katıldı.

Las diyarına sefer

Sultan Murad, bu sene içinde, Rum iline geçip Edirne'ye azimet ettiler. Kendileri Edirne'de kalıp Las diyarı hâkimi İshak Bey'e «henüz müslümanların eline geçmeyen topraklara akın yapıp yağmalamalarını emir buyurdular. İshak Bey, Sultan'a «biz her ne vakit akın etmek istesek Vılkoğlu küffara haber gönderir. Onlar da tedâriklerin görürler. Akına giden gaziler hiçbir şey elde edemeden dönerler» diyerek Vılkoğlu'nu şikâyet etti. Sultan Murad Vılkoğlu'na çok kızıp Rum İli ümerâsına, İshak Bey'e katılıp Las ülkesi

ne yürümelerini ve Vılkoğlu'nun elindeki toprakları almalarını emir buyurdu.

İshak Bey, Rum İli ümerâsıyla Las ülkesine varıp yağmaladı, önce Can ovasını, sonra da Güğercinlik ve diğer kaleleri aldı. Vılkoğlu, Sultan Murad'a kıymetli mallar ve hediyeler gönderip affını istedi. Kızlarından birini de tezevvüc buyurmasını rica etti. Ayrıca vüzerâya ve ümerâya da hediyeler gönderdi. Bunların da şefaatiyle Vılkoğlu'nun cürmü affedilip yerinde bırakıldı. Sultan Murad da kızıyla evlendiler, bundan sonra her sene ülkesine âmiller gönderilip cizye tahsil olundu. Sultan Murad, İshak Bey'e, yanındaki akıncı taifesiyle bundan böyle Las ülkesini değil de Engürüs diyarını yağmalamasını emir buyurdular.

, İbrahim Paşa'nın vefatı

Vezir-i azanı İbrahim Paşa, bu yıl içinde vefat etti. Sultan Murad, yerine kazasker olan oğlu Halil Paşa'yı vezir-i azam tayin ettiler

Selâniğin fethi

832 (1429) yılında, Murad Han, Selânik'i fethetti ler. Selânik, daha önce, Yıldırım Bayezid tarafından alınmış, fakat Timur vakasından sonra tekrar kâfirlerin eline geçmişti. İstanbul tekfuru. Sultan Murad'dan korkuyor ve çekiniyordu. Kendisiyle uğraşmasın diye diğer kâfir hükümdarlarını Sultan'a taarruz ve tecavüze teşvik ediyordu. Bu cümleden olmak üzere,

Selânik tekfuruyla da Sultan Murad tarafından gelecek bir saldırıda, birbirlerine yardım etmek üzere anlaşmışlar, ayrıca Frenk krallarına haber gönderip yardım istemişlerdi.

Çok sayıda gemilerle gelen Firenk askerleri Selânik'te karaya çıktılar. Müslüman memleketlerine akınlar yapıp tahribatta bulundular, halkını esir edip, mallarını yağmaladılar.

Sultan Murad, bundan haberdar olunca askerini toplayıp Selânik üzerine vardılar ve kaleyi muhasara ettiler. Osmanlı donanması Gelibolu boğazını tuttuğundan, İstanbul tekfuru yardıma gelemedi. Fakat Venediklilerden deniz yoluyla yardım gören Selânik tekfuru, kırk gün dayandı. Sultan Murad, muhasararanın uzamasından dolayı mükedder 'olup bir çare bulması için ümerâsı ile istişarede bulundular. Evrenos Bey'in oğlu Ali Bey, kaledeki ganimetlerin hepsinin gazilere verileceğinin ordugâhta ilân edilmesinin faydalı olacağına işaret etti. Muvafık görülerek bövle yapıldı.

Bunu duyan askerler ganimet şevki ile merdivenler dayayıp kale bedenlerine tırmandılar. Aynı gün kaleyi zorla aldılar. Mukavemet edenleri öldürüp kadın ve çocukları esir ettiler Hadd ü hesaba gelmez ganimet aldılar.

Selânik kalesi önce Rumların elindeydi. Sultan Bayezid onlardan aldı. Timur vakasından sonra Venedik Frenk'in eline geçti. Sultan Murad da kaleyi bunların elinden zorla aldı. Kaleyi müstahkem bir hale getirip, etraftan getirttiği ahaliyi buraya yerleştirdi. Mabedler ve mescidler de yaptırıp hükûmet merkezi olan Edirne'ye avdet buyurdu.

Veba salgını ve bu vil içinde vefat edenler

Bu yıl içinde Lasoğlu helâk olup yerine Vılkoğlu geçti. Bursa şehrinde büyük bir veba salgını başgösterip, çok sayıda insan öldü. Emir Sultan (32) ve Şemseddin Fenari de (33) —kuddise sırruhuma— bu hastalığa yakalanıp vefat eylediler. Sultan Murad'ın kardesinin oğlu Orhan Bey de — gözlerine mil çektirilmişti— bu yıl vefat etti. Hoca Efendi'ye (34) göre, Sultan Murad'ın kardeşleri Yusuf ve Mahmud Çelebi de —ikisinin gözlerine de daha önce mil çekilmişti— bu yıl içinde vefat eylediler. Birçok hayratı bulunan Hacı İvaz Paşa da —onun gözlerine de mil çekilmişti— bu yıl Bursa da vefat etti.

Hoca Efendi'nin bir rivayetine göre, vezir-i azam İbrahim Paşa da bu yıl içinde vefat etti ve yerine oğlu Halil Paşa tayin edildi. Hoca Efendi, bu meselede iki rivayet nakleder; İdris Bidlisi'den naklettiğine göre, İbrahim Paşa, Hayreddin Paşa oğlu Ali Paşa'nın oğludur —meşhur olan rivayet de budur— Aşık Paşa'dan naklettiği rivayete göre de Hayreddin Paşa vefat edince geriye Ali Paşa, İlyas Paşa ve İbrahim Paşa adlarında üç oğlu kalmıştır. O halde Halil Paşa, İbrahim Paşa'nın kardeşidir. Hoca Efendi bu iki rivayeti mukayase edip İdris'in rivayetini tercih etmiştir. Fakat bu husustaki şüphesinin tamamen zail olmadığını da zikretmiştir.

Yine bu yıl içinde, Şeyh Fahreddin evlâdından Çerağ Bey vefat etti. Çerağ Bey'in Bursa kalesinde mescidi ve bazı hayratı vardır.

Fatih Sultan Mehmed'in doğumu

833 (1430) Recebinin yedinci Cumartesi gecesi, Ebu'l Feth Sultan Mehmed, dârı dünyaya teşrif buyurdular. Bir rivayete göre de dünyaya 834 (1431) Recebinin yedinci Cumartesi teşrif buyurmuşlardır.

İskender Mirza'nın Murad Han'a iltica etmesi

834 (1431) yılında, Kara Yusuf'un oğlu İskender Mirza, Timur'un oğlu Şahruh Mirza'dan kaçıp Sultan Murad'a iltica etti. Adamlarıyla birlikte Tokat civa rında kışı geçirdi. Yörgüç Paşa, Sultan'ın emriyle kışılık ihtiyaçlarını temin etti. Bahar gelince, İskender Mirza'nın adamları yağmaya ve reayanın ehl ü ıyaliyle mallarına taarruza başladılar. Yörgüç Paşa, bu durumu Sultana arz edince Sultan çok kızıp Anadolu Beylerbeyi Timurtaş Paşanın oğlu Umur Bey'e bunların üzerine varmasını ve hepsini Osmanlı ülkesinden çıkarmasını emir buyurdu.

Umur Bey, akıllı ve tecrübeli bir kimse idi. Bu meseleyi güzel bir şekilde, savaşsız ve döğüşsüz halletti. İskender Mirza'ya bir mektup göndererek «Şahruh Mirza'nın Horasan tarafına gittiğini, kendisine de münasib olanın âbâ ve ecdadının mülkü olan Azerbeycan tarafına gitmek olduğunu, bu tarafta, padişahımızdan bunca lûtfu kerem görmüş iken, memleket-

lerine taarruz ve halkına tecavüz etmeleriyle onu kızdırmalarının münasib olmadığını» bildirdi. İskender Mirza, Umur Beyin tavsiyesine uyup Anadolu'dan çıkarak Azerbeycan'a gitti. Umur Bey de vilayetine döndü.

Arnavudluğun yağmalanması ve Engürüs seferi

835 (1432) yılında Sultan Murad, Rum İli beylerbeyi Sinan Beyi akıncı taifesiyle Arnavud diyarına gönderdiler. Sinan Bey, Arnavudluğu yagımalayıp esir ve ganimetlerle Edirne'de bulunan Sultan'ın huzuruna geldi.

Sultan Murad, ümerâsını toplayarak, Engürüs'e yapılacak sefer hakkında istişarede bulundular Ümerâdan birinin, önce bir miktar kuvvetle gönderilerek, bu ülkenin yollarını, giriş ve çıkışlarını öğrenmesinin gerekli olduğu kanaatine varıldı. Bu vazife, Evrenos Bey'in oğlu Ali Bey'e verildi.

Ali Bey, Rum İli askeriyle 836 (1433) yılında Engürüs diyarına girdi. Engürüs kralı karşısına çıkmadı. İslâm askerleri, bunu kralın korkusuna ve zayıflığına vererek hile olacağını düşünmeyip gaflete düştüler. Ganimet için etrafa dağılıp, Ali Bey'i az bir askerle bıraktılar. Engürüs kralı olan mel'un, kalabalık bir askerle aniden Ali Bey'in üzerine geldi. Ali Bey, bir saat kadar savaştıktan sonra, askerinde bozulma emaresi görünce, kaçmaya mecbur oldu. Çok az İslâm askeri kurtuldu. Yağma için dağılanlar da esir edildi.

Sultan Murad, kışı Edirne'de geçirip, Engürüs Kralından intikam almak için asker toplamaya başladılar. Bu sırada, garip bir hadise meydana geldi. Dulkadiroğlu Süleyman Bey, Sultan Murad'a hediye etmek için güzel ve safkan bir at besliyordu. Karamanoğlu bu atı istedi. Dulkadiroğlu, «Şehriyar Hazretlerine hediye edeceğim» diyerek itizar edip vermeyince, Karamanoğlu birkaç usta hırsız gönderip atı çaldırdı. Dulkadıroğlu bunu Karamanoğlu'nun yaptığını anlavinca durumu Sultan'a arzetti. Sultan Murad, bir adam gönderip atı Karamanoğlundan taleb eylediler. Karamanoğlu atı vermeyip galiz sözler söyledi ve isyan etti. Ayrıca küffâr hükümdarlarına da «siz bilâd-ı İslâmiyye'ye hücum edin. Ben bu tarafta onları meşgul edip üzerinize varmağa koymam» diye haberler gönderdi. Hamid İli üzerine yürüyüb Sarabdar İlvas'ı esir etti.

Sultan Murad, bundan haberdar olduğunda, kâfirlerle cihada ve Engürüs kralından intikam almaya hazırlanıyordu. Bu sırada Engürüs kralının Las hakimi Vılkoğlu'yla ittifak edip Osmanlı ülkesini tahrip ve yağmalamak için yürüyüp, Güğercinlik kalesini muhasara etmek üzere olduğu haber alındı.

Sultan Murad, kendileri Edirne'de kalıp, Rum İli beylerbeyi Sinan Bey'i, Rum İli askeri ile küffârın üzerine gönderdiler. Sinan Bey'le bütün Rum İli ümerâsını, akıncı taifesini, timar ve zeâmet sahiplerini de yolladılar.

Sinan Bey, Güğercinlik kalesi muhasara olunmadan önce erişmek için acele etti. Fakat buna muvaffak olamadı, Küffâr kaleyi muhasara ederek kaledekileri sıkıştırmaya başladı. Sinan Paşa, küffâra yaklaşıp kondu ve yanında bulunan ümerâ ile istişarede bulundu. Vidin valisi olan Vidin Sinan'ı diye maruf bulunan Sinan Bey «Allah'a tevekkül ederek kâfirlerin üzerine hücum edelim. Durmak veya geri dönmek ehl-i İslâm için hezimet, ehl-i küfür için de tam bir takviyedir» dedi. Serdar-ı asker olan Sinan Bey buna muhalefet etti. Söz uzadı ve aralarında niza' meydana geldi. (*)

Vidin Sinan'ı dışarı çıkıp, atına bindi ve askeri cihada teşvik etti. Kendi adamlarıyla küffârın üzerine yürüdü. Diğer gaziler de onu takip edince, Serdar Sinan Bey de atına binip kalan askerle düşmanın üzerine yürümeye mecbur oldu. Şiddetli bir savaştan sonra, Allah'ın yardımıyla müslümanlar kâfirleri kır-

dılar. Kâfirlerin çoğu Tuna nehrinde boğuldu, Engürüs kralı olan mel'un binbir güçlükle Tuna'yı geçip kaçtı. Gaziler bolca ganimet aldılar. Bu zafer 837 (1434) yılında vuku buldu.

Karaman seferi

838 (1435) yılında, Sultan Murad, Anadolu'ya geçip intikam almak için Karamanoğlu İbrahim Bey'in üzerine yürüdüler. Bütün Karaman ülkesini fethettiler. İbrahim Bey kaçıp, Taş İli'ne sığındı. Sultan, Konya'da konaklayıp Taş İli'nin yollarını tamir için bir miktar adam gönderdi. Bunu duyan İbrahim Bey korkup Mevlânâ Celâleddin Rumînin torunu Ulu Arif Efendi'yi, Sultan'ın huzuruna şefaatçı olarak gönderdi. Sultan Murad, İbrahim Bey'i affedip, Hamid İli vilayetinden aldıklarını geri aldı ve memleketini yine kendine bıraktı. Bir rivayete göre de, Sultanın huzuruna şefaatçı olarak Karamanoğlu'nun müftüsü Mevlânâ Hamza Karamanı geldi.

Sultan Murad anlaşma ve cmânâmeyi yazmak için kendi taraflarından Karamanoğlu'na elçi olarak Behçetü't-Tevarih adlı escrin müellifi Mevlânâ Şükrullah'ı gönderdiler. (35)

Bu seferde, Karamanoğlu İbrahim Bey'in kardeşi İsa Bey, Dulkadiroğlu Süleyman Bey ve Kadı Burhaneddin oğlu Zeynelabidin. Sultan'ın yanında bulunuyorlardı.

Sultan Murad, sulh anlaşmasını yaptıktan sonra Burşa'ya döndüler, Şarabdar İlyas Bey'i, tekrar Ha-

^(*) Vidin Sinanı derlerdi bir bahadır var idi. Vidin san cağı beyiydi. Ol dahi andaydı. Çağırıp «Bire beyler, biz hilnkarın hainleriyiz» dedi. Beylerbeyi Sinan bunu işidip, gazaba gelip eytdi: «Bu ne sözdür ki, söylersin» dedi. Vidin Sinan'ı eytdi: «Eğer biz hain olmasak, orada Hünkâr ın düşmanı, kalesini topla döğe dururken, biz burada ebsem oturmazdik. Hususa kim, gelen dahi kafir ola bu nice, gayret i İslâm olur» dedi. Andan Beylerbeyi eyildi: «Bu uc senindür. Var. bir dil getir, görelimde andan varalım» dedi. Vidin Sinan'ı eyitdi: «Eu kadar yere dahi ne dil gerek. Top avazından atlarımız tavlasını kırar. Bizim hod kulağumuz top avazını öğrenip durur. Sagir olup, anın için işitmez olduk» deyip, hemen. Vidin Sinan'ı at arkasına gelip, çağırıp eyitdi: «Hay gaziler hav, leinde gayret-i İslâm olup, yüreğinde erlik olunlar! Bunda oturmak avrete yaraşır» dedi. /Nesri Tarihi, c. 11.8h; 615)

mid İli'ne vali tayin buyurdular. Bu sırada, Evrenosoğlu Ali Beyin Arnavud diyarını yağmalayıp çokca ganimet ve esir aldığını bildiren müjdeciler geldi. Bu hadiseler 839 (1435) yılında vukubuldu.

Engürüs seferi

Sultan Murad, ahdini bozup, muhalifleriyle ittifak eden Vılkoğlu'ndan intikam almak için hazırlıklara başladı. Bunu duyan Vılkoğlu affedilmesi için, önce değerli eşyalar ve hediyeler, sonra da paha biçilmez çehiziyle kızını gönderdi. Sultan Murad, Vılkoğlu'nun kızına iltifat etmeyip, çehiziyle birlikte Bursa'ya gönderdiler ve İsfendiyar Bey'in kızını, Bursa'dan Edirne'ye, yanlarına getirttiler.

Sultan Murad, Karamanoğluyla uğraşırken, Engürüs kralı gelip Alaca Hisar'ın etrafını yağmalayıp tahrip etmişti. Sultan, haddini bildirmek için Evrenosoğlu Ali Bey'i, önce Rum İli Askeriyle Engürüs diyarına gönderdiler.

Ali Bey, 840 (1436) yılında, Tuna nehrini geçerek Tımaşvar'a vardı. Kırk gün kadar Engürüs diyarını yağmaladı, yaktı yaktı savaşa kadir olanları öldürüp kadınları ve çocukları esir aldı. Sonra ganimetlerle Sultan'ın yanına dönüp, bu diyarın fethinin çok kolay olduğunu arzetti.

Sultan Murad, askerin toplanması için emir buyurup, 841 (1437) yılının rebiülevvel ayında, Engürüs kralıyla cihada azimet eyledi. Bu gazaya Las hakimi Vılkoğlu ile Eflak hakimi Drakula ordularıyla katıldılar. Sultan muazzam bir orduyla Zimin'e vardı. Engürüs diyarından altı kale fethedildi. Engürüs kralı olan menhus, çıkıp da mukavemet etmeye cesaret edemedi. Sultan Murad, Eflak yoluyla Edirne'ye döndüler. Eflak hakimi Sultan'a, memleketinde bulundukları sırada, kıymetli hediyeler takdim etti.

Arnavud hakimi İskender Bey'in isyanı

842 (1438) yılında, Murad Han, Evrenos Bey'in oğlu İsa Bey'i, diğer bir rivayete göre de İshak Bey'in oğlunu— bir mikdar askerle, isyan eden Arnavud valisi İskender Bey'in üzerine gönderdiler. İskender Bey, babasının sağlığında Osmanlı Sarayı'na, Sultan'ın yanına terbiye edilip yetiştirilmek için gönderilmişti. Hüsn ü cemâl sahibi bir gençti. Sultan Murad onu terbiye edip yetiştirmiş, babası ölünce de onun yerine Arnavud diyarına vali olarak göndermişti. Fakat sonradan hıyanet edip isyana kalkıştı. Civarındaki bazı Osmanlı topraklarını yağmaladı.

İskender Bey'in üzerine varan İsa Bey'in askerleri, Arnavudluk diyarına girip yağma ve esir almak için etrafa dağıldılar. İskender Bey, derbend ve geçitleri kapatarak İsa Bey'in askerlerinin çıkış yollarını kapadı. Bunun üzerine askerler, önce esir aldıkları kimseleri öldürüp, şiddetli bir savaşa giriştiler. Her iki taraftan da çok sayıda adam kırıldı. Sonunda Allah'ın yardımıyla İsa Bey'in askerleri muzaffer oldu.

Novaberde Kalesinin fethi

843 (1439) yılında, Sultan Murad, Engürüs seferine çıktı. Belgrad'a geldiklerinde, bu kalenin alınmasının uzun zaman isteyeceğini görerek muhasara etmediler. Sava nehrinin karşı tarafına asker göndererek bu bölgeyi yağmalattırdılar. Gaziler bir müddet sonra ganimet ve esirlerle döndüler. O kadar çok esir alınmıştı ki dilber bir cariye bir çizmeye, güzel bir köle de yüz dirheme satıldı. Sefer dönüşünde, etrafında gümüş madenleri bulunan Novaberde Kalesi fetholundu. Sultan Murad, geri kalan bölgelerin fethini İshak Bay ve Bursada birçok hayratı bulunan Şihabeddin Paşa'ya bırakıp, Edirne'ye avdet eyledi.

Bu seferde gazilerin eline geçen ganimet hiç bir seferde geçmemişti.

Sultan Murad bu sefere çıkarken Edirne'de Muradiye Camii ile büyük bir imaretin ve yanında da mevlevî dervişleri için bir zaviyenin vapılmasını emir buyurmuştu. Ganimetten kendilerine düşen hisseyi bunların yapılmasına sarfettiler.

Bu yıl Edirne'de kışı geçirip, bahar gelince bir ziyafet tertipleyerek Şehzade' Sultan Mehmed ve Sultan Alaaddin'i sünnet ettirdiler. Kerimelerini de bu ziyafet esnasında, İsfendiyar Bey'in oğluna nikâhladılar.

Semendire'nin fethi

844 (1440) yılında Semendire kalesi, meşhur olan ri vayete göre Vılkoğlu'ndan, bir rivayete göre de Despot'un elinden alındı. Bu kalenin alınmasına İshak Bey se-

bep oldu. Serhadlerin muhafızı olan İshak Bey daima elinden alındı. Bu kalenin alınmasına İshak Bey sebep oldu. Serhadlerin muhafızı olan İshak Bey daima Sultan Murad'a «Semendire Kalesi feth ve fesat menbaı olan Vılkoğlu ile Drakula katledilmedikçe, Engürüs diyarının fethinin mümkün olmayacağını» arzederdi.

Zikredilen senede, Sultan Murad, Semendire'nin fethi için hazırlığa başlayıp, Drakula ve Vılkoğlu'nu da hizmet için davet eyledi. Drakula iki oğlunu yanına alarak geldi. Sultan onu, Gelibolu Kalesine, oğullarını da Germiyan eyaletindeki Eğrigöz Hisarına hapsettirdi. Vılkoğlu gelmeyip, iki oğlunu gönderdi. Onlar da Tokat kalesine hapsedildiler. Vılkoğlu, kalesini müstahkem bir hale getirip yiyecekle de doldurduktan sonra, kaçıp Engürüs kralına iltica eyledi ve Sultan'a karşı yardım istedi.

Sultan Murad, Semendire'yi iki ay kadar bir zaman muhasara ve şiddetli çarpışmalardan sonra eman vererek aldı. Padişah'tan izin alarak Hac'ca gitmiş olan İshak Bey kalenin fethinden önce döndü. Sultan Murad, onu, Niköbri Kalesini almaya memur eyledi. Yanına da Germiyan hakimi Timurtaş Paşa oğlu Umur Bey oğlu Osman Çelebi'yi verdi. İshak Bey, varıp kaleyi muhasara etti. Kaleyi tam almak üzere iken büyük bir küffâr ordusunun gelmekte olduğunu haber aldı ve muhasarayı kaldırarak savaşa hazırlandı. Küffâr ordusunu karşıladı. Çok şiddetli bir savaş oldu. Müslümanlar, Allah'ın' yardımıyla kâfirleri perişan ettiler. Müslümanlar önce çok kâfir kırdılar. Sonra İshak Bey'in emriyle kırmaktan vazgeçip sayılamaya-

cak kadar çok esir aldılar. Aşıkî tarihinde der ki; «ben de bu gazada İshak Bey'in yanında bulunuyordum. Öldürdüğümden başka küffârdan beşini de esir aldım. Dönüşte hepsini Üsküp'te dokuzyüz dirheme sattım». (36)

Bu savaştan sonra, Las diyarının geri kalan kısmı zahmetsizce alındı. Bu diyara naibler, kadılar tayin edildi. Mescidler yaptırıldı.

Müverrih Neşrî der ki; Semendire kalesi Vılkoğlu'ndan alındı. Ancak, kendisi kaleyi iki oğluna bırakıp, Engürüs Kralına iltica eylemişti. Fetihten sonra çocukları esir edilip gözlerine mil çekildi ve Çakır Balaban Paşa ile' Tokat'a gönderilerek hapsedildi. Sultan Semendire Hükûmetini Turhan Bey'e verdi.

Fakat İdris Birlisi'ye göre, Vılkoğlu, Sultan'ın davetine icabet etmeyip, iki oğlunu gönderdi. Sultan ikisini de hapsettirdi. Vılkoğlu da kaçıp Engürüs Kralına iltica etti. Müverrihler arasındaki ihtilâf bu noktadadır. Neşrî'ye göre, Semendire'nin fethi 842 (1438) yılındadır. Bundan sonra Belgrad ve Novaberde fetholunmuştur. Fakat meşhur olan ilk zikrettiğimiz rivayettir. Buna göre Semendire 844 (1440) yılında alınmıştır.

İslâm askerinin Eflak diyarında kırılması

Bu yıl, fetihten sonra, Eflak diyarında İslâm askeri birkaç defa inkisâra uğradı. Eflak hâkimi Drakula, iki oğluyla birlikte hapsedilip vilayeti başsız kalınca, bu bölgenin ahalisi Engürüs Kralına itaat eyledi

ler. O da Eflak hakimlerinden birinin oğlunu, kendi tarafından bu bölgeye hakim tayin etti.

Sultan Murad, Edirne'ye dönünce Mezid Bey'i, akıncı taifesiyle Eflak diyarına gönderdi, Mezid Bey, küffârı kırıp askerini dağıttı. Fakat ihtiyatsız hareket edip, askerini ganimet ve esir almaları için etrafa gönderdi. Kendisi de az bir askerle kalıp ayş u nûş ile vakit geçirmeye başladı. Engürüs Kralı'nın tayin ettiği Eflak hakimi, dağlara çekilmiş, hiicum etmek için fırsat kolluyordu. Bu sırada Engürüs Kralından yardım ve Mezid Bey'in gaflet içinde zevk ü safa sürmekte olduğu haberi geldi. Fırsatı kaçırmayıp Mezid Bey'in üzerine vardı. Mezid Bey, etrafı kusatılana kadar küffâr'ın varlığından haberdar olmadı. Küffâr, Mezid Bey ve İslâm askerini kolayca kırdı. İslâm diyarına yakın olanların dışında, ganimet için etrafa dağılanlardan da hiç kurtulan olmadı. Kırılmaktan kurtulanlar Edirne'de bulunan Padişahın huzuruna gelip bu kederli haberi arzettiler.

Sultan Murad, ümerâyı toplayarak bu meseleyi müşâvere eylediler. Rum İli beylerbeyi Kula Şahin Paşa, Sultandan, Eflak diyarına varıp intikam için izin talep etti. Sultan Murad, Kula Şahin Paşa'yı, yanına Rum İli ve Anadolu'daki altı sancak askerini de katarak Eflak diyarına gönderdi. Şahin Paşa Eflak diyarına girince, Eflak hakimi yine dağlara çekildi. Şahin Paşa da ayş u nûş, zevk ü safa ile vakit geçirmeye başladı. Yanında bulunan tecrübeli ümerâ, nasihat edip Mezid Bey'in başına gelenleri hatırlattılarsa da Şahin Paşa onların sözlerine pek kıymet vermedi. Yi-

ne zevk ü safa ile vakit geçirdi. Üstelik nasihat edenlere de «siz beni Mezid'le mukayese etmeyii. Küffâr beni tanır. İsmimden ve gölgemden bile kaçar» şeklinde cevap veriyordu. Fakat bu cahil herif bu şekilde övünürken, Engürüs'ten küffâr askerinin geldiğini haber alınca kaçmaya kalkıştı. Ümerâ, «eğer kaçarsan askerin hepsi kırılır, sebat etmek gerektir» diyerek kaçmasına mani oldular. Şahin Paşa, akşama kadar bekleyip gece olunca adamlarıyla Tuna'yı geçerek firar eyledi. Asker bunu haber alınca büyük bir korkuya düştü. Büyük bir kısmı Şahin Paşa'nın ardından kaçtı.

Ümerâdan, Umur Bey'in oğlu Osman Çelebi, geri kalan askeri ve ümerâyı etrafına topladı. Şehid oluncaya kadar çarpıştılar. İlerde görüleceği gibi Neşrî, Osman Çelebi'nin Varna savaşında şehid olduğunu söyler. Bazı tarihlerde de Kula Şahin Paşa yerine Şehabettin Paşa —Tavaşî— zikredilir. Firuz Bey, Yakub Bey bin Durmazık (?), Hızır Bey ve Ömer Bey de bu savaşta şehit düştüler. Bazı müverrihlere göre Sultan Murad bu sırada Sofya'da bulunuyordu. Bu hadise 845 (1441) yılında vuku buldu.

Karamanoğlu'nun isyanı

Osmanlı askerinin Eflak'da kırıldığı haberi yayılınca, Karaman Oğlu İbrahim Bey yine isyan etti. Yakınlarından Hasan Bey Turgud'u, bir miktar askerle memâlik-i mahrusadan Bolvadin, Cebel-i Ömer, Beypazarı ve diğer bazı vilayetleri yağmalamaya gön-

derdi (*). Sultan Murad bunu duyunca, 846 (1442) yılında, Anadolu'ya geçip Karaman diyarına azimet etti. Karamanoğlu'na o kadar kızmışlardı ki askere bu diyarı yağmalamalarını emir buyurdular. Bu zamana kadar Osmanoğullarından hiçbiri müslüman diyarını yağmalattırmıştı. Karamanoğlu'nun uğursuzluğu yüzünden Karaman diyarı harab oldu. (**)

Sultan Murad Konya'ya gelince, Karamanoğlu âdeti üzere Taş İli'ne kaçtı. Yaptıklarından pişmanlık duyarak veziri Server Bey'i, müftüsü Saru Yakub'u —bir rivayete göre Mevlâna'nın torunlarından Arif Çelebiyi— ve Sultan'ın kızkardeşi olan zevcesini, kendine şefaat etmeleri ve af dilemeleri için Sultan'ın huzuruna gönderdi. Sultan, şefaatlarını kabul edip bu defa da Karamanoğlu'nu affetti ve Bursa'ya evdet eyledi. (***)

^{(*) ...}Beypazarı'nın halkına işler ettiler kim, kâfir dahi kâfirliğince ol işi etmezdi. (Neşrî Tarihi, c. II, sh: 637) (**) Şöyle urdular vilayeti Karaman'ı kim şehirlerini ve köylerini elek elek ettiler. Ve harab eylediler. (Aşıkpaşazâde Tarihi, sh: 182)

^(***) Bunca mezalime sebep Karamanoğlu İbrahim Bey oldu. Ve bi'l-cümle Karamanoğlu'nun hatunu ki, Sultan Murad'ın kızkardeşiydi Anınla dahi veziri Kara Serveri, Sultan Murad'a vir!bidi eytti: «Beni devletlü Sultanumdan dilek edin. Ayrık, tevbei rabbenâ bunun gibi bir iş atmiyeyim» dedi. Bunlar gelip Hünkâr'ın ayağına düşüp, tazarru ettiler. Hemşiresi Hünkâr'a eyitti: «Çün gelip benim evimi böyle harap edecek idin, beni buna verip ni derdiniz?» deyip tazarru edip ağladı. (Neşrî Tarihi c. II. sh: 643)

Sultan'ın Amasya valisi olan oğlu Alaaddin Çelebi de Karaman seferine katılmıştı. Bursaya dönüşte babasının izni ile Amasya'ya avdet etti. Kısa bir zaman sonra vefat ettiği haberi geldi. Sultan Murad, oğlunun ölümüne çok üzüldü. Sivas hakimi Kadı Burhancddin'in oğlu Zeynelabidin'le Fenârizade Mevlâna Yusuf Bali de bu yıl içinde vefat ettiler.

Engürüs Kralı'nın Osmanlı ülkesine tecavüzü

Sultan Murad, küffâr hükümdarlarının Osmanlı topraklarını ele geçirmek için aralarında anlaştıklarını ve büyük bir ordu topladıklarını duyup Edirne'ye geldi. Küffâr hükümdarlarını bu işe teşvik eden, bir rivayete göre Vılkoğlu, bir rivayete göre de Despot'du. Münafık Karamanoğlu da, Engürüs Kralı'nı Osmanlılara karşı tahrik ediyor ve ona «sen o taraftan, ben bu taraftan hücum edersek Osmanlıları ortadan kaldırırız. Rum İli'nin hepsi senin olsun, bize de Anadolu yeter» şeklinde haberler gönderiyordu.

Engürüs kralı olan menhus herif, kendi ülkesinden ve komşularından büyük bir ordu toplayıp oğlu ve başkumandanı olan Niko ile Osmanlı topraklarına gönderdi. Vılkoğlu'nu veya Despot'u da delil olarak vazifelendirdi. Kâfirler, önce Alaca Hisar civarını, Niş'i, Şchir Köyünü ele geçirerek tahrip, halkını da esir ettiler. Sonra, Sofya üzerine yürüyerek İzladi Derbendinden geçip Filibe'ye, oradan da Edirne'ye varmak ve bütün Osmanlı ülkesini fethetmek istediler.

Sultan Murad, bundan haberdar olunca yanında bulunan gazilerle hemen Sofya'ya varıp küffâr gelmeden İzladi Derbendi'ne ulaştı. Vakit kıştı. Küffârın askeri de sayılamayacak kadar çoktu. Sultan derbendi geçmeyip muhafazasına meşgul eldu. Yolları su altında bıraktı. Sular donarak buz tuttuğundan yollar kapandı ve kâfir askerleri ileri geçemediler. Yiyecek sıkıntısı çektiklerinden dönmeye mecbur oldular.

Sultan Murad, kâfirleri takip için arkalarından Rum İli beylerbeyi Kasım Paşa'yı, Bolu Bey'i Mahmud Çelebi bin İbrahim Paşa'yı gönderdi. Kâfirlerin kumandanı Niko birçok yerde tuzak kurmuştu. Müslüman askerleri gafil davranıp süratle düşmanın ardından ilerlediler. Niş derbendine ulaşınca, tuzak kurmuş olan kâfir askerleri müslümanları kuşattılar. Müslümanlardan çok azı kurtulabildi. Çoğu şehid bir kısmı da esir oldu. Veziri azam Halil Paşanın kardeşi ve Sultan Murad'ın kızkardeşinin de zevci olan Mahmud Bey de esir düştü.

Bir rivayete göre hezimete sebep olan Semendire valisi Turhan Bey'di. Ahmak bir adam olan Turhan Bey serhadlerin muhafazasına memur edilmişti. Daima Rum İli askerinden akıncı ve toğuca taifelerine «küffârın bizimle muharebe edecek halleri kalmadı. Sizler, şimdiden sonra savaşlarda kâfirlere yumuşak davranınız. Zirâ küffârın kökünü , kurutursanız size ihtiyaç kalmayıp reâyâ olursunuz» dermiş. Bu sözler cahil ve avamdan olan bazı askerleri cihad ve gazadan soğutmuştu. Kasım Paşa'ya iltihak etmeleri emredilince işi ağırdan aldılar ve ona ulaşamadan

olan oldu. Sultan Murad, bundan haberdar olunca Turhan Bey'i uzun zaman hapsettirdi.

Gaziler kırılıp, Mahmud Bey de esir olunca, Sultan, vezir-i âzamının ve hemşirelerinin hatırlarını tatyib için Semendire Kalesi'ni Vılkoğlu'na yahut Despot'a verdi ve Vılkoğlunun iki oğlunu da hapisten çıkarıp Mahmud Bey'i kurtardı.

Hoca Etendi'nin bazı tarih kitaplarından naklettiğine göre, Saruca Paşa nice zamandanberi ma'zulen Gelibolu'da bulunuyordu. Küffârın hücumundan haberdar olunca, yanına bin kadar dilâver alıp İzladi derbendinde bulunan Sultan Murad'ın yanına geldi. Derbend'in muhafazası için güzel tedbirler aldığından, padişah hazretleri kendisine ikrâm ve ihsanda bulundular.

Sultan Murad'ın tahtı oğluna bırakması

Bu sene içinde, bir rivayete göre de 847 (1443) yılında —ki bu bana göre daha sahihdir— Sultan Murad, tahttan kendi arzularıyla feragat edip, saltanatı en büyük oğulları Sultan Mehmed'e bıraktılar. Manisa'da vali olan Sultan Mehmed'i, bir mektup yazarak davet eylediler. Sultan Mehmed, babasının huzuruna gelip saltanatı teslim aldı. Sultan Murad da İshak Pasa'yı ve yakın adamlarını yanlarına alarak Manisa' ya varıp ibadet ü taatla meşgul olmaya başladılar.

Yeni Sultanın yanında ise Halil Paşa, Şihabeddin Paşa, Saruca Paşa —vezirlik makamında— bazı tarihcilerin rivayetine göre Mevlâna Hüsrev —kazaskerlik makamında— kaldılar. Bu hadise 847 (1⁴⁴³) yılında vuku buldu

Münafıkların reisi Karamanoğlu İbrahim Bey, bundan haoerdar olunca, Engürüs Kralına «fırsat vaktidir» diye haber gönderip onu Osmanlı ülkesine tecavüze teşvik etti. Engürüs kralı olan melun, Alman, Bosna, Hersek, Kara Boğdan ve Eflak gibi Frenk krallarından da yardım alıp, sağlam bir rivayete göre seksen bin atlı ve yaya asker toplayıp İslâm diyarına hücum etti. Las oğlu Despot'u da öncü kuvvetlerine kumandan yaptı. Bu büyük kâfir ordusu Tuna nehrini Belgrad geçidinden geçti ve önce Niğbolu civarını yağmalayıp tahrip eyledi. Niğbolu valisi cesur ve bahadır bir kimse olan Firuz Beyzade Mehmed Bey'di. Küffarı bir miktar akıncı ile takip ettirerek birçok esir aldı ve bunları, küffarın Osmanlı ülkesine kastettiğini bildirmek için yeni padişahın huzuruna gönderdi.

Murad Han'ın crdunun başına geçmek için davet edilmesi

Sultan Mehmed durumdan haberdar olunca, devlet adamlarıyla istişarede bulundular. Vüzerâ ve ümerâ, Manisa'da bulunan babalarını çağırmalarının lüzumlu olduğunu bildirdiler. Sultan Mehmed bir mektup yazarak küffârın büyük bir orduyla hücum ettiğini bildirdi ve babasını davet eyledi.

Sultan Murad bu davete icabet etmedi. Bunun üzerine Sultan Mehmed «Eğer sizler padişah iseniz memleketi ve tebaanızı kâfir hücumundan muhafaza için gelmeniz vacibdir. Eğer biz padişah isek Sultan'a itaat ve emrini yerine getirmek sizin üzerinize yine

vacibdir» şeklinde ikinci bir mektup gönderince, Sultan Murad çaresiz kalıp azimet buyurdular. Lâkin Frenk gemilerinden sekseni Gelibolu boğazını tuttuğundan buradan geçemeyip, Karadeniz'de İskender Boğazı denilen yerden geçmek için o tarafa teveccüh eylediler. Bu sırada Sultan Murad'ın geçmesine mani olan firenkleri def' için bir mikdar askerle gelen Hafil Paşa da Sultan'ın ordusuna iltihak etti ve karşı kıyıya geçildi.

Varna savaşı

İslâm askerleri, Sultan Murad'ın gelişine çok sevindiler. Sultan Murad, oğlu Sultan Mehmed'i Edirne'nin muhafazası için bırakıp küffârın üzerine yürüdü. Bu sırada küffâr ordusu Eflak'ı geçip Varna'ya gelmişti. Buradan İstanbul'a geçmeyi Edirneyi ve Osmanlı ülkesinin diğer topraklarını almayı düşünüyorlardı. İki ordu Varna dışında karşılaştı. Şiddetli bir muharebe başladı. Kâfirlere daima yeni yardım geliyordu. İlk anda, kâfirlerin çokluğundan müslümanlar bozulmaya yüz tuttu. Anadolü Beylerbeyi Karaca Paşa da şehid olunca, Osmanlı askeri bozularak dağıldı. Sultan Muradın yanında birkaç eski beyi ile kapıkulu askerinden başka kimse kalmadı. Kaçan Osmanlı askeri, savaş meydanından üç konaklık mesafedeki Kamçı Suyu'na varmıştı.

Bu hali gören Sultan Murad ağlayarak Cenabı Hak'ka tazarru ve niyazda bulundu. Mûcibûssailîn olan Allah duasını kabul etti. Engürüs Kralı olan mel'un, Osmanlı askerinin bozulup Sultan Murad'ın az sayıda askerle kaldığını görünce, başkumandanı Yanko'nun

da tesviki ile muharebeye girdi ve kılıcını sıyırarak Sultan'ın üzerine yürüdü. Sultana karşı gelince, saçma sapan sözler söyleyerek ilerledi (*) Sultan Murad yanında bulunan mücahidlere «acele etmeyip yerinizde durunuz. Kral üzerimize hücum ederse açılıp, tam ortaya geldikte birden hücum ediniz» diye tenbih eyledi. Sarhos olan melun, kendisinin hücum ettiği halde Sultanın askerlerinin yerlerinden kımıldamamalarını, onların zayıflıklarına verip galibiyetten emin olarak tuğ-u hümayun ve sancakların bulunduğu yere atını sürdü. Kapıkulu askerleri, Sultan'ın emri üzerine ikiye ayrılıp melunu aralarına aldılar. Koca Hızır adlı bir yeniçeri üzerine atılıp önce atını yere yıktı, sonra da melunu yere düşürdü ve başını gövdesinden ayırdı. Melunun başını alıp Sultanın huzuruna getirdi. Beraberindeki kâfirler de Kapıkulu askeri tarafından kırıldı.

Sultan Murad, Engürüs Kralı olan melunun başının bir mızrağa takılıp zafer sancaklarının yükseltilmesini, galibiyet davulunun vurulmasını emir buyurdu. Kâfirler bozulmaya yüz tuttular. Yanko, bozgunu önlemeye gayret ettiyse de muvaffak olamadı. Osmanlı askeri, kâfirleri kırarak firara mecbur eylediler. Sultan Murad, Davud Paşa'yı, kaçan kâfiri takibe memur eyledi. Davut Paşa bunların ardına düşüp Tuna nehrini geçinceye kadar iki gün iki gece büyük bir

^(*) Bu halde ceng olı dururken, Yanko yürüyüp; Krala gelip eyitti: İşte Türk'ü sıdık. Ne durursun? Sultan Murad üzerine sen var ki, «Bey'e yine Bey gerektir» dedi. Bu Yanko, kralın beylerbeyiyidi. Bir hilebaz melundu. Muradı, Ungurus'a bey olmaktı. Ol sebepten ol diyarda kendine itaat etmeyen kafir beylerinden herhangisi olursa «Vara.

kısmını kırdırdı. Kâfirlerden çok azı kurtulabildi. Çok ganimet alındı. Alınan değerli mallar, gümüş ve altın kaplar iki yüz elli hayvan yükü tutuyordu.

Hikâye edilir ki, Sultan Murad, yanında Bursa'da hayratı bulunan nedimlerinden Azeb Bey'le savaş medanını gezip kâfir ölülerini temâşâ ediyorlardı. Sultan, Azeb Bey'e «bu kâfir ölüleri arasında hiç olgun ve yaşlı kimselerin bulunmamasının sebebi ve hikmeti acaba nedir? Hepsi de genç çocuklar» deyince Azeb Bey, «eğer aralarında yaşlı ve tecrübeli kimseler olsaydı gördüğünüz hale gelmezlerdi» diye cevap verdi.

İş tamam olup takipçiler ve Osmanlı ordusundan kaçanlar geri dönünce Sultan kaçanların bir kısmının öldürülmesini bir kısmının da kadın kılığına sokularak teşhir edilmesini emir buyurdular. Fakat ümerâ ve vüzerânın şefaati üzerine, Sultan bunları, Allah'ın kendisine nasib ettiği zafer ve galibiyete karşı bir şükrân nişanesi olarak affeyledi. Sultan'ın bu sevinçli halinden istifade eden vüzerâ, Turhan Beyin de hapisten çıkarılıp eski vazifesine iâde edilmesini temin ettiler.

Engürüs Kralı'nın kesik başı müjdecilerle Bursa', ya gönderildi ve şehrin de donatılması emredildi. Bu sırada Bursa subaşısı Cebe Ali Bey'di, Müjdecileri Nilüfer Suyu'nun başında karşıladı. Kokmasın diye bal dolu bir kaba konmuş olan Kralın başını çıkararak yıkadı ve bir mızrağın ucuna takarak sevinç ve neşe icinde Bursa'ya getirdi.

Sultan Murad, İslâm hükümdarlarına, müjdecilerle birlikte esir düşen kâfir askerlerini zırh ve silâhlarıyla gönderip, İslâmın ve müslümanların azamet ve heybetini göstermek istedi. Mısır'a müjdeci olarak Sultan'ın yakın adamlarından Azeb Bey, yirmi beş kâfir esiri ile gönderildi.

Bu savaş 848 (1444) recebinin dokuzunda, Salı günü vuku buldu.

Murad Han'ın tekrar tahta çıkması

Sultan Murad, Edirne'ye avdet buyurduklarında oğlu Sultan Mehmed tarafından karşılandı. Veziri azam Halil Paşa, Sultan Murad'ın tekrar saltanat makamına geçmesini arzu ediyordu. Sultan Murad'a da bunu benimsettikten sonra arzusunu gerçekleştirmek icin bir hile tertip etti. Sultan Mehmed'le yalnızca bulunurken ona «Pederinize saltanatı arzetseniz iyi olur, Gönlünü hos etmiş olursunuz. O teklifinizi kabul edip tekrar saltanata dönmez. Sadece size karşı olan muhabbeti artar ve sizden hoşnud olur» dedi. Sultan Mehmed, Halil Pasa'nın bu sözlerini yerinde bulup vükelâyı, yüzerâyı ve ümerâyı davet eylediği bir ziyafet tertib etti. Ziyafet sırasında babasının elini öpüp, tekrar tahta çıkıp saltanat makamına geçmelerini, kendisini de eski ıktaı olan Manisa'ya göndermelerini rica eyledi. Sultan Mehmed bunları söylerken babasının bu teklifi kabul etmeyip, tahta geçmekten istinkâf edeceğini sanıyordu, Fakat Sultan Murad, hiç

lım Türk'e söyle edelim, böyle edelim» deyip, aldatıp götürüp, Türk'ün bahadırlarına tutturur, kendi kaçardı. Krala varıp «bu kere işimiz rast gelmedi» derdi. Bu suretle Ungurus'un yarar beylerinden kırdıra kırdıra az komuştu. Pes Kral dahi mestti. Yanko'nın sözüne itimad edip, eline bir gönder alıp, hemen Hünkâr'ın alayına at tepti. (Neşrî Tarihi, c. II, sh. 651—653)

tereddüd etmeden tahta geçip oğluna hayır duada bulundu ve onu, yanına Saruca Paşa'yı da katarak Manisa'ya gönderdi.

Sultan Mehmed, babasının emrine uyarak Manisa'ya gitti. Fakat Halil Paşa'nın yaptığını da unutmayıp, ilerde görüleceği gibi, İstanbul'un fethini müteakip onu katlettirdi. Sultan Mehmed babasıyla vedalaşıp da Manisa'ya gitmek için yola çıkınca, Molla Hüsrev (37) onu uğurlamak için gelerek bir konaklık mesafeyi beraberce katetti ve «az bir müddet sonra tekrar saltanata dönersiniz» diyerek teselli etti. Tekrar saltanata döneceğine dair bir rüya gördüğünü anlattı. Sultan Mehmed memnun olup Molla Hüsrev'e güzel şeyler vadeyledi. Molla Hüsrev tekrar Sultan Murad'ın hizmetine döndü.

Bütün vüzerâ, ümerâ ve a'yan, Sultan Murad'a ettikleri biatı yenilediler. Bu anlatılan hadiseler meşhur olan rivayete göredir.

Bazı müverrihlerin rivayetlerine göre ise, Sultan Murad, Varna zaferinden sonra Manisa'ya avdet eyledi. Edirne'de bulunan Sultan Mehmed tahtta kaldı ve adına yeni sikke bastırdı. Bu sırada, Edirne'de büyük bir yangın çıktı ve bunun ardından yeniçeri fitnesi meydana geldi. Yeniçeriler, Hadım Şihabeddin Paşa'nın sarayına hücum edip, yağmaladılar. Şihabeddin Paşa, binbir güçlükle kaçıp Sultan Murad'ın sarayına sığındı ve canını kurtardı. Yeniçerler Buçuk Tepe'de toplanarak tarakki talep ettiler. Herbirine yarımşar Osmanlı dirhemi ihsan edilip fitneleri yatıştırıldı. Bu yüzden toplandıkları tepeye Buçuk Tepe adı verilmiştir. Bu hadiseden sonra Halil Paşa ve emirü'l-ümerâ

Özğuroğlu, aralarında anlaşarak Sultan Murad'a meyldana gelen hadiseleri bildirdiler ve tekrar saltanat mevkiine geçmelerini rica eylediler. Sultan Murad, 849 (1445) yılında Edirne'ye gelip Buçuk Tepe'ye indiler ve etrafına toplanan yeniçeri taifesi onu tekrar tahta çıkardılar. Sultan Mehmed de Manisa'ya gönderildi.

Germe Hisarı'nın fethi

Zağnos Paşa vezirlikten azledilerek Balıkesir'de oturması emrolundu. Sultan, kışı Edirne'de geçirip 850 (1446) yılının baharında, Mora vilayetindeki Germe Kalesi'nin fethine azimet buyurdu. Germe Kalesi, Mora boğazının üzerindeki bir sed üzerine yapılmış müstahkem birkaç kaleden biriydi. Mora'nın fethi, bu kalenin fethine bağlıydı. Sultan Murad bu kaleyi fethetmek isteyince uzun zamandanberi bu bölgede bulunan ve buraların durumunu gayet iyi bilen Turhan Bey'i çağırdı. Bazı müverrihlere göre Turhan Bey bu sırada hapisten çıkarıldı.

Turhan Bey bu memleketin giriş ve çıkış yerlerini, yollarını gayet iyi biliyordu. Sultan Murad, onu, bir mikdar askerle öncü olarak gönderdi. Kendileri de geri kalan askeri alıp Siroz yoluyla Germe üzerine vardılar. Bir müddet muhasara ve muharebeden sonra kale zorla fethedildi. O kadar çok ganimet alındı ki askerler altın para ve gümüş kaplardan başkasına itibar etmediler. Sonra Ballu Badracık da fethedilip Edirne'ye dönüldü.

851 (1447) yılında, Sultan Murad'a, torunu Baye zid bin Mehmed Han'ın doğumunu bildiren müjdeciler geldi.

Arnavudluk seferi

Bu yıl içinde Sultan Murad, isyan edip haddi tecavüz eden Arnavudluk hâkimi hayin İskender'in üzerine yürüdü. Bu seferde, Sultan Murad'ın yanında oğlu Sultan Mehmed de bulunuyordu. Arnavudluğun merkezi olan Akça Hisar iki ay muhasara edildi. Şiddetli çarpışmalar oldu. Sonunda suları kesilince teslim olmaya mecbur oldular. Sultan Murad, eman Vererek kaleyi teslim aldı. Askerler bolca ganimet aldılar.

Kös-Ova (Kosova) zaferi

Sultan Murad Edirne'ye dönünce, Engürüs askerinin başkumandanı olan Yanko'nun diğer kâfir hükümdarlarını da tahrik ederek büyük bir ordu topladığını ve Osmanlı topraklarına tecavüze hazırlandığını haber aldı. Yanko'nun yanında, yedi kâfir ülkesinin kralının vekilleri ve askerleri vardı, Bu ordu, Varna'daki kâfir ordusu kadar, belki de ondan daha kalabalık ve tehlikeliydi. Çünkü çoğu yaralı domuz gibiydi. Sultan Murad, Sofya tarafına azimet buyurup Rum İli'nden asker topladı. Anadolu beylerine de taraflarından harçlıkçı göndermeleri için emir buyurdu. Bu sıralarda Eflak, Engürüs'e bağlıydı ve Eflak hakimi Engürüs Kralı tarafından tayin edilirdi. Yanko, Eflak hâkimini, bir miktar askerle Niğbolu civarını yağmalayıp tahrib etmesi için gönderdi. Niğbolu valisi olan Firuz Beyzâde Mehmed Bey, Hasan Beyzâde Mustafa Bev ve Özğuroğlu İsa Bey'le anlastı ve gecevarısı Eflak askerini bastılar. Çoğunu kılıçtan geçirdiler ve esir ettiler. Kurtulanlar da perişan halde dağıldılar. Mehmed Bey, öldürülenlerin başlarını ve esirleri Sultan'ın huzuruna gönderdi. Sultan Murad bunu bir zafer müjdesi kabul edip çok memnun oldu.

Sultan Murad Sofya'dan ayrılarak düşmanın bulunduğu yere doğru yürümeye başladı 853 (1449) şabanının dördüncü Cuması, Kös-Ova denilen yerde düşmanla karşılaşıldı. Bu savaşta Sultan Murad'ın yanında eski ümerâdan ve çocuklarından İshak Beyoğlu İsa Bey, Mihaloğlu Hızır Bey ve Turhan Bey bulunuyorlardı. Sultan, Varna savaşında askerin arkasının boş kalmasının hezimete sebep olduğunu görerek bu defa bütün ağırlığı askerin arkasına koydurdu. Bunların muhafazasına da Kara kullukçuları, seyisleri, at oğlanlarını memur eyledi. Başlarına da bir mikdar askerle Saruca Paşa'nın kardeşi Sinan Bey'i kumandan olarak tayin eyledi.

Sabah başlayan savaş, akşam da kesilmeyip, ertesi günün öğle vaktine kadar devam etti. Kâfirler anlaşarak merkeze hücum edince, Osmanlı askeri ikiye ayrıldı. Kâfir askerleri aralarına girince, arkalarından kuşatıp üzerine hücum ettiler. Ön taraf da Sultan Murad'ın koydurduğu ağırlıklarla kapalı olduğundan kâfir askerleri kaçamadı, hepsi kılıçtan geçirildi. Küffâr beylerinden Lök ve Sikület hakimleri muharebe sırasında öldürüldü. Leh hakimi esir edilmişti. Fakat tanınmadığından bir müddet sonra kurtuldu. Çeh hakimi de esir edilmişti. İtaat edip, on kale, de-

ğerli eşyálar ve haraç vermeye razı oldu. Fakat Sultan bu teklifini kabul etmeyip boynunu vurdurdu. (*)

Engürüs ordusunun başkumandanı Yanko ise mukavemet edemeyeceğini anlayınca, tahkimatlar kurdurdu ve Cumartesi akşamına kadar savaştıktan sonra geceleyin, askerlerini, «siz tahkimatları muhafaza edin, ben varıp İslâm askerini arkadan basayım» diyerek aldattı. Bir mikdar askerle vilayetine kaçtı. Sabah olunca kâfir askerleri aldatıldıklarını anladılar ve başsız kaldıklarından kaçmaya mecbur oldular. İslâm askeri de kaçanları takip ederek çoğunu öldürdü.

Bir kısmını da esir ederek döndü. Çünkü iki gün iki gece savaştıklarından yorulmuşlardı. Müslümanlar yazıyla ve sözle ifade edilemeyecek kadar çok ganimet aldılar. Sultan Murad mansur ve muzaffer olarak Edirne'ye avdet eyledi.

Sultan Mehmedin Dulkad roğlu'nun kızıyla evlenmesi

Sultan Murad, oğlu Sultan Mehmed'i Dulkadiv. oğlu Süleyman Bey'in kızlarından biriyle evlendirdi. Süleyman Bey'in beş kızı vardı. Sultan Murad nişan için, Amasya valisi Hızır Ağa'nın hanımını Elbistan'a gönderdi. Süleyman Bey, buna çok sevinip, nişan için gelenlere ikramda bulundu. Gelini çehizi ile gönderdi. 853 (1449) yılında, Edirne'de tertip edilen büyük bir ziyafetten sonra, Sultan Mehmed, Dulkadıroğlu'nun kızıyla evlendi.

Sultan Murad, bazı rivayetlere göre Edirne'deki üç şerefeli camii Kös-Ova savaşından sonra, bazı rivayetlere göre de önce yaptırmıştır.

Murad Han'ın vefatı

Sultan Murad bir müddet Edirne'de oturdular. Bir gün, gezinti için kırlarda dolaşıp, dönerlerken Ada Köyü köprüsü üzerinde, derviş kılıklı, nûranî yüzlü bir ihtiyarla karşılaştılar. İhtiyar, Sultan Murad'a, yüzüne bakıp, «dünya maslahatı tamam oldu. Şimdiden sonra ahiret maslahatını görüp tövbe ve istiğfar etseniz münasip olurdu» dedi. Bu sözler Sultan'a

^(*) Ve Ceh banını esir etmisler, alıp Hünkâr'a getirdiler. Hünkâr tercüman getirdip, Çek banına eyitti: «biz hod seninle düşmanlık etmedik. Siz bizim vilâyetimize neden geldiniz? «Bu kâfir eyitti: «Gözümüze bunun gibi esirlik görünecekmis,» Andan yine Ceh banı eyitti: «Amma padisah'a birkaç sözüm var, eğer icazet verirse söyleyeyim» dedi. Hünkâr «söylesin» dedi. Çeh banı eyitti: «Evvel sözüm budur kim, her yıl beş bin erle Hünkâr'ın kulluğuna geleyim. Ve dahi on pâre hisar vereyim, vilâyetimle bile. Ve dahi haraccın gelsin. Cemi iklimimden harac devsirsin. Ve cemi vilâyetimde senin kanunun yürüsün» dedi. Hünkâr eyitti: «Bu söylediğin nesnelere hic benim ihtiyacım yoktur.» Ol kâfir eyitti: «Senin gibi gani padisahın üzerine gelene her ne belâlar etseler erzanidir» dedi. Andan hünkâr kendi kılcını çıkarıp, celladın eline verip «aman verme boynunu vur» dedi Ol kâfir eyitti: «Devletlü Sultanım ne ola, ben senin elinden ölsem.» Hünkâr sordu: «Benim elimden ölmekten muradın nedir?» dedi. Kâfir eyitti: «Ben yerümde ulu padisahtım. Dilerim ki ben; padisah öldüre. kem kişi öldürmeye» dedi. Hünkâr gülüp, cellâda çal dedi. Cellad calip, basını önüne düsürdü. (Nesrî Tarihi, c. II. sh: 673)

çok tesir edip hemen ağlayarak tövbe istiğfar ettiler. Beraberce geziye çıktıkları İshak Paşa ile Saruca Paşayı da buna şahit tuttular. İhtiyarın kim olduğunu sorduklarında, İshak Paşa, Emir Sultan hazretlerinin dervişlerinden biridir dedi.

Sultan sarayına döndüğünde, kendilerine bir başağrısı arız oldu. Oğlu Sultan Mehmed'e vasiyetini bildiren bir mektup yazdı. Vüzerâyı ve ümerâyı toplayarak oğluna itaat etmelerini vasiyet etti. Sonra yolda rastladığı ihtiyarı bulmalarını emir buyurdu. Fakat ihtiyarın ne kendine, ne de izine rastlanabildi. Hastalıkları şiddetlenip üç gün sonra, 855 (1451) Muharreminin üçüncü Cuma günü, rahmet-i Rahman'a vasıl oldu.

Vüzerâ, Sultan Murad'ın vefatını askerden saklayıp, Sultan Mehmed'e acele gelmesi için haber gönderdiler. Sultan Mehmed, Muharremin on altısında—Perşembe günü— Edirne'ye teşrif ve taht-ı saltanata ikinci defa cülus buyurdu. Babasının cenazesini Bursa'ya gönderip, camiinin yanında yaptırdığı türbesine defnettirdi. Sultan Murad'ın, İsfendiyaroğlu'nun kızından Ahmed adlı küçük bir oğlu daha vardı. Sultan Mehmed onu da boğdurarak babasının yanına defnettirdi.

Sultan Murad'ın diğer çocukları babaları sağken vefat etmişlerdi. En büyük oğlu Sultan Ahmed, Amasya'da vefat etti ve orada defnolundu. Sultan Alaaddin de Amasya'da vefat edip na'şı Bursa'ya nakledilerek Gazi Hüdavendigâr civarına defnedildi. Sultan Hasan ve Orhan Çelebi, Edirne'de vefat ettiler ve Tunca nehri yakınındaki Darü'l Hadise defnolundular.

Sultan Murad Han-ı Sanî'nin saltanat müddeti, otuz sene, altı ay ve yedi gündür.

Murad Han'ın vezirleri

Halil Paşa bin İbrahim Paşa bin Ali Paşa bin Hayreddin Çandarlı Kara Halil Paşa; babası İbrahim Paşa'dan sonra vezaret mevkiine geçti. İstanbul'un fethinden sonra, 857 (1453) yılında, Sultan Mehmed'in emriyle katledilinceye kadar bu vazifede kaldı.

Umur Paşa bin Timurtaş Paşa; Gazi Umur Bey diye meşhurdur. Vüzerâ arasında yiğitliği ve cesareti ile ün yapmıştı. Divan vezareti mevkiinde iken vefat etti.

Oruç Paşa bin Timurtaş Paşa; Umur Paşa'nın kardeşidir. Hem vezir hem de Anadolu Beylerbeyi idi. Cesur ve cömertti.

Saruca Paşa; birkaç defa vezaretle Rum İli beylerbeyi oldu. Uzun bir ömür sürdü. Gelibolu ve diğer şehirlerde çok hayratı vardır. Sultan Mehmed devrinde vefat edinceye kadar, ikbal içinde yaşadı.

Hadım Şahabeddin Paşa; Bursa'da camii ve medresesi vardır. Sultan Mehmed Han zamanında vefat etti.

Davut Paşa; Rum İli beylerbeyi idi. Varna savaşında büyük hizmetlerde bulunduğundan vezaret rütbesi ile taltif olundu.

Karaca Paşa; Sultan Murad'ın kızkardeşinin zevcidir. Büyük bir cesaret ve celadet gösterdiği Varna savaşında şehid oldu. Gelibolu'da bir zaviyesi vardır. Gazi İshak Paşa; Paşa Yiğit'in kölesi idi. Necib ve celadet sahibi olduğundan rüşdüne erişince, Paşa Yiğit onu evlat edindi. Önce sancak beyi, sonra beylerbeyi, daha sonra da vezir oldu. Muharebelerde büyük yararlıklar gösterdi. Sultan Murad, her meselede İshak Paşa'nın fikrini alır ve ona çok güvenirdi. Saltanatı oğluna bırakıp Manisa'ya gittiğinde, İshak Paşa'yı da beraberinde götürdü. Tekrar tahta çıktığında İshak Paşa da eski vazifesine döndü. İshak Paşa, Sultan Mehmed zamanında da vezaret mevkiinde kaldı. Yaşı ilerleyip de ata binmeye kudreti kalmayınca, vazifeden affedilip Selânik sancağında oturmasına izin buyurulmasını istedi. Ricası kabul edildi ve ölene kadar Selanik sancağında yaşadı.

Zağnos Paşa; Murad Hanın ikinci cülusunda vezaretten azledilip Karesi sancağı kendisine arpalık olarak verildi. Vefat edinceye kadar Balıkesir'de kaldı.

Kasım Paşa; Şehabeddin Paşa'nın yerine Rum İli Beylerbeyi oldu.

Yörgüç Paşa; Sultan Murad'ın lalası idi. Sultan Murad, tahta çıkınca, onu Amasya ve Tokat valiliğine tayin ve vezaret payesi ihsan etti. Devlet Aliyye'ye büyük hizmetleri dokunmuştur.

Balaban Pasa; Gelibolu'da bir medresesi vardır. Cesaret ve secaati ile maruf bir vezirdi.

Sinan Paşa; Rum İli beylerbeyi oldu. Tedbir ve şeçaati ile meşhurdur.

Fazlullah Paşa; Gebze kadısı idi. Sonra Sultan Murad'ın tabibi oldu. Umur-u devletde güzel tedbirlere muvaffak olduğundan vezaretle taltif olundu.

Murad Han'ın emirleri

Turhan Bey, Firuz Bey, Doğan Bev, Mezid Bey, Mahmud Bey, Ali Bey, İsa Bey v.d... bu devrin ümerâsındandır. Bunların her biri, zamanımızın vüzerâsından şevketlü ve haşmetlü beylerdi.

YEDINCI FASIL,

EBUL'-FETH VE'L-MEĞAZİ SULTAN MEHMED HAN EL-GAZİ DEVRİ BEYANINDADIR

Ebu'l-Feth ve'l-meğazi Sultan Mehmed Han el-Gazi bin Murad Han bin Mehmed Han bin Bayezid Han bin Murad Han bin Orhan el-Gazi bin Osman Gazi, Osmanlı sultanlarının yedincisidir, 833 (1430) recebinin Cumartesi günü —bir rivayete göre de 834 yılında— Edirne'de dünyaya geldiler. Tahta ilk çıkışları 847 (1443) de. Tahti babasina birakmalari 848 (1444) de -bir rivayete göre de 849 (1445) da- ikinci cıkısları ise 855 (1451) muharreminin onaltısında, perşembe günü vuku buldu. 886 (1481) rebiülevvelinin dördüncü günü, Gebze yakınındaki Tekfur çayırı adlı yerde, âlem-i kudse irtihal eylediler. Ömr-ü şerifleri elli üç sene yedi ay yirmi yedi gündür. Saltanat müddetleri otuz bir sene ve birkaç aydır Hükûmet merkezleri önce Edirne sonra da Kostantinivve olmustur.

Sultan Mehmed Han, orta boylu, iri gövdeliydiler. Tenlerinin rengi kırmızıya çalan bir beyazlıkta idi. Uzun boyunlu idiler. Saçlarının ve sakallarının rengi siyahtı. Burunları küçük değildi. Ecdad-ı kirâmının giydiği elbiseleri terkedip ülemâya mahsus olan elbiseleri giyen ilk Osmanlı padişahıdırlar. Alimleri çok sever ve vakitlerinin çoğunu onlarla sohbet ederek geçirirlerdi. Saltanatları müddetince, sarayları âlimlerin ve fazıl kimselerin barınağı olmuştur. Evlâdları Sultan Cem, Sultan Mustafa ve Sultan Bayezid'dir. Sultan Mustafa Babalarının sağlığında, Karaman Eyaletinde yedi se

Ebu'l-Feth ve'l-meğazi Sultan Mehmed Han el-Gazi bin Murad Han bin Mehmed Han bin Bayezid Han bin Murad Han bin Orhan el-Gazi bin Osman Gazi, Osmanlı sultanlarının yedincisidir. 833 (1430) recebinin Cumartesi günü —bir rivayete göre de 834 yılında— Edirne'de dünyaya geldiler. Tahta ilk çıkışları 847 (1443) de. Tahti babasina birakmalari 848 (1444) de -bir rivayete göre de 849 (1445) da- ikinci cıkısları ise 855 (1451) muharreminin onaltısında, perşembe günü vuku buldu. 886 (1481) rebiülevvelinin dördüncü günü, Gebze yakınındaki Tekfur çayırı adlı yerde, âlem-i kudse irtihal eylediler. Ömr-ü şerifleri elli üç sene yedi ay yirmi yedi gündür. Saltanat müddetleri otuz bir sene ve birkaç aydır Hükûmet merkezleri önce Edirne sonra da Kostantinivve olmustur.

Sultan Mehmed Han, orta boylu, iri gövdeliydiler. Tenlerinin rengi kırmızıya çalan bir beyazlıkta idi. Uzun boyunlu idiler. Saçlarının ve sakallarının rengi siyahtı. Burunları küçük değildi. Ecdad-ı kirâmının giydiği elbiseleri terkedip ülemâya mahsus olan elbiseleri giyen ilk Osmanlı padişahıdırlar. Alimleri çok sever ve vakitlerinin çoğunu onlarla sohbet ederek geçirirlerdi. Saltanatları müddetince, sarayları âlimlerin ve fazıl kimselerin barınağı olmuştur. Evlâdları Sultan Cem, Sultan Mustafa ve Sultan Bayezid'dir. Sultan Mustafa Babalarının sağlığında, Karaman Eyaletinde yedi se

ne kadar valilik ettikten sonra vefat etmiştir. Sultan Cem, kardeşi Bayezid Han'la saltanat için mücadele edip yenilince Frengistan'a firar etmiş ve bir müddet sonra da vefat etmiştir. Bu hadiseler, Allah izin verirse, yerinde anlatılacaktır.

Sultan Mehmed Han devrinde meydana gelen hadiseler: Karamanoğlu İbrahim Bey'in isyanı

Karamanoğlu İbrahim Bey, Sultan Muradın vefat ettiğini duyunca isyan etti. Aydın ümerâsının evlatlarından birini, yanına bir miktar asker katıp Aydın iline Germiyanoğullarından birini bir miktar askerle Saruhan'a, Menteşeoğullarından bazılarını da Menteşe diyarına gönderdi. Kendisi de ordusuyla Antalya üzerine yürdü.

Bu sırada Anadolu Beylerbeyi Özğuroğlu İsa Bey'di. Durumu merkeze arzedip, Karamanoğlu'yla savaşmak için izin istedi. Lâkin izin verilmeyip, azl ve Gazi İshak Paşa Anadolu Beylerbeyi tayin olunup bir miktar askerle, Karamanoğlu gailesini def için gönderildi. İshak Paşa'nın hareketinden sonra Sultan Mehmed Han da Anadolu'ya geçti. Karamanoğlu, atalarının yaptığı gibi Taş İli'ne kaçtı. Tayin ettiği kumandanların her biri bir semte firar eylediler. Sultan, bütün Karaman eyaletini fethedip, Konya dışında konaklayarak Taş İli'ni de ele geçirmek için hazırlanmaya başladılar. Karamanoğlu, korkup Sultan'a elçiler göndererek affedilmesini, vüzerâya da haber gönderip kendisine şefaat etmelerini, kızını da, Sultan'ın zevceliğe kabul etmesi için ricada bulunmalarını istedi. Sultan,

ricasını kabul ederek Karamanoğlu'nu affettiler ve Bursa'ya avdet eylediler.

İshak Paşa'yı Menteşe diyarını ele geçiren İlyas Bey'in üzerine gönderdiler. İshak Paşa varıp Menteşe diyarını yeniden aldı. İlyas Bey de kaçarak Rodos kâfirlerine sığındı. İshak Paşa, Menteşe diyarının işini tamam edip döndükte, Sultan Mehme Han, Kütahya'da oturmasını emir buyurdu. Bu zamana kadar Anadolu Beylerbeyi Engürye'de otururdu. İshak Paşadan sonra, Kütahya'da oturmaya başladılar.

Sultan Mehmed Han, Karamanoğlu ile sulh yapıp Bursa'ya avdet ederlerken, bir gün yeniçeri taifesi yol üzerine saf çekip bahşiş istediler. Turhan Bey ve Şehabeddin Paşa'nın araya girip, rica etmeleri üzerine on kese Osmanlı dirhemi, bahşiş olarak ihsan olundu. Yeniçeriler bahşişi alınca yolu açtılar. Sultan bu harekete çok kızdı ve Yeniçeri Ağası Kazancı Doğan'ı azledip, deynek vurulmasını emir buyurdular. Yayabaşlarına da deynek vurulmasını emir buyurdular. Bu hadiseler 856 (1452) yılında vuku buldu.

İstanbul'un fethi

Sultan Mehmed Han zamanında vukua gelen en önemli hadise. İstanbul'un fethidir. Sultan Mehmed Hen, Karaman diyarından döndükde, bir müddet Bursa'da oturdular. Sonra, Rum İli'ne geçmek istedilerse de, Gelibolu boğazını Firenk gemilerinin kapadığı haberi gelince, Koca İli üzerinden Karadeniz kıyısındaki Güzelce Hisar'a geldiler. İstanbul'u fethetmeyi düşünüyordular. Babalarının yasiyeti de bu arzularını

kuvvetlendirmişti. Güzelce Hisar Boğazı'ndan geçince, İstanbul tekfuruna haber gönderip, Rum İli yakasında Boğazkesen kalesinin yapımı için izin istediler. İstanbul tekfuru, o taraflar Ceneviz keferesinin hükmündedir, benim alâkam yoktur. Ceneviz'den izin talep etsinler» diye haber gönderdi. Şehriyar hazretleri «mademki tekfurun alâkası yoktur, biz Cenevizlilerden izin istemeye muhtaç değiliz» diyerek orduda bulunan dört yüz ustaya, kaleyi yapmaya başlamalarını emreylediler. Askerler de ustalara yardım etti. İdrisin rivayetine göre kırk günde, diğer müverrihlerin rivayetine göre de dört ayda, üç burçlu bir kale yapıldı. Muhafazası için de muhafız ve büyük toplar kondu. Yıldırım ·Bayezid zamanında, Anadolu yakasında yapılan kale de tamir edilip muhkem bir hale getirildi. Bunun da içine toplar ve askerler kondu.

İstanbul tekfuru, bunları görünce, eski âdeti üzre, Halil Paşa'ya, içi altınla dolu balıklar gönderip himayesini ve Şehriyar hazretleriyle aralarını bulmasını rica etti. Bunun üzerine Halil Paşa, padişaha tekfur ile sulh yapmanın ve İstanbul'a taarruz etmemenin hayırlı olacağını çeşitli delillerle arzetti. Şehriyar hazretleri, Halil Paşa'nın sözlerine kıymet vermeyip «hele kış geçsin bakalım o zaman iş neye varır» buyurdular. Sonra Edirne'ye varıp, Akçayoğlu Mehmed Bey'i, bir miktar askerle İstanbul civarını yağmalamaya gönderdiler. Mehmed Bey, İstanbu'un etrafını yağmalayınca tekfurla, Şehriyar hazretleri arasında olan ihtilâf ve anlaşmazlık su yüzüne çıktı. Sultan Mehmed Han muhasara ve muharebe için hazırlıklara başladılar. Birçok büyük ve küçük top döktürdüler. Bu fende

mahareti olan Saruca adlı bir usta, üç yüz kantar bakırdan, o zamana kadar misli görülmemiş büyük bir top döktü.

857 (1453) yılının baharı eriştikte, İstanbul'un fethi için hareket buyruldu. Bu seferde, ülemâ ve meşâyihten çok kimseler padişahın yanında bulunuyorlardı: Hacı Bayram Veli'nin halifelerinden Akşemseddin hazretleri (38), Bayramî meşayihinden Akbıyık Dede (39), Mevlanâ Güranî (40), Mevlanâ Hüsrev (41) ve diğerleri...

Muhasaraya Edirnekapısı tarafından başlandı. Gaziler büyük bir gayretle muharebeye giriştiler. Surlarda birçok gedik açtılar. Tam bu gediklerden şehre girecekleri sırada, deniz tarafından Firenk krallarının yolladığı yardım erişti. Bunlar, hemen gedikleri tamir edip İstanbul'u müdafaaya başladılar. İş zorlaştı Sehriyar Hazretleri bu duruma çok üzüldüler. Bu arada Halil Paşa, fırsatı kaçırmayıp, kendisine taraftar olan vüzerâ ve ümerâ ile huzura girip Şehriyar Hazretlerini muhasaradan vazgeçirmek ve sulh yapmak için iknaya çalıştılar. Sultan Mehmed Han, tereddüde düşüp diğer ümerâ ve ülemâ ile istişarede bulundular. Ülemâ ve meşâyihin çoğu ve vüzerâdan da Zağnos ve İshak Paşa'lar «Padişahım sabit-kadem olalım. İnsallah nusret bizimdir» dediler. Aksemseddin hazretleri de «fetih ve zafer müjdesi» verince Sultan Mehmed Hanın hatır-ı hümayûnları sükûn ve karar buldu. Halil Paşa'nın teklifini red ve muhasaraya devama işaret buyurdular. (*)

Sultan Mehmed Han, İstanbul'un deniz tarafından da muhasara edilmesini emir buyurdular. Fakat küffâr, Sarayburnu denilen yerden Galata'ya kalın bir zincir çekip düşman gemilerinin girmemesi için, burayı kapatmıştı. Allah'u Taâla, bu meselede padişah hazretlerine bir tedbir ilham eyledi: muhasara için tedarik olunan gemileri boğazkesen kalesinden Kasımpaşa'ya kadar döşenmiş yağlı tahtalar üzerinden kaydırarak Haliç'e indirtti. Fakat sahih olan rivayete

göre, gemiler Okmeydanı'nda hazırlanmış ve buradan dineze indirilmiştir. Bu gemiler Haliç'te, Kasımpaşa ve İstanbul arasında, Cebe Ali Kapısı hizasında bir köprü gibi birbirine bağlanıp toplarla donatıldı. İstanbul surlarını deniz tarafından dövmeye başladılar. Tekfur kaleyi müdafaa için ne yapacağını şaşırdı.

Bu sırada Rum keferesi ile, imdada gelen Firenkler arasında ihtilâf başgöstermişti. Cünkü tekfur, kalenin en önemli yerlerinin müdafaasını Firenklere bırakmıştı. Rumlar, tekfurun Firenklere bu derece itimad etmesine içerleyip muharebe sırasında işi ağırdan almaya başladılar. Şehriyar hazretleri, kalenin fethedildiği günün gecesi askerlere meşaleler yakıp sabaha kadar savaşmalarını emir buyurdu. Çünkü küf-

^(*) Merhum Mehmed Sultan Han yirmi bir yaşında padişah oldu. Bir yıldan sonra Edirne'ye ülemâ ve ümerâyı cem eyledi. Kostantiniyye fethin müşavere eyledi. Hiç birisi mübaserete razı olmadı, «Feth-i Kostantiniyye Mehdinündür» didiler. Padişahı gazadan men eylediler. Akşemseddin bunların men'ini işitdi. Cevap verdi ki evvelû Kostantiniyyeyi Sultan Mehmed Han fetheyler, sonra ben i asfer alur, beni-i asfer elinden Mehdi yine fetheyler didi. Mevâli ile miibahese eyledi. Akibet Sultan Mehmed Seyhün sözine i'tibar ve i'tikad eyleyüp yarak gördi (hazırlık yaptı). Kostantiniyye üzerine vardı. Elli dört gün cenk eyledi. Ahir Firengistan'dan İstanbul'a büyük gemiler geldi Çok asker ve erzak geldi. Kâfirler şenlik eylediler. Pes ülemâ ve ümerâ cem oldı. Padişaha geldiler. «Bir sofinün söziyle bu kadar asker helâk itdürdün ve dükelü hazine (bütün hazineyi) telef eyledün, Firengistan'dan kâfire yar dım geldi. Fetholmak ümidi kalmadı» dediler. Sultan Mehmed Han, veziri Veliyüddin oğlı Ali Paşa'yı Şeyhe gönder di .«Kal'a feth olmak ve aduya zafer bulmak ümidi vor madır?» dedi. Seyh cevap virüp «ümmet-i Muhammed'den bu kadar müslümanlar ve gaziler, bir kâfir kal'asına müteveccih olalar, insallah fetholur»» didi. Padisah bu kadar isarete kanaat eylemedi. Vezir-i mezburı yine gönderdi.

[«]Ta'vin-i vakt evlesiin» didi. Aksemseddin murakâbeve vardı Mübarek yüzü dirildi. Başın kaldurup «bu senenün rebiilevvel ayınun yirminci gün seher vaktinde sıdku himmetle filan canibden yürüyüş eylesünler. Ol gün feth ola, Kostantiniyye ici sada-yı ezanla dola. Pes o gün ol saat, oldı. Asker i İslâm'a yürüyüş buyuruldu. Asker hisara hücum eyledi. Sultan Mehmed Sevhi da'vet eyledi. Meğer Sevh sofilere ısmarlamışdı ki «benüm üzerime hiç kimse komayasız.» Padişah, Şeyh gelmeyicek, ğazap eyledi. Kalkdı Seyhün çadırına geldi. Çadır berkinmiş (sıkı sıkıya örtülmüş). Hançerin çıkarup çadırı bir miktar şak eyledi. İcerü baktı. Gördi çadırun içinde döşenmiş (yaygı) yok, safi toprak. Ol toprak üzre Seyh namaza turup secdeye varmış. Tacı, mübarek başından düşmiş. Başınun ak saçı nur gibi sa'saa virmis. Mubarek sacın, sakalın ve vüzin toprağa bulamış Gözinden yaş akar, Sofra kadar yir yaş olmış, münacat eyler. Şeyhün bu halini ve bu nalişini görüp dehsetnak oldı. Döndi makamına geldi. Kal'aya nazar

fâr kale bedenlerinde gündüz açılan gedikleri, geceleyin kapıyordu. Rumların aksine Firenkler kaleyi müdafaa için bütün güçlerini ortaya koyuyorlardı.

Ertesi gün, Firenk keferesinin başı olan kâfir, burc üzerine çıkıp Firenklere gayret vermeye başlayınca, geceden surun dibine saklanmış bir azab askeri, hemen sura tırmanıp, kılıcını çekerek Firenk kumançoğu, kaçan Frenkler tarafından öldürüldüler. Frenk ler, kumandanlarının öldüğünü görünce, savaşı bırakıp kaçmaya başladılar. Tekfur kaçanları durdurmaya çalıştıysa da muvaffak olamadı. Üstelik adamlarından çoğu, kaçan Frenkler tarafından öldürüldüler. Frenkler hemen gemilerine binip geldikleri yere döndüler.

eyledi. Gördi askeri İslâm'ın önince ak abalar giyinmiş bir tayife hisara koyuldılar (Hücum ettiler). Hemen ol saat kala feth oldu

Kostantiniyye feth olduktan sonra Akşemseddin nû-bedîd olup Sultan Mehmed Han aradı, bulınamadı. Üç günden sonra Edirne kapısı kurbında bir viranede, ibadet ider buldılar. Ol zamandan berü ol mahalleye Ak Şeyh mahallesi diyü ad koydılar.

Ol feth-i Hakani, «beldetün tayyibe» hurufı işarâtı muktezasınca, sekiz yüz elli yidi tarihinde vaki oldı Ol hinde Sultan Mehmed gayetle şâd oldı. Hiç bir zamanda dahi böyle sevinmemişti. Pes Padişah eyitdi (söyledi): «bu ferah ki bende görürsiz, bu kal'anun fethine sevinür sanman, Akşemseddin benüm zamanumda oldığına sevinürin» didi. Hikâyet olunur ki Sultan Mehmed Şeyh'e dürlü atâlar eyledi. Kabul kılmadı.

(Hüseyin Enisî, Menakıb-ı Akşemseddin, v. 9a—10b, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi Bölümü, nu 4666) Muhafaza ettikleri burçlar müdafisiz kalınca, gaziler burçlara çıkıp tekbir ve tehlil getirerek fetih ve zafer sancaklarını diktiler.

Bu burçlar, Topkapı yakınında idi. İslâm askeri şehre, kara tarafından zorla, deniz tarafından ise eman ile girdi. Tekfur, bu hali görünce, Edirnekapı yakınındaki sarayından bir ata binip kaçmak istedi. Yolda ganimet arayan bir bölük azab askerine rastgeldi. Tekfurun yanında bulunan melunlar, o gazilerin cümlesini şehid ettiler. Fakat içlerinden biri yaralan mış henüz ölmemişti. Tekfur, onun da işini bitirmek için atını üzerine sürünce, bu ylğit yerinden fırlayarak tekfurun üzerine atıldı ve atından alaşağı edip eman vermeden başını gövdesinden ayırdı. Kendisi de hemen düşüp, hem gazi hem şehit oldu. Tekfurun lâşesi o yerde ölüler arasında bir müddet kaldı. Sonra, yakınlarından biri ölüsünü, kayserlere mahsus olan alâmetleri görerek tanıdı.

Padişah'ın emriyle dellallar İslâm askerine şehri yağmalamak için üç gün izin verildiğini duyurdular. Üç gün içinde İslâm askerinin aldığı ganimetin misli İslâm'ın zuhurundan beri ne görülmüş ne de duyulmuştu.

Üç gün sonra yağma yasaklanıp şehir halkına eman verildi. İslâm hükümdarlarından hiç birine nasib olmayan bu büyük fetih 857 (1453) senesi cemazi- ülahirinin yirmi birinde, Salı günü vuku buldu. Muhasara elli bir gün sürdü. Neşrî der ki, muhasara bu senenin rebiülevvel ayının ortalarında başladı. Buna göre muhasara müddeti zikredildiğinden fazladır.

Çünkü Neşrî'ye göre de İstanbul'un fethi yukarıda belirttiğimiz tarihte vuku bulmuştur. «Beldetün Tayyibetün» ve «âherün» lafızları şehrin fethine tarih düşürmüştür.

Tekfurun veziri Gizluka (?), çoluk-cocuğu ve adamlarıyla birlikte esir edildi. Osmanlı Hânedanına mensub olduğunu iddia eden bir kimse de yakalanıp öldürüldü.

Sultan Mehmed Han, fetih gününün ertesi, vezirleri ve yakın adamlarıyla şehre girdiler. Allah'a, kendisine, aslında bir ülke gibi olan bu şehri fethetmeyi nasip eylediği için şükrettiler. Sonra şehirden çıkıp ordugâha avdet eylediler.

AÇIKLAMALAR

(1) Muhyiddin İbnü'l-Arabî: İslâm mutasavvıfı (1165—1240). Şeyh-i Ekber lakabıyla anılır. Vahdet-i vücud nazariyesini sistemli bir hale getirmiş ve eserlerinde izah etmiştir. Tasavvuf, hadis ve fıkıh sahálarında eserler vermiştir.

Müneccimbaşı'nın bahsettiği «Daire-i Nu'maniyye fi'd-Devleti'l-Osmaniyye» adındaki eseri rumuzlu dairelerden meydana gelir. Bu esere şerh yazan birçok müellif, bu dairelerden geleceğe dair haberler çıkarmışlardır. (Fazla bilgi için bk. Nihat Keklik, Muhyiddin İbnü'l-Arabî, Hayatı ve Çevresi, İstanbul, 1966; İs lâm Ansiklopedisi Muhyiddin İbnü'l-Arabî maddesi.

(2) Kalenderî. Kalender yahut Kalenderî adında biri tarafından kurulduğu rivayet edilen Kalenderiye tarikatına mensup kimse.

XIII. Asırda yaşadığı sanılan Şeyh Cemaleddin-i Savî, bu tarikatın esaslarını tesbit etmiş ve Kalenderilik İslâm dünyasında daha çok bu şekliyle tanınmıştır.

Kalenderîler, saç, sakal, bıyık ve kaşlarını traş ederler (Çârdarb). Başlarında kıldan örülmüş bir külâh, arkalarında da şaldan elbiseler diyar diyar dolaşırlar.

İslâm inançlarına ve yaşayışına uygun bir şekilde hareket etmeyen bu zümre, zaman zaman takibata maruz kalmış ve tarikatlara dair yazılan eserlerde de yerilmiştir.

Anadolu'ya Doğu Türkistan'dan geldiği sanılan Kalenderî dervişleri tarikatlarını yaymak için Bektaşilerle sıkı bir irtibat kurmuşlardır. Anadolu ve Rumeli'de meydana gelen bazı ayaklanmalara katıldıklarından, zaman zaman İmparatorluğun dışına çıkarılmak istenmişlerdir. Müneccimbaşı, bir kalenderi dervişinin II. Bayezid'i öldürmek istediğini, bu yüzden bütün kalenderilerin Memâlik-i Mahrusadan çıkarıldığını rivayet eder.

Hammer, Fatih zamanında İstanbul'da, kalenderilere ait bir cami, bir tekke ve medrese bulunduğunu nakleder. Evliya Çelebi'ye göre Kâğıthane'de de bir kalenderi tekkesi vardı.

Kalenderiler, Mevlevî tarikatına da nüfuz etmek istemişlerse de buna muvaffak olamamışlardır. Ancak Divane Mehmed Çelebi'den itibaren bazı Mevlevî büyükleri saç, sakal, bıyık ve kaşlarını traş ettirerek kalenderi şiarını benimsemişlerdir. (Daha fazla bilgi için bk. J. Spencer Trimingham, The Sufi Orders ın İslâm, sh. 264—269, Oxford, 1971; Abdülbaki Gölpinarlı, Mevlâna'dan sonra Mevlevîlik, İstanbul, 1953; Tahsin Yazıcı, Menakıbı Cemal al-Din-i Savi, Ankara, 1972).

Müneccimbaşı'nın Mevlâna ile ilgili menkıbede bahsetiği Kalenderi babası, Eflakî'ye göre Şeyh Babayı Merendî'dir. Tahsin Yazıcı'ya göre Şeyh Baba-yı Merendi, Baybars tarihinde kendisinden bahsedilen Baba Halil ibni Yakub ibni Taylun el-Buzaî'dir.

(3) Eflakî, Menakibü'l-ârifin (Ariflerin Menkıbeleri) adlı eserinde bu hadiseyi söyle nakleder:

Hikâve: Yine arkadaşlarının en gözdeleri rivayet ettiler ki: Selçuk oğulları devletinin yıkılmasının ve yok olmasının sebebi su idi: Sultan Rükneddin, Mevlâna hazretlerine mürid olup onu kendine baba yap tıktan bir zaman sonra eşi benzeri olmayan büyük bir toplantı yaptırdı. Derler ki o zamanda Şeyh Baba-yı Merendî denilen ihtiyar bir adam var idi. Riyə zet sahibi, zahid ve bilgin bir adamdı. İnsan yüzlü bir takım şeytanlar bu şehyle arkadaş olmuşlardı Bunlar, Sultanın yanında bu şeyhi o kadar övdüler ki Sultan onun sohbetini büyük bir arzu ile istedi. Nihayet emretti, sarayın holünde bir semâ terdip edip tam bir ikramla Şeyh Baba-yı Merendî'yi getirdiler. Bütün büyükler onu karşılayarak i'zaz ve ikramla başköşeye oturttular. Sultan da bir kürsü koyarak kendi tahtı nın yanında oturdu. O sırada Mevlânâ içeri girdi, selâm verip bir köşeye çekildi. Kur'an-ı Mecid'in okunmasından sonra muarrifler fasıllar okudular. İslâm Sultanı, Mevlâna hazretlerine bakarak: Hüdavendigâr'ın, ulu şeyh ve bilginlerin malûmu olsun: Bu halis kul, Şeyh Baba hazretlerini baba edindi, o da beni oğulluğa kabul etti dedi. Orada bulunanların hepsi «Aferin mübarek olsun» dediler. Hüdavendigâr hazretleri, kıskançlığından «Gerçekter Sa'd çok kıskançtırı ben Sa'd'dan daha kıskancım. Tanrı da benden daha kıskanctır. Eğer Sultan onu baba edindi ise, biz de kendimize başka birini oğul ediniriz» dedi ve nara atarak yalınayak çıkıp gitti. (Şams al-Din Ahmad Al Aflâkî Al-Arîfî, Manakıb Al-Ârîfîn, c. I, sh. 146, yavın layan. Tahsin Yazıcı, Ankara 1959; tercümesi; Ariflerin Menkıbeleri, c. I, sh. 140, çeviren Tahsin Yazıcı, İstanbul 1964)

(4) İdris Bidlisî: I. Selim devrinde yaşamış devlet adamı ve Osmanlı tarih yazarı (ölümü: 1520). Doğunun fethinde ve Kürt beylerinin itaat altına alınmasında büyük hizmetleri oldu. Mısır fethinde de bulundu.

Müneccimbaşı, I. Selim devrinde bu bölgede meydana gelen hadiseleri ve fütuhatı naklederken İdris Bidlisiden de sık sık söz eder.

İdris Bidlisî, ilk sekiz Osmanlı padişahından bah seden «Heşt Bihişt» adlı Farsça bir Osmanlı tarihi yazmıştır. Müneccimbaşı, İdris'in eserinden sık sık nakiller yapar.

(5) Ruhî: XVI asır başlarında yaşamış Türk tarihçisi. Hayatı hakkında kat'i bir bilgimiz yoktur. Tevarih i Âl-i Osman adlı eseri dolayısıvla bilinmektedir.

Rubî, eserinin mukaddimesinde, bu eserini Sultan II. Bayezid devrinde ve onun bir Osmanlı tarihi yazılmasını daima arzu ve bunu da ülemânın teşvik etmesi üzerine, kaleme almaya karar verdiğini bildiriyor.

Bu eser 1925 yılına kadar müellifi meçhul bir eser diye biliniyordu J.H. Mordtman, Âli ve Müneccimbaşı'nın bu eserden yaptığı nakillere dayanarak eserin müellifinin Ruhî olduğunu ortaya koymuştur. (J. H. Mordtman, Ruhî Edrenevî, Mitteilungen Zur Osmanischen Geschinchte, band II, heft, 1--2 sh. 129—136 Hannover, 1925).

Mordtman, bu incelemesinde, Müneccimbaşı tarihinin matbu tercümesini kullanmış, bu yüzden de

Müneccimbaşının Ruhî'den yaptığı rivayetlerde bazı farklılıklar olduğu kanaatine varmıştır. Halbuki bu değiş klikler tercümede bazı yer ve şahıs isimlerinin yanlış nakledilmesinden ileri gelmektedir. Matbu tercümede Saruk, Öbük, Serancene, şeklinde nakledilen isimler eserin Arapça aslında Ruhî'de olduğu gibi Sarkuk, Kara Öyük ve Şarabhane şeklinde geçer. (Ruhî hakkında fazla bilgi için bk. İslâm Ansiklopedisi Ruhî maddesi.)

(6) İsrail bin Selçuk bin Yukak: Selçuk'un beş oğlundan biri. Türkçe adı Aslan Yabgu'dur. Türkiye Selçuklularının atasıdır. Kutalmış ve Resul Tegin adlarında iki oğlu vardır.

Gazneli Mahmud kendisinden çekindiği için Arslan. Yabgu'yu hile ile yakalamış ve Hindistan'da Multan yakınındaki Kalincan kalesine hapsetmiştir. Arslan Yabgu hayatının sonuna kadar bu kalede kalmıştır. (Daha fazla bilgi için bk. Faruk Sümer, Oğuzlar, sh. 67—69, Ankara, 1972).

- (7) Mahmud bin Sebüktegin: Gazneli Mahmud (970—1030). Türk hükümdarı
- (8) Hoca Sa'deddin Efendi: Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi (1537—1599). Hoca Tarihi diye anılan Tacu't-Tevarih adlı eseriyle ün kazanmıştır. Tacu't-Tevarih 1521 yılına kadar meydana gelen hadiseleri içine alır. 1864'de İstanbul'da iki cild halinde basılmıştır. (Fazla bilgi için bk. İslâm Ansiklopedisi Hoca Sa'deddin maddesi).
- (9) Neşri: Türk tarihçisi (XV. Yüzyıl). Hayatı hakkında fazla bilgimiz yoktur. Cihannüma adlı terihi

Osmanlı tarihinin ilk devirleri için çok önemlidir. Altı bölüm olan eserin ancak altıncı bölümü elimize geçmiştir.

Cihannuma, İdris Bidlisî, Rüstem Paşa, Hoca Sa'deddin, Ali Solakzade ve Müneccimbaşı gibi tarihçilerin eserleri için bir kaynak olmuştur.

Cihannimâ, Faik Reşit Unat ve Mehmed A. Köymen tarafından neşredilmiştir (Ankara. 1949—1957, 2 c.). Taeschner tarafından da eserin Menzel ve Manisa nüshalarının tıpkıbasımı yapılmıştır (Frans Taeschner, Gihannümâ, Die Altosmanische Chronik des Mevlana Mehemmed Neşri 2c. Leipzig, (1951—1955)

- (10) Nişanî. Karamanlı Nisanî Mehmed Paşa, Fatih devrinde yaşamış devlet adamı ve tarih yazarı (ölümü 1481).
- Mehmed Paşa'nın eseri 1479 yılına kadar rieydana gelen hadiseleri içine alır. Mükrimin Halil Yinanç ve İbrahim Hakkı Konyalı tarafından tercüme edilerek neşredilmiştir. (Mükrimin Halil Yinanç, Milli Tarihimize Dair Eski Bir Vesika, T.T.E.M. c. XIV sh. 79—80, İstanbul 1340), (Karamanlı Nişancı Mehmed Paşa, Osmanlı Sultanları Tarihi Arapça'dan çeviren, Konyalı İbrahim Hakkı İstanbul, 1949). Bu neşrin başında eserin değerini belirten ve müellifi hakında faydalı bilgiler veren uzunca bir giriş kısmı vardır.
- (11) Ali Çelebi Gelibolulu Mustafa Âli: Türk şairi ve tarihçisi (1541—1549). Edebiyat ve tarih sahasında eserler vermiştir. En önemli eseri Künhü'l-Ahbâr adlı tarihidir.

Künhü'l-Ahbâr 1597 yılına kadar meydana gelen hadiseleri içine alır. Fatih devrine kadar olan kısmı 1277—1285 yıllarında İstanbul'da beş cilt halinde basılmıştır. Eserin Osmanlı tarihi için en değerli olan son kısmı maalesef henüz neşredilmemiştir.

(12) Şerefüddin bin eliHatîr: Anadolu Selçuklu devletinin yıkılış yıllarında ortaya çıkan Hatiroğulları ailesine mensuptur. Hatiroğulları, Moğollara karşı cihad bayrağını açmışlar ve Sultan Baybars'a, Hatiroğlu Ziyaeddin ile Toruntay'ın oğlu Sinaneddin'i gönderip onu Anadolu'ya davet etmişlerdir. Hatiroğlu Şerefeddin Anadolu'daki beyleri de Moğollara karşı mücadele için birleştirmeye çalışmıştır. Bütün Anadolu vilayetlerine gönderdiği fetihnamelerde Baybars'ı, İslâmiyetin o asırlardaki müceddidi olarak takdim etmiş ve pek yakında Anadolu'ya gelerek müslümanları mel'un Moğollardan kurtaracağını bildirmiştir.

Hatiroğlu'nun başlattığı ayaklanma hareketi kısa bir süre sonra bastırılmış ve kendisi de esir edilmiştir. Selçuklu ve Moğol beyleri tarafından muhakeme êdilen Hatiroğlu, İlhan Abaga'nın emriyle öldürülmüştür. (Fazla bilgi için bk. Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, sh: 537—543, İstanbul, 1971).

- (13) Gazan Han: İlhanlı hükümdarı (ölümü 1304). Anadolu'nun Moğolların hakimiyeti altında kalmasında önemli bir rol oynamıştır. (Fazla bilgi için bk. Bertold Spuler, İran Moğolları, çeviren Cemal Köprülü, s. 104—108, Ankara, 1957).
- (14) Şekâaikü'n-Nu'maniyye fi Ülemâi Devleti'l-Os maniyye: Taşköprizâde Ahmed Efendi'nin Osman Ga

zi'den itibaren 1558 yılına gelinceye kadar Osmanlı ülkesinde yaşayan ülemâ ve meşâyihin hayatlarından bahseden eseri.

Taşköprizâde bu eseri Arapça olarak yazmıştır Fakat sonradan Türkçe'ye birçok terciimeleri yapılmıştır. Edirneli Mecdi Efendi bu eseri Şekayık zeyil lerinden ve teracim-i ahvâle ait diğer kitaplardan da faydalanarak Türkçeye çevirmiştir. Bu tercüme 1269 yılında İstanbul'da basılmıştır.

Şekâyik'e birçok zeyiller de yapılmıştır. Nev'izâde Atayi, Taşköprizâde'nin bıraktığı yerden başlayıp kendi zamanına kadar geçen devrede (1557—1635) yaşayan ülemâ ve meşayihin hayatını içine alan bir zeyil yazmıştır. Hadaikü'l-Hakayik fi Tekmileti'ş-Şekaik adını taşıyan bu zeyil 1268 de İstanbulda basılmıştır.

Uşşakizâde İbrahim Hasib Efendi, Ataiye. 1633-1695 yılları arasında yaşayan ülemâ ve meşayihden bahseden bir zeyl yapmıştır. Bu zeyl de tıpkıbasım halinde neşredilmiştir. (H. J. Kissling, Uşakizade's Lebensbeschreibungen Berühmter Gelehrter und Gottesmanner des Osmanıschen Reiches ım 17. Jarhundert, Wiesbaden, 1965).

XVIII. asır ülemasından Şeyhî. Uşşakizade'nin zeylini beğenmemiş ve Atai'ye 1730 yılına kadar gelen bir zeyl yapmıştır.

Fındıklılı İsmet Efendi, Şekaık'a, Seyhi'nir kaldığı yerden başlayarak 1896'ya kadar gelen bir zeyl yazmıştır. Maalesef bu zeyl Fındıklı yangınında yanmıştır. Eserin, Yıldız evrakı arasında bulunan ilk iki cildi.

nin bir kısmı İbnülemin Mahmud Kemal Bey tarafından neşredilmiştir. (T.T.E.M. s. 89—92, İstanbul, 1925—1926).

Şekayık'a daha birçok zeyl yapılmıştır. Yabancı dillere çevrilmiştir. (Şekâyık'ın tercüme, zeyil ve telhisleri için bk. Behçet Gönül, İstanbul Kütüphanelerinde Al-Şakaik al-Nu'maniyye Tercüme ve Zeyilleri, Türkiyat Mecmuası, c. VII—VIII, sh. 136—168, İstanbul, 1945).

(15) Tursun Fakih: Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamıştır. Aşıkpaşazade ve Neşrî gibi en eski Osmanlı tarihlerinde Tursun Fakih'den bahsedilir.

Tursun Fakih, Şeyh Edebali'nin talebesi ve damadı olmuştur. Tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerini Edebali'den öğrenmiş ve hocasının vefatı üzerine fetva işlerinde onun yerini tutmuştur. 699 (1299) da, Karacahisar'da Osman Gazi adına ilk hutbeyi okumuş ve bu şehrin kadılığını yapmıştır. Tursun Fakih'e ait olduğu sanılan bir Gazavatname mevcuttur. (bk. Sadeddin Buluç, Tursun Fakih'in Gazavatnamesi, X. Türk Dil Kurultayında Okunan Bilimsel Bildiriler, sh. 11—22, Ankara, 1964).

(16) Bu vak'ayı Neşrî daha tafsilâtlı anlatır:

Eydürler ki, Bilecik tekvurı Yar-Hisar tekvurunun kızını alsa gerekdi. Cümle tekvurları düğüne okıyup esbab-ı arusı tehiyye edip ittifak ettiler ki Osman Gazi'yi dahi düğüne okıyalar. Heman geldüğinleyin tutup helâk ideler. Andan Köse Mihal'i okıdup tanışuk

idüp esbabın müheyya idüp dilediler Osman'a yörücülige göndereler. Osman, Bilecük tekvurunun düğün ideceğin işidüp okıyucı varmadın süriyle koyunlar gönderip eyitti: «Tekvur biraderüm bı koyunları düğüne hizmete gelenlere vidürsün. İnsallah ben dahi vardığım vakit saçuyı iledem. Anlara layık hod nemüz ola. Amma dervişane varavuz hizmet idevüz» didi. Andan sonra Bilecik tekvuru koyunları alup Köse Mihal'i, Osman'a okıyıculuğa gönderip hayli altun ve gü müş avadanlık bile gönderdi. Köse Mihal dahi gelüp Osman Gazi'yi düğüne okıyup ve hem mahfice kâfirlerin ittifakların i'lâm idüp «hazerünle olmak gereksün» didi. Andan Osman Gazi, Mihal'e okıyıcıluk çok nesne virdi.Halk içinde eyitti: «Mihal Beğ karındaşum, tekvur'a benden selâm idüp eyit; her yıl zahmetümüzü çekegelmişlerdir. Germiyanoğluyla adavetümüz ken dülere malumdur. Bu yıl dahi zahmetümüzi çeksünler. Anamun ve benüm rahtçöğüzlerimizi yine kaleye gönderelüm. Yakında yaylağa gitmelüyüz. Hemişe hâfızımız anlardur. Yine esbabımuz anlarun harimi emanetinde olsun, tâki biz dahi bu tarafta düşmandan emin olup düğüne hizmet idevüz. Ve hem kayınanam ve hatunum tekvurun anasıyla buluşmak ve bilişmek isterler. Eğer buyururlarsa anları dahi düğüne bile iledelüm» didi. Pes Köse Mihal bu sözleri gelüp Bileciik tekvurına i'lâm idicek, vay-ki sevindi, gayet ferahnâk oldu. Eyitti: «Türk cemi avreti, oğlanı, malı, rızkıyla gelüp kabzuma gireyürür. Heman bunun ve bu işin ardunca olmak gerekdür» diyüp hemen Köse Mihal'i Osman'a gönderüp «fülan vakitte düğündür, lutf idüp buyurasız» diyü düğün vaktin ve Osman'ın göçüyle geleceğin i'lam itdiler. Andan Osman Gazi, Köse

Mihal'e eyitti: «Bizüm halkumuz sahraya öğrenmişlerdür. Bilecük dar yirdür. Düğünü anda itmesünler, bir gince yirde itsünler» didi. Tekvur bu sözleri hep kabul idüp düğünü Çakır Pınarı dirlerdi, anda itdi. Mev'id vaktında dahi Osman Gazi bir nice öküzlere keçelerle mehareler idüp içlerine raht diyü ademler kovup sürdiler. Ve hem adetiydi ki rahtı daim öküzlere vükledüp hatunlar kaleye koyarlardı. Yine ol mihval üzre bu mehhareleri öküz katarlarıyla gice karanluğında hisara givürdiler. Bir yirde kodılar. Çünkü bunlar bu hile ile kaleye girdiler, fi'l-kal ol gice yüklerinden yalın kılıç ellerinde, cümle müsellah yire dökülüp kapuya seğirdişüp derbanları depelediler. Hisarda hod adem az kalmışdı.Cümle düğüne gitmişlerdi. Bunlar hisarı fethettiler. Bu taraftan Osman Gazi dahi bir nice dilaverleri avret tonına koyup tekvura gönderüp eyitti: «Lutf u kerem idüp biraderüm tekvur bu hatunları bir iyice yirde kondura, ta ki andağı tekvurları görüp utanmayalar». Bilecik tekvuru feran olup eyitti: «Türkün eri ve avreti insanı ve esbabı asanlığıle ivii elüme girdi» didi «ve ciimlesini kendi eliyle gönderdi» didi. Cün Osman Gazi bu hatun suretine girenlerle ahşam vaktınde geldi. zira kaleye girenlerle söyle kavl olunmuştu ki, anlar kaleye varduktan sonra kendü dahi tekvurla buluşa, çün akşam vahın oldı, tekvura haber oldı ki, Osman Gazi hatunları ile geleyörür. Tekvur eyitti, ahşam geldiğinde sır; yani avretleri kimse görmesün deyü sandı. Bir iyüce yir ihzar idüp karşulayıp ta'zimle kondurdu. Henüz dahi tekvur odasına varmadın, Osman Gazi at üzerine geldi. Köse Mihal dahi bile bindi. Osman Gazi kaçar gibi olup gitti. Tekvura haber oldu ki Osman Gazi

kaçtı. Tekvur bir pare şarhoştu, Hemandem at arkasına gelüp Türkün ardına düstü. Kaldırayuk dirler, Bileciğe yakın yirde bir dere vardur, anda Osman Gazi'ye vitisüp Osman Gazi dahi tekvurun geleceğün billüp, tekvur gelince anda tevakkuf gösterdi. Cünki tekvur yitisti, Osman Gazi'yle buluşdı. Ve bu avret sureti ne giren erler, dilaverler dahi ardın kestiler. Andan tekvur boğazı Osman Gazinün eline virdi. Hemandem başını kesüp ol gice Yar-Hisar'a inüp ale's-sabah tekvurunu tutup ve düğüne gelen kâfirleri bile tutup halkun ekserini esir idüp andan Turgud Alp'i tizcek İnegöl'e saldılar. Turgud Alp dahi İnegöl tekvuru Aya-Nikola işidüp kaça diyü tiz yıldırım gibi vitişüp İnegöli muhasara itdi. Osman Gazi dahi cümle alduklarını Bilecük hisarına getürüp hisar mesalihini görüp İnegöl'e gelüp fi'l-hal yağma buyurdu. Gaziler dahi tarfetü'l-ayn içinde hisara girüp tekvurunı pâre pâre edüp erkeğini kırup disisini esir itdiler. Zira bunlarun ucından çok müslüman sehid olmışlardı.

Rivayet iderler ki ol gelin ki Yar Hisar tekvurınun kızıydı, adı Lülüfer hatundı. Osman Gazi, anı oğlu Orhan'a virdi. Ol vakit Orhan yiğit olmışdı. (Neşrî Tarihi, c. I, s. 97—105)

Bu hadise çocuklar için romanlastırılmıştır:

(Kadir Mısıroğlu, Kanlı Düğün, İstanbul, 1973)

- (17) Ömer Nesefi. Devrinin büyük alimlerindendir. Kitabu'l-Akaid adlı eseri birçok defalar şerhedilmiştir. 1142 yılında Semerkand'da vefat etmiştir.
- (18) Davud-ı Kayserî: Din bilgini (ölümü, 1350). Mısır'da tahsil etti. Akli ve naklî ilimlerde mütahassıs

bir âlimdir. Orhan Gazi, İznik'i fethettikten sonra burada büyük bir medrese yaptırmış ve Davud-ı Kayserî'yi otuz akçe yevmiye ile bu medrese'nin müderrisliğine getirmiştir.

Davud-ı Kayserî, Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbn-i Arabî'nin Füsûsu'l-hikem adlı eserine Matlau Hususı'l kilem fi Şerhi Füsusı'l-Hikem adlı bir şerh yazmıştır. Adnan Adıvar'a göre bu şerh sayesinde tasavvuf Osmanlı ülkesinde kolaylıkla yayılabilmiştir.

- (19) Kadı Urmevî: Metaliü'l-Envâr adlı mantık kitabının yazarı (ölümü. 1283). Metâli'ye birçok şerh yapılmıştır. Bu eser ve şerhleri uzun zaman Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuştur.
- (20) Şeyh Sadreddin Konevî: Din bilgini (1209/10 1274). Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin yanında yetişmiş ve onun fikirlerini benimsemiştir. Hadis, tefsir ve tasavvuf sahalarında eser vermiştir. (Daha fazla bilgi için bk. Nihat Keklik, Sadreddin Konevî'nin Felsefe sinde Allah Kâinât ve İnsan İstanbul, 1967)
- (21) Osmanlı kaynaklarında bu kalenin ismi farklı şekillerde geçer. Bu kaleden Aşıkpaşazade'nin Âli Bey neşrinde Çin Hisarı, Giese neşrinde Cimbi, Neşrî'de Cembini, Heşt Bihişt'de Cimni, Tacu't-Tevârihde Çimni, Oruç tarihinde Çimnik şeklinde bahsedilir. (Bk. M. Münir Aktepe, Osmanlıların Rumeli'de İlk Fethettikleri Çimbi Kal'ası, İ.Ü.Ed.Fak. Tarih Dergisi, s.2, İstanbul, 1950). (Çimeni kalesinin fethi ve Rumeli'deki fetihler çocuklar için romanlaştırılmıştır, Kadir Mısıroğlu, Uzunca Sevindik, İstanbul 1973).

(22) Ahiler: Abbasi halifesi Nâsır li-Dini'llah'ın bir meslek ve meşreb haline getirdiği fütüvvet teşkilâtına girenler. Selçuklular zamanında Anadolu'da da yayılan ahiliğin Rum Abdalları, Alp Erenler gibi teşekküller olduğu anlaşılmaktadır.

İbni Batuta seyahatnâmesinde Anadolu'nun hemen her şehir ve kasabasında ahilere ait cemaatlara rastlandığını yazar. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ehemmiyetli bir rol oynayan ahiler sonraları askerî ve siyasî bakımdan önemlerini kaybetmişler, sadece hayırsever esnaf kuruluşları halinde devam etmişlerdir. (Daha fazla bilgi için bk. İlhan Tarus, Ahiler, Ankara, 1947; M. Fuad Köprülü, Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, sh. 153—159; Ahmed Tevhid Ulusoy, Ankara'da Ahiler Hükûmeti, T.O.E.M. c. IV, sh: 1º İstanbul, 1329).

- , (23) Rüstem: Şehnâmede geçen destanî kahramanlardan biri. Birçok efsanevî maceraları ve kahramanlıkları anlatılır. Divan şiirinde ve nesrinde cesur ve kahraman kimseler Rüstem'e benzetilir.
- (24) Emir Sultan, Seyyid Şemseddin Muhammed bin Ali el-Hüseyni el-Buharî: Evliyaullahtan bir zat olup XIV. asrın sonlarında Buhara'dan Bursa'ya hicret etmiştir. Halk arasında Emir Sultan. Emir Seyyid diye anılır. Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmed ve II. Murad devirlerinde yaşamıştır.

Emir Sultan, Nurbahşiyye veya Kübreviyye tarikatına mensuptu. Bursa'ya gelince Yıldırım Bayezid'in kızı Hundî Hatun'la evlenmiş ve burada yerleşerek va'z u irşada başlamıştır. Bütün kaynaklar Osmanlı padişahlarının Emir Sultan'a büyük bir hürmet gösterdiklerini, savaşa giderken onun eliyle kılıç kuşanıp duasını aldıklarını zikrederler. (Müneccimbaşı, II. Murad'ın Düzmece Mustafa vak'asında Emir Sultan'dan vardım istediğini ve dua buyurmasını rica ettiğini nakleder.)

Emir Sultan, II. Murad tarafından 1422 tarihinde yapılan İstanbul muhasarasına beş yüz dervişiyle katılmıştır.

1429 tarihinde Bursada vefat eden Emir Sultan, kendi adıyla anılan camiinin karşısındaki türbesine defnedilmiştir. (Daha fazla bilgi için bk. M. Cavid Baysun, Emir Sultan, Hayatı ve Şahsiyeti, İ.Ü.Ed.Fak. Tarih Dergisi, s. 1, İstanbul 1949).

- (25) Yıldırım Bayezid'in eceliyle mi öldüğü yoksa intihar mı ettiği meselesi ihtilâflıdır. Bu konuda fazla bilgi için bk. M. Fuad Köprülü. Yıldırım Bayezid'in Esareti ve İntiharı Hakkında: I. Demir Kafes Rivayeti, II. İntihar Mes'elesi (Belleten. c. I, sh. 2, Ankara, 1937); yine aynı müellif, Yıldırım Bayezid'in İntiharı Mes'elesi (Belleten, c. VII, sh. 27, Ankara 1943).
- (26) Müneccimbaşı bu savaşı anlatırken «Neredeyse Muhammediyyun (Mehmed Çelebi'nin adamları) bozguna uğrayacak ve İsevîler (İsa Çelebi'nin adamları) galip geleceklerdi. Fakat isminin mübarekliği yüzünden iş tirsine döndü ve Muhammediyyun galip geldi» der.

Müslümanlara Muhammedî (Hz. Muhammed'e mensup olanlar), Hıristiyanlara da İsevîler (Hz. İsa'ya mensup olanlar) denildiğinden bu hadiseyi anlatırken san'at yapmıştır.

(27) Ahmedî: XIV. asırda yaşamış ünlü bir Türk şairi (1334—1413). Asıl adı Taceddin İbrahim bin Hızır'dır. İlk Tahsilini Anadolu'da yaptıktan sonra büyük âlimlerden ders almak için Mısır'a gitmiştir. Anadoluya dönünce Kütahya'ya yerleşmiş ve Germiyan beylerinin hizmetine girmiştir. Germiyan beyi Süleyman Şah'ın ölümünden sonra Osmanlı sarayına intisab etmiştir. Yıldırım'ın şehzadelerinden Emir Süleyman Ahmedî'yi himayesine almıştır. Ahmedî, eserlerinin çoğunu Emir Süleyman'a ithaf etmiştir.

Emir Süleyman'ın vefatından sonra sıkıntılı bir hayat sürmüş ve 1413 yılı sonlarında, divan kâtipliği göreviyle gittiği Amasya'da ölmüştür. Eserleri: İsken dernâme, Cemşid ü Hurşîd, Dîvan, Tervihü'l-Ervâh, Mirkatü'l-Edeb. Ahmedî, İskendernâme'nin sonuna Osmanlı tarihine dair bir kısım ilâve etmiştir.

(Bu konuda fazla bilgi için bk. Nihad Sami Banarlı, Ahmedî ve Dâsitân-ı Tevârih-i Mülûk-ı Âl-i Osman Türkiyat Mecmuası, c. VI, İstanbul, 1939).

(28) Şeyhî: XV. asırda yaşamış bir Türk şairi. Asıl adı Yusuf Sinan'dır. Şairliğinin yanında tabibliği de olduğundan Hekim Sinan adıyla da şöhret kazanmıştır.

Germiyanlı bir aileye mensup olan Şeyhî ilk tahsilini Kütahya'da yaptıktan sonra ilmini arttırmak için İran'a gitmiş ve orada Tıb, tasavuf ve dinî ilimler tahsil etmiştir.

İran'dan dönünce Hacı Bayram Veli'ye intisab etmiş ve tabiblik yapmaya başlamıştır. Bir müddet sonra Germiyan beyi Yakub Beyin hususî tabibi ve musahibi olmuştur.

Çelebi Sultan Mehmed, Karaman seferi sırasında hastalanınca Şeyhî, Yakub Bey tarafından Ankara'ya, Osmanlı hükümdarının yanına gönderilmiştir (1415). Bu tarihten sonra Osmanlı sarayına intisab eden Şeyhî, şehzadelerden Emir Süleyman'ın himayesini gör müştür. İlim ve san'at adamlarına büyük kıymet veren bu şehzadenin sarayında, devrinin ünlü şairleriyle bir müddet beraber olmuştur. Emir Süleyman ve Çelebi Mehmed'in vefatlarından sonra da Sultan II. Murad'ın himayesini görmüştür. Hüsrev ü Şirin adlı mesnevisini II. Murad'ın emriyle tercüme etmeğe başlamıştır.

Şeyhî'nin hayatının son yılları ve ölüm tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Mezarı, Kütahya yakınındaki Erenlerbaşı'ndadır. Eserleri: Hüsrev ü Şirin, Divan, Hârnâme. (Daha fazla bilgi için bk. Faruk K. Timurtaş, Şeyhî, Hayatı ve Eserleri, İstanbul, 1972).

- (29) Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin'in eserlerinden «Camiü'l-Fusuleyn», Sergis'e göre muamelâta ait mühim bir kitaptır ve müftilerin, hakimlerin ellerinden düşmemektedir. 1300 vılında Mısır'da basılmıştır. (Yusuf İlyas Sergis, Mu'cemü'l-Matbuati'l-Arabiyye ve'l-Muarrebe, c. 1. sh: 210, Mısır, 1928) «Teshil» ise fıkha dair bir eserdir. Basılmamıştır. Şeyh Bedreddinin bunlardan başkal «Letâifü'l-İşârât» ve «Varidât» adlarında iki eseri daha vardır.
- (30) Çelebi Mehmed'in tabibinin adı Müneccimbaşı'nda Gürüzan şeklinde geçmektedir. İlk devir Os-

manlı tarihlerinde ise değişik şekillerde geçer: Gerdran (Neşrî, c. II, sh. 553), Kürd Ozan (Tacu't-Tevarih, c. I, sh. 303), Kerdüzen (Aşıkpaşazade Atsız Neşri, sh. 156).

- (31) Murad Han, Düzmece Mustafa'yı astırarak öldürtmekle onun Osmanlı hanedânından olmadığını göstermek istemiştir. Zira Osmanlı Devleti'nde, kuruluşundan itibaren katledilen bütün hânedân üyeleri «kanları akıtılmadan» yani boğularak idam edilmişlerdir. (Bu konuda daha fazla bilgi için bk. Ahmet Mumcu, Osmanlı Devleti'nde Siyaseten Katl, sh. 202—204, Ankara, 1963).
 - (32) Emir Sultan. Bk. açıklama 24.
- (33) Şemseddin Mehmed Fenarî bin Hamza: İnegöl taraflarındaki Fenar kasabasından olduğundan Molla Fenarî diye anılır. İlk tahsilini memleketinde yaptıktan sonra, ilmini arttırmak için Mısır'a gitmiş, zahirî ilimlerin yanında tasavvuf sahasında da çalışmıştır.

Yüzden fazla eseri vardır. Tefsir, fıkıh, tasavvuf, mantık, kelâm ve belağat ilimlerinde zamanının en kudretli alimiydi.

Osmanlı İmparatorlu'ğunda en üstün ilmî mertebe olan şeyhülislâmlığa kadar yükselmiş bulunan Molla Fenarî 1431 yılında Bursa'da vefat etmiştir. (Fazla bilgi için bk. Hüseyin Hüsameddin, Molla Fenarî, Türk Tarih Encümeni Mecmuası, s. 95—96, İstanbul, 1926—1928)

(35) Mevlânâ Şükrullah: Osmanlı tarihçisi (1388 —1464'ten sonra). Yirmi iki yaşında Osmanlıların hiz-

metine girdi. II. Murad'ın itimadını kazandığından kendisine birçok siyasî vazifeler verildi: Karamanoğlu na ve Karakoyunlular beyi Cihanşâh'a elçi olarak gön derildi.

Şükrullah, 1456'da yazmaya başladığı «Behcetü't-Tevârih» adlı eserini 1459'da bitirdi. Bir umumî tarih olan bu eserin Osmanlılar kısmı çok mühimdir.

Theodor Seif, Behcetü't-Tevârih'in Osmanlılara ait kısmının Farsça metnini ve Almanca tercümesini neşretmiştir. (Theodor Seif, Der Abschnitt über die Osmanen in Şükrullah's Persicher Universalgeschichte, Mitteilungen zur Osmanische Geschichte, Band, II, Heft 1—2, Hannover 1925.) Çiftçioğlu N. Atsız da bu eseri yazma nüshalarından da faydalanarak Türkçe'ye çevirmiş ve notlarla neşretmiştir. (İstanbul, 1939 ve 1949).

Şükrullah'ın tarihi dışında başka eserleri de vardır. (Bk. Çiftçioğlu N. Atsız, Şükrullah'ın Hayatı ve Eserleri, Osmanlı Tarihleri, sh: 39—42. İstanbul 1949).

(36) Aşikî Tarihi: Aşıkpaşazade Ahmed Aşikî'nin (1393—1481) Tevarih-i Âl-i Osman adlı eseri. Osmanlıların zuhurundan 1494 yılına kadarki devreyi içine alır. Eserin bazı nüshaları 1502 yılına kadar meydana gelen vekayii ihtiva eder.

Aşıkpaşazede Tarihimin muhtelif neşirleri vardır: Ali Bey neşri (İstanbul, 1914), Giese neşri (Leipzig, 1929), Atsız neşri (İstanbul, 1949). Aşıkpaşazade'nin en iyi neşri Atsız neşridir.

(37) Molla Hüsrev: Fatih devri şeyhülislâmlarındandır. Asırlarca Osmanlı medreselerinde okutulan

Dürer ve Gurer (Dürer'in şerhidir) adlı eseriyle ün kazanmıştır. Fatih Sultan Mehmed «Zamanımızın Ebu Hanifesi» diye kendisiyle iftihar ederdi. 1480 yılında vefat etmiştir. Usul-u fıkıhtan da Mirkat ve bunun şerhi olan Mir'at adlarında iki eseri daha vardır.

(38) Akşemseddin Mehmed bin Hamza: Büyük Türk mutasavvıfı (1390—1459). Şam'da doğdu. Babası Şeyh Hamza ile gelip Amasya'nın Kavak ilçesine yerleşti. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i hıfzeyledi. Tahsilini tamamladıktan sonra Osmancık Medresesine müderris oldu. Fakat bir müddet sonra tasavvufa karşı büyük bir meyli olduğundan Zeynüddin Hafi'ye intisab etmek için Haleb'e gitti. Fakat manevî bir işaretle uyarılınca, geri dönerek Hacı Bayram Veli'ye intisab etti. Hacı Bayram'ın manevî terbiyesiyle makam-ı irşada yükseldikten sonra Beypazarı'na verleşti ve va'z u irşada başladı. Bir müddet sonra İskilip'te Evelek'e, oradan da Göynüğe gitti.

Akbıyık, Molla Fenarî, Molla Güranî ve Şeyh Sinan gibi devrinin meşayih ve ülemâsıyla İstanbul'un fethinde bulundu ve şehrin alınmasında manevî yardımları oldu. Fetihten sonra tekrar Göynüğe döndü ve burada vefat etti. Eserleri: Risaletü'n-Nuriye, Def'ü Metain, Risale-i Zikrullah, Makamât-ı Evliya.

Ali İhsan Yurt Bey, Akşemsèddin hakkında değerli bir tedkik hazırlamıştır. (Fazla bilgi için bk. Ali İhsan Yurt, Fatih'in Hocası Akşemseddin, Hayatı ve Eserleri, İstanbul, 1972).

(39) Akbıyık Dede: Hacı Bayram Veli'nin halifelerindendir. İstanbul'un fethinde bulunmuştur. Kabri Bursa'dadır. İstanbul'da adına izafe edilen bir mahalle vardır.

- (40) Mevlâna Ahmed Güranî: II. Bayezid devri şeyhülislâmlarındandır (1416—1488). Tahsilini Mısır ve diğer Arap ülkelerinde tamamladıktan sonra Anadolu'ya geldi ve Bursa'da Kaplıca ve Yıldırım medreselerinde müderrislik yaptı. Bir müddet sonra Şehzade Mehmed'e (Fatih) hoca tayin edildi. Kadılık ve kazaskerlik görevlerinde de bulunduktan sonra, 1480'de, Molla Hüsrev'in vefatı üzerine şeyhülislâm oldu. 1488 yılında şeyhülislâmlıktan azledildi ve aynı yıl içinde vefat etti. Tefsir, hadis ve fıkıh sahalarında eserleri vardır.
 - (41) Mevlâna Hüsrev: Bk. acıklama 37.

LÜGATÇE

A

Akdemü'l-ümerâ

Emirlerin, beylerin en eskisi, en kıdemlisi.

Akıncı

Serhadlerde bulunan ve küffar diyarına akınlar yapan hafif süvari kuvvetlerine verilen ad. Osmanlı Devleti'nin kuruiuş yıllarında büyük hizmet görmüşlerdir. Sulh zamanlarında düşman ülkelerini yağmalayan. akıncılar, savaş zamanlarında da or duda keşif kolu olarak hizmet görürlerdi. Rumeli'nin muhtelif böl gelerinde dağınık bir şekilde bulu nan akıncılar, kumandanlarının aile isimleriyle anılırlardı: Malkocoğiu akıncıları, Turhanlı akıncıları, Mihal lı akıncıları gibi. Akıncı ocakları XVI. asrın sonlarına doğru zayıflamış ve yerini Serhad Kulu teşkilâtına birakmistir.

Âmil

: Vergi tahsiline me'mur edilen kimselere verilen ad.

Atabeg

 Selçuklu vezirlerine verilen ad Osmanlılarda iala anlamında kullanılmıştır.

At oğlanı

Saray seyislerine verilen ad. Sefer sırasında, padişah ve devlet ileri gelenlerinin atlarının bakımıyla meş gul olurlardı

Ayş u nûş

 Yiyip içip zevk ü safa sürmek, eğien mek. Azab Askeri

Osmanlı ordusunda bulunan bir çeşit hafif piyade. Bu sınıf, harp sırasında Türk asıllı ailelerin bekâr çocukları toplanarak teşkil edilirdi. İlk devirler de yaya azabları ve deniz azabları olmak üzere ikiye ayrılırlardı. Sonraları maaşlı kale azabları adıyla bir azab sınıfı daha kurulmuştur. Azablar kırmızı börk giyerler, ok yay, kalkan ve pala taşırlardı.

Büyük, ulu.

Azim

R

Ban

Bela-yı âsümanî

Bîat

Bilad

Bi'zzarure

Cifr

Cihad

Cizye

Cühelâ Cülûs Çaşnigir Macar beylerine Osmanlıların verdikleri ad.

: Gökten inen belå, ansızın gelen mu-

: Bir hükümdarın, hükümdarlığını kabul ve tasdik anlamına gelir Osman lılarda, padişahların tahta çıkışlarında biat merasimi yapılırdı. Birmerasimine devletin ileri gelenleriyle seyhülisiam katılırdı.

Memleketler, ülkeler, sehirler, kasa balar.

Çaresiz, mecburen, ister — istemez.

C Ç

İstikbalde meydana gelecek hadiselerden haber verdiği söylenen ilim.
Müslümanlık ve müslümanlığı yaymak için yapılan savaş.
Osmanlılarda, hıristiyan tebaadan alınan vergi.

Bilgisizler, cahiller.

Hükümdarların tahta çıkması.

Osmanlı Devletinde, sarayda sofra nizmetlerini görenlere verilen ad. Bunların reislerine çaşnığırbaşı denilirdi.

D

Danismend Kadı olmaya namzed kimse, şahın medreselerinde oda sahibi talebe.

Dejterdar Osmanlı Devleti'nde malî işlere bakan en yüksek me'mur.

Debus Topuz.

Derbend Dağlar

Dağlar üzerindeki geçitlerde ve boğaziarda bulunan karakol. Osmanlı Devleti'nde genellikle üç çeşit derberd görülürdü: 1. Derbend görevi yapan kaleler, 2. Büyük vakıf şeklindeki derbend tesisleri, 3. Köprü ve geçit derbendleri. Derbendlerde bulunan kimselere derbendci deniirdi. Derbendciler ticari ve askeri yoliarın emniyetini temin ederler ve gördükleri bu hizmet karşılığında her türlü vergiden muaf tutulurlardı.

Dervis : Tarikat mensubu, bir tarikata giren kimse.

Dil Düşmanın durumundan haberdar ol mak için düşmandan alınan esir.

Diyarı Rum Anadolu bk. Rum.
Dizdar Kaleleri muhafaza

: Kaleleri muhafazaya me'mur olan askerin kumandanı.

Tarihçilerin en büyüğü, en üstünü.

E

Efdalü'l-müverrihin Eman nâme

Eman vermek

Emniyet altında olduğuna, malına ve canına dokunulmayacağına dair düşmana yazılı olarak verilen teminat.
Bu teminatın yazılı olduğu kâğıt.
Düşmana, emniyet altında olduğuna,

 Düşmana, emniyet altında olduğuna, canına ve malına dokunulmayacağına dair söz vermek.

Haraç

Eyâlet valileri olan beylerbeyinin la-Emirü'l·ümerâ kabı. Beylerbeyi. Genellikle Macar, nadiren de Maca-Engürüs ristan anlamına gelir. Bu kelimeyi Engürüs, Ungurus, Engürüz ve Üngürüs şekillerinde okuyanlar da vardır. Kelimenin kökü, lâtince Macar anlamına gelen Hungarisdir. Reziller, namussuzlar, ahlâksızlar. Erazil : Yeniceri ocağından ayrılmış bir as-Eskinci keri sınıf. : Eskiya, Evbaş Ev sahibi Ev 1881 Temiz, serefli cocuklar. Evlad: kiram Veli kelimesinin çoğuludur. Tekii an-Evliyâ lamında kullanılı Ermis, kerâmet sahibi kimseler. Allah'ın dostları. Söylemek. Eyitmek : Aslı esası olmayan şey. Füsun ve etsane G · Galip gelmek. Galebe calmak Kaba, nezaket dışı. Galiz söz: Küfür, Galiz hakaret. : Anadolu Hisarı'nın diğer ismi. Güzelcehisar H

vergi

: Müslüman olmayan tebaadan alınan

paraları kalmayan askelere harclık getirmek için izinle memleketine gönderilen kimselere verilen ad. Ordu içinde harçlıkçı denen sınıf. Düzmece Mustafa hadisesinde Cüneydoğlu Hamza Bey tarafından ihdas edilmistir. : Alınmasında güçlük çekilen bir kale Havale nin cevresinde yapılan kale veya istihkâm. Havalede bulunan askerler, muhasara edilen kaleye disaridan yardım gelmesine mani olurlar ve kaledekileri teslime mecbur ederlerdi. Havali : Etraf. civar. cevre Hil'at : Padisahların devlet erkânına giydirdiği elbise kaftan. Himmet. : Gavret, calısma Söylemek, Hitab etmek : İsyan, başkaldırma. Нитис Hüsn ü edeb . Güzellik ve terbive. : Mübah kılma, bir işin yapılmasını ve-İbahet ya yapılmamasını serbest kılma. İdlâl : Yoldan cikarma, saptirma, : Hükilmdarların bir toprağı birine Ìkta' mülk olarak veva gelirinden vararlanması için vermeleri. İlhad Dinsizlik, Ailah'ı tanımamak. İnkisâr Gücenme, kırılma, haval kırıklığı, İnzal etmek Indirmek. Iskân Vatanı ve evi olmayan kimseleri va-

: Osmanlı ordusunda, savas sırasında

tan veya ev sahibi yapma. Bos bir böl-

geye, baska bir bölgeden getirilen

kimseleri verlestirme. Osmanlı Devle-

Harclikei

İstihraç

Kefere

ti'nde, veni fethedilen bölgelere, başka bölgelerden getirilen müsiüman halk iskân edilmistir.

Herhangi bir seyden anlam cıkarmak.

istidlal.

Cekimser kalma. Kabul etmeme, vaz-İstinkât

geçme.

Icki icki icme, icki âlemi. İsret

Özür dilemek. İ'tizar etmek

İzmit. İznikmid

K

Osmanlı donanmasında cekdiri nev'in-Kadirga deki gemilerin en büyüğü Yirmi beş oturaklı olup her küreğini 4-5 kürekçi çekerdi. İnce, uzun ve süratli idiler.

On üc topu vardı.

Kadîm Eski, başlangıcı olmayan.

Karakullukcu : Yeniceri ocağı bölük ve ortalarındaki küçük çavuşlara verilen ad. Acemi oğlanlarından yeniçeri ocağına yeni kaydedilenlerden oda hizmetlerinde istihdam olunanlara da bu ad verilirdi.

: Kâfirler.

Küffâr . Kâfirler. : Nankörlük. Küfran-ı ni'met

Şehzadelerin talim ve terbiyeleriyle Lala mesgul olan kimselere verilen ad. Padişahlar da vezirlerine lala diye hitap ederlerdi.

Las

Osmanlı tarihlerinde Laz. Lazoğıu. Las şeklinde geçen bu kelime, Sırp, Sirp Kralı, Sirbistan anlamlarına gelir. Sırp yerine bazen Sırf da kulıanı-

M

· Mevki memurivet. Mansıb

: Meshur, ünlü, herkesçe tanınan ve Maruf

bilinen.

Is, önemli is, barış dirlik, düzen. Maslahat Ermis olduğu sanılan kimse, evliyâ. Mazanne Azledilmis, isinden çıkarılmış olarak. Ma'zulen Biginler, bilge kişiler şehri. Medinetü'l-Hükemâ

Azametli, korkunc, heybetli. Mehîb' Menkibe

Din büyüklerinin, velilerin, tarihe geçmis kisilerin iyi ve yüce taraflarını,

kerâmetlerini anlatan hikâye.

Kabir, mezar Merkad

Derecesinde, rütbesinde, yerinde. Mesabesinde

Tekalif denilen vergilerin bir kısmından va da hepsinden affedilme. Osmanlı Devleti'nde, umumiyetle askerler, âlimler, sanatkârlar, sakat ve ihtiyarlar, derbendciler vergiden muâf

tutulurlardı.

: Istevenlere, istediklerini veren, Allah. Mûcibü's-sâilîn Osmanlı Devleti'nde vilâyet, kaza ve

sancaklardaki vergi tahsildarlarına

verilen ad.

İtibarlı, hatırı sayılır. Mu'teber Öğrenmek, haberi olmak. Muttali olmak Fesad çıkaran, bozguncu.

Müfsid Münateret Münafik

İkiyüzlü, nifak çıkaran Allâme, bilgisi deniz gibi geniş ve de Mütebahhir

Nefret etme, soğukluk.

rin olan.

Muhassil

Muaf

Mütesellim Bulunduğu yeri hükümdar veya bey adına idare eden, topladığı vergiyi on-

lara gönderen kimse.

: Seriata uygun hareket eden kimse. Müteserri'

Müverrih : Tarihci

N

Nâib

: Vekil.

Nakkare

İki değnekle vurularak çannan bir çe sit kücük davul.

Namdar

. Ünlü, namlı, meshur.

Nedîm

Niza'

: Padişahların meclislerinde bulunan onları eğlendirici seyler anlatarak eğ-

lendiren kimse.

Neseb Nesil, soy,

Niyaz

Yalvarma, yakarma, dua

Çekişme, kavga.

R

Reayâ

: Raiyyetin çoğuludur. Osmanlıların ilk devirlerinde, bütün tebaaya reava denilirdi. Sonraları sadece müslüman olmayan tebaaya reaya adı verilmiş

Rivayet etmek

Nakletmek, olmus bir hadiseyi anlatmak ,hikâye etmek.

Riyaz-1 adn Rum

Cennet bahçeleri. Osmaniıların ilk devirlerinde Amasya. Tokat ve Sivas bölgelerine verilen ad. Bir müddet sonra, Anadolu'nun bütü nü için Rum tabiri kullanılmaya baş lanmıştır. Bu yüzden Amasya, Tokat

ve Sivas bölgelerine de küçük Rum anlamına gelen Rumiye-i Suğra adı ve-

rilmistir.

Rumiye-i Suğra

Bk. Rum

SŞ

Sahabe

: Hazreti Peygamber'in arkadaşlarına verilen ad. Hadis bilginleri sahabeyi «Hazret-i Peygamberi gören ve onunla görüsen müslüman kimseler» seklin de tarif ederler.

Sahih

Secde i sükr

Gercek, doğru, kusursuz,

: Allah'a, verdiği herhangi bir ni'met ten vahut muvaffakiyetten ötürü yapilan secde.

Serhad Sevis

Sinir, hudut boyu.

: Atların tımarına, beslenmesine bakan kimselere verilen ad. Sarayın has ahır hademelerindendir.

Sımak Sınmak : Kırmak, Sıdık: Kırdık.

Kırılmak, Sırp sınduğı savaşı ki Sırp'ın kırıldığı savas.

: Madeni para.

Sikke Sûretâ Süfehâ

: Görünüşte, görünüşe göre, zahiren.

: Sefihier, zevk ü sâfaya düşkün, para sını pulunu akılsızca sarfeden ahmak kimseler.

Sülehâ

Samata

Şemâyil

Salihler, dinin emrettiği şekilde güzel bir hayat süren kimseler.

: Gürültü, patırdı.

Huylar, tabiatıar, ahlâk ve yaradılıs

lar.

Tabiin

Tabl Ta'ciz etmek Sahabeyi gören ve sahabeyle görüşen müslümanlara verilen ad

Davul, büyüğüne kös denir.

Rahatsız etmek, sıkıntı vermek, canını sıkmak

Täife

Bölük, topluluk, güruh.

Takva

: Allah'tan korkma, dinin yasakladığı şeylerden kaçınma.

Tama' Tatyib Acgözlülük, doymazlık, : Gönlünü hos etme.

Tazarru' : Yalvarıp yakarma.

Tehlil

: Allah'tan başka ilâh yoktur anlamına gelen la ilâhe illâllah lafzını sövemek.

Tekâlif

: Vergiler.

Tekbîr

: Allah büyüktür anlamına gelen Allahuekber lafzını söylemek, «Alıahu ek ber, Allahu ekber la ilahe illahahu vallahu ekber, Allahu ekber ve iillahilhamd» demek

Tekfûr

Bizans imparatoruna bağlı bir çeşit vali.

Terakki

: Osmanlı Devleti'nde, askerlerin maaslarına muhterif vesilelerle yapılan ilâve.

Tevcih evlemek

Tezevvüc

Toqued.

Vermek, bir memuriyete tayin etmek.

Evlenme.

Osmanlı tarihlerinde Tovcı, Tovacı, Tavica, Duvica, Toyca şekillerinde geçen bu kelime Rumeli'deki bir asker sınıfını ifade etmek için kullanılır. I.H. Uzunçarşılı'ya göre gakıncılar arasında tımarlı veya muafiyetli tava cılar vardı. Bunlar kıdemli ve fedâkâr akıncılardı. Tavacılar, akıncıların kazalarda bulunan çeribaşları idiler. Akıncı beyine akın için emir geldiği vakit, bu çeribaşılar vasıtasıyla akın cılar haberdar edilirdi.

Redhouse bu kelimeyi Tofuca seklinde veriyor ve Rumeli'de bulunan bir akıncı sınıfı olduğunu belirtivor.

Tuğ

: At kılından süpürge şeklinde yapılan ve bir sırığa asılan alâmet ve nişan. Osmanlılarda, sancakbeyleri bir, bey lerbeyleri iki, vezirler üç tuğ taşırlar dı. Padisahların tuğları altı tane olur ve bunlara Tuğ u hümayun veya Tuğ-u sahi denilirdi. Yeniçeri ağalarının, seyhülislâmların, kazaskerlerin ve voyvodaların da tuğları vardı.

UU

Ulûfe

Üsküf

Kapıkulu askerine ve sarayda vazife gören kimselere üç ayda bir verilen maas Ulûfe, divân-ı hümayunda, sadrazamın huzurunda ve mutlaka Salı günleri tevzi olunurdu.

: Osmanlı ordusunda kulıanılan başlıklardan biri. Sonraları yeniçerilere mahsus bir başlık olmuştur.

V

Vakiyye Vakur Vech-i şer'i üzere Voynuk

Okka, dört vüz dirhemlik tartı. Temkinli, ağırbaşlı,

Seriata uygun bir şekilde.

: Savas sırasında askerlerin ve devlet adamlarının atlarına bakmak için kurulmuş bir askerî sınıf. Voynuklar müslüman olmayanlardan, bilhassa Bulgarlardan secilirdi. Voynuk sınıfı sonraları ikiye ayrılmış ve seferde hizmet görenlere amme, Istabl-ı âmirede hizmet görenlere de hassa voynuğu denilmiştir. Voynuk sınıfı Rumeli Beylerbeyi Timurtaş Paşa'nın teklifi üzerine II. Murad tarafından kurulmustur.

Voyvoda

· Eflak ve Boğdan prenslerine verilen ünvan.

Y

Yayabaşı

Yaya adı verilen piyade askerinin başlarına verilen ad. Yaya başları yüz yayaya kumanda ederlerdi.

Yürüyüş

Hücum, taarruz.

Z

Zaim : Zeamet sahibi.

Zeamet : Geliri en az 20 bin, en 99999 akçe olan dirlik.

Zindiklik : Allah'a ve ahirete inanmak.

Zuhur : Ortaya çıkma, görünme, başgösterme.

ICINDEKILER

- 	
Birkaç söz	'9
Müneccimbaşı Derviş Ahmed Dede bin Lütfullah	13
Eserin hazırlanışında takip edilen usul	17
Bibliyografya	19
Osmanlı Devleti beyanındadır	39
Osmanlı Devletinin faziletleri ve üstünlükleri	43
Osmanlı Devleti'nin ortaya çıkışını ve devamlılığını	
müjdeleyen doğru haberler ve sadık rüyalar	44
Kayı Hanlı kabilesinin Türkistan'dan çıkışı	51
Ertuğrul Gazi'nin nesebi	- 52
Ertuğrul Gazi'nin Rum diyarına Gelişi	54
BİRINCİ FASIL, OSMAN GAZİ'NİN DEVRİ	نہ
BEYANINDADIR	57
Osman Gazi'nin beylik devri	59
Kulaca Hisar'ın fethi	61
Karaca Hisar'in fethi	63
Sorkun, Mudurnu ve Göynük'ün fethi	65
Bilec'k tekfurunun tuzağı	66
Inegöl'ün fethi	68
Osman Gazi'nin saltanat mevk!ine geçmesi	- 68
Osman Gazi'nin padisahlik devri	69
Civardaki tekfurlarla savaş ve yeni fetihler	71
Avdos Hisarı'nın fethi	72
Bursa'nın muhasara edilmesi	73
Köse Mihai'in müslüman olması ve yeni fetihler	75
Bursa'nın fethi ve Osman Gazi'nin vefatı	77
Osman Gazi'nin evlâd-ı kirâmı	78
Osman Gazi'nin ümerâsı	79
Osman Gazi devrindeki meşâyih ve ülemâ	79
ikinci fasil, melikül-mücahid sultan	, -
ORHAN GAZI DEVRI BEYANINDADIR	83
Samandıra'nın fethi	85
Koyun Hisar ve İznikmid'in fethi	86
Sikke bastırılması ve düzenli bir ordu teşkili	88
İznik'in fethi	90
Gemliğin fethi	91
Karesi eyaleti'nin zaptı	92
Rum İli'ne geçiş	93
Kafirlerin İstanbul kayserini tahrikleri ve Süleyman	
Pasa'nın vefatı	96

Orhan Gazi'nin vefatı	98
ÜÇÜNCÜ FASIL, SULTAN MURAD HÜDAVENDIGÂR	
T. TOTAL TO TOTAL A REPORT OF A 12 A 12 A 12 A 12 A 12 A 12 A 12 A 1	131
Karaman seferi	
Edirne'nin-fethi	102
Ganimetlerden beste bir hisse alınması	104
Filibe'nin fethi	104 105
Sırf Sınduğı savaşı	106
Edirne'nin saltanat merkezi olması	
Rum İli'deki yeni fetihler	108 108
Sirf seferi	
Yıldırım Bayezid'in, Germiyanoğlu'nun kızıyla	112
evlenmesi	114
Pirlepe, Manastır ve Karlı İli'nin fethi	114
Arnavud diyarına sefer	115 115
Savci Bey'in isyani	
Sofya'nın fethi	116 117
Karaman seferi	
Susmanos'un Timurtaş Paşa'yı tuzağa düşürmesi	117
Las diyarına sefer	$\frac{120}{120}$
Kosova savaşı	123
Murad Han'ın şehadeti	
Hüdavendigâr Hazretlerinin vüzerâ ve ümerâsı	$\frac{127}{128}$
DÖRDÜNCÜ FASIL, SULTAN YILDIRIM BAYEZID	140
Akşehir'in fethi	-173
Karaman seferi	134
Eflak hâkimiyle Karamanoğlu'nun isyanı	135
Kadı Burhaneddin'in katlı ve memleketinin zaptı	135
Kastamonu, Sinop ve Canik'in fethi	136
Yıldırım Han'ın Vılkoğlu'nun kızkardeşiyle izdiveci ye	136
memlekette nizam ve intizamın bozulması	١
Selâniğin fethi	* 0.0
İstanbul'un muhasara edilmesi	138
Bayezid Hán ve Emir Sultan	139
İstanbul'un tekrar muhasara edilmesi	140
Atina'nın fethi	141
Timur'la ilk münasebet	142
Ankara muharebesi	143
	144

Timur'un Anadolu'da yaptığı tahribat	146
Yıldırım Han'ın vefatı	148
Fimur'un Anadolu'dan ayrılıp memleketine dönmesi	149
Yıldırım Han'ın evlâd-ı kirâmı arasında saltanat	
mücadelesinin başlaması	150
Yıldırım Han'ın vüzerâsı	170
Yıldırım Han'ın ümerâsı	171
PESINCI FASIL, ÇELEBI SULTAN MEHMED HA	
	173—193
Suitan Mehmed Celebi'nin tahta çıkışından önce	
meydana gelen bazı hadiseler	175 ~
Kara Devletsah vak'ası	176
Kubadoğlu hadisesi	178
Inaloğlu vak'ası	178
Gözleroğlu vak'ası	179
Köpekoğlu vak'ası	179
Mezid Harami vak'ası	180
Timur'un Sultan Mehmed Çelebi'yi daveti	180
Sultan Mehmed Çelebi'nin tahta çıkışından sonra	
meydana gelen hadiseler	182
Karaman seferi	183
Eflak ve Engürüs seferi	185
İsfendiyar Bey'in oğlu Kasım Bey'in Sultan'a iltica	
etmesi	185
Anadolu, harekâtı	186
Simavna kadısı oğlu Şeyh Bedreddin vak'ası	188
Sultan Mehmed Çelebi'nin vefatı	191
Suitan Mehmet Çelebi'nin vüzerâsı	193
ALTINCI FASIL, SULTAN MURAD HAN-I SANI	
DEVRI BEYANINDADIR	195249
Düzmece Mustafa vak'ası	195249
Eayezid Paşa'nın şehadeti	200
Şehzade Mustafa Çelebi hadisesi	204
Eflak ve Arnavudluk diyarının yağmalanması	204
Murad Han'ın İsfendiyaroğlu'nun kızıyla evlenme	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	208
Menteşe Beyliği'nin zaptı İzmir'in Kara Cüneyd Bey'in elinden alınması	208
Las d'yarının fethi	209
Karamanoğlu'nun ölümü	209
Karamanogiu nun olumu	209

Türkmen eşkiyasından Kızıl Koca'nın oğullarının katlı	
Koca Kayası hisarının fethi	210
Canik eyaletinin alınması	212
Ergene köprüsünün inşası	213
Germiyan Beyliği'nin Osmanlı ülkesine katılması	214
Las diyarına sefer	215
İbrahim Paşa'nın vefatı	215
Selânik'in fethi	216
Veba salgırı ve bu yıl içinde vefat edenler	216
Fatih Sultan Mehmed'in doğumu	218
İskender Mirza'nın Murad Han'a iltica etmesi	27
Arnavudluğun yağmalanması ve Engürüs seferi	219
Karaman seferi	220
Engürüs seferi	223
Arnavud hâkimi İskender Bey'in isyanı	224
Novaberde kalesinin fethi	225
Semendire'nin fethi	226
İslâm askerinin Eflak diyarında kırılması	226
Karamanoglu'nun isvani	228
Engürüs kralının Osmanlı jilkesine tegerileji	230
Dunan Murad'in tahti Oplina hirakmasi	232
Murad Han'ın ordunun başına geçmek için davet	234
	00-
Varna savaşı	235
Murad Han'ın tekrar tahta çıkması	236
Germe Hisari'nin fethi	239
Kös—ova Kosova) zaferi	241
Sultan Mehmed'in Dulkadıroğlu'nun kızıyız evlenmesi	242
	245
Murad Han'ın vezirleri	245
Murad Han'ın emirleri	247 249
YEDINCI FACIT FORTH	449
YEDINCI FASIL, EBU'L—FETH VE'L—MEGAZI	
SULTAN MEHMED HAN EL—GAZI DEVRI BEYANINDADIR	
	251
Sultan Mehmed Han devrinde meydana gelen hadiseler Karamanoğlu İbrahim Bey'in isyanı İstanbul'un fetbi	
Istanbul'un fethi	254
ACIKLAMALAR 262	255
LÜGATÇE'	287

TDV İslam Araştırmaları Merkezi kütüphanesi'ne Orhan Şaik GÖKYAY'ın VAKFIDIR.